

# ΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΣΟ ΤΟΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

Το πανηγύρι των φοιτητικών εκλογών έρχεται. Οι κομματάρχες θα ψηφιστούν, οι ψηφοφόροι θα αναθέσουν δια της ψήφου το σύνολο των υποθέσεων τους στις παρατάξεις και κάπου εδώ έχουμε να πούμε και εμείς δύο λόγια για όλα αυτά...

Η εμπέδωση του ότι η ιεραρχία αποτελεί το μόνο τρόπο για να οργανωθούμε περνάει μέσα από τη διαδικασία των εκλογών από τη στιγμή που πατάμε το πόδι μας σε ένα μαζικό χώρο. Το πενταμελές, αργότερα το δεκαπενταμελές (τα οποία συχνά έχαναν την τυπική ουσία τους λόγω της παρεισθητικής σύνθεσης τους και την έλλειψη κομματικής καθοδήγησης) και λίγο πριν το τέλος (βουλή) το ΔΣ και οι φοιτητικές παρατάξεις μας μαθαίνουν λίγο πολύ ότι είμαστε άχρηστοι να διαχειριστούμε μόνοι μας τις υποθέσεις μας, να συνδιαμορφώσουμε την πραγματικότητα μας, ακόμα και να κατανοήσουμε τις ανάγκες μας. Και όχι μόνο αυτό αλλά μας ζητάνε να αναθέσουμε όλα τα παραπάνω σε αντιπρόσωπους, στους επαγγελματίες συνδικαλιστές, τους "πεφωτισμένους" ηγέτες, τους φοιτητοπατέρες.

Οι τελευταίοι φροντίζουν να οικειοποιηθούν τις όποιες αντιδράσεις και αναταραχές σημειωθούν στους χώρους των πανεπιστημίων και να διαμεσολαβήσουν την όποια δυσαρέσκεια υπάρχει φροντίζοντας με το ένα ή τον άλλο τρόπο να τις εκτονώνουν ανώδυνα για το κράτος και τα αφεντικά. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος τους, να λειτουργούν ως *βαλβίδες ασφάλειας* για το κατεστημένο των σχολών και σε κρίσιμες για αυτό στιγμές, να αποσυμπέζουν καταστάσεις που εμπεριέχουν κίνδυνο να εκτροχιαστούν από τα νόμιμα και προκαθορισμένα πλαίσια διεκδικήσεων.

Καταλήγοντας σημειώνουμε ότι η ψήφος, ως η ψευδής συνείδηση για την ατομική συμμετοχή και την έμπρακτη παρεμβατικότητα στις φοιτητικές υποθέσεις, κατοχυρώνει την απουσία και την παθητικότητα νομιμοποιώντας την εξουσία των διάφορων κομματόσκυλων να αποφασίζουν για λογαριασμό όλων. Ενάντια σε αυτά, το πρόταγμα μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το **αυτοοργάνωσου, σκέψου, δράσε!** Αποχή από κάθε είδους προσπάθεια διαμεσολάβησης των επιθυμιών μας, της σκέψης και της δράσης μας! Η μόνη απάντηση που έχουμε να αντιτάξουμε στο ιεραρχικά δομημένο μοντέλο των παρατάξεων είναι τα **αυτοοργανωμένα εγχειρήματα με οριζόντια οργάνωση και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες!** Γιατί αυτοοργάνωση σημαίνει παίρνω τη ζωή στα χέρια μου!

ΚΑΙ Σ'ΑΥΤΕΣ



αυτοοργανωμένη  
συλλογικότητα

ΤΙΣ  
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ  
ΕΚΛΟΓΕΣ



σαμποτάζ