

ΑΝΤΙΣΧΟΛΕΙΟ

καθε-οποτε-κατσει έκδοση ενάντια στην εκπαίδευση και τα παραπροϊόντα της από την *αυτόνομη συλλογικότητα αναρχικών & αντιεξουσιαστών* Non Serviam

Μήνας
2009

Ειδήσεις σαν την παραδίπλα είναι γνωστές. Όπως γνωστά είναι και τα δήθεν δάκρυα όλων αυτών που θα κάνουν τα πάντα για να αποκρύψουν πως ο τρομοκρατικός θεσμός των εξετάσεων αναπόφευκτα θα γεννάει και τέτοια αποτελέσματα. Υπεύθυνοι γι' αυτές τις αυτοκτονίες δεν είναι άλλοι απ' το εξουσιαστικό εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να μας κάνει να συνηθίσουμε και ν' αποδεχτούμε για όλη μας τη ζωή το γεγονός πως κάποιος ανώτερος θα μας εξετάζει για τις επιδόσεις μας (σήμερα ο

Απόπειρα αυτοκτονίας νεαρής μαθήτριας

Καρδιολογική Κλινική. Το συγκλονιστικό στοιχείο στις εκτιμήσεις ατόμων του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος είναι το ότι πιθανότατα 17χρονη να έφτασε σε αυτό το σημείο εξαιτίας του άγχους της για τα μαθήματα, καθώς φέτος είναι υποψήφια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν μη τι άλλο, καταλαβαίνει

δάσκαλος αύριο το αφεντικό) όσο και οι γονείς που πιέζουν συνεχώς τα παιδιά τους φορτώντάς τους όλα τα μικροαστικά τους όνειρα και κόμπλεξ. Και δεν είναι μόνο οι αυτοκτονίες που πρέπει να μας εξοργίζουν αλλά οι κιλιάδες δολοφονημένες στιγμές που έπρεπε να κάτσουμε να διαβάσουμε για τις εξετάσεις την ώρα που θα προτιμούσαμε να ζήσουμε.

Μήπως υπάρχει ακόμα κανείς που πιστεύει πως οι μαθητές δεν έχουν όλους τους λόγους του κόσμου να εξεγερθούν;

Οι σχολικές φυλακές -όπως όλες οι φυλακές άλλωστε- δεν μπορούν να ανεχτούν να διαταράσσεται η ομαλή τους λειτουργία που έχει σκοπό να μετατρέψει τους μαθητές στους αυριανούς υποταγμένους υπηκόους και πειθαρχημένους εργάτες. Κι έχουν πολλούς τρόπους να το πετύχουν. Οι **αποβολές** όμως είναι ο πιο ωμός τρόπος πειθάρχησης των ανυπάκουων μαθητών αφενός και **παραδειγματισμού** των υπολοίπων αφετέρου.

Ειδικά μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη οι αποβολές για ψύλλου πήδημα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο καθώς οι διάφοροι κομπλεξικοί παιδοβοσκοί έχουν ένα λόγο παραπάνω γι' αυτό (άσχετα αν δεν το λένε χύμα): τη **μαζική συμμετοχή μαθητών στην εξέγερση του Δεκέμβρη**. Γιατί είναι γνωστό πως η **συμμετοχή των μαθητών σε κινηματικές κι εξεγερτικές διαδικασίες (και μάλιστα έξω από κομματικά μαντριά) είναι το ακριβώς αντίθετο της σχολικής διαδικασίας που θέλει να παράγει υπάκουα ρομπότ.**

Πάντως αξίζει να αναφέρουμε τους μαθητές του 20ού λυκείου Θεσσαλονίκης που δεν έκατσαν με σταυρωμένα χέρια και αντέδρασαν για τις αποβολές συμμαθητών τους κάνοντας αποχή και καθιστική διαμαρτυρία έξω από το γραφείο των καθηγητάδων δείχνοντας έτσι πως η **αμφισβήτηση της εξουσίας τους είναι εφικτή.**



Το παρόν τεύχος δε θα μπορούσε παρά να είναι αφιερωμένο στους μαθητές που το δεκέμβρη επιτέθηκαν στα μπατσομέγαλα (και κατασυκοφαντήθηκαν από τα κομματόσκυλα του ΚΚΕ). Αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι το σχολείο δεν έχει πετύχει ακόμα το στόχο του (στη φωτογραφία φαίνονται αναποδογυρισμένα ασφαλίτικα αμάξια μετά από επίθεση μαθητών στο αστυνομικό τμήμα του Πειραιά).

κι ας μην ξεχνάμε...

**ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΣΟΣΧΟΛΕΣ**

για επικοινωνία

Κάθε Τρίτη
19:00 - 22:00

> στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο
ΑΝΑΤΟΠΙΑ (μητρ. Παρθενίου 16)
e-mail: nonserviam06@gmail.com
<http://anatopia.wordpress.com/>