

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

εφημερίδα τοίχου
από την αυτοοργανωμένη
συλλογικότητα

ΣΑΜΠΟΤΑΖ

Οκτώβρης 2008

Η ΛΑΒΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕ ΒΛΕΠΟΥΝ (ή δε θέλουν να δουν) ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

Τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη μετά από (ακόμα μια) επίθεση λιμενόματσων σε αφγανούς πρόσφυγες (1 μαχαιρωμένος, 5 συλλήψεις και πολλοί ξυλοδαρμοί), οι αφγανοί απάντησαν "καθοδηγούμενοι" από το δίκιο που τους πνίγει και μόνο αυτό. Πρώτα επιτέθηκαν στο σταθμό υποδοχής Μελίνα Μερκούρη και τα μπατσικά που έφτασαν στην περιοχή, ενώ αργότερα πήγαν τους τραυματίες στον Ερυθρό Σταυρό όπου ενώθηκαν με αλληλέγγυους και μετά από αίτημα των μεταναστών κατευθύνθηκαν όλοι μαζί στην είσοδο του λιμανιού στο τέρμα της Κάρολου. Εκεί απαίτησαν την απελευθέρωση των συλληφθέντων και όταν αυτό δεν έγινε ξέσπασε η συσσωρευμένη τους οργή. Επιτέθηκαν στους λιμενικούς με πέτρες και κατευθύνθηκαν προς τον καταυλισμό με πορεία σπάζοντας και το φυλάκιο της πύλης 7 του λιμανιού.

Όσο και αν οι ρουφιάνοι των ΜΜΕ προσπάθησαν να παρουσιάσουν ότι οι πρόσφυγες ήταν καθοδηγούμενοι από τους αναρχικούς, από κυκλώματα δουλεμπόρων κοκ. (υποτιμώντας εντελώς έτσι τους πρόσφυγες και θεωρώντας τους ανίκανους να δράσουν και να οργανωθούν μόνοι τους), η αφορμή για να ξεσπάσουν οι συγκεκριμένες συγκρούσεις ήταν οι ξυλοδαρμοί και οι συλλήψεις των προσφύγων. Ενώ η αιτία δεν είναι άλλη από την καθημερινή εξαθλίωση που βιώνουν και την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται από τη συμμαχία των τοπικών καθαρμάτων. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι *"...ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος αλλά η αστυνομία, το λιμενικό, κάποιοι έλληνες που ζουν γύρω από το καταυλισμό, μας αντιμετωπίζουν σα να μην είμαστε ανθρώπινα πλάσματα."*

Επίσης έγινε ακόμα πιο φανερό πως όλοι αυτοί που είναι (φαινομενικά) δίπλα τους και δήθεν κατανοούν τα προβλήματα των προσφύγων, εύκολα γίνονται εχθροί τους όταν αυτοί σπκώνουν κεφάλι και διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους. Απ' την άλλη όσοι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους αντίθετους με κάθε είδους ρατσιστικές λογικές και αισθάνονται και οι ίδιοι ξένοι στον κόσμο των αφεντικών, ας πάρουν θέση στο πλάι των προσφύγων.

Τελικά ο αγώνας της τοπικής εταιρίας καθαρμάτων (δήμος, νομαρχία, μμε, επιχειρηματίες της Ηρ. Πολυτεχνείου και κάτοικοι της οδού Ευρώτα) δικαιώθηκε. Οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών ότι ο αυτοσχέδιος καταυλισμός της Ηρ. Πολυτεχνείου θα ισοπεδωθεί και οι πρόσφυγες θα κλειστούν σε κέντρο "φιλοξενίας", σίγουρα χαρποποίησε όσους δε γουστάρουν ξένους στην πόλη τους.

Βασικά τα κέντρα "φιλοξενίας" είναι χώροι κράτησης μεταναστών οι οποίοι μόνο για φιλοξενία δεν είναι. Πρόκειται για **σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης**. Τα χαρακτηριστικά τους είναι σαν αυτά των φυλακών. Δηλαδή άθλιες συνθήκες διαβίωσης, συρματοπλέγματα και διαρκής αστυνομική φύλαξη (άρα σε περίπτωση προσπάθειας διαφυγής η καταστολή θα είναι άμεση) και **απαγόρευση εξόδου από το κέντρο**. Σε όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός ότι τα στοιχεία τους θα καταγράφονται. Κάτι που οι πρόσφυγες θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν γιατί έτσι χάνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την παραμονή τους σε κάποια άλλη χώρα καθώς αν συλληφθούν εκεί τους στέλνουν πακέτο στη χώρα που τους πήραν πρώτη φορά τα στοιχεία. Επίσης το κέντρο "φιλοξενίας" θα είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή (Δρέπανο) ώστε να τους ελέγχουν καλύτερα και να τους απομακρύνουν έτσι από το λιμάνι που αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία διεξόδου των προσφύγων προς την ευρώπη. Άρα ο όρος "κέντρο φιλοξενίας" φανερώνει απλά την υποκρισία όλων αυτών που θέλουν να το φτιάξουν με πρόφαση ανθρωπιστικά προσχήματα (όπως π.χ να ζήσουν οι πρόσφυγες αξιοπρεπέστερα ή να φύγουν από τη βρωμιά και άλλα τέτοια) ενώ παράλληλα δε χάνουν ευκαιρία να σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στον καταυλισμό (μέχρι και να τους κόψουν το πόσιμο νερό προσπάθησαν!). Πάντως το γεγονός πως κανείς δε ρώτησε τους πρόσφυγες τι θεωρούν αυτοί καλύτερο για τους ίδιους δείχνει και το πόσο νοιάζονται για αυτούς. **Γιατί οι πρόσφυγες σε καμία περίπτωση δε θέλουν να φύγουν απ' τον καταυλισμό και να πάνε στη φυλακή που τους φτιάχνουν.**

Τα παραπάνω καθιστούν σαφές πως **όσοι είναι αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες δεν μπορούν παρά να στραφούν και ενάντια στο κέντρο "φιλοξενίας" που ετοιμάζεται.**

**ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
"ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ**

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΦΓΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ

για επικοινωνία στα σίγουρα κάθε τρίτη
11.00-14.00 στο μαυροκόκκινο τραπεζάκι στον
κεντρικό διάδρομο του τει (και τις άλλες μέρες
εκεί παίζει να μας πετύχετε...)
e-mail: sabotage_p@yahoo.com