

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

1ΟΥΝΗΣ 2008

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
από την αυτοοργανωμένη
συλλογικότητα
ΣΑΜΠΟΤΑΖ

Ούτε
στα 18

Ούτε
στα 100

Ανάμεσα σε σουβλιστά αρνιά, κόκκινα αυγά και πασχαλινά τσουρέκια ο υπουργός άμυνας ανακοίνωσε ότι μελετάει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στράτευσης στα 18 θέλοντας προφανώς να μετρήσει αντιδράσεις.

Άραγε γιατί το κράτος θέλει τους νέους κοντά του αμέσως μετά το σχολείο;

Μέσω της στρατιωτικής θητείας το κράτος στοχεύει να εμπεδώσουν οι νέοι ακόμα περισσότερο τις σιχαμένες αξίες αυτού του κόσμου όπως η υποταγή χωρίς αμφισβήτηση, η εθνική ομοψυχία και η πειθαρχία στους κάθε φορά ανώτερους. Και να γίνουν σωστοί πολίτες που αύριο στη δουλειά θα σκύβουν το κεφάλι στο αφεντικό χωρίς διαμαρτυρία -όπως θα το σκύβουν στο στρατό υπακούοντας ως άβουλα όντα στις εντολές του κάθε καραβανά- και θα ρουφιανεύουν τους συναδέλφους τους κοιτώντας ο καθένας τη πάρτη του.

Όμως ένα μεγάλο ποσοστό δεν κατατάσσεται κατευθείαν παίρνοντας αναβολή λόγω σπουδών ενώ πολλοί είναι αυτοί που βρίσκουν τρόπους να αρνηθούν τη στράτευση με πρώτο το περίφημο τρελόχαρτο. Έτοις η θητεία δεν έχει ικανοποιητικά για το κράτος αποτελέσματα κάτι που αυτό θέλει να διορθώσει. Αυτό γιατί είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων στα 18 σου από όταν είσαι 24 ή 25. Στα 18 υπάρχει ακόμα η οικονομική εξάρτηση από την οικογένεια με αποτέλεσμα να έχει ακόμα λόγο για τη ζωή σου κάνοντας δυσκολότερη την όποια άρνηση όπως την αποφυγή της στράτευσης. Επιπλέον βγαίνοντας από τον καταναγκασμό που λέγεται σχολείο δεν έχεις προλάβει να διαμορφώσεις άποψη για το στρατό και γενικά για τον κόσμο -μιας και δε σου αφήνει χρόνο με την πίεση για επιτυχία στις εξετάσεις. Έτοις είναι δύσκολο να κάνεις μια κριτική και να καταλάβεις γιατί το κράτος σου επιβάλει να χάσεις ένα χρόνο από τη ζωή σου και να την προσφέρεις στους καραβανάδες. Ένω στα 25 σου έχεις προλάβει να διαμορφώσεις μια πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα και είναι πιο πιθανό να κρατήσεις μια πιο κριτική στάση απέναντι στο στρατό.

Από τη μεριά μας δεν έχουμε πρόβλημα μόνο με την νέα μεταρρύθμιση. Θεωρούμε το στρατό ως ένα δολοφονικό μπχανισμό που διαφυλάσσει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των αφεντικών. Βλέπουμε τη στράτευση ως έναν από τους πιο βάρβαρους θεσμούς κοινωνικούς και πιστεύουμε ότι η υποχρεωτική στράτευση στα 18 θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς του κράτους. Για αυτό στεκόμαστε ενάντια...

για επικοινωνία στα σίγουρα -κάθε τρίτη 11.00-14.00 στο μαυροκόκκινο τραπέζακι στον κεντρικό διάδρομο του τεί (και τις άλλες μέρες εκεί πάζει να μας πετύχετε...) -κάθε πέμπτη 12.00-14.00 στην εστία του πανεπιστημίου e-mail: sabotage_p@yahoo.com



ΑΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΒΑΤΤΕΛΗ ΜΠΟΤΖΑΤΖΗ
(προφυλακισμένος στις φυλακές Κομοτηνής)
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 3 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ

Στις 26/11/07 στη Θεσσαλονίκη ομάδα ασφαλιτών προσάρχει στην Ασφάλεια τον αναρχικό Βαγγέλη Μποτζατζή αφού εισβάλλει στο σπίτι της συντρόφου του. Εκεί κρατείται για περισσότερο από δύο μέρες δίχως νομική κάλυψη. Το κατηγορήτηριο Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην κατάθεση ενός σεκουριτά που υποστηρίζει πως είδε το αυτοκίνητο του κοντά σε γαλλική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που είχε δεχτεί εμπροστική επίθεση (προφανώς ως μία πράξη αλληλεγγύης στους εξεγερμένους των γαλλικών γκέτο). Καθώς και στην κατασκευασμένη απ' την Ασφάλεια κατάθεση της κοπέλας του, πην οποία και αναίρεσε μετά από λίγες μέρες αφού ήταν προϊόν εκβιασμού και ψυχολογικής πίεσης που υπέστη από τους μπάτσους.

Προφυλακισμένος πλέον βάσον του τρομονόμου με 5 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα, αρνείται τις κατηγορίες και διλώνει αναρχικός. Παράλληλα έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για άλλους 3 συντρόφους οι οποίοι επίσης αρνούνται τις κατηγορίες και επιλέγουν τη φυγή μέχρι να γίνει η δίκη τους, αποφεύγοντας να πέσουν στα χέρια της κρατικής εξουσίας. Χαρακτηριστική είναι και η κίνηση των ΜΜΕ που με την δημοσίευση των φωτογραφιών και των ονομάτων των 3 συντρόφων καλούν τον κάθε επόδιο ρουφιάνο να συνεισφέρει στην "προστασία της δημόσιας τάξης".

Το κράτος κτυπώντας τον Μποτζατζή υπενθυμίζει τις συνέπειες σε κάθε άτομο ή ομάδα που αντιστέκεται ξεφεύγοντας από τα όρια της εκάστοτε νομιμότητας (ή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση). Σε αυτούς που δεν υποδείχνουν στο σύστημα διορθωτικές κινήσεις για την σωστότερη λειτουργία του και δε συνδιαλέγονται μαζί του (κάτι που είναι ο ρόλος των εργατοπατεράδων και της καθεστωτικής αριστεράς). Χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η απόπειρα τρομοκράτησης του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη με μαζικές προσαγωγές, εφόδους σε σπίτια και παρακολουθήσεις. Όπως επίσης και η επιβολή όλο και σκληρότερων πειθαρχικών διώξεων τα τελευταία χρόνια, με κυριότερες τις εξοντωτικές και πολύπτυνες προφυλακίσεις. Στόχος ό-

λων των παραπάνω είναι και η προσπάθεια να αποτραπεί η δημιουργία ανυπότακτων συνειδήσεων και η επιλογή μεθόδων ανοικτής ρίζης και αντίστασης στο κράτος και το κεφάλαιο.

Το κράτος δημιούργησε την έννοια του "εσωτερικού εκθρού" ο οποίος κάθε φορά μπορεί να παιρνεί διάφορες μορφές (του μετανάστη, του απεργού, του αναρχικού κοκ.). Δηλαδή το κράτος αρχικά φτιάχνει μια αιωρούμενη και πανταχού παρούσα απειλή και μετά προβάλλεται ως ο σωτήρας της κοινωνίας αυξάνοντας και διευρύνοντας τον κατασταλτικό του μπλανισμό. Απ' την άλλη όλο και μεγαλύτερα κοινωνικά κομμάτια στηρίζουν το αίτημα για περισσότερη αστυνόμευση και επιπλέον διευκόλυντας έτοι το κατασταλτικό έργο του.

Εμείς απ' τη μεριά μας στεκόμαστε αλληλεγγύοι στους συντρόφους και δεν τους υπερασπίζομαστε επειδή είναι "αθώοι" βάσει των νόμων αφού άλλωστε δε διώκονται για κάτι που έκαναν ή δεν έκαναν αλλά γι' αυτό που πρεσβεύουν. Δηλαδή μια στάση αγώνα ενάντια σε κάθε εξουσία προτάσσοντας την αλληλεγγύη και τη σύγκρουση απέναντι στην κυριαρχη συνθήκη της εξατομίκευσης και της απάθειας.

Η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη σε όσους βρίσκονται στα κελιά της δημοκρατίας. Και όσοι θεωρούν τρομοκρατία την επιβολή της εξουσίας στις ζωές μας και όχι τον αγώνα εναντίον της, έχουν πολλούς λόγους να σταθούν αλληλεγγύοι στους διωκόμενους συντρόφους.