

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ...

26 Σεπτέμβρη, Νίκαια Αθήνας, ώρα 1.30 το βράδυ. 15 μπάτσοι ειοβάλλουν σε σπίτι πακιστανών εργατών και ο 25χρονος **Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ ξυλοκοπείται αλύπτητα** και **συλλαμβάνεται** ως ύποπτος για ξυλοδαρμό ανηλίκου. Τον κρατούν 3 μέρες στο τμήμα και **τον βασανίζουν** δένοντάς τον χειροπόδαρα, χτυπώντας τον με γκλομπς και κάνοντάς τον πλεκτροσόκ! Τελικά ο μηνυτής δεν τον αναγνωρίζει, λέει στους μπάτσους πως πιάσαν λάθος άνθρωπο και αυτοί τον αφήνουν ελεύθερο. Αν και άσχημα χτυπημένος με ανυπόφορους πόνους και μώλωπες σε όλο το σώμα, ο φόβος για ενδεχόμενη σύλληψή του αφού δεν είχε χαρτιά τον κράτησε μακριά από το νοσοκομείο. **Μια βδομάδα μετά ο Μοχάμεντ πεθαίνει εξαιτίας της αστυνομικής "περιποίησης".** Οι μπάτσοι αρνούνται τα περί βασανισμού δηλώνοντας πως "ασκήθηκε η αναγκαία βία".

Ούτε "μεμονωμένο περιστατικό" ήταν (καθώς δεν είναι το πρώτο ούτε το τελευταίο) ούτε "κατάχρηση εξουσίας". Όποιος θέλει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι ας τους ψάξει στο από καιρό διατυπωμένο κρατικό δόγμα που λέει "μπδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση" και τις υστερικές κραυγές των ΜΜΕ και των κάθε είδους ρατσιστικών καθαρμάτων που έχουν ταυτίσει τους μετανάστες με την εγκληματικότητα και τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ζητούν συνέχεια περισσότερους μπάτσους. **Αυτοί δίνουν τις διαταγές. Οι κωλόμπατσοι της Νίκαιας απλά τις εκτέλεσαν.**

Στις 17 Οκτώβρη αναρχικές συλλογικότητες και τοπική συνέλευση της εκεί περιοχής αποφασίζουν να δώσουν **μια μικρή απάντηση** στους ένστολους δολοφόνους. Καλούν διαδίλωση κι έτσι 400 άτομα επιτίθενται με πέ-

τρες στα γουρούνια που φυλάγαν το τμήμα που είχε βασανιστεί ο Μοχάμεντ. Οι μπάτσοι απαντούν με χημικά και συλλαμβάνουν 8 διαδηλωτές, εκ των οποίων οι 5 διώκονται με τον περίφημο κουκουλονόμο (μετά από πρόταση του εισαγγελέα).

Είναι σαφές πως το νέο δόγμα Χρυσοχοίδη "δημοκρατία και πυγμή" δε λέει τίποτα καινούριο. Όσο για τη μετονομασία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε "Προστασίας του Πολίτη" δε λέει παρά τη μισή αλήθεια. Γιατί ο μόνος πολίτης που προστατεύεται είναι αυτός που βρίσκεται ψηλά στην κοινωνική-ταξική ιεραρχία κι έχει κάθε συμφέρον από τη διατήρηση του καπιταλισμού και αυτός που η εξατομίκευση και η εθελοδουλία τον οδηγούν να ταυτίζεται με τα αφεντικά τους και να παρακαλάει για λίγα ψίχουλα. Αντίθετα, όχι μόνο δεν προστατεύει αλλά κατα-

στέλλει όποιον δε δέχεται ως όρο ζωής την καθημερινή βαρβαρότητα που ποζάρει με το αθώο όνομα "ταξική κοινωνική ειρήνη" και στρέφεται εναντίον της.



...ΜΟΝΟ Η ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΟΨΕΙ.

Πάντως γελιόνται αν νομίζουν πως έτσι θα σταματή-

σουν όσους έχουν πάρει θέση στον καθημερινό ταξικό κοινωνικό πόλεμο με τη μεριά των από κάτω αυτού του κόσμου ενάντια στο κράτος και τα αφεντικά.

ΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

Κάθε Πέμπτη 19.00-22.00 στον αυτοδιαχειριζόμενο κώρο ΑΝΑΤΟΠΑ (μπτρ. παρθενίου 16 - τέρμα αγ. νικολάου αριστερά) όπου θα βρείτε και έντυπα του αναρχικού, αυτόνομου και αντεξουσιαστικού κώρου καθώς και δανειστική βιβλιοθήκη.

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την πλεκτρονική διεύθυνση <http://anatopia.wordpress.com>.
ΤΘ: 1113, ΤΚ: 26001, κεντρικό ταχυδρομείο πάτρας με την ένδειξη "για οδόφραγμα"
e-mail: odofragma09@gmail.com