

ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ...

27 Οκτώβρη. Άλλο ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λέσβου. 8 νεκροί, απλοί αριθμοί χωρίς όνομα ή όποιο άλλο στοιχείο, ήρθαν να προστεθούν στη λίστα των εκατοντάδων δολοφονημένων μεταναστών στα σύνορα (511 απ' το 2006 ως το 2008 μόνο). Οι αριθμοί δείχνουν πως τόσο τα μαντρόσκυλα της frontex (η συνοριακή αστυνομία της ευρωπαϊκής ένωσης) όσο και οι έλλονες συνοροφύλακες κάνουν καλά τη δουλειά τους προσπαθώντας να στείλουν πίσω στα παράλια της Τουρκίας τους μετανάστες. Με κάθε τρόπο. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει βούλιαγμα της βάρκας τους (είτε τρυπώντας τη είτε σπκώνοντας μεγάλα κύματα με τη μπχανή τους που συνήθως καταλήγει στο αναποδογύρισμα της βάρκας των μεταναστών).

Άρα μιλάμε για προδιαγεγραμμένες και κατ' εξακολούθηση δολοφονίες και όχι για ανθρωπιστική τραγωδία (όπως είπε ο μαλάκας αρχιμπάτος Χρυσοχοίδης), μιλάμε για ένα διαρκή πόλεμο χαμπλής έντασης με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες δαρμένους και εξευτελισμένους, έναν πόλεμο που διεξάγει το ελληνικό κράτος με τους συμμάχους του ενάντια στους μετανάστες αφού πρώτα τους έχουν μετατρέψει στο πιο αδύναμο κομμάτι της εργατικής τάξης κάνοντάς τους με τη **βία παράνομους** (χωρίς χαρτιά).

...ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ

(πάνω στα πτώματα των μεταναστών)

Κάτι που δεν τόχουν πετύχει όπως δείχνουν και οι πρόσφατες συνεχείς εξεγέρσεις των φυλακισμένων μεταναστών στο κέντρο κράτησης στην Παγανή Μυτιλήνης που οδήγησαν στο προσωρινό του κλείσιμο. Κι αυτό γιατί η έκταση που πήρε το θέμα χάρη στους συνεχείς αγώνες των μεταναστών χάλαγε το ανθρωπιστικό προσωπείο που θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση (χώρια που στο μεγαλύτερό του μέρος το κέντρο έχει καταστραφεί από τις συνεχείς εξεγέρσεις). Όπως και νάχει οι μετανάστες έδειξαν ποια είναι η απάντησή τους στα κέντρα κράτησης (που είναι διάσπατα σε όλη την ελλάδα).

Ας σταθούμε αλληλέγγυοι στους μετανάστες εργάτες

...όχι από την ανώτερη θέση του φιλάνθρωπου αλλά αναγνωρίζοντας σε αυτούς τα ταξικά μας αδέρφια. Ενάντια στο κράτος, τα αφεντικά και αυτούς που δε θέλουν μετανάστες στη γειτονιά τους (οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι σε κάθε δολοφονία μετανάστης καθώς ουσιαστικά αυτό που τους ζητάνε είναι να μείνουν στη χώρα τους και να πεθάνουν για να μην ταραχτεί η ήρεμη ζωή του κάθε ντόπιου μαλάκα).

Να μην αφήνουμε τις δολοφονίες τους να γίνονται στατιστικές, να αναγνωρίζουμε στους νεκρούς μετανάστες τους δικούς μας νεκρούς κι ότι κάθε τέτοια δολοφονία είναι έγκλημα των αφεντικών.

ΥΓ: Κάποιοι ζεφτίλες προτείνουν πορείες ενάντια στην "τρομοκρατία" επειδή τραυματίστηκαν δυο τρεις κωλόμπατσοι μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Αγ. Παρασκευής. Φυσικά δε βγήκαν να καλέσουν πορεία ενάντια στο ελληνικό κράτος για τη δολοφονία των 8 μεταναστών και τη γενικότερη καθημερινή τρομοκρατία που αυτό ασκεί στους μετανάστες.



Από εξέγερση μεταναστών στην Παγανή Μυτιλήνης. Το πανό γράφει "δε θέλουμε φαί, θέλουμε ελευθερία". Όπως φαίνεται δεν είναι οι φοβισμένοι κακομοίρδες που ζητούν τον οίκτο μας, αλλά τα ταξικά μας αδέρφια που θέλουν την αλληλέγγυη μας.



ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάθε Πέμπτη 19.00-22.00 στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο **ΑΝΑΤΟΠΙΑ** (μπτρ. παρθενίου 16 - τέρμα αγ. νικολάου αριστερά) όπου θα βρείτε και έντυπα του αναρχικού, αυτόνομου και αντιεξουσιαστικού χώρου καθώς και δανειστική βιβλιοθήκη. Επίσης μπορείτε να εποκεφετείτε την πλεκτρονική διεύθυνση <http://anatopia.wordpress.com>. ΤΘ: 1113, ΤΚ: 26001, κεντρικό ταχυδρομείο πάτρας με την ένδειξη "για οδόφραγμα" e-mail: odofragma09@gmail.com