

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ

ΑΝΤΙΣΧΟΛΕΙ

Νοέμβριος 2009

καθε-οποτε-κατσει έκδοση ενάντια στην εκπαίδευση και τα παραπροϊόντα της από την αυτόνομη συλλογικότητα αναρχικών & αντιεξουσιαστών non serviam

Έχουμε ξαναπεί πως η ιστορία γράφεται από τους νικητές (και όσους πάνε με το μέρος τους). Έτσι το κράτος και όλοι οι υπηρέτες του υπάρχοντος συστήματος (φανερόι και κρυφοί) δεν είναι ανάγκη να αποκρύψουν μια εξέγερση που είχε αρκετά χαρακτηριστικά εναντίον τους. Μπορούν κάλλιστα να τη φέρουν στα μέτρα τους. Να αποσιωπήσουν, να διαστρεβλώσουν και να συκοφαντήσουν ο,τιδήποτε επαναστατικό υπήρχε σε αυτή. Έτσι έχει γίνει και με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του '73.

Αυτοί που έχουν μετατρέψει την εξέγερση του Νοέμβρη σε άλλη μια σχολική γιορτή (ανάμεσα στην 25η μάρτη και την 28η οκτώβρη) έχουν κάθε συμφέρον να αποκρύβουν όλα τα παραπάνω. Γιατί δε θέλουν οι μαθητές να παίρνουν "κακά παραδείγματα" αλλά να παραμένουν υποταγμένοι και πειθαρχημένοι.

Κι αυτοί που λιβανίζουν τους νεκρούς καταληψίες εκείνου του νοέμβρη στις σχολικές γιορτές, είναι οι ίδιοι που ασκούν κάθε είδους τρομοκρατία στους σημερινούς καταληψίες καλώντας τους μπάτσους και τους εισαγγελείς να τους καταστείλουν.



Αν μένει να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά είναι πως

η εξέγερση του Νοέμβρη δεν μπορεί παρά να αναβιώνει καθημερινά σε όδες εκείνες τις μικρές ή μεγάλες μας αρνήσεις ενάντια σε κάθε μορφής εξουσία.

Η επίσημη ιστορία θα μιλήσει για τη σύσσωμη αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας αποκρύβοντας πως δεν ήταν και λίγοι αυτοί που για διάφορους λόγους (συμφέρον, καβάτζα, φόβος...) είτε στήριζαν είτε δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα με τη κούνια.

Η επίσημη ιστορία θα παρουσιάσει την εξέγερση ως μια δημοκρατική φοιτητική διαμαρτυρία και μόνο. Έτσι τα οδοφράγματα που στήθηκαν από χιλιάδες ανθρώπους που αυθόρμητα κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας και οι λυσαλέες μάχες που έδωσαν με τους μπάτσους, οι επιθέσεις σε τράπεζες και το υπουργείο δημόσιας τάξης, συνθήματα όπως "επανάσταση λαέ" και "γενική απεργία" θα εξαφανιστούν ως δια μαγείας.



ένα από τα πανό που η επίσημη ιστορία -δεξιά και αριστερή- φρόντισε να θάψει για τα καλά

Αυτοί που σήμερα παρουσιάζονται ως πρωτεργάτες της εξέγερσης (είτε είναι το ΚΚΕ, είτε οι πασόκοι, είτε οι συνασπισμένοι κοκ.) είναι αυτοί που έκαναν τα πάντα για να λήξει η κατάληψη του Πολυτεχνείου, ενώ το ΚΚΕ δε δίστασε να χαρακτηρίσει "πληρωμένους πράκτορες της κούνιας" αυτούς που ξεκίνησαν την κατάληψη! Στο μόνο που ήταν πρωταγωνιστές όλοι αυτοί ήταν στο να αντλήσουν αργότερα πολιτικά οφέλη και βουλευτικές έδρες.

Η επίσημη ιστορία θα μιλήσει για νίκη της δημοκρατίας και θα μας πει πως τώρα πα είμαστε ελεύθεροι. Αυτό βέβαια μπορεί να το υποστηρίξουν μόνο όσοι θεωρούν τεκμήρια ελευθερίας τον εγκλεισμό στα σχολικά κλουβιά, τη στρατιωτική θητεία, το να πρέπει να σε ξεζουμίσει ο κάθε εργοδότης προκειμένου να επιβιώσεις, τους μπάτσους που συνεχώς αυξάνονται, το καθημερινό άγχος στο κυνήγι της επιβίωσης και τους χίλιους δυο καθημερινούς καταναγκασμούς.

Και μπορεί ο στρατός να μπήκε στους στρατώνες, δε σταμάτησε όμως να αποτελεί όπλο του κράτους εναντίον των από κάτω συνεχίζοντας το έργο του σχολείου στην πειθαρχηση της νεολαίας και όντας έτοιμος να βγει στους δρόμους όταν το σύστημα τον χρειαστεί.

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
για την ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
το σαββάτο 14 Νοέμβρη, ώρα 18.30
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο
ΑΝΑΤΟΠΙΑ (μητρ. Παρθενίου 16)