

# ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

τεύχος 3  
απρίλιος-μάΐος 2010

## να σπάσουμε

## τη βιτρίνα

## της συναίνεσης



κρίση, τους πιάνει κρίση // πέρι του νόμου για την απόδοση ιθαγένειας σε μια μερίδα μεταναστών (και για τη χροσιμότητά του στο κράτος και τα αφεντικά) // περί τρομοκρατίας // για τη δολοφονία του 25χρονου Νίκολα Τόντι από μπάτσους στο Βύρωνα

Η συνέλευση ενάντια στην ταξική και κοινωνική ειρήνη είναι μια αυτοοργανωμένη, αντιεραρχική και αντιεξουσιαστική συλλογικότητα η οποία στέκεται εχθρικά απέναντι στην εκμεταλλευτική οργάνωση της κοινωνίας και σε κάθε είδους εξουσιαστικούς θεσμούς και ιδεολογίες. Γιατί ενάντια στην ταξική και κοινωνική ειρήνη; Θεωρούμε πως η έννοια ταξική/κοινωνική ειρήνη που συνεχώς επικαλούνται και προωθούν το κράτος, τα αφεντικά και οι φανεροί και κρυφοί υπερασπιστές αυτού του κόσμου δεν είναι παρά μια αθώα και παραπλανητική φράση για να αποκρύψει την καθημερινή βαρβαρότητα της μισθωτής σκλαβιάς, της εκπαιδευτικής κειραγώησης και πλύσης εγκεφάλου, της τηλεοπτικής και καταναλωτικής αποκαίνωσης, της εξατομίκευσης και γενικότερα της προσπάθειας ελέγχου κάθε πτυχής της ζωής μας. Αναγνωρίζοντας την εμπόλεμη πραγματικότητα που ζούμε και θεωρώντας πως αυτοί που υφίστανται την εκμετάλλευση δε μπορούν να έχουν τίποτα κοινό με τους εκμεταλλευτές τους, έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση: **με τη μεριά των από κάτω αυτού του κόσμου, σαμποτάροντας την κοινωνική συνάίνεση στους εξουσιαστικούς σχεδιασμούς κι επιδιώκοντας την καταστροφή κάθε είδους εξουσίας.**

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η έκδοση αυτού του εντύπου το οποίο φέρει το όνομα ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ. Ανέκαθεν τα οδοφράγματα χρησιμοποιούνταν από τους εξεγερμένους αφενός για να εμποδίζουν την επέλαση του εχθρού και αφετέρου ως ορμητήρια για νέες επιθέσεις εναντίον του. Οδόφραγμα λοιπόν, για να φτιάξουμε γερές θέσεις άμυνας απέναντι στην όλο και εντεινόμενη επίθεση του κράτους και των αφεντικών στα μυστά μας και τις ζωές μας και να ανιχνεύσουμε τους τρόπους να τους επιτεθούμε για να απαλλαγούμε από αυτούς.

Μπορείτε να μας βρείτε στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ (μπτρ. παρθενίου 16 - τέρμα αγ.νικολάου αριστερά) κάθε Τετάρτη 19.00-22.00 όπου θα βρείτε και έντυπα του αναρχικού, αυτόνομου και αντιεξουσιαστικού χώρου καθώς και δανειστικά βιβλιοθήκη. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την πλεκτρονική διεύθυνση <http://anatopia.wordpress.com>. ΤΘ: 1113, ΤΚ:26001, κεντρικό ταχυδρομείο πάτρας με την ένδειξη "για οδόφραγμα" e-mail: odo fragma09@gmail.com

Κρίση λοιπόν. Κι όμως αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουμε είναι ότι η κρίση αποτελεί δομικό στοιχείο του καπιτα-



λισμού, ενός συστήματος όπου λίγοι εκμεταλλεύονται την εργασία, τη δημιουργικότητα και τη ζωή εκατομμυρίων, ενώ τους υπόσχονται επίγειους παραδείσους. Γιατί ο καπιταλισμός ως οικονομικό και πολιτικό σύστημα δεν είναι "άγιος", έχει και αυτός τις αντιφάσεις του. Κεντρική αδυναμία του και παράλληλα βασική αιτία της κρίσης είναι η αντίφαση που γεννάται από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, δηλαδή η ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργασίας σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παραγωγικότητά της. Αποτέλεσμα της "αντινομίας" αυτής να υπερπαράγονται προϊόντα τα οποία δε μπορούν να καταναλωθούν (εφόσον δε συνοδεύονται από ανάλογες αυξημένες αποδοχές ή επέκταση σε νέες αγορές, αλλά αντίθετα από υποτίμηση της εργασίας). **Τα αφεντικά λοιπόν θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.**

Η κρίση λοιπόν ήταν λογική και αναμενόμενη να συμβεί ως φάση ή κύκλος του καπιταλισμού και όχι ως ένας ξαφνικός μετεωρίτης που προσέκρουσε μεταφυσικά στη γη ώστε να "μας" βρει το κακό. Βασικό όπλο στην φαρέτρα του κράτους αποτελεί η απειλή της χρεωκοπίας που οποία

ξυπνάει εικόνες από ατομικές χρεωκοπίες και τραπεζικές κατασχέσεις.

Ο φόβος φυλάει τα έρμα, κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι εθνοσωτήρες που ανέλαβαν να σώσουν τη χώρα από τη δήθεν καταστροφή (έχοντας βέβαια πρώτα φυτέψει το σόρο της καταστροφολογίας). Κι ενώ ακατανότα διαγράμματα, για το μέσο άνθρωπο, με spreads που ανεβοκατεβαίνουν παρελαύνουν μπρος στα μάτια έκπλοκτων τηλεθεατών, **το κράτος αναβαθμίζει έναν από τους πλέον ισχυρούς ιδεολογικούς μηχανισμούς του, την εθνική ενότητα.** Ότι δηλαδή πρέπει όλοι μαζί, ως έλληνες, να συσπειρω-



Θούμες ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που καραδοκεί. Ξεχνώντας και διαγράφοντας τη θέση, την τάξη αλλά και τη συνείδηση αυτών που μπορεί να έχει ο καθένας, αντικαθιστώντας τα με εθνική συνείδηση. Για το καλό του έθνους (και του κράτους δηλαδή) να ανεκτούμε αδιαμαρτύρητα και υπομονετικά απολύσεις, περικοπές μισθών και επιδομάτων και άλλα τέτοια ωραία μέτρα μέχρις ότου να αναδιαρθρωθεί ο καπιταλισμός. Για μαλάκες ψάχνουνε με λίγα λόγια (υπάρχουν ακόμη και κάποιοι που κάνουν δωρεές στο λεγόμενο "ταμείο στήριξης της ελλάδας" ώστε να βοηθήσουν να μειωθεί το δημόσιο χρέος!!!) Για σκυμμένα κεφάλια υπάκουα και πειθήνια που να δείχνουν κατανόηση στα αφεντικά τους, για το καλό της ελλαδίτσας (η γνωστή και ως ψωροκώσταινα) μαστουρωμένα από την πολλή εθνοπρέζα που έχουν δεχθεί. Γιατί και καλά στην κρίσιμη αυτή φάση δε χωράνε ταξικοί και κοινωνικοί αγώνες, διαδηλώσεις, απεργίες κτλ. ενόψει του κατασκευάσματος του εξωτερικού εχθρού που παραμονεύει να επιτεθεί, αλλά αντιθέτως ανοχή στα σχέδια του κράτους και των αφεντικών. Βρε ουστ! Κι αυτή η συναίνεση μπορεί είναι αποτέλεσμα συμφερόντων ή μικροαστικών ονείρων που τρέφει ο καθένας, αλλά είναι έτσι που ο καθένας σκάβει το λάκκο του. **Την περίοδο αυτή που ο οχετός του πατριωτισμού, της εθνικής ενότητας και του ρατσισμού προελαύνει, μένει ο καθένας να πάρει τη θέση μάχης που του αναλογεί. Ο εχθρός είναι ένας και είναι ταξικός.**

## **Περί του νόμου για την απόδοση ιθαγένειας σε μια μερίδα μεταναστών και για τη χρησιμότητά του (για το κράτος και τα αφεντικά)**

Ένα είναι το σίγουρο. Μέσα απ' το συγκεκριμένο νόμο το κράτος πλασάρεται με μια φιλομεταναστευτική-αντιρατσιστική εικόνα. Οι φασίστες (κάθε απόχρωσης) ουρλιάζουν για τον αφανισμό της ελληνικής φυλής ενώ το "αντιρατσιστικό" στρατόπεδο, η ροζ αριστερά (σύριζα ντε!), οι μκο και οι κάθε είδους ανθρωπιστές υπερασπίστηκαν το νόμο μαζί με την απαραίτητη αντιπολιτευτική σάλτσα του είδους "καλό αλλά λίγο". Έτσι συμφωνούν στο βασικό. Ότι αυτό το νομοσχέδιο συμφέρει έτσι γενικά και αόριστα τους μετανάστες. Μήπως όμως έχουν επιλεκτική μνήμη όλοι αυτοί; Πως αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι οι εξαγγελίες για το νομοσχέδιο (υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι διατάξεις αφορούν **μόνο** τους νόμιμους μετανάστες) συνοδεύτηκαν ταυτόχρονα από εξαγγελίες για περισσότερη καταστολή, για τη δημιουργία περισσότερων στρατοπέδων συγκέντρωσης, δηλαδή ακόμα πιο πολλή υποτίμηση και περισσότερη εξάρτηση στα χέρια των μπάτσων, των κυκλωμάτων και των αφεντικών. Και εκεί είναι η ουσία του νομοσχεδίου: **ενώ δίνει κάποια ψίχουλα σε μια πολύ μικρή μερίδα μεταναστών ταυτόχρονα ρίχνει περαιτέρω την μεγάλη πλειοψηφία στην παρανόμια.** Μεγαλώνει δηλαδή το χάσμα ανάμεσά τους.



Αφγανοί στο λιμάνι της πάτρας, οργή και αξιοπρέπεια...

Επίσης, σε καιρούς όπως τους τωρινούς που το κράτος χρειάζεται όλο και πιο έντονα κοινωνικές συμμαχίες, προσφέρει το δωράκι της ιθαγένειας-εθνικότητας στους μετανάστες έχοντας υπ' όψιν τη μαζική συμμετοχή πολλών απ' αυτούς στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 αλλά και την εξέγερση του Μάη του 2009 όταν εκατοντάδες μουσουλμάνοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία με αφορμή το σκίσιμο ενός κορανίου από μπάτσο. Έτσι προκειμένου κάποιος να χάσει τα πιθανά δικαιώματά του που αφορούν την ίδια του την ύπαρξη το ξανασκέφτεται καλά πριν κατέβει σε τέτοιου είδους γεγονότα ειδικά την περίοδο που εξετάζεται η αίτησή του για την ιθαγένεια. Και ακόμα περισσότερο αν λάβουμε υπ' όψιν τις απαιτήσεις που χρειάζονται\*.

4

Και κάτι για το τέλος. Κάνουμε την απλή ερώτηση: Γιατί το ελληνικό κράτος χορηγεί ιθαγένεια-εθνικότητα στους μετανάστες και όχι απλά υπηκοότητα (που θα τους εξασφάλιζε τα στοιχειώδη δικαιώματα στις σχέσεις τους με το κράτος); Γιατί δηλαδή να γίνουν με το ζόρι έλληνες; Το ελληνικό κράτος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Θέλει δια της πλαγίας οδού να καταστίσει σαφές ότι μόνο αν είσαι έλληνας έχεις δικαιώματα σ' αυτήν την κωλοχώρα. Κανένας άλλος! Πιστό στην παράδοση της ρητορείας και της πρακτικής του, το ελληνικό κράτος δε θέλει με τίποτα να θυγάλει τον εθνικισμό απ' το κέντρο της δημόσιας ζωής.

Άρα για ποια νίκη μιλάνε οι επαγγελματίες αντιρατσιστές; Το να πανηγυρίζεις και να δέχεσαι (με λίγη γκρίνια) ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι νίκη του "αντιρατσιστικού κινήματος" δεν είναι μόνο η θιλιθότητα αλλά και απατεωνιά. **Το μόνο αντίπαλο δέος που μπορεί να σταθεί πραγματικό εμπόδιο στο ρατσιστικό συρφετό οποιασδήποτε απόχρωσης είναι η αναγνώριση από τη μεριά των από κάτω, της κοινής ταξικής μας μοίρας και των κοινών συμφερόντων με τους μετανάστες απέναντι στα αφεντικά και τα δικά τους συμφέροντα.**

\*Στις ίδιες υπάρχουσες προϋποθέσεις αποκλειούμονύ [ειδικά τεστ Πολιτικής Αγωγής και Ιστορίας (ούτε οι ντόπιοι δεν τα περνάνε αυτά!), υψηλά παράβολα] προστίθενται και άλλα καλούδια: ο υποψήφιος για ιθαγένεια μετανάστης δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί τελεσίδικα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης σε ποινή στεροπική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους για "εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος" (κάτι σα δίλωση νομιμοφροσύνης δηλαδή), "αντίσταση κατά της αρχής" (μετατρέποντάς τον έτσι ακόμα περισσότερο σε έρμαιο των μπάτσων), "κλοπή" (ανεξαρτήτως αξίας) αλλά και για "διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης λαθρομεταναστών ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς και για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα" (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αλβανός μετανάστης από τη θεσσαλονίκη που φίλοξένησε τον αδερφό του, ο οποίος δεν είχε χαρτιά, και βρέθηκε καπνορούμενος για δουλεμπόριο!!!). Κοντολογίς αυτοί που σήμερα μπορούν να κάνουν την αίτηση είναι μόλις 16.500 άτομα!!! (από στοιχεία που βρίκαμε από την ομάδα προσφύγων και μεταναστών clandestina).



# Τέρμα πιά στις αυτοπάτες

Η κοινωνία μπορεί να κοιμάται ήσυχη. Οι "τρομοκράτες" συνελήφθησαν και θα φυλακιστούν.

Αφού πρώτα δικάστηκαν και καταδικάστηκαν από τα τηλεοπτικά πάνελ που όταν δεν ανακάλυπταν γχέλια τρομοκρατών την ώρα που έβλεπαν το 15χρονο αφγανό να διαμελίζεται (ναι, είναι τόσο κακοί!) φρόντιζαν να σπέρνουν τη σύγχυση μέσα από έναν ορειμαγδό πληροφοριών, "διαρροών", επικείμενων ενταλμάτων σύλληψης κλπ. που διοχετεύονταν αφειδώς από τους μπάτους. Για άλλη μια φορά τα ΜΜΕ έπαιχαν το συμπληρωματικό τους ρόλο αναλαμβάνοντας τη βρωμοδουλειά για χάρη των συναδέλφων τους των μπάτων (οι οποίοι περιορίζονταν σε λιτές ανακοινώσεις και άφηναν τα υπόλοιπα στους τηλερουφιάνους). Γι' άλλη μια φορά η αστυνομία μίλησε μέσα από τα δελτία ειδήσεων.

Από κοντά και οι κάθε λογής υπερασπιστές του εκμεταλλευτικού συστήματος που ποζάρει με το αθώο όνομα "δημοκρατία", οι οποίοι για άλλη μια φορά καταδίκασαν τη Βία ως παράλογη αφού ως γνωστόν στη δημοκρατία όλα λύνονται με το διάλογο. Προφανώς το ότι κάποιοι μπορούν να μιλάνε από θέση ισχύος σε αυτό το διάλογο και να επιβάλλουν τη θέλησή τους στους υπόλοιπους (ισχύς που μεταξύ άλλων στηρίζεται στη Βία και τα όπλα) περνάει απαρατήρητο. **Βλέπεις, μόνο το κράτος και τα αφεντικά έχουν το δικαίωμα να ασκούν Βία.**

Όμως αφού κάποιοι θέλουν να μιλήσουμε για τρομοκρατία, ας μιλήσουμε. Όποιος καταπιεσμένος θεωρεί ότι τρομοκρατείται από την επίθεση σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους μάλλον είναι άξιος της μοίρας του και της εθελοδουλείας που τον δέρνει (για να μην πούμε τίποτα άλλο) αφού έχει ταυτίσει τα συμφέροντά του με αυτά του κράτους και των αφεντικών. Εμείς απ' τη μεριά μας θεωρούμε πως τρομοκρατία δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια η εκμεταλλευτική οργάνωση της κοινωνίας που εξασφαλίζει σε λίγους το δικαίωμα να ζουν από την εκμετάλλευση όλων των υπολοίπων, τρομοκρατία είναι να δουλεύεις όλη σου τη ζωή και ν' ανέχεσαι τις ταπεινώσεις στα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς από τον κάθε μαλάκα εργοδότη, ακόμα μεγαλύτερη τρομοκρατία είναι να να είσαι ανασφάλιστος και να φοβάσαι μην αρρωστήσεις γιατί δεν ξέρεις αν θα τη βγάλεις καθαρή, τρομοκρατία είναι τα όρια πλικίας που ανεβαίνουν για τη σύνταξη και οι μισθοί που πέφτουν, η στρατιωτική θητεία, τα σχολικά κλουβιά και το άγχος της επιβίωσης σε μια καθημερινότητα που έχει μετατραπεί σε ένα φαύλο κύκλο παραγωγής και κατανάλωσης.

Αυτά και πολλά άλλα είναι τρομοκρατία και μπορεί εύκολα να το καταλάβει ο καθένας από τους από κάτω αυτής της κοινωνίας που δεν έχει αποχαυνθεί εντελώς. Και είμαστε σίγουροι πως δεν είμαστε οι μόνοι που θεωρούμε πως οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα είναι άνθρωποι με τους οποίους βρισκόμαστε στην ίδια μεριά, στη μεριά αυτών που αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, χωρίς δούλους και αφεντικά.

# Κράτος και αφεντικά μόνοι τρομοκράτες

# 9 σφαίρες στον περαστικό...

Στις 16 φλεβάρη στην περιοχή του Βύρωνα Αττικής οι προστάτες του πολίτη δολοφόνησαν τον 25χρονο εργάτη Νίκολα Τόντι γαζώνοντάς τον με 9 σφαίρες. Πώς έγινε αυτό; Στην προσπάθεια σύλληψης δύο ατόμων που ήταν ύποπτοι για ληστείες τραπεζών οι μπάτσοι -επιρεασμένοι προφανώς από τον επιθεωρητή Κάλαχαν- έκριναν σκόπιμο να στήσουν μάχη σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, στις 4 το μεσημέρι και με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί εκεί. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκολα Τόντι ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του την προσπάθεια των μπάτσων-καυσμόποδων να αποκαταστήσουν το γόντρό τους (αφού μόλις το προηγούμενο θράδυ 2 άγνωστοι στο Μαρούσι είχαν αφοπλίσει 2 μπάτσους που περιπολούσαν στην περιοχή). Αυτό το σκηνικό δείχνει ξεκάθαρα και το πόσο υπολογίζουν οι μπάτσοι την ανθρώπινη ζωή. Καθόλου. Άλλα τι να κάνουμε; Η επικοινωνιακή διαχείριση της πάταξης του εγκλήματος και η θεαματική προβολή της έχει και "παράπλευρες απώλειες".

Οι μπάτσοι μίλησαν αμέσως για "επιτυχημένη επιχείρηση" αλλά αυτή τη φορά δεν τους έκατσε καθώς λίγο μετά επιβεβαιώθηκε ότι ο 25χρονος δολοφονήθηκε από σφαίρες μπάτσου. Ήτσι συνεχίζοντας να λένε ότι "τίποτα δεν πάγε λάθος" προσπαθώντας να συμβιβάσουν την κατάσταση και να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις άρχισαν να λένε ότι "συνέλαβαν τους πιο σκληρούς κακοποιούς των τελευταίων 30 χρόνων" (οι οποίοι να υπενθυμίσουμε ότι κατηγορούνται για ληστείες τραπεζών). Και στα καπάκια το κράτος δια στόματος Χρυσοχοΐδη ανακοίνωσε πως "μέχρι το Πάσχα η αστυνόμευση στην Αθήνα δε θα έχει προηγούμενο". Οι 15000 καινούριοι μπάτσοι ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις εξαγχελίες.

Σε μια εποχή που η δημόσια τάξη έχει αναγορευτεί σε νούμερο ένα προτεραιότητα του κράτους φαντάζει λογικό ακόμα και μια μαλακία της αστυνομίας να χρησιμοποιείται για να δικαιολογείται η περαιτέρω αύξηση των μπατσικών σωμάτων (φαντάσου δηλαδή τι θα γινόταν αν τελικά δεν είχε πεθάνει από τα πυρά των μπάτσων ο 25χρονος). Σε μια εποχή που πετσοκόβονται τα όπια εργατικά δίκαιωματα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ για το κράτος και τα αφε-

ντικά να μας πείσουν ότι δεν κινδυνεύουμε από αυτούς αλλά από την εγκληματικότητα (αποκρύβοντας πάντα επιμελώς τα αίτιά της), τους μετανάστες, τους αναρχικούς κοκ. και ότι αυτοί είναι οι σωτήρες μας! Και ξέρουν πολύ καλά ότι σε μια επικράτεια φοβισμένων και εξατομικευμένων υπηκόων κάποια μέτρα εφαρμόζονται πιο εύκολα.

Ας το πάρουμε χαμπάρι. Όποιος ζητάει περισσότερη ασφάλεια και αστυνόμευση ας είναι έτοιμος να πληρώσει και το τίμημα, ακόμα και με την ίδια του τη ζωή. Το αίτημα για ασφάλεια πέρα από την επιθυμία να μην αλλάξει τίποτα σε αυτό τον κόσμο είναι και συνενοχή στις κρατικές δολοφονίες. Ας μην κάνει κανείς το μαλάκα. Όποιος από τους από κάτω αυτής της κοινωνίας επιμένει να ζητάει περισσότερους μπάτσους για τους μετανάστες, τους αναρχικούς, τους διαδηλωτές κοκ. αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και γι' αυτόν.

## ...αίσθημα ασφάλειας λέγεται αυτό!

Στις 27 φλεβάρη μετά από κάλεσμα αναρχικής-αντιεξουσιαστικής συλλογικότητας της εκεί περιοχής πάνω από 500 άτομα αποφάσισαν να διαδηλώσουν στον τόπο δολοφονίας και να προτάξουν την κοινωνική αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τους

συλλογικούς απελευθερωτικούς αγώνες εκεί που συνήθως επικρατεί η κακυποψία, ο φόβος και ο ατομισμός. Ωστε να μην ξεχαστεί και αυτή η δολοφονία και ν' αναδειχθεί ο δολοφονικός ρόλος της αστυνομίας

(και όχι απλά κάποιοι "κακοί" μπάτσοι). Το κράτος προφανώς ενοχλήθηκε από αυτό κι έτσι αποφάσισε να επιτεθεί λυσσασμένα στην πορεία (με αφορμή το σπάσιμο των τοπικών γραφείων του πολιτικού υπεύθυνου της δολοφονίας, του ΠΑΣΟΚ) και να συλλάβει 11 διαδηλωτές προσπαθώντας να τους φορτώσει ό,τι καπνοφορία γούσταρε (μέχρι και μολότωφ τους φόρτωσαν σε μια πορεία που δεν πετάχτηκε μολότωφ!).

# Εθνική ενότητα;

Τάχουμε ξαναπεί.

**Η εθνική ενότητα είναι μια παγίδα**

αφού οι προλετάριοι δεν έχουνε

πατρίδα. **Η εθνική ενότητα είναι σαν**

**την κλανιά** αφού ανακουφίζει το

σύστημα και βρωμάει απαίσια. Επίσης **η**

**εθνική ενότητα είναι και μαγική** αφού

καταφέρνει να εξαφανίζει σε δευτερόλεπτα

τις ταξικές διαφορές και τις κοινωνικές

ανισότητες. **Η εθνική ενότητα είναι το**

**κατεξοχήν όπλο των αφεντικών εν μέσω κρίσης**

αφού προσπαθούν να μας πείσουν πως πρέπει να

αγωνιστούμε όλοι για τον κοινό σκοπό: τη σωτηρία της

πατρίδας. Μα καλά, θα μας τρελάνουν τελείως; Από

πότε γίναμε όλοι μια καλή παρέα σε αυτή την κοινωνία;

Μήπως τώρα που ήρθαν “οι αντεξουσιαστές στην

εξουσία” (sic) εξαφανίστηκαν από προσώπου γης οι ταξικές

διαφορές και δεν το πήραμε γραμμή; Όχι. Τίποτα από αυτά

δεν έγινε. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να έχει κανένα κοινό

σκοπό ο εργάτης με το αφεντικό του, ο μπάτσος με το

διαδηλωτή, ο μαθητής με το διευθυντή του, ο ρουφιάνος που

κοιτάει την πάρτη του με αυτόν που βάζει το συμφέρον όλων των

καταπεσμένων πάνω από το δικό του μικροσυμφέρον, ο

απεργοοπάστης με τον απεργό, ο κληρωτός φαντάρος με το λοχαγό

του, αυτός που θεωρεί πατρίδα του όλη τη γη με τον εθνικοπατριώτη,

αυτός που αγωνίζεται για τη διεθνιστική αλληλεγγύη των

εκμεταλλευόμενων με το ρατσιστή. Όποιος από τους από κάτω αυτής της

κοινωνίας δεν έχει τυφλωθεί από την εθελοδουλεία και την κρατική και

μνητιακή προπαγάνδα μπορεί να καταλάβει πως μόνο εχθρικές σχέσεις

μπορούν να έχουν όλοι αυτοί. **Κι όσο νωρίτερα καταλάβει ο καθένας πως**

**στη θέση της εθνικής ομοψυχίας πρέπει να βάλει την ταξική αλληλεγγύη**

**και το μίσος για τα αφεντικά τόσο το καλύτερο.**

**καλά, για μαλάκες  
ψάχνουν;**