



Οι τσόντες αναπαράχουν και ενισχύουν μία καθιερωμένη νοοτροπία και συμπεριφορά γύρω από το σεξ. Από τη μια η γυναίκα παρουσιάζεται ως εύκολη και πάντα διαθέσιμη, ενώ οι άντρες πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι "να αποδώσουν" με μοναδικό τους μέλημα την ικανοποίησή τους πολλές φορές ακόμη και μέσω της βίας. Οι εποχές που οι τσόντες ήταν ταμπού έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Σήμερα ο καθένας έχει το "προνόμιο" να καταναλώνει το σεξ ως θέαμα, κυρίως μέσω του ίντερνετ.

Οι τσοντάκηδες όμως δεν βρίσκονται πίσω από κλειστές πόρτες. Η τσοντοποίηση της κοινωνίας βρίσκεται παντού στα δελτία καιρού, στις διαφημίσεις, στα κλαμπ, στα περιοδικά, στις καθημερινές συζητήσεις στη δουλειά. Οι θεατές δεν μένουν στο μπανιστήρι αλλά προσδοκούν την ενσάρκωση των ρόλων στην πραγματικότητα.

Σε μια κοινωνία όπου όλα πωλούνται και αγοράζονται, το σεξ αποτελεί εμπόρευμα για όλα τα χούστα και όλες τις τσέπες. Πάνω στους όρους της προσφοράς και ζήτησης λοιπόν, έχει χτιστεί μία βιομηχανία παραγωγής και προώθησης τσοντών. Στα κάτεργα της βιομηχανίας αυτής εκμεταλλεύονται χιλιάδες γυναίκες, θύματα του trafficking, αναγκάζοντάς τις να συμμετέχουν με τη βία. Χαρακτηριστικό είναι πως οι περισσότερες γυναίκες είναι θύματα της καταναγκαστικής πορνείας και προέρχονται από οικονομικά εξασθενημένες χώρες όπου ανθεί η μαφία, τα κυκλώματα και ο σεξουαλικός τουρισμός.



Όταν τα κινήματα της δεκαετίας του '60-'70 διεκδικούσαν τη σεξουαλική απελευθέρωση και την αυτοδιάθεση του σώματος, ενάντια σε μία συντηρητική κοινωνία, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει κάποια απάντηση από πλευράς εξουσίας. Ο καπιταλισμός και το lifestyle αφομοίωσαν τα παραπάνω αιτήματα και, μεταξύ άλλων, τα μετεξέλιξαν σε μία ολόκληρη βιομηχανία πορνό, βάζοντας τις τσόντες στην καθημερινότητά μας.

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΙΑ ΤΣΟΝΤΑ

Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε πως οι καταναλωτές τσοντών είναι εξίσου συνένοχοι στην ύπαρξη των παραπάνω ρόλων και στην αύξηση των κυκλωμάτων, ενώ οι τσόντες για κανένα λόγο δεν αποτελούν κομμάτι της σεξουαλικής απελευθέρωσης όπως έχει καθιερωθεί, αλλά προάγουν την αλλοτρίωση, την εμπορευματοποίηση και την τυποποίηση της σεξουαλικότητας και των ερωτικών σχέσεων.

Donne Rosse



(αντιεξουσιαστριες, αναρχικές, αυτόνομες)