

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ

300 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ



που κάνουν απεργία
πείνας από 25/1
ζητώντας τη
νομιμοποίηση όλων
των μεταναστών

“Είμαστε μετανάστες και μετανάστριες από όλη την Ελλάδα...βρισκόμαστε στην αναξιοπρέπεια και στο σκοτάδι της παρανομίας για να ωφελούνται οι εργοδότες και οι υπηρεσίες του κράτους από την άγρια εκμετάλλευση της εργασίας μας...η προπαγάνδα φασιστικών και ρατσιστικών κομμάτων και οργανώσεων έχει πλέον γίνει η επίσημη γλώσσα του κράτους για το μεταναστευτικό...Ζητάμε την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών/τριών, ζητάμε ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους έλληνες εργαζομένους και εργαζόμενες. Ζητάμε από τους έλληνες συναδέλφους μας εργαζομένους, από κάθε άνθρωπο που τώρα υποφέρει κι αυτός από την εκμετάλλευση του ιδρώτα του, να σταθεί δίπλα μας... δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη. Βάζουμε την ζωή μας σε κίνδυνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ζωή αυτή για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο. Προτιμούμε να πεθάνουμε εδώ, παρά τα παιδιά μας να ζήσουν αυτά που περάσαμε εμείς.”

Iανουάριος 2011, η συνέλευση των μεταναστών απεργών πείνας

Η ειρήνη τους είναι πόλεμος με άλλα μέσα...

...αφού ο πόλεμος που βιώνουν οι μετανάστες στον τόπο τους συνεχίζεται με παρόμοια ένταση κι εδώ (και μάλιστα από τους ίδιους που φροντίζουν να κάνουν τη ζωή τους αβίωτη στον τόπο τους -συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού κράτους). Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Μιλάμε για πραγματικό πόλεμο με πραγματικούς σακατεμένους, δολοφονημένους και φυλακισμένους. Είτε στις πόλεις και τα χωριά τους που έχουν μετατραπεί σε νεκροταφεία και πεδία βολής για τους πρωτοκοσμικούς μισθοφόρους δολοφόνους είτε κατά τη μετακίνησή τους (που γίνονται έρματα μαφιών και κρατικών σχεδιασμών) είτε κατά την εγκατάστασή τους στο δυτικό "παράδεισο" όπου από την πρώτη στιγμή είναι παράνομοι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν παρά μόνο σαν ακραία εκμεταλλεύσιμη εργατική δύναμη του κεφαλαίου (νόμιμου και παράνομου). Έτσι το ελληνικό κράτος αφού πρώτα φροντίζει να κρατάει τους μετανάστες παράνομους με το ζόρι, μετά τους κυνηγάει επειδή ακριβώς είναι παράνομοι!

Όταν οι αόρατοι βγαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο...

Έρχεται όμως η ώρα που οι αόρατοι, αυτοί που έχουν καταδικαστεί στην αφάνεια και τη μη-ύπαρξη, αυτοί που ανασύρονται από τα δελτία ειδήσεων είτε για να παρουσιαστούν ως υγειονομικό πρόβλημα είτε ως πρόβλημα δημόσιας τάξης, **βγαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο και αγωνίζονται θέτοντας οι ίδιοι τους όρους και αντιστρέφοντας τις προσπάθειες θυματοποίσης τους.** Έτσι από 25 γενάρη 300 μετανάστες εργάτες έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας απαιτώντας τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών/τριών και ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους έλληνες εργαζομένους και εργαζόμενες. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως "δεν είμαστε αυτό που παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ, οι καπνένοι, οι πάμφτωχοι, χωρίς σπίτι, δουλειά και ρούχα μετανάστες κ.λ.π. Και σπίτια έχουμε και συγγενείς και δουλειές στις πόλεις που αφήναμε πίσω μας. Δεν ψάχναμε κατάλυμα εδώ στην Αθήνα αλλά ήρθαμε για να παλέψουμε (όσο αντέξει ο οργανισμός μας) για τη νομιμοποίησή μας, τα δικαιώματά μας και για αξιοπρεπείς όρους ζωής." Κι αφού οι μετανάστες έχουν καταλάβει καλά πως τα σώματά τους -όπως και οι ζωές τους- θεωρούνται μηδαμινής αξίας από το κράτος και τους κοινωνικούς του συμμάχους, αυτή τη φορά τα χρησιμοποιούν όπως οι ίδιοι θέλουν, ως μέσο διεκδίκησης και αγώνα.

...και ζητάνε το αυτονότο.

Γιατί αυτό ζητούν και τίποτα παραπάνω. Γιατί ποιος από τους από κάτω αυτής της κοινωνίας που κυλάει στις φλέβες του αίμα και όχι σκατά μπορεί να στραφεί ενάντια στον αγώνα των μεταναστών εργατών; Ποιος φοβάται ότι η περηφάνια, η αλληλεγγύη και η αποφασιστικότητα που επιδεικνύουν οι 300 μετανάστες εργάτες

μπορεί να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για όλους τους εκμεταλλευόμενους αν όχι το κράτος, τα αφεντικά και οι λακέδες τους (15 από τους 300 χάσαν τις άδειες παραμονής που είχαν κερδίσει μετά από αγώνα από μια εκδικητική κίνηση του υπουργείου εσωτερικών μόνο και μόνο γιατί δεν κοίταξαν τον κώλο τους, αν αυτό δεν είναι παράδειγμα ταξικής αλληλεγγύης τότε τι είναι); Πόσο βλακεία χρειάζεται για τους ντόπιους εργάτες για να αναπαράγουν τα επιχειρήματα των ρατσιστών που ύπουλα ρωτάνε "που θα χωρέσουν όλοι αυτοί" για να αποκρύψουν την ωμή ταξική πραγματικότητα, ότι δηλαδή **το ζήτημα δεν είναι η ποσοτική αύξηση του πληθυσμού σε μια περιοχή αλλά η ανισομερής κατανομή του πλούτου τον οποίο εμείς παράγουμε και τα αφεντικά σφετερίζονται;** Πόσο αποχαυνωμένος πρέπει να είναι κάποιος ώστε να υιοθετεί τη γλώσσα της κυριαρχίας που μιλάει για λαθρομετανάστες όταν είναι φανερό πως ουσιαστικά μιλάμε για απαγορευμένους εργάτες, για ανθρώπους που το κράτος κρατάει με το ζόρι στην παρανομία ώστε να κερδίζουν οι κρατικές, παρακρατικές και μικροαστικές μαφίες; Πόσο έχει τυφλωθεί κάποιος από την εξατομίκευση και το "εγώ θα τη βγάλω καθαρή" και δε βλέπει ότι οι μετανάστες είναι εικόνα από το μέλλον των από κάτω αυτής της κοινωνίας και ότι με το να βάζει τα όποια μικροσυμφέροντά του πάνω από την ταξική αλληλεγγύη και να κοιτάει την πάρτη του καταστρέφουμε τη ζωή μας όλοι μαζί; Ποιος δε βλέπει ότι τα ορατά και συμπαγή τείχη του έβρου έχουν άμεση σχέση με τα αόρατα και διάχυτα τείχη που χτίζονται καθημερινά μέσα στις ίδιες μας τις πόλεις ανάμεσα σε αυτούς που ζουν από την εκμετάλλευσή μας και όλους εμάς που βιώνουμε αυτή την εκμετάλλευση καθώς δεν έχουμε άλλη επιλογή σε αυτό το σκατόκοσμο; **Πόσο εθελόδουλος πρέπει να έχει γίνει κάποιος και να έχει ταυτίσει τα συμφέροντά του με αυτά των εκμεταλλευτών του για να μην καταλαβαίνει πως με το να πάρουν χαρτιά οι μετανάστες οι μόνοι χαμένοι θα είναι οι από πάνω αυτού του κόσμου αφού θα γίνουν πιο εύκολες οι συνθήκες για κοινούς αγώνες ντόπιων και μεταναστών τη στιγμή μάλιστα που εν μέσω κρίσης το κράτος και η μικροαστική καφρίλα προωθούν το "διαίρει και βασίλευε" και τον κοινωνικό κανιβαλισμό;**

Ο εθνικός κορμός δείχνει τα δόντια του...

Βέβαια όταν οι σύγχρονοι σκλάβοι τολμάνε να σπάωσουν κεφάλι τα καθάρματα του εθνικού κορμού ενώνονται εναντίον τους. Όπως έγινε με τη χρησιμοποίηση από τους 300 μετανάστες και τους αλληλεγγυους ενός κτιρίου της Νομικής στη Αθήνα. Ενός κτιρίου που δε χρησιμοποιείται καν, αλλά μόνο και μόνο η απόπειρα των μεταναστών εργατών να διεκδίκησουν τα αυτονότα αρκεί για να αρχίσει να βγάζει αφρούς ο εθνικός κορμός και να εντείνει τα ρατσιστικά του παραληρήματα. Έτσι έχουμε ένα ξεκάθαρα φασιστικό μέτωπο που περιλαμβάνει πολιτικούς, πρυτάνεις, δημοσιογράφους, καθηγητές, κομματόσκυλα. **Ένα ξεκάθαρα φασιστικό μέτωπο που όπως σήμερα την πέφτει στους αγωνιζόμενους μετανάστες εργάτες αύριο θα βάλει**

(ήδη βάζει) στο στόχαστρό του τους απεργούς που μπλοκάρουν την παραγωγή, τους διαδικτυατές που κλείνουν τους δρόμους, αυτούς τέλος πάντων που θα εξεπλαθούν να διεκδικήσουν το ταξικό τους δίκιο και θα διαταράξουν την ταξική και κοινωνική ειρήνη. Κι ας έχει υπόψη του ο καθένας που διαμορφώνει την άποψή του από τα δελτία των 8 και καταπίνει κάθε μαλακία που του σερβίρουν ότι έτσι γίνεται συνένοχος στην οικοδόμηση του νέου ολοκληρωτισμού.

...ας τα δείξει και η αλληλεγγύη.

Σίγουρα η εκκένωση της Νομικής και η ταλαιπωρία των απεργών είχε σκοπό να κάρψει το ηθικό των μεταναστών. Έπεσε στο κενό όμως αφού οι μετανάστες συνεχίζουν κανονικά την απεργία πείνας. Παρ' όλα αυτά οι μικρές και μεγάλες εξουσίες που μας τρώνε καθημερινά τη ζωή φροντίζουν να πολώνουν την κατάσταση όσο δεν πάει άλλο πετώντας τα όποια ανθρωπιστικά προσκήματα του παρελθόντος στα σκουπίδια. Σε αυτή την πολωμένη κατάσταση δε μπορεί παρά να πάρει ο καθένας ξεκάθαρη θέση και όχι "ναι μεν, αλλά...". Όλοι οι από κάτω αυτής της κοινωνίας, όλοι όσοι βιώνουν στο πετσί τους τις συνέπειες της κρίσης και την αλαζονεία των μικρών και μεγάλων αφεντάδων της ζωής μας, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν παίζεται μόνο η ζωή των μεταναστών εργατών που κάνουν απεργία πείνας αλλά η αξιοπρέπεια όλων των από κάτω αυτής της κοινωνίας. Είναι καθήκον όλων των από κάτω αυτής της κοινωνίας να στηρίξουν τον αγώνα των μεταναστών εργατών που ζητάνε χαρτιά ώστε να ξεφύγουν από τη συνθήκη δουλείας που τους έχει επιβληθεί. Κι επειδή η κοινωνική συναίνεση και η αδιαφορία επιτρέπει στο κράτος να τσακίζει τις ζωές των μεταναστών (του πιο βίαια υποτιμημένου κομματιού της εργατικής τάξης), ας έχει ο καθένας στο νου του πως αν δε στηρίξει σήμερα τους αγώνες των μεταναστών εργατών (ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε κοντινή ταξική θέση με αυτούς) αύριο θα είναι άξιος της μοίρας του γιατί η πίττα ενός κομματιού των από κάτω αυτής της κοινωνίας είναι πίττα όλων μας.



ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ

συνέλευση ενάντια στην ταξική και κοινωνική ειρήνη ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ/ΡΕΛΑΝΣ