



ΠΙΣΩ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΔΕΣ!

ΝΑ ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ζούμε σε εποχές κρίσης του καπιταλισμού όπου τα αφεντικά και το κράτος τους κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: αφενός υποτιμούν με κάθε τρόπο την εργατική μας δύναμη και αφετέρου προσπαθούν να καταστρέψουν τις συνειδήσεις μας ραντίζοντάς μας με το δηλητήριο του πατριωτισμού. Θέλουν να μας πείσουν ότι αφεντικά και εργάτες είμαστε όλοι μια καλή παρέα σε αυτή την κοινωνία και η σχέση αντιπαλότητας που πρέπει να έχουμε πρέπει να αντικατασταθεί από τη συνεργασία για το καλό της πατρίδας. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να πάρουν πίσω ότι καταφέραμε να κερδίσουμε ως εργάτες με σκληρούς εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, τότε που ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης δεν πορευόταν πίσω από την εθνική σημαία των εκμεταλλευτών της και διεκδικούσε το δίκιο της κόντρα σε κάθε εθνική απάτη. Έτσι κι εμείς σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι (μιλώντας από τη σκοπιά των εργατικών συμφερόντων) η ανοχή σε κάθε εθνικό ιδεολόγημα είναι εγκληματική και να τελειώνουμε με το μύθο των καλών πατριωτών και των κακών εθνικιστών αφού όποιος κοιμάται πατριώτης θα ξυπνήσει εθνικιστής αργά ή γρήγορα. **Και μόνο φτύνοντας κάθε τι εθνικό θα καταφέρουμε όλοι εμείς οι εργάτες και οι εργάτριες να σταθούμε πάλι στα πόδια μας και να απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν, το σύνολο του κοινωνικού πλούτου που εμείς παράγουμε και τα αφεντικά σφετερίζονται.**

*Όποιος θέλει να ψάξει με ποιους τρόπους να αρνηθεί το στρατό (αρκεί να μη γουστάρει υποταγή, πειθαρχία, εθνικισμό και καριέρα) και να πάρει κάποιες συμβουλές (ό,τι μπορούμε τέλος πάντων) μπορεί να περάσει από τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΑ (ΤΕΡΜΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) κάθε μέρα μετά τις 19.00.

ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Οι ένοπλες δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι τα δόντια των αφεντικών και των πολιτικών τους υπαλλήλων. Αυτών τα συμφέροντα υπερασπίζονται και κανενός άλλου. Ποιος ξεχνάει τη χούντα του '73 όπου ο στρατός προσέφερε τις υπηρεσίες του στην ανάπτυξη του ελληνικού κεφαλαίου μετά το πλήγμα που αυτό είχε δεχτεί από τους σκληρούς ταξικούς αγώνες της δεκαετίας του '60; Ή τη λειτουργία του στρατού ως απεργοσπαστικού μηχανισμού το '91 με τους φαντάρους να μαζεύουν τα σκουπίδια και τα στρατιωτικά οχήματα να έχουν αντικαταστήσει τα λεωφορεία (χαρακτηριστικό παράδειγμα και η τελευταία απεργία των οδοκαθαριστών όπου το κράτος απειλήσε ότι ο στρατός θα μαζέψει τα σκουπίδια προκειμένου να τη χτυπήσει); Ή τις στρατιωτικές ασκήσεις για την καταστολή διαδηλώσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας το φλεβάρη του 2011; Ή την ετοιμότητα του στρατού να επέμβει για να χτυπήσει την κοινωνική εξέγερση του δεκέμβρη του 2008; Ποιός δε βλέπει (ή κάνει ότι δε βλέπει) ότι ο ελληνικός στρατός συμμετέχει ενεργά ενεργότατα στο μακέλεμα των πληβειακών μαζών της μέσης ανατολής (βλ. αφγανιστάν) και της αφρικής (βλ. σομαλία) υπηρετώντας έτσι σαν πιστό σκυλί τα συμφέροντα των ντόπιων εκμεταλλευτών μας (και όχι επειδή τον σέρνουν με το ζόρι οι μεγάλες δυνάμεις όπως θέλει να πιστεύει ο προσφιλής μύθος της ψωδοκώσταινας); **Είναι αυτοκτονικό να είσαι εργάτης και να μη βλέπεις ότι η μόνη ειρήνη που διασφαλίζει με τη βία ο στρατός είναι η ειρήνη μεταξύ αυτών που υφίστανται την εκμετάλλευσή με τους εκμεταλλευτές τους (μια ειρήνη που δεν είναι παρά ένας πόλεμος χαμηλής έντασης).** Είναι αυτοκτονικό να είσαι εργάτης και να μη βλέπεις ότι οποιαδήποτε στήριξη στο θεσμό του στρατού όχι μόνο αποτελεί συνενοχή στα εγκλήματα που αυτός διαπράττει εντός κι εκτός συνόρων αλλά αργά ή γρήγορα θα στρέψει τα όπλα του και εναντίον μας.

ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Η στρατιωτική θητεία είναι ένας τεράστιος λάκος με σκατά που μέσα του πνίγονται κάθε χρόνο χιλιάδες μυαλά και συνειδήσεις. Και δεν είναι τόσο η εθνικιστική αποχαύνωση των νέων (αφού αυτή την αναλαμβάνουν πια σε μεγαλύτερο βαθμό τα μικρά, η σχολική και οικογενειακή θητεία) όσο η αναγωγή της δουλοπρέπειας και της θρασυδειλίας σε κοινωνική αρετή. Θέλουν να μας μάθουν να φοβόμαστε και να ξεφτιλίζομαστε έτσι ώστε να το κάνουμε σε όλη μας την υπόλοιπη ζωή. Και όχι μόνο αυτό αλλά να μπορούμε να αναγκάζουμε και άλλους (αυτούς που κάθε φορά θα θεωρούμε πιο αδύναμους) να ξεφτιλίζονται και να μας φοβούνται. Γλύφε τους “ανώτερους” και πάτα τους “κατώτερους”. Αυτό σε μαθαίνουν στο στρατό. Μόνο με ανθρώπους φοβισμένους που είναι διατεθειμένοι να γίνουν κανίβαλοι και να φάνε το διπλανό τους προκειμένου να τη βγάλουν καθαρό και να καλοπερνάνε μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Γι' αυτό το κράτος επιλέγει κάθε τρεις και λίγο (πέρα από οικονομικούς λόγους όπως η τσάμπα φανταρική εργασία) να επαναφέρει το ζήτημα της αυξήσης της θητείας και της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18 (ώστε να στριμώξει τους 15άδες) ενώ τους τελευταίους μήνες στέλνει και πρόστιμα στους ανυπότακτους. Γιατί η στρατιωτική θητεία βοηθάει στην ακόμα μεγαλύτερη πειθάρχηση της νεολαίας, μιας νεολαίας που ας μην ξεχνάμε πως ένα μεγάλο και απείθαρχο κομμάτι της το δεκέμβρη του 2008 πετούσε πέτρες στους μπάτσους και προκαλούσε πονοκέφαλο στο κράτος.

ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ

Ας μην τους κάνουμε τη χάρη και ας φροντίσουμε οι αργήσεις μας να αποδειχτούν δυνατότερες από τη μιλιταριστική βαρβαρότητα. Ας σαμποτάρουμε την κρεατομηχανή του στρατού αρνούμενοι να γίνουμε το έμψυχο δυναμικό της, αρνούμενοι να πειθαρχήσουμε στα κελεύσματα των καραβανάδων και να πάμε στο στρατό. Και φυσικά στεκόμενοι αλληλέγγυοι σε σούσους διώκονται για την επιλογή τους να μην υπηρετήσουν. Όπως ο αναρχικός Γεράσιμος Κορωναίος ο οποίος επέλεξε το δρόμο της ολικής άρνησης στράτευσης, δηλαδή να μην παρουσιαστεί στο στρατόπεδο αρνούμενος τόσο τη στρατιωτική θητεία όσο και το θεσμό του στρατού στο σύνολό του στέλνοντας επιστολή στο στρατολογικό γραφείο πάτρας στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει "...Δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να καταταγώ στον στρατό ούτε να έχω καμία επαφή με αυτήν την δομή του εξουσιαστικού συστήματος, δεν επιθυμώ καμία εναλλακτική θητεία ούτε καν να εμφανιστώ ενώπιον σας για κάποιου είδους απαλλαγή ...Επιλέγω το δρόμο της ολικής άρνησης ως αναρχικός που δε θέλει ούτε να περάσει απ' έξω από κάποιο στρατόπεδο ούτε να 'θει σε επαφή με χακίζωα για κανένα λόγο παρά μόνο απέναντί τους και πάντα με εχθρική στάση...".

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΟΛΙΚΟ ΑΡΝΗΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΟΡΩΝΑΙΟ

που θα δικαστεί από τα μιλιταριστικά καθάρματα στα γιάννινα στις 13 του δεκέμβρη

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ

Ο ΞΘΡΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΟΥΣ

συγκέντρωση-μικροφωνική την παρασκευή 9 δεκέμβρη στις 18.00

στην πλατεία όλγας και προβολή ταινίας στο παράρτημα στις 21.00 την ίδια μέρα

και **διαδήλωση αλληλεγγύης**

το σαββάτο 10 δεκέμβρη από το παράρτημα στις 11.00

συνέλενση ενάντια στην κοινωνική και ταξική ειρήνη **ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ**
e-mail επικοινωνίας: againstcp@gmail.com