

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

## ΠΡΟΣ

# ΑΠΟΦΥΓΗ

(ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ  
ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ)

...όσοι κάτοικοι των Ιτεών

και των γύρω περιοχών επέλεξαν με τη χαρακτηριστική θρασυδειλία του ελληναρά να δουν τον εχθρό τους στο πρόσωπο των μεταναστών της περιοχής. Και με αφορμή το φόνο ενός ντόπιου για τον οποίο κατηγορούνται μετανάστες και προέκυψε από έναν τσαμπουκά που θα μπορούσε να είχε γίνει μεταξύ οποιωνδήποτε ανθρώπων οποιασδήποτε εθνικότητας, κάποιιο επέλεξαν να εφαρμόσουν τη ναζιστική αρχή της συλλογικής ευθύνης και να κάνουν (ή έστω να στηρίξουν παθητικά) απόπειρα πογκρόμ εναντίον των μεταναστών της πειραιικής πατραϊκής (είτε συνεργαζόμενοι με τους χρυσαυγίτες είτε μην έχοντας πρόβλημα μαζί τους είτε ακόμα και διώχοντάς τους, επιδιώκοντας ωστόσο τα ίδια αποτελέσματα). Και γι' αυτήν τους την πράξη θα πρέπει να ντρέπονται για το υπόλοιπο της ζωής τους.

...όσοι κάτοικοι των Ιτεών και των γύρω περιοχών αυτό που κατάφεραν να φτιάξουν είναι μια κανιβαλική κοινότητα ενάντια στα ταξικά τους αδέρφια αντί να καταλάβουν πως όλοι οι από κάτω αυτής της κοινωνίας, ντόπιοι και μετανάστες, έχουμε μόνο να ενώσουμε και όχι να χωρίσουμε και πως οι μετανάστες είναι εικόνα από το μέλλον των ντόπιων εργατών.

Και αντί να επιλέξουν να επιτεθούν σε αυτούς που μεθοδικά και με σχέδιο υποτιμούν καθημερινά την εργασία μας και τη ζωή μας, προτιμούν να βγάσουν τη ρατσιστική χολή τους και να μυξοκλαίγονται στα κανάλια για την "υποβάθμιση της περιοχής τους από τους μετανάστες" (άραγε αν όλοι αυτοί οι κάτοικοι ενώνονταν και πήγαιναν με εξίσου άγριες διαθέσεις ένα χιλιόμετρο πιο πέρα και την έπεφταν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ απειλώντας τους ότι αν τολμήσουν να τους κόψουν το ρεύμα θα τα κάνουν όλα λαμπόγυαλο, θα ήταν ή όχι καλύτερα τα πράγματα για όλους μας;)

...αλλά και όσοι κάτοικοι αυτής της πόλης επιλέγουν να καταλαβαίνουν και να δικαιολογούν την ξεκάθαρα φασιστική πρακτική του πογκρόμ, όσοι γουστάρουν να βλέπουν μπάτσους αντί για μετανάστες στους δρόμους, όσοι θέλουν τους μετανάστες έγκλειστους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όσοι αγωνίζονται για να φύγουν οι μετανάστες από την πόλη (βρωμίζοντας τη λέξη "αγωνίζομαι") και όσοι θέλουν να κηρυχτεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (παλιότερα το λέγαμε χούντα αυτό) όπως η φασιστοεπιτροπή αγώνα κατοίκων Ιτεών και όσοι τη στηρίζουν.

ταξικό μας χρέος σήμερα, περισσότερο από ποτέ

# ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

# ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

(κοινωνικό και κρατικό-παρακρατικό)

ΥΓ: Για όσους δε μασάνε κουτόχορτο κι έχουν μάτια να δουν το όλο σκηνικό της τρίτης 22 μάη με την απόπειρα πογκρόμ ήταν ξεκάθαρα στημένο (χωρίς να είναι σώνει και ντε μιλημένο από τα πριν). Με κακό σενάριο όμως. Το κράτος έβαλε 13 ματάδες έξω από την πύλη της πειραιϊκής πατραϊκής πίσω από ένα τουριστικό λεωφορείο που βάφτισε "κλούβα" και τα νεοναζί της χρυσής αυγής έκαναν το πρώτο "ντου" στα αδέρφια τους τους μπάτσους. Αφού κάμαν λίγο ότι σπρώχνονται, οι μπάτσοι γέμισαν την περιοχή δακρυγόνα ώστε να χωθούν ακόμα κι αυτοί που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αμέτοχοι. Μάλιστα ένας χρυσαυγίτης που είναι και υποψήφιος βουλευτής δεν κατά-

λαβε καλά το σενάριο (αφού οι νεοναζί δε φημίζονται για την εξυπνάδα τους), μπερδεύτηκε και έμεινε πίσω με τους μπάτσους φορώντας το κράνος του σα να μην τρέχει τίποτα!!! Ας έχουμε το νου μας. Επειδή στο μέλλον θα δούμε πολλά τέτοια σκηνικά (ίσως με καλύτερο σενάριο από αυτό) καθώς είναι κεντρική στρατηγική του κράτους να αναδείξει την πίσσή του από την κοινωνία προκειμένου να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση του απέναντι στους μετανάστες (χρησιμοποιώντας συν τοις άλλοις και το φόβητρο της ακροδεξιάς). Μια κοινωνία μεγάλο κομμάτι της οποίας είναι προφανώς έτοιμη να παίξει αυτό το ρόλο.

06-2012

συνελευση ενάντια

στην κοινωνική και

ταξική ειρήνη

againstep@gmail.com

# ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ