

9 σφαίρες στον περαστικό, αίσθημα ασφάλειας λέγεται αυτό.

Στις 16 φλεβάρη 2010 στην περιοχή του Βύρωνα Αττικής οι “προστάτες του πολίτη” δολοφόνησαν τον 25χρονο εργάτη Νικόλα Τόντι γαζώνοντάς τον με 9 σφαίρες. Πώς έγινε αυτό; Στην προσπάθεια σύλληψης δύο ατόμων που ήταν ύποπτοι για ληστείες τραπεζών, οι μπάτσοι -επηρεασμένοι προφανώς από τον επιθεωρητή Κάλαχαν- έκριναν σκόπιμο να στήσουν μάχη σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, στις 4 το μεσημέρι και με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί εκεί. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόλα Τόντι ο οποίος μόλις γυρνούσε από τη δουλειά του και πλήρωσε με τη ζωή του το ότι θεωρήθηκε ύποπτος από τους μπάτσους. Οι μπάτσοι μίλησαν αμέσως για “επιτυχημένη επιχείρηση” παρακάμπτοντας το δολοφονημένο και ο τότε προστάτης του πολίτη Χρυσοχοϊδης δήλωσε πως “μέχρι το Πάσχα η αστυνόμευση στην Αθήνα δε θα έχει προηγούμενο”. Οι 15000 τότε καινούριοι μπάτσοι ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις εξαγγελίες.

Έχουμε ξαναπεί πως κρίση είναι μισθοί που κόβονται και μπάτσοι που πληθαίνουν για να διασφαλίζουν πως η υποτίμηση της εργασίας μας και της ζωής μας θα γίνεται ομαλά. Κι έτσι σε μια εποχή που η ολοένα και πιο αυταρχική στροφή του κράτους είναι κεντρική του στρατηγική φαντάζει λογικό ακόμα και μια μαλακία της αστυνομίας να παραμερίζεται σα να μην έγινε και να αυξάνονται ακόμα περισσότερο τα μπατσικά σώματα (φαντάσου δηλαδή τι θα γινόταν αν τελικά δεν είχε πεθάνει από τα πυρά των μπάτσων ο 25χρονος). **Και οι εκμεταλλευτές μας ξέρουν πολύ καλά ότι σε μια επικράτεια φοβισμένων και εξατομικευμένων υπηκόων μπορούν πολύ πιο εύκολα να κάνουν κουμάντο.**

Ας το πάρουμε χαμπάρι. Όποιος ζητάει περισσότερη ασφάλεια και αστυνόμευση **ας είναι έτοιμος να πληρώσει και το τίμημα, ακόμα και με την ίδια του τη ζωή.** Το αίτημα για ασφάλεια πέρα από την επιθυμία να μην αλλάξει τίποτα σε αυτό τον κόσμο είναι και **συνενοχή** στις κρατικές δολοφονίες. Ας μην κάνει κανείς το μαλάκα. Όποιος από τους από κάτω αυτής της κοινωνίας επιμένει να ζητάει περισσότερους μπάτσους για τις διαδηλώσεις, τους μετανάστες και άλλα περιθωριοποιημένα κοινωνικά κομμάτια (πόρνες, πρεζάκια κλπ.), **αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και γι' αυτόν.**



ΥΓ: Στην πάτρα την τελευταία εβδομάδα έχει εμφανιστεί μια φασιστοεπιτροπή αγώνα κατοίκων Ιτεών η οποία θέλει να διώξει τους μετανάστες από την πόλη και ανάμεσα στ' άλλα ζητάει να κυρηχθεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (παλιά αυτό το λέγαμε χούντα). Χαράς ευαγγέλια για το κράτος αφού αυτό δένει αρμονικά με την κεντρική του στρατηγική και με απλά ελληνικά σημαίνει ακόμα περισσότερες δικαιοδοσίες στη δικαστική και αστυνομική εξουσία βάζοντας όλο και πιο πολύ στην άκρη τις όποιες συνταγματικές ελευθερίες και δικαιώματα. Και μάλιστα με κοινωνική απαίτηση από τα κάτω! Χρειάζεται μήπως να τονίσουμε ότι τέτοιες επιτροπές και όσοι τις στηρίζουν είναι φασισταριά του κερατά; Χρειάζεται μήπως να τονίσουμε ότι τον καιρό που ο θεσμικός φασισμός ενώνεται αρμονικά με τον κοινωνικό θα μας πάρει και θα μας σκώσει αν δε φτιάξουμε τις κατάλληλες άμυνες απέναντί τους;



Στις 27 φλεβάρη 2010 μετά από κάλεσμα αναρχικής-αντιεξουσιαστικής συλλογικότητας της περιοχής του Βύρωνα 700 περίπου άνθρωποι αποφάσισαν να διαδηλώσουν στον τόπο δολοφονίας και να προτάξουν την κοινωνική αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τους συλλογικούς απελευθερωτικούς αγώνες εκεί που συνήθως επικρατεί η καχυποψία, ο φόβος και ο ατομισμός. Ώστε να μην ξεχαστεί και αυτή η δολοφονία και ν' αναδειχθεί ο δολοφονικός ρόλος του θεσμού της αστυνομίας (και όχι απλά κάποιοι "κακοί" μπάτσοι). Το κράτος προφανώς ενοχλήθηκε από αυτό κι έτσι

αποφάσισε να επιτεθεί λυσσασμένα στην πορεία (με αφορμή το σπάσιμο των τοπικών γραφείων του πολιτικού υπεύθυνου της δολοφονίας, του ΠΑΣΟΚ) και να συλλάβει 11 διαδηλωτές φορτώνοντάς τους ότι κατηγορία γούσταρε. Μάλιστα σε έναν από αυτούς τον οποίο σακάτεψαν στο ξύλο τού φόρτωσαν μέχρι και μολότωφ (σε μια πορεία που δεν πετάχτηκε καν μολότωφ!) προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μανία τους. Στις 7 Ιουνίου 2012 οι 10 από τους συλληφθέντες εκείνης της διαδήλωσης δίνονται σε βαθμό πλημμελήματος.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ

της 27ης ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ

-δολοφονημένο από μπάτσους-
NICHOLA TODDI

την εφημερίδα την εκδίδει η

συνέλευση ενάντια στην κοινωνική και ταξική ειρήνη

againstcp@gmail.com
Ο ΔΟΦΡΑΓΜΑ

θα
μας
βρείτε

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΧΩΡΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΤΟΠΙΑ

http://anatopia.wordpress.com

Μητρ. Παρθενίου 16
ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

και κάθε σάββατο
βγάζουμε τραπεζάκι στην
κατάληψη παραρτήματος
(κορίνθου και αράτου)
από τις 11 μέχρι 13.00