

Με τους μετανάστες είμαστε μαζί,

**απέλαση σε αφεντικά,
μπάτσους και χρυσή αυγή**

(και στους ψηφοφόρους της)



Η επιλογή του κράτους να ονομάσει τη φασιστική επιχείρηση σκούπα “Ξένιος Ζευς” θα μπορούσε να είναι επίδειξη μαύρου χιούμορ. Άλλα οι χιλιάδες συλληφθέντες και προσαχθέντες μετανάστες εργάτες δεν είναι καθόλου αστείο. Τουλάχιστον για όποιον θέλει ακόμα να λέγεται άνθρωπος. Ούτε η απέλασή τους, ούτε οι ξυλοδαρμοί τους, ούτε η μεταφορά τους σε στρατόπεδα συγκεντρωσης. Ούτε είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου 2012, τη μέρα που ο φασίστας Μεταξάς το 1936 επέβαλλε το δικτατορικό του καθεστώς. Μάλλον κάποιοι θέλουν να δείξουν ότι είναι άξιοι συνεχιστές του. Και τέτοια επίδειξη κυνισμού και αλαζονείας από το κράτος δείχνει ότι όλο και λιγότερο το νοιάζει να τηρεί τα όποια ανθρωπιστικά προσχήματα. Σήμερα για τους μετανάστες, αύριο για πολλούς περισσότερους.

Τις ίδιες μέρες έγιναν και οι εξαγγελίες των νέων μέτρων που θα μας πάρουν όπως σύνταξη στα 66, περαιτέρω κόρψιμο μισθών και φαρμακευτικών δαπανών, μειώσεις επιδομάτων και άλλα τέτοια ωραία. Όσοι από

τους από κάτω αυτής της κοινωνίας γαμοσταυρίζουν την ελληνική κυβέρνηση για τα νέα μέτρα αλλά παράλληλα δεν έχουν πρόβλημα με τις επιχειρήσεις σκούπα ας καταλάβουν επιτέλους ότι η στρατηγική των αφεντικών εν μέσω κρίσης είναι μία και ενιαία. Απαξίωση της εργατικής μας δύναμης και της ζωής μας όσο δεν πάει άλλο. Και στους ντόπιους και στους μετανάστες. Όμως ενώ για τους ντόπιους αυτή η απαξίωση μεταφράζεται κυρίως σε χειροτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου, για τους μετανάστες φτάνει μέχρι του σημείου εξόντωσής τους. **Και τον καιρό που οι εκμεταλλευτές μας θέλουν να μας μετατρέψουν σε ένα μάτσο φουκαριάρηδες που από τη μία θα κλαίγονται για την κακή τους μοίρα και από την άλλη θα ουρλιάζουν σαν κανίβαλοι εναντίον των μεταναστών, η μόνη αξιοπρεπής και πρακτική απάντηση απέναντι σε όλα αυτά είναι η αντίστασή μας απέναντι στα αφεντικά, το κράτος τους, τις παρακρατικές τους συμμορίες και τα όπλα τους: τον εθνικισμό και το φασισμό.**

Τα επόμενα χρόνια δε θα είναι μόνο μάχη για την επιβίωσή μας αλλά και μάχη για τη διάσωση της εργατικής και -γιατί όχι- ανθρώπινης αξιοπρέπειάς μας. Η οποία ως γνωστόν δεν πουλιέται στα περίπτερα αλλά κερδίζεται με δυσκολία. Όσοι από τους από κάτω αυτής της κοινωνίας αντιδρούν στα μέτρα που μας παίρνει το κεφάλαιο και το κράτος του και παράλληλα τους αφήνει αδιάφορους η βαρβαρότητα που επελαύνει δίπλα μας εις βάρος των μεταναστών, τότε όχι μόνο δε θα μπορέσουν να σωθούν (τουλάχιστον οι περισσότεροι) αλλά δεν τους αξίζει καν να σωθούν. Είναι ήδη νεκροί αφού επιλέγουν να βουλιάζουν στα σκατά του φασισμού τους και του εθνικισμού τους.

Όσοι ακούν για επιχειρήσεις σκούπα και αυτό που έχουν να πουν είναι ότι πλέπει να γίνονται πιο συχνά...

...όσοι γουστάρουν να ακούν τους χρυσαυγίτες να λένε ότι θα κάνουν εφόδους στα νοσοκομεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς για να πετάξουν έξω τους μετανάστες και τα παιδιά τους...

...όσοι προτιμούν να συντάσσονται με τις κρατικές και παρακρατικές συμμορίες και επιλέγουν να πατήσουν επί πτωμάτων (μεταναστών αρχικά) προκειμένου να τη βγάλουν καθαρή στην κρίση...

...έχουν απωλέσει εντελώς κάθε έννοια αξιοπρέπειας.

Αντίθετα όσοι επιλέγουμε να εναντιωνόμαστε σε όλα τα παραπάνω ακολουθώντας το παράδειγμα των ταξικών μας προγόνων, όλων εκείνων των αντρών και γυναικών που αγωνίστηκαν ενάντια στους εκμεταλλευτές τους, ας απαντήσουμε στο δίλημμα που τόσο σωστά είχε θέσει ένας παλιός αντάρτης πόλης:

Ή ΓΟΥΡΟΥΝΙ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(μέση λύση δεν υπάρχει)

Κι όσοι επιλέξουμε να είμαστε άνθρωποι ας ετοιμαστούμε για τις μάχες που έχονται με τα κρατικά, παρακρατικά και κοινωνικά ζόμπι του ρατσισμού και του φασισμού.

Τα καθίκια των μιμητών συνέχώς την επιχείρηση σκούπα μαζί με την κακοποίηση της 15χρονης από την Πάρο προκειμένου να τσιτάρουν κι άλλο τα ήδη υπαρκτά ρατσιστικά αντανακλαστικά αυτής της κοινωνίας. Προφανώς και δεν τους νοιάζει η πράξη της κακοποίησης αυτή καθεαυτή. Ούτε τα μιμησύτες τους ελληναράδες ρατσιστές που πριν δύο μήνες δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τη διαπόμπευση

των οροθετικών πορνών που βιάζονταν καθημερινά και γενικά δε συνηθίζουν να σοκάρονται από τα καθημερινά περιστατικά σεξιστικής βίας εις βάρος των γυναικών (ντόπιων και ξένων) από ντόπιους -ίσως γιατί είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους σε αυτή την και πατριαρχικά δομημένη κοινωνία*. Όμως τώρα που ο κατηγορούμενος είναι πακιστανός βρίσκουν ευκαιρία να ξεράσουν το ρα-

τσιστικό τους δηλητήριο και να παρουσιάσουν την επιχείρηση σκούπα και ως μια απάντηση σε αυτό.

Ας μην τους αφήσουμε να μολύνουν τα μυαλά μας.

*Στις 31-7 ένας 53χρονος από την Καλαμάτα τραυμάτισε σοβαρά την 37χρονη ρουμάνα φίλη του χτυπώντας τη με τσεκούρι επειδή νόμιζε ότι τον απατούσε. Μην φάξετε για πρωτοσέλιδα μιας και αυτή η περίπτωση δεν ενδείκνυται για ρατσιστική σπέκουλα.

την εφημερίδα την εκδίδει η

συνέλευση ενάντια στην κοινωνική και ταξική ειρήνη

ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

againststp@gmail.com



ΣΤΟΝ ΟΥΤΟΒΙΟΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΥΡΟ

Μητρ.Παρθενίου 16
ΤΕΡΜΑ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
http://anatopia.wordpress.com ΑΡΙΣΤΕΡΑ

και κάθε σάββατο βα
μας βρείτε στην
κατάληψη παραρτή-
ματος (κορίνθου και
αράτου) από τις 11
μέχρι 13.00