

10 οκτώβρη 2012

φύλλο 18

againstcp@gmail.com

ΕΥÓΝΤΙΟ

στο νέο ολοκληρωτισμό

Χρυσή αυγή και κράτος πηγαίνουν χέρι χέρι εναντίον των μεταναστών

Ένα παράδειγμα. Οι χρυσαυγίτες σπάνε πάγκους μεταναστών με την πλήρη κάλυψη της αστυνομίας. Αφού ο παρακρατικός φασισμός κάνει τη δουλειά του αναδεικνύοντας το ζήτημα του παραεμπορίου και πιέζοντας από τα δεξιά για δραστικές λύσεις, αναλαμβάνει πια ο θεσμικός φασισμός του κράτους και των μμε. Ο οποίος καταδικάνει την επίθεσή του στους μετανάστες μικροπωλητές με νόμιμο πια τρόπο (κατασχέσεις εμπορευμάτων, συλλήψεις και δε συμμαζεύεται). Επιδιώκοντας έτσι να εμποδίτους σπρώξει στα νύχια της μαφίας. Εν τέλει, **όσοι παπαρολογούν ασύστολα πεναστών**. Θα τους αφήσουμε έτσι;

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

όταν τα αφεντικά μάς προσφέρουν καφέ...

Στις 26 Σεπτέμβρη "απεργούσαν" (μεταξύ άλλων) και οι έμποροι-καταστηματάρχες. Μάλιστα για να τονώσουν το "επαναστατικό" κλίμα της ημέρας φρόντισαν να διανέμουν στους απεργούς δωρεάν καφέ σε διάφορες πλατείες. Εδώ και χρόνια απεργία σημαίνει το εξής: **ό,τι μαλακία κι αν λέει ο καθένας, η απεργία είναι ένα απ' τα πιο βασικά όπλα των εργατών για τη διεκδίκηση των εργατικών τους συμφερόντων ενάντια στα αφεντικά. Η αποχή από την εργασία από ιδιοκτήτες μαγαζιών (όπου η πλειοψηφία τους είναι αφεντικά) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ.**

Γιατί ο εργάτης απεργεί απέναντι σε ένα αφεντικό που έχει πάνω απ' το κεφάλι του για χιλιούς δυο λόγους. Τα αφεντικά απέναντι σε ποιους απεργούν; Θα πει κάποιος "μα απέναντι στο κράτος και τους κακούς πολιτικούς που τους αυξάνουν τους φόρους". Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το κράτος, όπως και νάχει, διασφαλίζει τα συμφέροντα των αφεντικών και γνωρίζει πως ακόμη κι όταν θίγει τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων εργοδοτών πάντα θα την πληρώνουν οι εργάτες με μειώσεις μισθών, απολύσεις και αβίωτους ρυθμούς εργασίας για ψίχουλα. Είναι απλό: όταν το κράτος κάνει δυσκολότερη τη ζωή των εργαζομένων με τα μέτρα που ψηφίζει και τα αφεντικά εφαρμόζουν, τους οδηγεί σε μια de facto άσχημη κατάσταση χωρίς να υπάρχουν λύ-

σεις ορατές για αυτούς. Ενώ όταν τα αφεντικά χάνουν ελάχιστα από τα κέρδη τους έχουν άπειρες λύσεις. Είτε να διώξουν δυο-τρεις υπαλλήλους, είτε να τους μειώσουν τους μισθούς για να τη βγάλουν, είτε και να τους αφήσουν και απλήρωτους. Στην τελική αν αποτύχουν πουλάνε και κανένα κωλομάγαζο και τη βγάζουν.

Σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαμε να δεχτούμε κοινούς αγώνες με αυτούς που καθημερινά μάς κλέβουν τη ζωή. **Όσο και να θέλουν να μας πείσουν να πάμε "όλοι μαζί"** εμείς θα επιμένουμε να είμαστε εχθροί των αφεντικών και πραγματικά αδιαφορούμε για τα όποια προβλήματά τους όσο αδιαφορούν και αυτοί για τα δικά μας. Όταν αυτοί που απολύουν, διατάζουν και πληρώνουν με ψίχουλα μάς ζητάνε τη στήριξή μας θα πρέπει να ανταμείβονται μόνο με τις κλωτσιές και τις ροχάλες μας.

**...επιχειρούν να
δηλητηριάσουν τις
συνειδήσεις μας.**

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΚΑΤΑ ΣΤΟΝ “ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ”

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΣΤΙΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

την εφημερίδα την εκδίδει η

συνέλευση ενάντια
νέο ολοκληρωτισμό

ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

againsttcp@gmail.com

θα
μας
βρείτε

ΣΤΟΝ ΟΥΤΟΒΙΟΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΤΟΠΙΑ
<http://anatopia.wordpress.com>

Μηρ.Παρθενίου 16
ΤΕΡΜΑ ΛΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ