

5 φλεβάρη 2013

φύλλο 21

againstcp@gmail.com

# ΕΝΩΝΤΙΟ

στο νέο ολοκληρωτισμό

## ΒΑΒΑΚΑΡ ΝΔΙΑΥΕ - ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ

### ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

"το τρένο εκτελεί το δρομολόγιο μέχρι ομόνοια λόγω εμποδίου στις ράγες".



Ανακοίνωση  
απ' τα  
μεγάφωνα  
του μετρό.  
Ακριβώς  
έτσι.

Την παρασκευή 1/2/13 στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Θησείο (Αθήνα), ο μετανάστης εργάτης Μπαμπακάρ Ντιαέ (το εμπόδιο για το οποίο μιλάνε οι κύριοι του μετρό), 38 ετών από τη σενεγάλη, που εργαζόταν ως πλανόδιος μικροπωλητής δολοφονείται από μπάτσους της δημοτικής αστυνομίας αφού στην προσπάθειά του να ξεφύγει από κυνηγητό των μπάτσων "έπεσε" στις γραμμές του ηλεκτρικού και έχασε την ζωή του.

Ούτε "τραγικό συμβάν", ούτε "άτυχη στιγμή". Ω μ ή δ ο λ ο φ ο ν ί α . Γιατί όσο η ζωή σου (και εν προκειμένω η ζωή των μεταναστών εργατών σ' αυτόν εδώ τον κωλότοπο) είναι μεταξύ κυνηγητού απ' τους μπάτσους, σύλληψης και μαντρώματος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ανά την επικράτεια, όταν ξεφεύγεις απ' τις σφαίρες στον Έβρο, και τους πνιγμούς "υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες" στο αιγαίο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν στη καθημερινότητά σου συναντάς βλέμματα μίσους και απαξίωσης και βρισίδια στα λεωφορεία και στα φανάρια, όταν σου επιτίθενται πολλαπλάσια θρασύδειλα ανθρωποειδή με τις πλάτες της αστυνομίας επειδή είσαι σκουρόχρωμος τίποτα δεν είναι "τραγικό" ή "ατύχημα". Είναι η συστηματική και καθημερινή από πολλές μεριές υποτίμηση της ζωής σου που την κάνει να έχει λεπτά όρια με το θάνατο.

Ο Babakar είναι ένας ακόμα νεκρός του πολέμου που έχει κηρυχθεί "ενάντια στο παραεμπόριο".

Γιατί όταν δε δουλεύεις στα χωράφια όλη μέρα για ένα κομμάτι ψωμί, ή όταν καταφέρνεις να ξεφύγεις από τα πλοκάμια της μαφίας, γίνεσαι παράνομος. Κι αν δεν έχεις και χαρτιά, δυο φορές παράνομος. Ε, σ' αυτήν την περίπτωση, η ζωή σου θεωρείται ανάξια να βιωθεί. Και ποιος άλλος πιο αρμόδιος να σε σκοτώσει, είτε μαχαιρώνοντάς σε είτε κυνηγώντας σε ως τις ράγες του μετρώ; Ποιος άλλος πέρα από τους θεσμικούς και τους αυτόκλητους υπερασπιστές της νομιμότητας, τους μπάτσους και τους φασίστες; Αυτός λοιπόν ο ίδιος ο νόμος, αυτή η ίδια επίθεση των αφεντικών, που μας πετσοκόβει μισθούς, συντάξεις και περιθαλψη, είναι αυτή που δολοφόνησε το σενεγαλέζο μικροπωλητή. Φυσικά και δεν τα αναφέρουμε όλα αυτά για να προξενήσουμε τον οίκτο. Αν χρειάζεται να δούμε κάτι απ' την ζωή των μεταναστών και την καθημερινότητά τους σίγουρα δεν είναι η ζωή τους σαν σήριαλ για ευσυγκίνητους. Είναι για να παίρνουμε παραδείγματα. Γιατί τι άλλο έχουμε να πάρουμε όταν αμέσως μετά το θάνατο του Μπαμπακάρ συγκεντρώθηκε πλήθος μεταναστών και αντιρατσιστών για να διαμαρτυρηθεί και να πάρει το σώμα του νεκρού υπό τις απειλές, τις βρισιές και τα χημικά των μπάτσων. Όπως έχουν κάνει σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις (και στην Πάτρα) αλλά και με τις συχνές εξεγέρσεις στα κέντρα κράτησης διεκδικώντας αξιοπρεπείς



συνθήκες διαβίωσης. Δείχνοντας ότι όχι μόνο δεν φοβούνται αλλά στέκονται συλλογικά και με αξιοπρέπεια απέναντι στον κρατικό, παρακρατικό και κοινωνικό ρατσιστικό συρφετό. Και γι' αυτό δεν χρειάζονται τον οίκτο οι μετανάστες εργάτες. **Φτάνει ντόπιοι και μετανάστες να μοιραστούμε το μίσος μας γι' αυτόν τον κόσμο μπας και καταφέρουμε να επιστρέψουμε τον φόβο πίσω σε αυτούς που τον μοιράζουν απλόχερα. Στους μπάτσους, τους φασίστες, τα αφεντικά και τους λακέδες τους.**

Υ.Γ. Μέσα Γενάρη δολοφονήθηκε από φασιστοειδή στην Αθήνα ο πακιστανός Σαχζάτ Λουκμάν. Όχι από τους μπάτσους. Από τους φίλους τους. Οι οποίοι, φυσικά, δε θα είχαν μπλεξίματα με το νόμο αν δεν είχαν ειδωθεί από γείτονες την ώρα της δολοφονίας, καθώς ήταν τόσο σίγουροι και άνετοι για την πράξη τους που μετά γύρναγαν ανενόχλητοι στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί σ' αυτήν την κοινωνία οι μετανάστες είναι το πρόβλημα. Και

το κράτος θέλει και μπορεί να δίνει "λύσεις", πόσο μάλλον όταν έχει και πάμπολλα αριστερά "αντιρατσιστικά" στόματα να το παραδέχονται. Οι φωτογραφίες των ασπόνδυλων, φυσικά, δε δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς δεν αποτελούν ούτε "πρόβλημα" ούτε "απειλή για την κοινωνία", κάτι που προφανώς αποτελούν οι πόρνες και οι διαδλωτές. Μπάτσοι και ναζί το ίδιο μαγαζί είπατε;

Το Σάββατο 2 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, διοργανωμένη από την Πρωτοβουλία ενάντια στον κρατικό, παρακρατικό και κοινωνικό φασισμό και άλλους συντρόφους και συντρόφισσες. Διαδηλώσαμε στη γειτονιά, με οργανωμένη παρουσία και προπαγανδίζοντας τον πολιτικό μας λόγο. Το μήνυμα ήταν σαφές: απέναντι στην προσπάθεια του φασισμού να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο πάνω στο δημόσιο χώρο και στις ζωές μας τις ίδιες, το πιο σημαντικό στοιχείο σήμερα είναι να μην αφήσουμε τις γειτονιές μας στο έλεός τους και να διεκδικήσουμε το χώρο που μας αναλογεί μέσα στη μιζέρια. Γιατί μόνο η καθημερινή παρουσία κι η οργανωμένη δράση, με αντιφασιστικά και ταξικά χαρακτηριστικά, μπορούν να χτίσουν ελπιδοφόρα για το μέλλον αναχώματα.



την εφημερίδα την εκδίδει η

[againstop@gmail.com](mailto:againstop@gmail.com)

συνέλευση ενάντια  
νέο ολοκληρωτισμό

**ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ**

θα  
μας  
βρείτε

ΕΤΟΥ ΟΥΤΟΔΙΟΙΚΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

**ΑΝΑΤΟΠΙΑ**  
<http://anatopia.wordpress.com>

Μητρ. Παρθενίου 16  
ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ