

2011-2013 ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ ΑΡΑΒΕΣ

ΑΙΓΑΥΤΤΟΣ, ΛΙΒΥΗ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΥΕΜΕΝΗ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΣΥΡΙΑ.....

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝΕ (και γκρεμίζουν...) ΔΥΝΑΣΤΕΣ

ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΟΥΡΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο, και οι φωτιές μαίνονται ακόμα. Πάνω από δύο χρόνια τώρα ταράζονται δικτατορικά καθεστώτα, στα οποία στηρίζεται η δυτική-πρωτοκοσμική ηγεμονία. Πάνω από δύο χρόνια τώρα γκρεμίζεται το καλοστημένο ψέμα του "μουσουλμάνου" στη δύση, που στην καλύτερη περίπτωση παίρνει την μορφή του "παθητικού" και του "υποταγμένου", και στην χειρότερη του "βάρβαρου" και του "θρησκευτικά φανατισμένου". Πάνω από δύο χρόνια αυτές οι εξεγέρσεις αντέχουν με την συμμετοχή των γυναικών γκρεμίζοντας το στερεότυπο της "καταπιεσμένης" και "άβουλης" μουσουλμάνας με μπούργκα. Όμως, κανένα δυτικό μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει την επιμονή των εξεγερμένων, που αφηφούν τυραννικά καθεστώτα, τα οποία δεν το έχουν σε τίποτα να μετατρέπουν τις πόλεις σε σφαγεία. Ίσα ίσα είναι πολλά απ' αυτά τα μπάζα που θέλουν να πιστεύουν ότι οι εξεγέρσεις οφείλονται στο facebook.. Και είναι πολλά απ' αυτά τα μπάζα σ' αυτές



εδώ τις κοινωνίες που μιλάνε για τους μουσουλμάνους σαν να είναι "απολίτιστοι", ενώ συμπεριφέρονται ρατσιστικά σε όσους από αυτούς έρχονται στην ευρώπη ως μετανάστες. Σίγουρα πάντως εδώ και καρό, οι άραβες μετανάστες που διασχίζουν τα σύνορα, κάθε άλλο παρά μετριοπαθείς είναι, αφού κουβαλάνε μαζί τους τον πλούτο της εμπειρίας αυτών των εξεγέρσεων... Κι ας τους θέλουν οι φασίστες καὶ οι αγανακτισμένοι πολίτες εξαφανισμένους από τους δημόσιους χώρους. Ας τους θέλουν οι μπάτσοι κι όλα τα αφεντικά αυτού του τόπου μπουντρουμιασμένους στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτοί εδώ. Επιμένουν και θα επιμένουν να αγωνίζονται ενάντια στον πρωτοκοσμικό φασιστικό βούρκο. Μέσα κι έξω απ' τα στρατόπεδα. Το δείχνουν στα χωράφια της κάθε νέας μανωλάδας όπου σαν δούλοι ξημεροβραδιάζονται, το δείχνουν ακόμα και φυλακισμένοι στα μπουντρούμια της κορίνθου, της κομοτηνής, της ορεστιάδας, της αμυγδαλέζας κι αλλού. Δείχνουν με τις αντοχές, την αξιοπρέπεια, και τους αγώνες τους το δρόμο για όλους τους από κάτω αυτής της κοινωνίας μέσα στη βαθειά κρίση. Όσοι αδιαφορούν, όσοι καννίθαλοι σκέφτονται, μιλάνε, ή πράττουν εναντίον τους, όσοι επιλέγουν να είναι κομμάτι του εθνικού βούρκου και να μην στρέφονται ενάντια στους εκμεταλλεύτες τους αλλά μόνο να κλαίνε τη μοίρα τους και να επιλέγουν την ευκολία της τσάμπα μαγκιάς στους κυνηγημένους και τους απαγορευμένους, ας μείνουν με τα σκατά στο κεφάλι και στο στόμα τους. Θα μας θρίσκουν απέναντι τους. Όσο για αυτούς που έχουν τη καρδιά στη θέση της για να νιώσουν, και το μυαλό καθαρό από τα κυρίαρχα σκατά για να σκεφτούν, το ελάχιστο που πρέπει λέμε και να ξαναλέμε...

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ κ' ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

αντιφασίστες/αντιφασίστριες από άνω πόλη και πέριξ **antifa ground**

Θα μας βρείτε **ΑΝΑΤΟΠΙΑ** Μητρ.Παρθενίου 16 -ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ antifaground@gmail.com
www.anatopia.wordpress.com/ κάθε μέρα μετά τις 19.00 κ' πέμπτες στην κατάληψη Παραρτίματος- κορίνθου κ' αράτου- ίδια ώρα