

ΟΥΤΕ ΔΟΥΛΑ, ΟΥΤΕ ΚΥΡΑ

Το πεδίο του ταξικού πολέμου δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις ανάμεσα στα αφεντικά και στους εργάτες. Αντιθέτως, περιλαμβάνει ένα τσουβάλι μέτωπα όσον αφορά τις εκμεταλλευτικές δομές πάνω στις οποίες είναι θεμελιωμένος ο κοινωνικός φασισμός. Ένας φασισμός που στοχεύει φιγούρες όπως τους μετανάστες, τις ιερόδουλες, τους τοξικομανείς και φυσικά την γυναικεία φύση. Η γυναικεία φύση έχει χτυπηθεί ανά την ιστορία τόσο από τις επιδιώξεις των αφεντικών όσο και απ' τον άντρα και τις σάπιες ιδέες αυτής της πατριαρχικά δομημένης κοινωνίας. Ως *antifa wall* κρίνουμε απαραίτητο να αναδείξουμε το γυναικείο ζήτημα. Ένα μέτωπο οποίο αφορά όσους και όσες θέλουν να σταθούν με αξιοπρέπεια απέναντι στην εκμετάλλευση και την διαρκή υποτίμηση των ζώων μας.

Η καταπίεση των γυναικών γίνεται από την γέννησή τους μέχρι τον θάνατό τους. Από παιδί της έχουν καθορίσει πως θα ντύνεται (ροζ και πάλι ροζ) ,με τι θα παίζει (παιχνίδια που σχετίζονται με την μητρότητα και το νοικοκυριό) καθώς και ότι οφείλει να παίζει μέσα στο σπίτι διότι είναι

ασφαλές μέρος για τις κοπέλες (και όχι στον δρόμο) .Μετάπειτα καθώς μεγαλώνει το κορίτσι βιώνει τον ρατσισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα αρσενικά της οικογένειας . Είναι γνωστό ότι το αγόρι έχει περισσότερα δικαιώματα, από την ώρα που θα γυρίσει από την βόλτα ως την ελευθερία γνώμης και έκφρασης πάνω σε γενικά ζητήματα. Το κορίτσι μεγαλώνει στην καλύτερη απόκτα κάποια ακαδημαϊκή γνώση και έπειτα έρχεται η ώρα να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Οφείλει να βρει ένα καλό παιδί από σωστή οικογένεια και με οικονομική άνεση. Να κάνει παιδιά, να τα μεγαλώνει, να τα φροντίζει, να κρατάει το σπίτι καθαρό, να μαγειρεύει και έκτος απ' όλα αυτά να παραμένει ελκυστική για τον άντρα της.

Για να προσαρμοστεί η γυναίκα στο ρόλο της, που έχει καθοριστεί από την πατριαρχική κοινωνία συμβάλλει η οικογένεια, το σχολείο καθώς και η υποτιθέμενη ανεξαρτησία που προσπαθούν να την πείσουν ότι έχει. Σ' αυτούς και σ' αυτές που πιστεύουν ότι η γυναίκα αντιμετωπίζεται πλέον ως ανεξαρτητοποιημένη οντότητα έχουμε να τους πούμε ότι :

Δεν είναι ανεξαρτησία να πηγαίνει η γυναίκα στην δουλειά της και να της βάζουν χέρι.

Δεν είναι ανεξαρτησία να χρειάζεται ένα αρσενικό για να κυκλοφορήσει άφοβα το βράδυ

Δεν είναι ανεξαρτησία να μην μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά της για να μην θεωρηθεί του 'δρόμου'.

Δεν είναι ανεξαρτησία να κατακερματίζεται το κορμί της στις διαφημίσεις και τα πορνό.

Τίποτα από αυτά που ζούμε δεν είναι ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία μας την κερδίζουμε δεν περιμένουμε να μας την δώσουν

αντιφασιστική παρέμβαση στους τοίχους της Πάτρας



ANTIFA ★ WALL.