

# Γιατί φοράς κλουβί;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΙΧΟΥ

ενάντια στην υποτίμηση της εργασίας, της ζωής και της νοικοσύνης κας

ΤΕΥΧΟΣ 60ό  
31 μάρτη 2014

## ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ΤΑΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή καταδικασμένος σε 25 χρόνια  
χωρίς κανένα στοιχείο επειδή έτσι γουστάρει η Αντιτρομοκρατική

Ο Τάσος Θεοφίλου είναι αναρχικός κομμουνιστής. Έγινε πανελλαδικά γνωστός όταν η Αντιτρομοκρατική επέλεξε να τον συλλάβει στις 18 αυγούστου του 2012 και να του χρεώσει μια ληστεία μετά φόνου στην Πάρο και συμμετοχή στην Ε.Ο. συνομωσία πυρήνων της φωτιάς (ΣΠΦ). Ο ίδιος από την αρχή αρνείται και τις δύο κατηγορίες ενώ **τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της Αντιτρομοκρατικής τον δικάζουν και τον καταδικάζουν στα πάνελ στρώνοντας το έδαφος και για τη δικαστική του καταδίκη.** Τελικά στις 7 φλεβάρη αφού έληξε η δίκη-παρωδία αθωάθηκε για συμμετοχή στη ΣΠΦ αφού δεν υπήρχε κανένα στοιχείο αλλά έφαγε 25 χρόνια για τη ληστεία στην Πάρο και συνεργία σε ανθρωποκτονία. Ούτε σε αυτή την υπόθεση υπήρχε το παραμικρό στοιχείο εναντίον του και η υπεράσπιση κουρέλιασε κυριολεκτικά το κατηγορητήριο με τους μπάτσους να πέφτουν από τη μία αντίφαση στην άλλη, να εφευρίσκουν ανύπαρκτα τεκμήρια ενοχής κοκ. Άλλα τι σημασία έχει αυτό; **Η απόφαση όπως φάνηκε είχε ήδη ληφθεί πριν το ξεκίνημα της δίκης θυμίζοντας τα μετεμφυλιακά έκτακτα στρατοδικεία εναντίον των κομμουνιστών και αποδεικνύοντας ότι ήταν μια ξεκάθαρα πολιτική δίκη ενός αναρχικού κομμουνιστή ο οποίος καταδικάστηκε όχι για κάτι που έκανε αλλά γι' αυτό που είναι.** Απλά το δικαστήριο έπρεπε να τηρήσει όσα προσκήματα μπορούσε γιατί έχουμε και δημοκρατία βλέπεις.

Όταν το 1927 στις ΗΠΑ ένας ανάλογος δικαστής καταδίκαζε σε θάνατο τους αναρχικούς Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι κρίνοντάς τους ένοχους για μια διπλή ανθρωποκτονία με την οποία δεν είχαν καμία σχέση, στο αιτιολογικό της απόφασής του σημείωνε με κυνισμό ότι **“...Ακόμα κι αν δεν έχουν διαπράξει το έγκλημα που τους καταλογίζεται, είναι πάντως ηθικά ένοχοι, γιατί είναι εχθροί των σημερινών θεσμών...**”.

Σήμερα οι δικαστές απλά δεν ομολογούν τόσο ανοικτά τους λόγους. Ότι δηλαδή η δήθεν ανεξάρτητη δικαστική εξουσία έχει σχεδόν απόλυτα ευθυγραμμιστεί με τις μεθοδεύσεις της Αντιτρομοκρατικής και **δικάζει βάσει πολιτικών εντολών και όχι βάσει στοιχείων όπως αρέσκεται να διακηρύσσει.** Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μήνα πριν βγει η απόφαση για το Θεοφίλου, ο Δένδιας σε συνάντηση με τον Παπούλια επανέλαβε πάνω κάτω με έναν πιο ευγενικό τρόπο το γνωστό τροπάρι ότι **“η αστυνομία πιάνει τους τρομοκράτες και η δικαιοσύνη τους αφήνει”** αναφερόμενος στις περιπτώσεις που κάποιοι δικαστές σηκώνουν τα χέρια ψηλά και δε μπορούν να καταδικάσουν κάποιον αγωνιστή, όχι επειδή δεν το επιθυμούν αλλά γιατί **θέλουν να έχουν και κανά στοιχείο για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους.** Ε, το κράτος της Αντιτρομοκρατικής νιώθει τόσο δυνατό κι έχει αποθραυσθεί τόσο που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι υποχρεωμένο να δώσει ούτε μισό στοιχείο ενοχής -αντίθετα είναι υποχρεωμένος ο κατηγορούμενος να αποδείξει την αθωάτητά του!!! Όσο δεν αντιδρούμε απέναντι σε αυτές τις κρατικές μεθοδεύσεις, η Αντιτρομοκρατική θα παίζει μόνη της μπάλα. Κι αν νομίζουμε ότι όλο αυτό θα σταματήσει κάπου από μόνο του, απλά θα συνεχίσουμε να εκπληγούμε στο δυσάρεστα.

ΥΓ: Το κράτος της Αντιτρομοκρατικής δεν έμεινε ικανοποιημένο ούτε από αυτό το αποτέλεσμα και μέσω ενός εισαγγελέα του άσκησε αντιέφεση. Έτσι ο Θεοφίλου θα δικαστεί πάλι από την αρχή για όλες τις κατηγορίες. Ακόμα και γι' αυτές που κρίθηκε αθώος.

## δολοφονημένοι μετανάστες από τη φασιστική δημοκρατία

“Κάντε τους το βίο αβίωτο (των μεταναστών)”, είπε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Παπαγιαννόπουλος στους μπάτσους. Ε, αυτό έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν οι λιμενόμαρτσοι-δολοφόνοι-υπερασπιστές της εθνικής ακεραιότητας (βλέπεις, όταν η ηθική-προσωπική ακεραιότητα εκλείπει, στον πατριώτη μένει μόνο η εθνική). Πνίγοντας αυτή τη φορά στις 20 γενάρη 12 μετανάστες στο φαρμακονήσι (ανατολικά της λέρου). Αν ήταν πιο προσεκτικός ο αρχηγός θα έλεγε “σκοτώστε τους αλλά κάντε το να φαίνεται σαν ατύχημα, σαν κάτι αναπόφευκτο”. Ήταν αναπόφευκτο; Ούτε καν. Αν στη βάρκα δεν επέβαιναν 28 μετανάστες από αφγανιστάν και συρία αλλά 28 έλληνες-κάτοχοι μπλε ταυτότητας (ή οι μανάδες και τα παιδιά των λιμενικών), τότε θα ήταν άλλη μια τυπική υπόθεση διάσωσης. Άλλα όταν επεμβαίνουν μετανάστες και μάλιστα “τραγικής ποιότητας” (όπως στηρίζει ο φασιστουπουργός Δένδιας) τότε αλλάζει το πράγμα. Ένα σύστημα εξουσίας που δε μπορεί πια να υποσχεθεί μέσω των εκπροσώπων του ένα πιο βιώσιμο μέλλον, ανακοινώνει ως επιτυχία του τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη δημιουργία νέων φυλακών, και το ότι κατάφερε να βάλει και στο λεξιλόγιο των υπόλοιπων ευρωπαίων ανθρωποδιοικητών τη λέξη “λαθρομετανάστες”. Όμως αν οι άρχοντες μιας κοινωνίας πρέπει να της υποσχεθούν περισσότερες δόσεις φασισμού και ακόμα μεγαλύτερη εξόντωση όσων “περισσεύουν” προκειμένου να κερδίσουν αν όχι την εύνοια τουλάχιστον την ανοχή της, τότε αυτή η κοινωνία όχι μόνο δεν πρόκειται να καταφέρει να σωθεί αλλά ούτε της αξίζει καν.

ΥΓ: Η κράτος των μεταναστών που έχουν συμπληρώσει 18 μίνες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης επειδή δεν έχουν χαρτιά, μπορεί να παραταθεί μέχρι όποτε γουστάρει το κράτος (με γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους). Δηλαδή μέχρι να δεχτεί ο μετανάστης να συναινέσει στην “οικειοθελή” απέλασή του. Ή μέχρι να αυτοκτονήσει ή να πεθάνει με κάποιο άλλο τρόπο βγάζοντας το ελληνικό κράτος από τον κόπο. // 19 μάρτη: άλλοι 7 πνιγμένοι μετανάστες ανοικτά της λέσβου // η ζωή συνεχίζεται...

# 4 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ,

Πολλοί βιάστηκαν να πιστέψουν ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους νεοναζί της χρυσής αυγής, το κράτος θα μάζευε τα παρακρατικά του σκυλιά από το δρόμο. Όμως ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να δώσει ένα τεράστιας εμβέλειας επικοινωνιακό σόου ότι πολεμάει δήθεν τους νεοναζί φυλακίζοντας μέχρι νεοτέρας κάποιους από αυτούς ώστε να αποδείξει σε αφελείς υπηκόους ότι "χτυπάει και το άλλο άκρο" (βέβαια ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Φ. Κρανιδιώτης δεν κρύβει τις επιδιώξεις του συστήματος που υπηρετεί όταν λέει ότι φυλάει τις σφαίρες του για τον πραγματικό εχθρό, εννοώντας όλους εμάς τους αντικαθεστωτικούς). Όμως όταν το ελληνικό σύστημα εξουσίας έχει δημιουργήσει και διογκώσει έναν παρακρατικό μηχανισμό όπως η χρυσή αυγή με σκοπό να αποτελεί το μακρύ του χέρι ενάντια στην επίθεση που διεζάγει εναντίον μας, είναι αφέλεια να πιστέψουμε ότι το παρατάει τόσο εύκολα ενώ απλά το αναδιατάσσει και το προσαρμόζει στις νέες συνθήκες (και αν παρατίσει το

Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εφησυχάζουμε και να ξεχνάμε (και να θέλαμε δε θα μας αφήσουν οι δολοφόνοι). Αυτοί ας έχουν όλο και λιγότερους λόγους να κοιμούνται ήσυχοι.



**ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ NAZI**  
(εξακολουθούν να είναι)  
**ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΓАЗΙ**



## ...όταν η Αντιτρομοκρατική μπουκάρει σε σπίτια αναρχικών επειδή έτσι γουστάρει

Το κράτος της Αντιτρομοκρατικής έχει χιούμορ. Κάπως έτσι από τα τέλη γενάρη έχει μπουκάρει σε πάνω από 60 σπίτια αναρχικών χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την απόδραση ενός τραγικά γελοίου ένοπλου εθνοπατρώπτη όπως ο Χ. Ξηρός. Αυτό δείχνει ότι το κράτος νιώθει αρκετά δυνατό που δε χρειάζεται καν κάποιο σοβαρό πρόσχημα για να κάνει ό,τι κάνει και τα σκυλιά του προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος και να νοιμοποιήσουν και αυτή τους την πρακτική. Να μας κάνουν να συνηθίσουμε ότι με ένα "ανώνυμο τηλεφώνημα" η Αντιτρομοκρατική όποτε γουστάρει θα μπουκάρει όπου γουστάρει χρεώνοντας μάλιστα και γελοίες κατηγορίες ίσα για την ταλαιπωρία. Στο σπίτι κάποιου αντεξουσιαστή ή άλλου αγωνιστή, στο πατρικό του, σε κάποιο σπίτι που έχει φιλοξενηθεί, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει όχι τόσο αυτόν όσο τα οικεία του πρόσωπα και να αποδείξει στον κοινωνικό του περίγυρο ότι είναι επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο (τόσοι μασκοφόροι καρνάβαλοι της Αντιτρομοκρατικής δεν είναι δα για το τίποτα). Τι κι αν δε βρίσκουν τίποτα από αυτό που ψάχνουν; Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πλέον μπορείς να αποτελείς στόχο των αρχών όχι για κάτι που έκανες, αλλά γι' αυτό που θεωρούν πως θα μπορούσες να κάνεις, γι' αυτό που είσαι εν τέλει. Αυτή είναι η δουλειά της Αντιτρομοκρατικής, να προσπαθεί να καταστρέψει κοινότητες αγώνα ενάντια στο σύστημα και τα σχέδιά του. Και όχι απαραίτητα μόνο αναρχικές κοινότητες αφού **η πρόβα που γίνεται τώρα στους αναρχικούς μάλλον δε θα μείνει εκεί. Δεν έχει κανένα λόγο να μείνει εκεί.** Και δε θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο αν γυρίσουμε το βλέμμα αλλού ούτε αν αποδεκτούμε να μας παραλύσει ο φόβος. Όχι γιατί είμαστε ατρόμποι (στην τελική δεν υπάρχει φόβος που να μην αντιμετωπίζεται συλλογικά). Άλλα γιατί δεν έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή αφού η άλλη εναλλακτική είναι να αργοπεθαίνουμε και να ψευτοζούμε κλαίγοντας τη μοίρα μας (και το ότι κάποιος θα επιλέξει να μην ενοχλεί την εξουσία δε σημαίνει ότι αυτή θα κάνει απαραίτητα το ίδιο). Κι αν το αίτημα για ασφάλεια είναι η επιθυμία να μην αλλάξει τίποτα σε αυτό τον κόσμο, όσοι βιώνουμε την εκμετάλλευση στο πετσί μας δεν πρέπει ούτε στο ελάχιστο να συμμεριστούμε αυτή την επιθυμία ούτε να περιμένουμε πως θα σωθούμε από την εναλλακτική των αφεντικών που λέγεται συριζά.

ΥΓι: Η τοπική αστυνομία πέρα από τα να απειλεί με μηνύσεις το Μπαλούδο (κερδίζοντας τη χλεύη όλο και περισσότερων), έχει αρκεστεί -προς το παρόν- στην εκκένωση και το σφράγισμα των καταλήψεων από τη μία και στη μόνιμη προστασία των γραφείων των νεοναζί της χρυσής αυγής από την άλλη. Ας μη νομίζει όμως ότι παρόμοιες μπούκες στην πάτρα θα μείνουν αναπάντητες.

ΥΓ2: Οι μπάτοι πέρα από σκυλιά είναι και καλοί **πλιατσικολόγοι** καθώς κατάσχουν κατά τη διάρκεια των εισβολών όπως και τους πλεκτρονικούς υπολογιστές πολλές φορές. Δε μας παραδενεύει. Απλά το σημειώνουμε μιας και το ίδιο έκανε και η τοπική εξουσία κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης της 5ης αυγούστου και της εκκένωσης των πατρινών καταλήψεων.

## φυλακές υψίστης ασφαλείας;

Δε μπορούμε να μοιραστούμε καμία θλίψη για το νεκρό αρχιδεσμοφύλακα στο Μαλανδρίνο. Ο ρόλος του ήταν να υπηρετεί μια δικαιοσύνη που λέει ότι όσο πιο χαμηλά βρίσκεσαι στην ταξική ιεραρχία τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να βρεθείς στη φυλακή. Και σα να μην αρκεί η στέρηση της ελευθερίας σου, να πρέπει να βιώνεις καθημερινά άθλιες συνθήκες εγκλεισμού (θυμάται κανείς τους κρατούμενους του νοσοκομείου φυλακών κορυδαλλού); και να σου στερούνται και τα τελευταία ανθρώπινα δικαιώματα όπως η επικοινωνία με τον έχω κόσμο που σχεδόν καταργείται με το νέο νομοσχέδιο ή το δικαίωμα στην άδεια. **Φυλακές τύπου Γ, δηλαδή μια φυλακή μες στη φυλακή** όπου θα οδηγείται όποιος κρίνεται "επικίνδυνος" από τον εισαγγελέα και το υπουργείο, π.χ. όποιος αγωνίζεται και κινητοποιείται ενάντια στη σωματική και ψυχική του εξόντωση. Όπως οι φυλακισμένοι που ζεινούν εκ νέου έναν αγώνα, ζητώντας την απόσυρση του νέου νομοσχέδιου και πράγματα αυτονόητα όπως π.χ. **τα κονδύλια για την κατασκευή φυλακών υψίστης ασφαλείας** να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση συνθηκών κράτησης. Οπότε ναι, μπορούμε να καταλάβουμε τι οπλίσει το χέρι του 42χρονου κρατούμενου Ιλία Καρέλι, **μπορούμε να δώσουμε δίκιο σε κάθε χέρι φυλακισμένου που υψώνεται ενάντια στο δεσμοφύλακά του** (πόσο μάλλον ενάντια σε έναν αρχιβασινιστή σαν τον τσιρώνη καθώς ο κρατούμενος δε σκότωσε τυχαία το συγκεκριμένο). Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι δεσμοφύλακες δίκασαν επί τόπου και καταδίκασαν σε θάνατο το 42χρονο. Για να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο στις φυλακές τους. Άλλα το καζάνι βράζει...

## ΔΗΜΕ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΔΕ ΘΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΕΙΣ ΕΤΣΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΜΑΣ

Είχαν δείξει από νωρίς τις προθέσεις τους. Μιλάμε για τα παιδιά της δημοτικής αρχής, τους σιγαλο-δημαρο-γεωργακόπουλους και σία που τον περασμένο σεπτέμβριο δρώντας ως τσιράκια του δένδια όχι μόνο εκκένωσαν τις καταλήψεις αλλά βάλθικαν να σκίζουν με μανία συγκεκριμένες αφίσες που έσπαγαν το μονόλιο τους σκητικά με αυτές και αποκάλυπταν ότι το ψέμα τους είχε κοντά ποδάρια. Κάτι ανάλογο κάνουν και τώρα έχοντας βγάλει πενταμηνίτες συμβασιούχους να εξαφανίζουν όλες τις αφίσες στοχεύοντας όμως ουσιαστικά στις πολιτικές αφίσες καθώς αυτές είναι που τους εκπόνησαν οι αρχές. Αυτές είναι αφίσες που θα σου υπενθυμίζουν ότι **η υποτίμηση της ζωής μας δεν είναι μονόδρομος αρκεί να παλέψουμε ενάντια σε αυτούς που μας οδηγούν στην εξαθλίωση -μεταξύ των οποίων και οι τοπικές εξουσίες**. Εμείς παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε να κολλάμε αφίσες και να λέμε δημόσια την άποψή μας εκεί που έχει αξία ο όποιος διάλογος, στο δρόμο και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ. Το δικαίωμα στην αφισοκόλληση έχει κερδηθεί με αγώνες και δε θα παραιτηθούμε από αυτό. Πόσο πιο απλά να το πούμε;