

# Η ΜΟΝΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

(με πρώτους και καλύτερους τους υπουργούς υγείας)

Αν δε μπορούμε να κατηγορίσουμε τους εικεταλλευτές μας για κάπι, αυτό είναι η έλλειψη ειλικρίνειας. Πόσο πο ξεκάθαρα να μας το πουν; Το σύστημά τους περνάει κρίση, η τάξη των αφεντικών δε βγάζει όσα κέρδη επιθυμεί και προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία τους κάποιοι από εμάς -μας λένε- περισσεύουν και πρέπει να ψωφίσουν. Ποιους εμάς εννοούν; Τους εργάτες και τις εργάτριες, όλους εμάς που είτε βρισκόμαστε σήμερα μεταξύ ανεργίας και κάποιας σκατοδουλειάς πληρωμένης με ψίχουλα είτε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό στα εκπαιδευτικά κάτεργα. Βέβαια κάπου ενδιάμεσα αρρωσταίνουμε κιόλας. Κι όσοι δεν έχουμε φράγκα -η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή- ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τέρας που λέγεται δημόσιο σύστημα υγείας. Το οποίο σύστημα υγείας, διαλύεται μεθοδικά εδώ και χρόνια από το συλλογικό κόρμα των εργοδοτών που λέγεται κράτος. Χροσμοποιώντας ωραίες λέξεις όπως "ορθολογικότερη διαχείριση" κι αντιμετωπίζοντας την υγεία ως επικείρωση που δεν πάει καλά. Έτσι μειώνουν τα έξοδά τους κόβοντάς μας όλο και πολύ την πρόσβαση σε εξετάσεις και απολύντας/μη προσλαμβάνοντας γιατρούς και αιχμάνουν τα έσοδά τους βάζοντας συνέχεια διαφόρων ειδών εισιτήρια. Παράλληλα προσλαμβάνουν συνεχώς μπάτους κάθε είδους για να μας ανοίξουν τα κεφάλια και να μας συλλάβουν σε περίπτωση που οι δούλοι διαμαρτυρούμε και δεν κάτσουμε να περιμένουμε να μας δολοφονίσει το εθνικό σύστημα υγείας.

Για να μας σακατέψουν σωματικά όμως πρέπει πρώτα να μας έχουν σακατέψει και διανοπικά. Να δεχτούμε ότι η πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας αλλά κάπι σαν είδος πολυτελείας. Και -το κυριότερο- το υπουργείο υγείας προσπαθεί να μας πείσει ότι φταίει ο διπλανός μας που τάχαμου παίρνει πολλά φάρμακα (!!), ότι για τα ελλείμματα των νοσοκομείων φταίνε οι μετανάστες (!!!) (και όχι οι



εργοδότες και το κράτος που συστηματικά και με τσαμπουκά αρνούνται να πληρώσουν τις εισφορές τους). Το υπουργείο υγείας προσπαθεί να μας πείσει ότι οι μετανάστες, οι πόρνες, οι τοξικοεξαρτημένοι και άλλα περιθωριοποιημένα στρώματα είναι η "υγειονομική βόμβα που απειλεί την υγεία μας" (και όχι οι γιάπτες του υπουργείου που μας λένε ευγενικά "τραβάτε να ψωφίσετε πο κει γιατί λεφτά υπάρχουν μόνο για μπάτσους"). Και η πιο πρόσφατη πράξη του δράματος: ο γνωστός σε όλους μας φασίστας Βορίδης διορίζεται υπουργός υγείας. Έχοντας ως αποστολή να συνεχίσει το

έργο του Λοβέρδου και του Άδωνι και να καταστρέψει ό,τι απέμεινε από το δημόσιο σύστημα υγείας υπηρετώντας τα συμφέροντα των αφεντικών και χτυπώντας την εργατική τάξη, δηλαδή κάνοντας αυτό που κάνει κάθε φασίστας που σέβεται τον εαυτό του. Εμείς από την άλλη ας κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε ως εργάτες και εργάτριες, ως παραγωγοί όλου του κοινωνικού πλούτου: ας χτυπάμε κάθε φασιστικό επικείρωμα και πρακτική που προσπαθεί να μας διαχωρίσει και να μας βάλει να φαγωθούμε μεταξύ μας, απαιτώντας παράλληλα ελεύθερη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

