

Το έντυπο που κρατάτε εκδίδεται από την αυτόνομη πολιτική ομάδα acid (b) rain. Η ομάδα λειτουργεί αυτόνομα και

αντιεραρχικά. Στεκόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού, φασισμού (με σβάστικα ή χωρίς) και σεξισμού. Σκοπός αυτού έντυπου είναι να μιλήσουμε γι' αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, να κοινοποιήσουμε τις απόψεις μας και να βρεθούμε με όσους και όσες δεν γουστάρουν την σαπίλα αυτής της κοινωνίας.

#3 / Οκτώβρης 2014

Η ομάδα acid (b) rain είναι μια αυτόνομη πολιτική ομάδα που λειτουργεί αντιεραρχικά. Στεκόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού, φασισμού (με σβάστικα ή χωρίς) και σεξισμού. Σκοπός αυτού έντυπου είναι να μιλήσουμε γι' αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, να κοινοποιήσουμε τις απόψεις μας και να βρεθούμε με όσους και όσες δεν γουστάρουν την σαπίλα αυτής της κοινωνίας.

Ο Έκτος Θεοφίλου είναι αρχηγός κομμουνιστής. Ηγεφίλυναν από τις Αντιτρομοκρατική "ηπειράματα" στις 12 Αυγούστου το 2012 κατηγορούμενος για ληστεία στην οδό Αρκαδίου, αλλά και για συγκαταθήκη στην οδό Αρκαδίου της φεβρουαρίου (2010). Από την πρώτη στιγμή ο Έκτος σπεύδει να καταγγείλει τα γεγονότα που τον εμπόδιζαν να πραγματοποιήσει την κατάληψη της οδού Αρκαδίου, η οποία έγινε στις 22 Αυγούστου 2012. Ο Έκτος κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του δημοφιλούς τραγουδιστή Κώστα Βουτσά, η οποία έγινε στις 22 Αυγούστου 2012. Ο Έκτος κατηγορείται επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του δημοφιλούς τραγουδιστή Κώστα Βουτσά, η οποία έγινε στις 22 Αυγούστου 2012.

ΑΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΞΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ



και λίγα λόγια για αυτήν την ιστορία με τον ebola...

Η πρώτη μας κοροϊδία όπως φαίνεται. Αφού στις ανακοινώσεις της ιντερνετικής σελίδας του πανεπιστημίου από τη μία διαβάζουμε πως η κατάληψη (της πρυτανείας) είναι αντιδημοκρατική ενέργεια και από την άλλη βλέπουμε φωτογραφία από την κατάληψη στο παράρτημα το '73. Οπότε οποιαδήποτε διεκδίκηση από εδώ και πέρα θα πρέπει να παίρνει την έγκριση της πρυτανείας, του προέδρου της σχολής, του δημάρχου ή του θεού τελιοπάντων... Όσοι δε ψηφίζουν με αυτή την ιδέα μπορούν να αυξηθούν το «αντιδημοκρατικό» τους έργο.
Αμην.

Κάτι παραπάνω από ένα χρόνο έχει περάσει από τότε που ο δήμος παρήκρινε με την ουσιομανή εκκένωση του Παράρτημα. Ο τότε δήμαρχος, Γ. Δημόπουλος, κάλεσε κάθε λογής παραμύθια περί «άμεσης αξιοποίησης» του χώρου, ενώ ο Πελετίδης, που τότε είχε ταχθεί ενάντια στο κλείσιμο και έλεγε προεκλογικά ότι θα το κάνει κέντρο αγώνα ανοικτό για τον λαό της πόλης, τώρα ανακοινώνει ότι τα κονδύλια του δήμου δεν επαρκούν για την «ανάληψη» του. Θέλουμε να πούμε σε όλους αυτούς ότι το Παράρτημα για 13 χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2013, ήταν πραγματικά ανοικτό και αξιοποιημένο χωρίς την βοήθεια της οποιαδήποτε δημαρχίας. Ήταν ένα κοινωνικό-πολιτικό-πολιτικό κέντρο που λειτουργούσε αυτοοργανωμένα και αντιεραρχικά θέτοντας τους δικούς του όρους.

Οριστικά αθώοι οι επιδοκοί δολοφόννοι της Νέας Μανωλάδας, αφού η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Δείχνοντας για ακόμα μια φορά πως στην Ελλάδα είναι φυσικό (με χωράφια ή χωρίς) να εκμεταλλεύονται απληρώτους μετανάστες εργάτες, που όταν κάνουν το αυτονόητο και απαιτούν τα δεδουλευμένα τους, να τους πυροβολούν στο ψαχνό.

Κάπου στα μέσα Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου του 2014 κάνει την εμφάνισή του στα ελληνικά μήντια ο ιός Ebola, φέρνοντας μαζί του ένα τσουζάμι καταστροφολογίας που καταλήγει στο συμπέρασμα: «το πρώτο κρούσμα πλησιάζει την Ελλάδα για να σπείρει τον θάνατο». Και ποιοι θα φέρνουν αυτό το θανατερό κρούσμα; Μα φυσικά οι μετανάστες χωρίς χαρτιά προερχόμενοι από το νότο. Πιο συγκεκριμένα από χώρες της δυτικής αφρικής όπως η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε και η Λιβερία.* Η τρομοκρατία λοιπόν που παίζει από τα ΜΜΕ αυτό τον καιρό δεν είναι τυχαία. Εξάλλου είναι γνωστό το πως ο κρατικός μηχανισμός χρειάζεται ένα σταθερό και γερό άλλοθι για να υποθαμβίζει μέρα με την μέρα ολοένα και περισσότερο τη ζωή των μεταναστών είτε στα σύνορα είτε στην ενδοχώρα και τα παραγαλάκια του συστήματος είναι πάντα διαθέσιμα για ν' αναλάβουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Εν τέλει αυτό που έλειπε από την ζωή των μεταναστών μία ακόμα αναίτια στοχοποίηση ώστε οι σκατόψυχοι ρατσιστές να κάνουν τα εγκλήματά τους με τις ευχές του κάθε βλάκα μικροαστού. Λες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι σκούπες του Σένιου Δία, οι τραμπουκισμοί από τα αποβράσματα της x.a. δεν είχαν ισοπεδώσει αρκετά την καθημερινότητα τους.

*σημείωση: στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως αφενός κανείς δε νοιάστηκε για τους χιλιάδες θανάτους που προκάλεσε στους ανθρώπους αυτούς ο Ebola κι αφετέρου κανείς δεν ψήφησε να ερευνηθεί τους λόγους που ο ιός σκοτώνει ήδη εδώ και εννιά μήνες. Έτσι κι αλλιώς ποιος χέστηκε ποτέ για το ελλειπές ή μάλλον σχεδόν απόν σύστημα ιατρικής περίθαλψης (4 ασθενοφόρα, 51 γιατροί προς 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό στη Λιβερία), τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και την ελλιπή ενημέρωση για τον ιό στις χώρες αυτές.

