

από το άγιο όρος ως το βατικανό
ένα είναι το σύνθημα το κυβερνο"αριστερό":

ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΓΤΑΓΙΝ ΜΙΘΩΝ

Κάθε κίνηση έχει ή θέλει να έχει το συμβολισμό της και βγάζει νοήματα. Τι ήταν τελικά αυτό που αυτοαπακαλέστηκε απεργία και έγινε στις 27 νοέμβρη;

Ας δούμε πρώτα τις ημερομηνίες... 6/10 κατατίθεται προσχέδιου προϋπολογισμού (ΠΡΣ) και στις 24/10 η γσεε ανακοινώνει "απεργία" για τις 27/11 μέρα που υπέθεσε πως θα ψηφίζοταν ο ΠΡΣ. Στις 21/11 κατατίθεται στη βουλή ο ΠΡΣ και στις 25/11 ξεκινά η συζήτηση στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων, στις 3/12 στην ολομέλεια της βουλής, **για να ψηφιστεί τελικά στις 7/12 καμπόσες μέρες μακριά από τις 27 νοέμβρη.**

Ο υποτιθέμενος συμβολισμός στην απόφαση των γραφειοκρατών για απεργία τη μέρα ψήφισης είναι απλός. Να φανεί η αντίθεση του κόσμου στα μέτρα τα οποία βέβαια θεωρούνται εκ των προτέρων σίγουρο ότι θα περάσουν. Και εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι τέτοιου είδους "απεργιακές" κινήσεις είναι ένα ακίνδυνο συμπλήρωμα στην κυβερνητική επιθετικότητα που καμία πρόθεση δεν έχουν να προσπαθήσουν έστω να αντισταθούν. Και πως θα μπορούσαν άλλωστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο για την

εξουσία εμπλουτίζει το βιογραφικό του μπας και καταφέρει να προτιμηθεί από το σύστημα μια "αριστερή" διακυβέρνηση. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η προσπάθεια για να ξαναστήσει τον παλιό συνδικαλιστικό μηχανισμό και να δείξει πόσο καλά μπορεί να ελέγχει την όποια εργατική αντίδραση θέτοντας τον εαυτό του επικεφαλής. Αλλά για να αποδείξει την αξία του στο σύστημα θα πρέπει πέρα από το να το λέει ο ίδιος, να το δείχνει. Έτσι μια στο τόσο έχουν όφελος να βγαίνει στο δρόμο όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος που αντιδρά για να αποτυπώνεται η ανάγκη που έχει το σύστημα ώστε να τους προτιμήσει για την ομαλή συνέχεια του.

*Στις 3/12 απολύθηκαν οριστικά και οι καθαρίστριες του υπουργείου οικονομικών, από τους λίγους αγώνες που πήρε κάποιες διαστάσεις. Ποια ήταν η αντίδραση των ταξικών ανατροπέων; Να επιβεβαιωθούν ως μεσσίες της εργατικής τάξης λέγοντας "εφόσον με τους αγώνες και την ψήφο του λαού αναδειχθεί στην διακυβέρνηση της χώρας θα επαναφέρει άμεσα στις εργασίες τους...". Μόνο που δεν υπάρχουν μεσσίες μόνο νεκροθάφτες...

για μια
αξιοπρεπή ζωή...

ΜΕΤΑ
θάνατον



να το πούμε και εμείς: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΕΘΑΝΤΟΙ! οπότε...

για εμάς και όσους δε ψήνονται να περιμένουν τη δευτέρα παρουσία

αλά σύριζα για βελτίωση των ζώων τους μία επιλογή υπάρχει...

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

και μακριά από τις αυτοαποκαλούμενες

"απεργιακές" κινητοποιήσεις τους



σάλτο

εγχείρημα αυτόνομων εργατών