

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ 30 | 101111

αντιφασιστική δράση κατοίκων
σκατοπολείου & γύρω περιοχών

antifa ska

* ΕΚΔίδεται από την.

ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΑΦΕΝΤΙΚΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ



Ντάξει, δεν είναι ότι δεν το ξέραμε. Ούτε ότι χρειαζόταν να περάσει τυχαία από κει ένας από μας λίγο μετά τον ξυλοδαρμό για να καταλάβουμε σε τι κοινωνία ζούμε. Μιλήαμε για τον ξυλοδαρμό ενός μετανάστη στην 3 ναυάρχων και κορίνθου από ελληνιστάδες που βγήκαν από ένα σουβλατζίδικο γιατί λῆει παρενοχλούσε το μαγαζί. Οπότε είπαν 5-6 να τον βάλουν κάτω και να τον χτυπήσουν μέχρι λιποθυμίας ώστε να βγάλουν όλη τη θρασυδειλία, τη σκατοψυχία και τη τσάμπα μαγκιά τους. Σηκώσαν χέρι με την κανιβαρική σιγουριά αυτού που δεν πρόκειται να λογοδοτήσει σε κανέναν ούτε να πληρώσει για τις πράξεις του. Έτσι κι αλλιώς οι μπάτσου που ήρθαν μετά δε μπήκαν καν στον κόπο να μάθουν τι έγινε, ποιος έφταιγε και να κάνουν ό,τι θα κάνανε αν ο χτυπημένος ήταν ντόπιος. Όχι πως περιμένουμε κάτι από το κομμάτι του κρατικού φασισμού που λέγεται αστυνομία, απλά είναι ενδεικτική η στάση τους. Κι αν το κράτος έχει εκπληρώσει σε τεράστιο βαθμό το αίτημα αυτής της κοινωνίας να εξαφανίσει τους μετανάστες κλεινόντάς τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, οπότε ανοίγει λιγότερο συχνά το ρατσιστικό της σκατόστομά, δεν ξεγελιόμαστε. Ξέρουμε ότι ο ρατσισμός είναι βαθιά ριζωμένος σε αυτή την κοινωνία, ώστε το “να φύγουν οι μετανάστες” να έχει καταντήσει κάτι αυτόνοτο όσο το καθημέρα. Η μοίρα που επιφυλάσσει στους μετανάστες αυτή η κοινωνία είναι να βρίσκονται σε μια μόνιμη θέση φόβου και άμυνας και να προσέχουν μην “προκαλέσουν” κάποιον ελληνιστά αφού δεν τους αναγνωρίζει τα ίδια δικαιώματα με αυτά των ντόπιων. Και το μόνο που απορούμε εν τέλει είναι το πώς καταφέρνουν οι μετανάστες να είναι τόσο ήρεμοι, ενώ αυτή η κοινωνία και το κράτος της τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να φρικάρουν. Συκοφαντώντας τους, αντιμετωπίζοντάς τους υποτιμητικά, φιλακίζοντάς τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, **ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**. Αυτά έχοντας στο μυαλό μας κρίναμε απαραίτητο ως antifa ska να παρέμβουμε δημόσια στην 3 ναυάρχων μοιράζοντας προκηρύξεις, κολλώντας αφίσες και παίρνοντας ξεκάθαρη θέση για αυτό που έγινε:

ΟΠΟΙΟ ΧΕΡΙ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ

Το antifa ska είναι μια συνέλευση αντιφασιστριών και αντιφασιστών της γειτονιάς του Σκατοπολείου και των γύρω περιοχών. Είμαστε άνθρωποι κι εργαζόμαστε, φοιτητές και φοιτήτριες, άντρες και γυναίκες. Λειτουργούμε ανεπιταρραχικά, χωρίς κανέναν αρχηγό πάνω από το κεφάλι μας, δεν τα πάμε καλά με τα media και κάθε λογής ρουφιάνους, είμαστε αλληλέγγυοι στους μετανάστες και σε όσους και όσες βιώνουν το ρατσισμό στο πετσί τους, εναρτιστώνμαστε στα αφεντικά (μεγάλα και μικρά) που μας εκμεταλλεύονται καθημερινά και σε κάθε είδους φασισμό που παρατηρούμε γύρω μας (είτε αυτός έχει χρυσανγίτικες σφραγισσες και μπαλάνδρους είτε έχει πιο κυριλά εμφάνιση). Κι όσο κι αν θέλουν να μας σακατέψουν το μυαλό με εθνικιστριωτικά δηλητήρια και γερές δόσεις φόβου, εμείς δεν έχουμε σκοπό να σκύψουμε το κεφάλι σε καμία εθνικισμιοία ούτε να κλείσουμε σιτίτα μας.



για επικοινωνία, στείλτε ή ότι άλλο
email: ska.antifa@gmail.com
παισιότερο ήλικό μας θα βρείτε στο
<http://anatotopia.wordpress.com> στην κατηγορία antifa ska

Γιατί αυτοί που περισσεύουνε και δεν χωράνε στις γειτονίες μας είναι οι φασίστες κάθε είδους και τα αφεντικά τους.

Σκοπό έχουμε να σταθούμε ενάντια στη ρατσιστική και φασιστική ναυούλκα και να της κώσουμε όσο μπορούμε τη φόρα βάζοντας σε κίνηση τα μυαλά μας. Τα χέρια μας και τη δημιουργικότητά μας. Και αυτό προσεχίζουμε να κάνουν όσοι και όσες έχουν καταλάβει ότι ο φασισμός μπορεί στην αρχή να έρχεται για λίγους αλλά σιγά σιγά όλο και πιο πολλοί μπαίνουν στη λίστα του.



Κυριακή ξημερώματα στις 19/10...

...ένας μετανάστης είναι ημιλιπόθυμος έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Δύο παιδιά που τον βλέπουν πηγαίνουν μέσα στο νοσοκομείο και πληροφορούν μια νοσοκόμα σχετικά με το περιστατικό. Κι εκείνη αντί να στείλει κάποιον να δει τι συμβαίνει ρώτησε τα παιδιά αν ο άνθρωπος είναι λευκός ή μαύρος, αφήνοντάς τον στο τέλος αβοήθητο.

Βέβαια τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά αν στην θέση του μετανάστη ήταν κάποιος ντόπιος. Τότε λοιπόν είτε δεν θα τον είχαν αφήσει στην είσοδο του νοσοκομείου και θα του είχαν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες ή ακόμα και να τον είχαν αφήσει αβοήθητο, την επόμενη μέρα κιόλας τα τοπικά μίντια (και όχι μόνο) θα είχαν ως τίτλο ειδήσεων "συμπολίτης μας αβοήθητος έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα" "καταγγέλλοντας" για άλλη μια φορά το σύστημα υγείας.

Καταλαβαίνουμε από το περιστατικό αυτό ότι έχουν μπει καλά στο μυαλό κάποιων ατόμων του νοσοκομείου οι πρόσφατες δηλώσεις του Βορίδη στις οποίες λέει ξεκάθαρα ότι οι μετανάστες είναι βάρος για το σύστημα υγείας*. Ένα σύστημα υγείας όμως το οποίο το ίδιο το κράτος και τα υπουργεία υγείας του καταστρέφουν σταδιακά εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των αφεντικών και σακατεύοντας, ταυτόχρονα, τους από κάτω αυτού του κόσμου. Εμείς δε μπορούμε να απαιτούμε τίποτα λιγότερο από...

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.



ο (Βορ)Βορίδης μας εξηγεί πόσο φασίστας είναι...

*Εκτός από τις δηλώσεις του Βορίδη τη δουλειά της έχει κάνει και η μιντιακή προπαγάνδα με τον έμπολο, φορείς του οποίου θεωρούνται αποκλειστικά και μόνο μετανάστες, με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι μετανάστες καθώς πολλοί φοβούνται ότι θα κολλήσουν έμπολο (άσχετα αν ακόμα και το ΚΕΕΛΠΝΟ διαψεύδει κάτι τέτοιο).



Δεν πολεμάμε για καμία πατρίδα, για κανένα θεό, για κανέναν αφέντη.

Δε θα γίνουμε κρέας για κανόνια για τα συμφέροντα των ελληνικών αφεντικών και του κράτους τους. Δεν είναι μόνο ζήτημα αξιοπρέπειας, αλλά επιτακτική ανάγκη όχι μόνο να μη γίνουμε κομμάτι της αντιτουρκικής πατριωτικής υστερίας, αλλά να πολεμήσουμε την εθνική ενότητα που χτίζεται. Πολεμώντας το ελληνικό κράτος και τα συμφέροντά του, όπως τα αδέρφια μας στην τουρκία αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση του τουρκικού κράτους. Μέχρι να στείλουμε στο βυθό των ΑΟΖ (αποκλειστικές οικονομικές ζώνες) είτε στην κύπρο είτε αλλού τους φασίστες, τα αφεντικά, τους στρατοκράτες και τους αφέντες και από τις δυο πλευρές του αιγαίου. Να σκάσουν τον πολύτιμο βυθό της θάλασσας με τα χεράκια τους.

Για τις φυλακές Κορυδαλλού

πανο αλληλεγγύης πορτακών κρατούμενων στις φυλακές Κορυδαλλού, για τις περσινές κινητοποιήσεις ενάντια στις άδελφές συνθήκες περιθάλψης που ισχύουν στο νοσοκομείο. Οι φυλακισμένοι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά, ότι αποτελούν μια ντίβδα αξιοπρέπειας σε μια κοινωνία κανιβαίων.



Στους 2 κατά μέσο όρο κάθε μήνα ανέρχονται οι νεκροί από φυματίωση στις φυλακές κορυδαλλού αναφέρουν οι κρατούμενοι. Ο εξευτελισμός της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας συνεχίζεται, καθώς οι γιατροί είναι ανύπαρκτοι και οι μπάσοι μεταφέρουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο λίγο πριν πεθάνουν, μόνο και μόνο για να μην πούνε ότι πέθαναν στη φυλακή. Αυτή είναι η καθημερινότητα για όσους προέρχονται από τα κατώτερα στρώματα της ταξικής ιεραρχίας. Μην ξεχνάμε ότι οι θάνατοι των κρατούμενων στις φυλακές, στην πραγματικότητα είναι κρατικές δολοφονίες, όπως οι θάνατοι των μεταναστών στα σύνορα, και πως όσο η κοινωνία συναινεί με την αδιαφορία της τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός αυτών που θεωρούνται ότι περισσεύουν. Και αλίμονο σε αυτούς που θα κριθούν ότι περισσεύουν.



φωτογραφία από την πορεία αλληλεγγύης που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 31/10

την αλληλεγγύη μας στους εξεγερμένους μετανάστες της Αργυδαλλέας που δικάζονται αυτό τον καιρό από το ελληνικό κράτος και την κοινωνία του επειδή διεκδίκησαν πέρσι τον αύγουστο το δικαίωμα να υπάρχουν.