

# Αντιφασιστικό Δελτίο

ΗΤΤΗ26 | ΖΗΤΤΗ2



αντιφασιστική δράση Ικατοίκων  
σκαλοποιείου & γύρω περιοχών

antifaska

\*Εκδίδεται από την

ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  
ΟΥΤΕ ΣΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ



Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!

Στις 8 Σεπτέμβρη 2012 ο χρυσαυγίτης βουλευτής μπαρμπαρούσης μαζί με την τοπική φασιστοπαρέα του επιτέθηκαν σε μετανάστες- μικροπωλητές σπάζοντας τους πάγκους τους σε λαϊκή του Μεσολογγίου κάνοντας τη δουλειά των φίλων τους των μπάτσων.

2 χρόνια μετά το δικαστήριο αθώνει τον μπαρμπαρούση και τα υπόλοιπα μέλη της χρυσής αυγής. Η απόφαση αυτή δε μας ξαφνιάζει καθόλου καθώς το δήθεν αντιναζι κράτος δε μας έχει ψήσει καθόλου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το κράτος φροντίζει και εξυπηρετεί τα παιδιά που το βοηθάνε δηλαδή τη χ.α., όσο κι αν προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο με το όλο θεατρικό με τις διώξεις κάποιων στελεχών της χ.α. για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι κράτος, δικαστές και χρυσή αυγή-όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί. Δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ξεκάθαρα ότι ο στόχος των διώξεων εναντίον της χ.α. δεν είναι η εξαφάνιση της από το πολιτικό προσκήνιο (όπως προσπαθούν να μας πείσουν, διατυμπανίζοντας το όπου σταθούν και όπου βρεθούν). Ο σκοπός τους είναι να βοηθήσουν την χ.α. να εξελιχθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργική και αποτελεσματική για τα σχέδια τους.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο φασισμός δε θα πεθάνει στις αίθουσες ενός δικαστηρίου με μια πιθανή "απόφαση καταπέλτη" ενάντια στην χ.α., αλλά στο δρόμο με το να μη δίνουμε ούτε σπιθαμή χώρου στους φασίστες (με ή χωρίς σβάστικες) για να πετάξουν το δηλητήριο τους.

ΥΓ: Την ίδια στιγμή στην πάτρα διώκονται 4 άτομα για τα γεγονότα της πορείας του πολυτεχνείου με μόνο στοιχείο καταθέσεις μπάτσων. Ο ένας μάλιστα που έχει κακούργημα μιας και οι μπάτσοι του φορτώσαν μολότωφ, κινδύνεψε ακόμα και με προφυλάκιση. Για τόσο τυφλή και δικαιοσύνη μιλάμε.



Ο Μπαρμπαρούσης παρέα με τον δολοφόνο του Π. Φύσσα, Ρουπακιά...

για επικοινωνία, σκάκιλο ή ότι άλλο  
email: [ska.antifafa@gmail.com](mailto:ska.antifafa@gmail.com)  
<http://anaportia.wordpress.com> στην κατηγορία antifafa ska

Το antifafa ska είναι μια συνέλευση αντιφασιστριών και αντιφασιστών της γειτονιάς του Σκαλοποιείου και των γύρω περιοχών. Είμαστε άνεργοι κι εργαζόμενοι, φοιτητές και φοιτήτριες, άντρες και γυναίκες. Λειτουργούμε ανεπιτηρητικά, χωρίς κανέναν αρχηγό πάνω από το κεφάλι μας, δεν τα πάμε καλά με τα media και κάθε λογής ρουφιάνους, είμαστε αλληλέγγυοι στους μετανάστες και σε όσους και όσες βιώνουν το ρατσισμό στο περσι τους, εναρτιστών-μαστε στα αφεντικά (μεγάλα και μικρά) που είδους φασισμό που παρατηρούμε γύρω μας (είτε αυτός έχει χρυσαυγίτικες σβάστικες και μπαλάνδρους είτε έχει πιο κυριλά εμφάνιση). Κι όσο κι αν θέλουν να μας σακατέψουν το μυαλό με εθνικισμολογικά δηλητήρια και γερές δόσεις φόβου, εμείς δεν έχουμε σκοπό να σκύψουμε το κεφάλι σε καμία εθνική σημαία ούτε να κλείσουμε σιτίνα μας.



Γιατί αυτοί που περισσεύουνε και δεν χωράνε στις γειτονίες μας είναι οι φασίστες κάθε είδους και τα αφεντικά τους. Σκοπό έχουμε να σταθούμε ενάντια στη ρατσιστική και φασιστική πανούκλα και να της κόψουμε όσο μπορούμε τη φάρα βάζοντας σε κίνηση τα μυαλά μας, τα χέρια μας και τη δημιουργικότητά μας. Και αυτό προτείνουμε να κάνουν όσοι και όσες έχουν καταλάβει ότι ο φασισμός μπορεί στην αρχή να έρχεται για λίγους αλλά σιγά σιγά όλο και πιο πολλοί μπαίνουν στη λίστα του.

Os antifafa ska συμπετέχουμε στη **Συνέλευση ενάντια στο φασισμό** (κρατικό, παρακρατικό, κοινωνικό)

# ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ MUHAMMED ASFAQ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ

Όσοι τους μετανάστες θέλουν σε φυλακές, είναι φασίστες και ρατσιστές. Τελεία και παύλα. Και όσοι δε θέλουν φυλακές μεταναστών, όχι γιατί είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αλλά μόνο και μόνο επειδή δε θέλουν τους μετανάστες δίπλα τους ούτε καν φυλακισμένους, είναι τα ίδια σκατά και χειρότερα. Όλοι αυτοί είναι ηθικοί αυτουργοί στο έγκλημα που συμβαίνει καθημερινά μες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί οι μετανάστες δε στερούνται μόνο την ελευθερία τους (χωρίς μάλιστα να έχουν διαπράξει άλλο αδίκημα πέρα από το ότι δεν έχουν χαρτιά), κάτι το οποίο από μόνο του θα έπρεπε να εξοργίζει τον καθένα που θέλει ακόμα να λέγεται άνθρωπος. Στερούνται και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην Ελλάδα του 2014 οι μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν μια επίγεια κόλαση που φέρει το όνομα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στα κέντρα αυτά καταλύεται κάθε ανθρώπινο δικαίωμα καθώς και κάθε ίχνος στοιχειώδους ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Οι μετανάστες είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν έγκλειστοι σε αυτά χωρίς να γνωρίζουν ούτε το χρόνο παραμονής τους, καθώς το κράτος έχει τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού όσο το ίδιο θεωρεί απαραίτητο. Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα αυτά είναι οι χειρότερα δυνατές και δε νοείται για κανέναν να ζει με αυτό τον τρόπο. Η διαμονή των ανθρώπων αυτών γίνεται σε κοντέινερ με αποπνικτική ατμόσφαιρα και χωρίς καμία πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Μάλιστα το χειμώνα η θερμοκρασία πέφτει κάτω από δώδεκα βαθμούς κελσίου ενώ το καλοκαίρι περνάει τους σαράντα. Οι μετανάστες είναι κλειδωμένοι σε αυτά σχεδόν όλη την ημέρα και έχουν τη δυνατότητα να βγουν στο προαύλιο μόνο μία ώρα το πρωί και μία το απόγευμα. Οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι ούτε αυτές καλύτερες. Οι τουαλέτες είναι σχεδόν πάντα βρώμικες, τα λουτρά τις περισσότερες φορές δε λειτουργούν και μοιράζονται μόνο πέντε σαπούνια ανά είκοσι άτομα την εβδομάδα. Δηλαδή σε κάθε μετανάστη αντιστοιχεί 1/4 του σαπουνιού ανά εβδομάδα! Το αποχετευτικό σύστημα δυσλειτουργεί και αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εστίες μόλυνσης οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία των



μεταναστών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (στα περισσότερα κέντρα δεν υπάρχει καν γιατρός και σε όσα υπάρχει βρίσκεται εκεί μέχρι τις δύο το μεσημέρι) έχουν ως αποτέλεσμα οι έγκλειστοι να πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τις ασθένειες αυτές. Η ελλιπής σίτιση αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μετανάστες, καθώς οι ποσότητες φαγητού που τους παρέχονται φτάνουν ίσα ίσα για να μην πεθάνουν κι όπως λένε οι ίδιοι "το φαγητό που τους δίνουν δεν το τρώνε ούτε πεινασμένα σκυλιά". Κάθε φορά που διαμαρτύρεται οποιοσδήποτε για οποιοσδήποτε από αυτές τις δυσχερείς καταστάσεις οι αστυνομικοί τον χτυπούν βάνουσα. Η κακομεταχείριση αυτή των μεταναστών από μπάτσους είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία αρκετών ψυχολογικών και σωματικών προβλημάτων στους μετανάστες. Κι όλα αυτά γιατί έκαναν το "έγκλημα" να μην έχουν χαρτιά.

Έτσι στις 11 νοέμβρη ο 25χρονος Πακιστανός MUHAMMAD ASFAQ πέθανε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της αμυγδαλέζας αφού οι δεσμοφύλακες αρνούταν πεισματικά επί μήνες να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Τα προβλήματα υγείας του Muhammad οφείλονταν σε ξυλοδαρμό του από τους μπάτσους κατά τη διάρκεια εξέγερσης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της κορίνθου. Ως αντίδραση σε αυτή την προμελετημένη δολοφονία, οι μετανάστες της Αμυγδαλέζας ξεκίνησαν απεργία πείνας στις 17 νοέμβρη (και μερικοί από αυτούς συνεχίζουν ακόμη) ζητώντας ό,τι πιο αυτονόητο μπορεί να ζητήσουν, την ελευθερία τους. Οι μπάτσοι που τους φυλάνε προσπάθησαν με κάθε τρόπο -όπως πάντα- να σπάσουν την απεργία γιατί αν αρχίσουν και πεθαίνουν μετανάστες μπορεί να χαλάσει το προσωπείο της ελλαδάρας στην ευρώπη. Λίγα μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε, αφού τέτοιες στιγμές το βασικό τους όπλο είναι το σώμα τους. Όμως **η επίθεση στην αντιμεταναστευτική προπαγάνδα κράτους, με και ρατσιστών** (που στην πόλη μας γίνεται όλο και πιο έντονη) **είναι μια καλή αρχή.**

**Την αλληλεγγύη μας στους φυλακισμένους μετανάστες της αμυγδαλέζας που εξακολουθούν να αγωνίζονται με διάφορους τρόπους ζητώντας την ελευθερία τους.**