

# ΚΑΤΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

2-2015

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΜΕ  
ΝΑ ΑΡΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ ΕΙΝΑΙ  
ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ούτε τσιφλίκι των κάθε είδους εξουσιών και των ρουφιάνων τους. Οι δημόσιοι χώροι όπως οι πλατείες, οι πεζόδρομοι και τα πάρκα είναι απαραίτητοι προκειμένου να εκπληρώνουμε βασικές μας ανθρώπινες ανάγκες όσοι και όσες δε θέλουμε να μένουμε κλεισμένοι στο ιδιωτικό μας κλουβί, καθέννας μόνος του μπρος στο facebook ή το youtube ή την tv. Όσοι και όσες αρνούμαστε να δεχτούμε ότι η μόνη επιλογή να βγούμε έξω για να κοινωνικοποιηθούμε και να έρθουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους είναι να καταναλώσουμε διασκέδαση και επικοινωνία σε κάποιο μαγαζί πληρώνοντας και το ανάλογο αντίτιμο (ειδικά σε εποχές που δεν παίζει μιά).

και χώρους όπου δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και όλοι είναι δεκτοί ανεξαρτίτως φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, ντυσίματος, σεξουαλικών επιλογών (αφού έτσι κι αλλιώς καθαρές πλατείες υπάρχουν μόνο σε βρώμικα μυαλά) ...χώρους ζωντανούς με αφίσες και συνθήματα όπου ο καθένας μπορεί να αφήσει το στίγμα του ...χώρους όπου μπορούμε να τους διαμορφώνουμε κιόλας πέρα από το να είμαστε απλοί χρήστες τους ...χώρους που υπάρχει κόσμος σε κίνηση και κάνει συναυλίες, εκδηλώσεις, γιορτές χωρίς να πρέπει να πάρει άδεια από κανένα νταβατζή ...χώρους όπου μπορούμε να αράζουμε ακόμα και τις κρύες νύχτες του χειμώνα ανάβοντας μια μικρή φωτιά να ζεσταθούμε ...χώρους όπου μπορούν να καλύπτουν ένα πλήθος αναγκών και μπορούμε να συνυπάρχουμε διαφορετικοί άνθρωποι με αλληλοσεβασμό.

που πολλοί και πολλές έχουμε επιλέξει να αράζουμε για όλους τους παραπάνω λόγους και να προτιμούμε τα παγκάκια από τις καρέκλες των μαγαζιών. Κάποιοι όμως έχουν διαφορετική αντίληψη. Όπως ο δήμος που όχι μόνο δεν επιδιορθώνει τις όποιες φθορές στα παγκάκια της πλατείας αλλά τα ξηλώνει κιόλας (μέχρι στιγμής 4). Ή τα τοπικά μμε που διαμορφώνουν μια εντελώς ψεύτικη εικόνα για την πλατεία με συνεχόμενα δημοσιεύματα που όταν δεν είναι απλά ψευδή κάνουν την τρίχα τριχιά και δημιουργούν εντυπώσεις. Αφενός εξυπηρετώντας προφανώς τα συμφέροντα των εμπόρων-μαγαζατόρων της περιοχής που προτιμούν ο κόσμος να αράζει στα μαγαζιά τους (που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια) και καταλαμβάνουν μόνιμα χώρο της πλατείας αποκλείοντας όσους δεν έχουν να πληρώσουν για να κάτσουν εκεί. Και αφετέρου νομιμοποιώντας κοινωνικά την καταστολή και στρώνοντας το δρόμο στην αστυνομία η οποία αρκετές φορές έχει επέμβει με διμοιρία των ΜΑΤ και δακρυγόνα για γελοίες αφορμές.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑ

Το πιο εξοργιστικό όμως είναι όταν όλοι αυτοί κάνουν πως νοιάζονται για τους δημόσιους χώρους και τους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Και κάπως έτσι διυλίζουν κουνούπια και καταπίνουν καμήλες. Όπως η **πλατεία Δροσοπούλου** που είχε για χρόνια νοικιαστεί (από το 2003) σε γνωστό επιχειρηματία της πόλης και για αρκετό καιρό είχε και καγκλιδώματα γύρω γύρω εμποδίζοντας την πρόσβαση των κατοίκων εκεί. Ή το **άλσος του Αγ. Αλέξη** (το παλιό Λούνα Παρκ) που ο δήμος το είχε δεσμεύσει από την εθνική τράπεζα για να γίνει πάρκο αλλά επικαλούμενος έλλειψη χρημάτων το άφησε να γίνει σούπερ μάρκετ. Ή το παλιό γήπεδο της **κορβέ** που όλοι είχαμε παίξει μπάλα πιστορικάδες ακριβώς δίπλα (το οποίο τιμμεντοποιήθηκε και έγινε σχολείο). Ή η

**βεράντα του κάστρου** που κλειδώθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων επικαλούμενη γελοίες δικαιολογίες και στέργισε άλλο ένα δημόσιο χώρο από τους κατοίκους αυτής της πόλης. Ή η **πλατεία Αγ. Γεωργίου** που (ειδικά όταν ανοίγει ο καιρός) καταλαμβάνεται σχεδόν ολόκληρη από τα τραπεζοκαθίσματα των γύρω μαγαζιών και είναι προσβάσιμη μόνο στους πελάτες τους (κάτι που γίνεται και σε κομμάτια της **τριών ναυάρχων**). Για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα του πώς εξαφανίζονται οι δημόσιοι χώροι της πόλης. Αλλά για όλα αυτά μάλλον δεν τρέχει κάστανο. Οπότε ας κόψουν τα σάπα όλοι οι παραπάνω γιατί στην ίδια πόλη ζούμε και ξέρουμε ότι αυτοί που ευθύνονται για την καταστροφή των δημόσιων χώρων είναι οι τοπικές και κεντρικές εξουσίες, οι επιχειρηματίες και οι ρουφιάνοι τους.

δε μας χωράνε τα κλουβιά τους...  
παίρνουμε τους δρόμους, τις πλατείες...  
απ'την πλατεία ολγας  
Ινδιάνοι της μητροπολις