

ΑΝΤΙΦΑΣΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.1.15



*εκδίδεται από την

αντιφασιστική δράση κατοίκων
σκαγιοληθίου & γύρω περιοχών
antifa ska



Όταν τα κράτη κι οι θιακέςδες τους μιλούν για τζιχαντιστές στοχεύουν τους μετανάστες εργάτες

Μετά την επίθεση στο Charlie Hebdo βρίσκονται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο οι περίφημοι «τζιχαντιστές». Αμέσως λοιπόν μετά την επίθεση όλοι οι πολιτικοί ηγέτες (συμμετείχαν και στην πορεία κατά της τρομοκρατίας), δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να καταδικάσουν την «ισλαμιστική τρομοκρατία» ως υπεύθυνη για την επίθεση και να βάλουν στο στόχαστρο τους μετανάστες, ταυτίζοντας τους ως ουσιαστικά με τους πιστολέρο του Charlie Hebdo.

Πόσοι δεν είπαν τις τελευταίες μέρες ότι έρχονται αυτοί οι "δολοφόνοι", οι "πρωτόγονοι", οι "απολίτιστοι" στην Ελλάδα και πρέπει να κλείσουν τα σύνορα εδώ και τώρα και άλλες τέτοιες μπουρδες; Μάλιστα και ο Γεωργιάδης και ο Σαμαράς με αφορμή την επίθεση στο Charlie Hebdo βρήκαν την ευκαιρία να υπερασπιστούν το φράχτη του Έβρου.

Από τις παραπάνω δηλώσεις καταλαβαίνουμε ότι η επίθεση στη Γαλλία χρησιμοποιείται παντού (και στην Ελλάδα) έτσι ώστε να βρεθούν στο στόχαστρο και πάλι οι μετανάστες, να σκληρύνει ακόμα περισσότερο η αντί-μεταναστευτική πολιτική των κρατών και να καμφθούν οι αναστολές για τους θανάτους μεταναστών στα σύνορα αφού πια βαφτίζονται «τζιχαντιστές».

Ε, λοιπόν, εμάς δεν μας ψήνει καθόλου το όλο σκηνικό που παίζεται μιντιακά. Οι μετανάστες είναι αδέρφια μας ταξικά και γι' αυτό εναντιωνόμαστε σε οποιαδήποτε προσπάθεια να δικαιολογηθεί η εξόντωση και η εκμετάλλευσή τους.

πολιτικό κείμενο
<http://anaportia.wordpress.com> στην κοπηλορία antifa ska


για επικοινωνία, σχόλια ή ότι άλλο
email: ska.antifa@gmail.com

Το antifa ska είναι μια συνέλευση αντιφασιστών και αντιφασιστών της γειτονιάς του Σκαγιοληθίου και των γύρω περιοχών. Είμαστε άνθρωποι κι εργαζόμενοι, φοιτητές και φοιτήτριες, άντρες και γυναίκες. Λειτουργούμε ανεπιτηρητικά, χωρίς κανέναν αρχηγό πάνω από το κεφάλι μας, δεν τα πάμε καλά με τα media και κάθε λογής ρουφιάνους, είμαστε αλληλέγγυοι στους μετανάστες και σε όσους και όσες βιώνουν το ρατσισμό στο πετσί τους, εναντιωνόμαστε στα αφεντικά (μεγάλα και μικρά) που μας εκμεταλλεύονται καθημερινά και σε κάθε είδους φασισμό που παρατηρούμε γύρω μας (είτε αυτός έχει χρυσανιγίτικες αβάστικες και μισοίθρους είτε έχει πιο κυριλέ εμφάνιση). Κι όσο κι αν θέλουν να μας σκατέψουν το μυαλό με εθνικαπρωτικά δηλητήρια και γερές δόσεις φόβου, εμείς δεν έχουμε σκοπό να σκύψουμε το κεφάλι σε καμία εθνικισμιά ούτε να κλείσουμε σιτίτα μας.



Γιατί αυτοί που περισσεύουνε και δεν χωράνε στις γειτονιές μας είναι οι φασίστες κάθε είδους και τα αφεντικά τους. Σκοπό έχουμε να σταθούμε ενάντια στη ρατσιστική και φασιστική πανούκλα και να της κόψουμε όσο μπορούμε τη φόρα βάζοντας σε κίνηση τα μυαλά μας, τα χέρια μας και τη δημιουργικότητά μας. Και αυτό προτείνουμε να κάνουν όσοι και όσες έχουν καταλάβει ότι ο φασισμός μπορεί στην αρχή να έρχεται για λίγους αλλά σιγά σιγά όλο και πιο πολλοί μπαίνουν στη λίστα του.

Ός antifa ska συμμετέχουμε στη **Συνέλευση ενάντια στο φασισμό** (κρατικό, παρακρατικό, κοινοβιολικό)



Στο διάολο οι εκλογές,
τα κόμματα και ο πατριωτισμός


αυτόνομη οργάνωση και αντιφασισμός

Ιδού λοιπόν το μέγα θέμα των ημερών που θα πρέπει να μας απασχολεί: εκλογές και πάλι εκλογές! Και μάλιστα μέγα θέμα όχι μόνο των τελευταίων ημερών, αλλά των τελευταίων ετών! Γιατί απ' το ξέσπασμα της κρίσης και μετά όλοι οι επίδοξοι δεξιοί και αριστεροί "σωτήρες" (βλέπε ΣΥΡΙΖΑ) αυτό προσπαθούν να μας πείσουν και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν. Πως για να αντιμετωπίσουμε το σύγχρονο φασισμό (την υποτίμηση της ζωής μας από τα αφεντικά και τους κρατικούς και παρακρατικούς λακέδες τους), αρκεί να ρίξουμε το σωστό φακελάκι στο ραντεβού που έχουμε με τις κάλπες κάθε τόσο για να ψηφίσουμε το καλύτερο σχέδιο για την "σωτηρία της πατρίδας".

Εμείς απ' την άλλη τα έχουμε αλλιώς τα πράγματα στο μυαλό μας. Ξέρουμε ότι η αυτή η "σωτηρία της πατρίδας" περνάει από πάνω μας, τα μυαλά και τα σώματα ημών των σύγχρονων εργατών, ντόπιων και μη. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τα ντόπια αφεντικά και δεν μας ενδιαφέρει κανένα καλό της ελλαδιτσάς και του έθνους. Τον σύγχρονο φασισμό τον βιώνουμε απ' τα ελληνικά αφεντικά, απ' το ελληνικό κράτος και τους θεσμούς του, από κανένα τούρκο και από κανένα γερμανό. Την ρατσιστική πανούκλα και το "όλοι εναντίων όλων" της ελληνικής κοινωνίας, σε αυτούς τους δρόμους το βιώνουμε και πουθενά αλλού.

Γι' αυτό και η μόνη ρεαλιστική αντιμετώπιση στο σύγχρονο φασισμό δεν είναι ούτε οι κάλπες, αλλά ούτε και οι ανέξοδες ευχές και κατάρες. Τα αναχώματα στη βαρβαρότητα που ζούμε και θα ζήσουμε (έχει κανείς αυταπάτες;) τα κίτζει η αυτόνομη δράση και οργάνωση των δικών μας κοινοτήτων, χωρίς ειδικούς και σωτήρες. Έτσι ήταν πάντα, έτσι είναι ακόμα.

Στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθενά!



Πριν τις εκλογές του 2012, ΝΔ ΠΑΣΟΚ και Χ.Α. έπαιζαν σαν κεντρικό προεκλογικό τους χαρτί τη φασιστική διαχείριση των μεταναστών εργατών. «Ψηφίστε μας, εμείς θα φτιάξουμε τα περισσότερα κέντρα κράτησης, εμείς θα διώξουμε τους περισσότερους μετανάστες» ήταν η ουσία των τότε υποσχέσεων. Σήμερα, τέτοιου είδους προεκλογικές υποσχέσεις δε βρίσκονται στο επίκεντρο. Όχι γιατί δεν αρέσουν στην ελληνική κοινωνία, αλλά γιατί η πολιτική βίας και βαρβαρότητα απέναντι στους μετανάστες θεωρείται αυτονόητη, κοινός τόπος όλων των κομμάτων της δεξιάς και της αποκαλούμενης αριστεράς, έτσι ώστε κανένας να μη μπαίνει στον κόπο να ασχοληθεί.

*φωτογραφία από τη συγκέντρωση έξω απ' το στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών στο Παρανέσι Δράμας, από το **No Lager Θεσσαλονίκης**



η queer οργάνωση **Bash Back!** στην αμερική, κάνει πέσιμο σε φασίστες κρατώντας ένα πανό που λέει:
«αυτοί/οι που στήθες σκοτώνουν φασίστες»

Πριν λίγες εβδομάδες στο Οχάιο των ηπα η 17χρονη Leelah Alcorn, που όπως είχε πει και η ίδια «Είμαι τρανς. (...) Για να το πως πιο απλά, αισθάνομαι πως είμαι ένα κορίτσι εγκλωβισμένο σε ένα σώμα αγοριού και αισθάνομαι έτσι από όταν ήμουν τεσσάρων», αυτοκτόνησε εξαιτίας της συναισθηματικής κακοποίησης από το περιβάλλον και την οικογένειά της καθώς και της κοινωνικής αποξένωσης που δέχτηκε από τους χριστιανούς γονείς της. Η αυτοκτονία της δεν έχει να κάνει με καμία 'φάση της εφηβείας', είναι αποτέλεσμα μιας θρησκώληπτης κοινωνίας (όπως κι η ελληνική) με σάπια πρότυπα που εξουδετερώνει κάθε τι που παρεκκλίνει από το 'κανονικό'. Κάθε τέτοια πράξη είναι κοινωνική δολοφονία και όποιοι συμφωνούν ή σωπαίνουν είναι συνυπεύθυνοι σε αυτό.