

Tο αντίφα ska είναι μια συνέλευση αντιφαστριών και

αντιφαστρών της γεντονιάς του Σκαγιοπολετού και των γύρω περιοχών. Εμπορεύεται κι εργάτες, φοιτητές και φοιτήτριες, άντρες και γυναίκες. Λειτουργούμε αντιεραρχικά, χωρίς κανέναν αρχηγό πάνω από το κεφάλι μας, δεν τα πάμε καλά με τα πεδία και κάθε λογής ρουφάνους, είμαστε αλληλέγγυοι

στους μετανάστες και σε όσους και όσες βιώνουν το ρατσισμό στο πεστί τους, εναντιωνόμαστε στα αφεντικά (μεγάλα και μικρά) που μας εκμεταλλεύονται καθημερινά και σε κάθε είδους φασισμό που παραπορούμε γύρω μας (είτε αυτός έχει χρισανθίτικες ορθαστικές και ματάνδρους είτε έχει πο κυριλέ εμφάνιση). Κι όσο κι αν θέλουν να μας σακατέψουν το μισάλ με εθνικοπατριωτικά δηλητήρια και γερές δόσεις φόβου, εμείς δεν έχουμε σκοπό να κεφάλι σε καμία εθνική σηματιδια σύτο να κλειστούμε σπίτια μας.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΙΦΑ SKA ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
<http://anatopia.wordpress.com> στην καυγαρία antifa ska

ψηφ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΘΞΦΗΛΙΨΗ ή ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

email: ska.antifa@gmail.com

Οι αυτοί που περισσεύουν και δεν χωράνε στις γεννιές μας είναι οι φαστες κάθε είδους και τα αφεντικά τους. Σκοπό έχουμε να στοθούμε ενάντια στην ρατσιστική και φασιστική πανούκλα και να της κάψουμε όσα μπορούμε τη φόρα βάζοντας σε κίνηση τα μισάλ μας, τα χέρια μας και τη δημιουργότητά μας. Και αυτό προτείνουμε να κάνουν όσοι και όσες έχουν καταλάβει ότι ο φασισμός μπορεί στην αρχή να έρχεται για λίγους αλλά σημά σημά και πο πολλοί μποτίνουν στη λίστα του.

Οι αντίφα ska συμμετέχουμε στην **Συνέλευση ενάντια στο φασισμό** (κρατικό, ποροκρατικό, κατωνακό).

ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΟΝΤΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Hαπεργία πείνας των 26 μεταναστών στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, που ξεκίνησε στις 5/2 βρέθηκε στα ψηλά γράμματα των πατρινών media. Ο λόγος της απεργίας ήταν η περαιτέρω φυλάκιση τους (16 μήνες) επειδή έκαναν το «έγκλημα» να μην έχουν χαρτιά, χαρτιά που το ίδιο το κράτος αρνείται να τους δώσει. Ακόμα και μετά την άφιξη του χαρτιού για την αποφυλάκισή τους οι μετανάστες παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου (60 συνολικά).

Μέσα από την απεργία οι μετανάστες ζητούσαν το αυτονότο. Να μπορούν δηλαδή να ζουν ελεύθεροι και όχι φυλακισμένοι, ειδικά από την στιγμή που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα. Ο βασανισμός και η υποτίμηση των μεταναστών από το κράτος, αλλά και από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας δεν περιορίζεται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνεχίζεται στα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων και στις φυλακές καθώς και σε πεσίματα σε σπίτια μεταναστών από φασίστες, ξυλοδαρμούς ή και κάθε ρατσιστική συμπεριφορά προς τους μετανάστες.

Οι ίδιοι οι μετανάστες ανοίγουν τον δικό τους δρόμο για την ελευθερία μέσα από απεργίες πείνας και εξεγέρσεις που γίνονται κατά καιρούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακές ανά την επικράτεια, και **εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε αλληλέγγυοι**.



ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

Τρεις νεκροί έγκλειστοι μετανάστες μέσα σε τρεις ημέρες.. Μία είδηση που εξόργισε τους μετανάστες μέσα και έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που στεναχώρισε τάχα τους ανθρωπιστές και που πέρασε τουλάχιστον στα ψιλά από το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της ρατσιστικής κοινωνίας που κατά τ' άλλα ψήφισε «πρώτη φορά αριστερά».

Η αριστερο-ακροδεξιά κυβέρνηση λοιπόν που ανέδειξε αυτή πολιτική είπε να ασχοληθεί και αυτή με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τόσο θολές και αντικρουόμενες δηλώσεις για ένα τόσο συγκεκριμένο θέμα καιρό είχαμε να ακούσουμε. Μάλλον οι «αριστεροί» του σύριζα δεν έχουν καταλάβει ότι μιλάνε για ανθρώπινες ζωές. Βγαίνει ο Πανούσης συγκλονισμένος και λέει πως θα κλείσουν τα στρατόπεδα σε 100 μέρες και λίγες μέρες μετά δηλώνει πως δεν ανοίγουν τα κέντρα κράτησης και πως το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί «αποκύμα αρρωστημένης φαντασίας ή κατασκευασμένο σενάριο τρομοκράτησης των πολιτών».

Για όσους είχαν κάποια αμφιβολία δηλαδή, γίνεται ξεκάθαρο: Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν πρόκειται να κλείσουν από καμία κυβέρνηση. Οι μετανάστες θα συνεχίσουν να φυλακίζονται μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν χαρτιά και θα αφήνονται να πεθάνουν με την πρώτη ευκαιρία μιας και οι ζωές τους θεωρούνται ανάχιες να βιωθούν από όλους αυτούς που τους φυλακίζουν ή που τους θέλουν φυλακισμένους.

Εμείς δε ξενάμε τους φυλακισμένους μετανάστες, όπου κι αν βρίσκονται και συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα τους και αλληλέγγυοι στους αγώνες τους πάντα απέναντι στις κυβερνήσεις, όποιο πρόσωπο κι αν αυτές φορούν.

...ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

* Στις 28/2, διαδηλώσαμε στο κέντρο της πάτρας, με την Αντιφασιστική Συνενόηση 65, ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Διαδηλώσαμε για να ζητήσουμε άμεση απελευθέρωση των έγκλειστων μεταναστών, αλλά και για να θυμίσουμε πως **τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν ομορφαίνουν με υποσχέσεις, αλλά γκρεμίζονται με εξεγέρσεις!**



51 χρονος στη Χαλανδρίτσα είχε υπό την δούλεψη του 9 ρουμάνους εργάτες-σκλάβους, τους οποίους δεν πλήρωνε και τους έβαζε να δουλεύουν υπό την απειλή όπλου. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης και το αποτέλεσμα του κρατικού και κοινωνικού φασισμού: η εκμετάλλευση της εργασίας των μεταναστών.

Η Μανωλάδα ήταν εξαίρεση είπατε;;;



> ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
> ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΙ
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ

Το παραμυθάκι που μας πλασαρίστηκε προεκλογικά ήταν το «πρώτη φορά αριστερά». Η ουσία που δεν ομολογήθηκε μετεκλογικά ήταν το «πρώτη φορά αριστερά μαζί με φασίστες». Και αν ο όρος φασίστες σας φαίνεται υπερβολικός, σας προκαλούμε να βρείτε έστω και μια διαφορά (σε όσα λένε και πιστεύουν) των ΑΝΕΛ με τους χρυσαυγιτές. Ομοφοβικοί όσο δεν πάρνει, στρατόκαυλοι όσο δεν πάρνει, εκθροί των μεταναστών όσο δεν πάρνει, πατρίς-θρησκεία-οικογένεια όσο δεν πάρνει, σε γενικές γραμμές ό,τι πιο σιχαμένο μπορεί να βρει κανείς στο βόθρο της δεξιάς «πολυκατοικίας». Θυμηθείτε, για παράδειγμα, τις δηλώσεις του Καμμένου στην νότια κύπρο, όπου αποκάλεσε τον εκεί ελληνικό στρατό «μονάδα επίθεσης που θα απελευθερώσει τα κατεχόμενα», μια κανονικότατη απειλή πολέμου απέναντι στην τουρκική. Θυμηθείτε, επίσης για παράδειγμα, τον (δικό μας) Νικολόπουλο, και τις ομοφοβικές δηλώσεις του για τον πρόεδρο του λουξεμβούργου.

Συγκινεύοντας αριστερό-ακροδεξιάς, λοιπόν, εδώ και ένα μήνα... Άλλα, έλα μωρέ, δεν πειράζει... Προφανώς, το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, η τρόικα, το ευρώ και η δραχμή, ήταν κάποια από τα βασικά πράγματα που απασχόλησαν δημόσια την ελληνική κοινωνία τα τελευταία 4 χρόνια. Το νόημα; ΕΜΕΙΣ ως ΕΛΛΗΝΕΣ να είμαστε ενωμένοι (αφεντικά και εργάτες...) και τις όποιες αντιθέσεις έχουμε μεταξύ μας, τις αφήνουμε στην άκρη. Στην ουσία, η συνθήκη ειρήνης που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στους «αριστερούς» και τους «δεξιούς» της ελληνικής κοινωνίας εδώ και 30 χρόνια (και φρεσκαρίστηκε με τους «αγανακτισμένους»), πήρε θεσμική μορφή στην κορυφή του κράτους.

Από μεριάς μας, πάντως, τα βλέπουμε κάπως αλλιώς τα πράγματα. Γιατί ποτέ δε μας ενόχλησε κάποιος γερμανός ή κάποιος τούρκος. Μας ενοχλεί το αφεντικό που δε μας πληρώνει. Μας ενοχλεί που τα καλύτερα μας χρόνια τα περνάμε όλοι και περισσότερες ώρες πίσω από τα θρανία ή πίσω από τα έδρανα. Μας ενοχλεί που οι φίλοι κι οι γνωστοί μας μετανάστες δεν μπορούν να βγάλουν χαρτιά και φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μας τη δίνει στα νεύρα ο σεξιστής γείτονας και ο φασίστας συμμαθητής.

Και είμαστε πεπεισμένοι πως αυτά δεν θα αλλάξουν με εκλογές. Πόσο μάλιστα με αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ, που κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχει να συγκυβερνήσει με φασίστες.