

Ανακοίνωση Κατάληψης γραφείων ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας

Σήμερα, στις 1/4/2015, στα πλαίσια της διεθνούς μέρας αλληλεγγύης καταλαμβάνουμε τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας, ως ένδειξη αλληλεγγύης στους κρατούμενους αγωνιστές στις ελληνικές φυλακές, που βρίσκονται σε απεργία πείνας από 2/3 με τα παρακάτω αιτήματα:

Την κατάργηση:

- • του άρθρου 187 (ένταξη σε εγκληματική οργάνωση)
- • του άρθρου 187Α (ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση)
- • της επιβαρυντικής διάταξης για την πράξη που τελέστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά («κουκουλονόμος»)
- • του νομικού πλαισίου που ορίζει τη λειτουργία των φυλακών τύπου Γ
- της βίαιης λήψης DNA ως αποδεικτικό δικαστικό στοιχείο και τη δυνατότητα πρόσβασης στο γενετικό υλικό από πραγματογνώμονα βιολόγο του κατηγορουμένου

Επιπλέον:

- • Την άμεση απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού προκειμένου να μπορεί να λάβει τη νοσηλεία που χρειάζεται.
- Την άμεση απελευθέρωση των συγγενών των μελών της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς.

Ο αγώνας των έγκλειστων αγωνιστών που βρίσκονται σε απεργία πείνας είναι αγώνας όλων μας. **Είναι αγώνας για ζωή, αξιοπρέπεια και ελευθερία.** Είναι ένας αγώνας ανυποχώρητος, ο οποίος βάζει στο επίκεντρο τη σύγκρουση με όλο το οικοδόμημα της καταστολής, που με κλιμακούμενη ένταση -ιδιαίτερα από την εξέγερση του Δεκέμβρη μέχρι και σήμερα- έχει βάλει στο στόχαστρο το σύνολο των κοινωνικών κομματιών που βγαίνουν στο δρόμο, το σύνολο των ανθρώπων που παλεύουν ενάντια στην επέλαση κράτους και κεφαλαίου. Όσων αντιλαμβάνονται πως δεν πρόκειται ποτέ κανένας να μας χαρίσει την ίδια μας τη ζωή, όσων καθημερινά παλεύουν για την επιβίωση, όσων δεν νομίζουν πως τα νούμερα των αυτοκτονιών είναι μύθοι ή ψέματα, τα νούμερα των αστέγων προπαγάνδα, οι ίδιες οι ανθρώπινες ζωές αριθμοί για τον υπολογισμό πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων.

Είναι μια ρήξη με τη συνολική κατάσταση εξαίρεσης, που έχει επιβληθεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες αναπαραγωγής ενός καπιταλισμού σε κρίση, ενός καπιταλισμού που για να επιβιώσει λεηλατεί εκατομμύρια ζωές. Είναι, εν τέλει, ένας αγώνας που αφορά τους εκατοντάδες αγωνιζόμενους κατοίκους των Σκουριών, που είναι όμηροι των αντιτρομοκρατικών διατάξεων γιατί δεν επιτρέπουν να αφανιστεί ο τόπος τους για τα κέρδη μιας πολυεθνικής. Αφορά όσους βίωσαν την αστυνομική βία στις πλατείες της χώρας το προηγούμενο διάστημα, όσους αντιστέκονται στους φασίστες, όσους θέλουν να γκρεμιστούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, **όσους οργανώνουν καθημερινά, μαχητικά και αδιαμεσολάβητα κοινότητες και τόπους αγώνα και αλληλεγγύης, όσους ονειρεύονται και παλεύουν για την καταστροφή του καπιταλισμού.**

Ο αγώνας που διεξάγεται εδώ και ένα μήνα είναι ένας αγώνας ενάντια στο καθεστώς εξαίρεσης που έχει σφυρηλατηθεί για τους αγωνιστές εντός και εκτός των τειχών με τις διατάξεις του κράτους έκτακτης ανάγκης που είχε οικοδομηθεί το προηγούμενο διάστημα. Ενός κράτους που –όπως περήφανα μας διαβεβαίωσε η νέα κυβέρνηση- έχει συνέχεια.

Γι' αυτό είναι παραπάνω από ξεκάθαρη η επιλογή μας να καταλάβουμε τα κομματικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί η ελπίδα υπάρχει μόνο στον αγώνα και μόνο στη ρήξη με τους δυνάστες των ζωών μας. Μόνο από τα κάτω και ισότιμα, μόνο μαχητικά και αδιαμεσολάβητα. Ως αναρχικοί/ες αυτόν τον τρόπο προτάσσουμε. Ιδιαίτερα σήμερα, με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που πάτησε πάνω στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος για να πάρει την εξουσία. Ενός κόμματος που, ήδη από τις πρώτες μέρες, δείχνει ξεκάθαρα ποιο είναι το μέλλον όταν διαπραγματευόμαστε με αυτούς που μας στραγγαλίζουν. Νέα μέτρα, ιδιωτικοποιήσεις, συμφωνίες – γέφυρες, ψευτοσαμπουκάδες με τους «εταίρους» και απόπειρα εκτροπής όλου του ζητήματος της επιβίωσης και της ζωής στο παζάρεμα ψίχουλων στις Βρυξέλλες. Ένα θεαματικό παιχνίδι, ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας σε επίπεδο εντυπώσεων. Μόνο που ο αντικαπιταλιστικός, αναρχικός αγώνας δεν κοντράρεται τεχνοκρατικά με τα κέντρα εξουσίας, προσπαθώντας να διαχειριστεί το θάνατο που σκορπιέται γύρω μας, αλλά τον αντιπαλεύει, βάζοντας στο κάδρο όχι την επιβίωση, αλλά τη ζωή.

Αντιλαμβανόμαστε πως πάρα πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν μόνο εκεί ελπίδα και αντιλαμβάνονται πως λίγο λίγο κάτι θα γίνει, κάτι θα κερδηθεί, κάτι θα βελτιωθεί. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Όσο είμαστε δέσμιοι συμφωνιών, όσο αναγνωρίζουμε την κυριαρχία κράτους και κεφαλαίου στις ζωές μας, όσο νομίζουμε πως δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον καπιταλισμό, τόσο θα διαιωνίζεται η λεηλασία των ζωών μας, η εκμετάλλευση. **Και σε όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν και βρίσκονται στο δρόμο, όλους αυτούς που αντιλαμβάνονται πως χρειάζεται κοινωνικός και ταξικός αγώνας, τους λέμε να πάρουν θέση.** Ιδιαίτερα, όταν ξεκάθαρα πράγματα έχουν ήδη διακηρυχτεί από την κυβέρνηση. Τόσο σε επίπεδο οικονομικό με τις νέες συμφωνίες, τη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων κ.λπ., όσο και σε πολιτικό / κοινωνικό με τη συνέχιση των στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών, των ειδικών συνθηκών κράτησης (και ας μη λέγονται φυλακές τύπου Γ), τις εξαγγελίες (που ποτέ δε θα συμβούν) για αφοπλισμό της αστυνομίας ή και κατάργηση των ΜΑΤ και για πόλεμο στους αναρχικούς. Όλα αυτά συμπυκνωμένα στον πόλεμο στις πιο ριζοσπαστικές μορφές και επιλογές αγώνα, αυτές που βάζουν στο επίκεντρο το αναρχικό / αντιεξουσιαστικό πρόταγμα και την επίθεση στον κράτος και τον καπιταλισμό.

Συνέλευση αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας για το συντονισμό δράσεων

ΥΓ: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να αλλοιώσει τα προτάγματα και τον αγώνα των απεργών πείνας, αν τους εξουθενώνει συστηματικά και παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες τους είναι γιατί έχει κάνει την πολιτική επιλογή της πάταξης του εσωτερικού εχθρού. **Όποιος παίζει με τις ζωές των συντρόφων μας θα μας βρει απέναντί του. Ραντεβού στους δρόμους του αγώνα.**