

θέλει

ο ρουφιάνος

να κρυφτεί

και η δημοσιογραφία

δεν τον αφήνει!

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι είναι χειρότερο από ένα δημοσιογράφο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μα ένας επαρχιώτης δημοσιογράφος!

Τα “κατορθώματα” της δημοσιογραφικής φάρας είναι κοινωνικά λίγο πολύ γνωστά καθώς ιδιαίτερα στις μέρες μας απολαμβάνουν την περιφρόνηση ολοένα και περισσότερων. Η περίφημη “ανεξαρτησία” τους προκαλεί το γέλιο, η “αντικειμενικότητά” τους απλά ένα κακόγουστο αστείο, η αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους πως είναι οι ενημερωτές του κοινού -κάτι το οποίο το λένε μόνο οι ίδιοι για τους εαυτούς τους (ο ορισμός του αυτοαποκαλούμενου, ε;), τους οδηγεί αναπόφευκτα σε παραιθήσεις μεγαλείου μιλώντας πολλές φορές για τον εαυτό τους σε τρίτο πρόσωπο! Αντίθετα η τάση που έχουν να ρουφιανεύουν και να στοχοποιούν (ονομάζοντάς το *ενημέρωση*) παίρνοντας κάποιες φορές πληροφορίες κατευθείαν από την αστυνομία δεν είναι αστεία! Ο ρόλος τους ως πληρωμένοι κονδυλοφόροι των διαφόρων συμπλεγμάτων εξουσίας είναι σίγουρα σημαντικός για το σύστημα. Λειτουργώντας άλλοτε ως γραφείο τύπου της αστυνομίας, άλλοτε ως δημόσιες σχέσεις επιχειρηματιών, εξασφαλίζουν τα διάφορα προνόμιά τους. Αλλά για να μπορέσουν τα παραπάνω πρέπει να συνεχίζουν να διαμεσολαβούν -επιλεκτικά πάντα- απόψεις διάφορων κοινωνικών κομματιών στην προσπάθεια να συγκροτούν προς όφελος των αφεντικών την περίφημη και ανύπαρκτη

ΥΠΟΨΙ
ΑΣΜΕ
ΝΗΣ

ΜΕΙΟΨ
ΗΦΙΕΣ

κοινή γνώμη...

ΕΝΑΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ “ΑΞΙΖΕΙ” ΟΣΟ ΧΙΛΙΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ!

Όσο για εμάς, στα χρόνια που αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λόγων μας ως υποψιασμένες μειοψηφίες, επιλογή μας ήταν και είναι να είμαστε εκεί έξω, στο δρόμο, στην πόλη, στην κοινωνία, χύμα και αδιαμεσολάβητα, με γραμμένα κομμάτια από χαρτί στους τοίχους, να επικοινωνούμε. Να επικοινωνούμε τις απόψεις μας, τους προβληματισμούς μας, προσδοκώντας και βιώνοντας μια αλληλεπίδραση. Και σε όσους άγνωστους μας ρωτούν “*που μπορούμε να σας βρούμε*” απαντάμε: “*στο δρόμο*”. Θα κυκλοφορούμε πάντα σε απεργιακές και εργατικές κινητοποιήσεις, σε αυτοδιαχειριζόμενα στέκια, σε κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους, σε πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε αντιφασιστικές κινήσεις, σε πλατείες, σε καφενεία, σε γειτονιές και κόσμος στη μικρή μας πόλη θα μας γνωρίζει χωρίς να χρειάζεται τις ρουφιανοπεριγραφές ντόπιων δημοσιογραφίσκων! Λυπούμαστε αλλά ξανά και ξανά θα σας απογοτεψούμε φλαμπέδες και πρετεντέρηδες αυτού του κόσμου. Μάταια θα προσπαθείτε με κουτοπονηριά να αποσπάσετε δηλώσεις νομιμοφροσύνης για λογαριασμό των αφεντικών σας. Τα λόγια μας πάντα θα είναι τόσο ξεκάθαρα και σταράτα που μόνο ηλίθιοι ή πληρωμένοι θα κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Τα σικέ παιχνιδάκια σας δεν είναι του γούστου μας και οι πολιτικές, κοινωνικές και προσωπικές μας σχέσεις δεν είναι για τα ρουφιάνικα δόντια σας.

δείξτε σεβασμό ή βγάλτε το σκασμό!

...και θα το ξαναπούμε γιατί μάλλον κάποιος δεν τα πιάνουν γρήγορα:

**ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ
ΜΗ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ.-**

