

καθημερινό φαινόμενο και **παντρομοκρατική μαζί με τα παράσιτα της κοινωνίας που λέγονται δικαστές θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι γουστάρουν.** Όπως στην περίπτωση της Εύης Στατήρη που βρίσκεται από την προφυλακισμένη εδώ και 6 μήνες κατηγορούμενη για συμμετοχή στη Συνομισία Πυρίνων της Φωτιάς με μόνο “στοιχείο” τη συζυγική της σχέση με το μέλος της ΣΠΦ Γ. Τσάκαλο. Ή την περίπτωση του Ν. Ρωμανού που του αρνούνται τις εκπαιδευτικές άδειες που κέρδισε με την περαιτερή απεργία πείνας.

**07 Και όλα αυτά ενώ 2 μέρες πριν τη δεύτερη επέτειο της δολοφονίας του Φύσσα αποφυλακίζεται και ο Λαγός, τελευταίος προφυλακισμένος βουλευτής της χρυσής αυγής (ο οποίος είχε και βασικό ρόλο στη δολοφονία).** Το κράτος έχει συνέχεια και στην περιποίηση των αγαπημένων του παρακρατικών παιδιών.

ως αυτονόητη η συμμαχία μας ως εργάτες με κάποια κομμάτια των εκμεταλλευτών μας που “πλήττονται από την κρίση”. Το όποιο εργατικό μίσος θα έπρεπε να εκφραστεί για τους εκμεταλλευτές μας έγινε πατριωτικό μίσος για τους κάθε φορά “προδότες” πολιτικούς, αγανακτισμένες διαμαρτυρίες με το γαλανόλευκο σύμβολο της εκμετάλλευσής μας και κατάρες για την ΕΕ και τους γερμανούς. **Κάτι εντελώς ακίνδυνο για αυτούς που μας ξεζουμίζουν αφού το μόνο που πρέπει κάθε φορά να κάνουν είναι να αλλάζουν τις πολιτικές τους βιτρίνες.** Έτσι τα ντόπια αφεντικά και το κράτος τους (που είναι ο συλλογικός τους εκπρόσωπος) έχουν πετύχει διπλή νίκη, υλική και συνειδησιακή (η οποία διασφαλίζει την υλική). Γιατί δεν τους ανησυχεί καμία αντιμνημονιακή ψήφος όπως και καμία αντιμνημονιακή αποχή. Ξέρουν ότι τα πράγματα θα ήταν πιο ζόρικα γι' αυτούς αν μόνο το ένα δέκατο από τις κατάρες που ακούγονται για τους πολιτικούς και τις τρόικες, ακουγόταν για τα ντόπια αφεντικά. Το μόνο που τους ανησυχεί είναι να δούμε ότι ο εχθρός μας είναι εντός των συνόρων, ότι έχει δικά του ολόδικά του συμφέροντα από τη λεηλασία της εργασίας μας, και αφού το συνειδητοποίησουμε αυτό να τα κάνουμε όλα λαμπόγυαλο.

Η αποχή δεν είναι de facto επικίνδυνη για το ελληνικό σύστημα εξουσίας αφού πέρα από το τι κάνεις και μετά τις εκλογές έχει τεράστια σημασία και **για ποιο λόγο απείχες.** Δεν απέχουμε γιατί μας πρόδωσε ο συρίζα και έγινε μνημονιακός ούτε αναζητούμε κάποιο αντιμνημονιακό μέτωπο. **Απέχουμε για τους ίδιους λόγους που απείχαμε πάντα από τις εκλογές τους (και τα δημοψηφίσματά τους).** Γιατί ξέρουμε ότι από 21 σεπτέμβρη όποιοι και να αναλάβουν τη διακυβέρνησή μας θα συνεχίσουν να υποτιμάνε όσο δεν πάει τη ζωή, την εργασία και τη νοημοσύνη μας υπηρετώντας τα ντόπια αφεντικά. Ας είναι τουλάχιστον όσο το δυνατόν λιγότερο νομιμοποιημένοι από τη μεριά μας.

# ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

για παλιότερα τεύχη και άλλες εκδόσεις του πατρινού κυρίως αντιεξουσιαστικού χώρου ρίχτε μια ματιά στο <http://anatopia.wordpress.com/>

# Γιατί φοράς κλουβί;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΙΧΟΥ

ενάντια στην υποτίκηση της εργασίας,  
της ζωής και της νοημοσύνης μας

τεύχος 690

18 οκτώβρη 2015

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

αντιεξουσιαστικές σημειώσεις για τη “γιορτή της δημοκρατίας”

Είναι και μεγάλη λέρα όποιος κυβερνάει γαλέρα...

Ή όποιος απλά επιδιώκει να την κυβερνήσει. Είτε αυτή η γαλέρα λέγεται κράτος, είτε συνδικάτο, είτε δήμος, είτε περιφέρεια, είτε πανεπιστήμιο, είτε φοιτητικός σύλλογος... Όσο κι αν οι επαγγελματίες πολιτικοί (μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί) παρουσιάζονται ως υπηρέτες του λαού, πρόκειται για **ένα μάτσο ψυχρά υπολογιστικά καθάρματα**, διακατεχόμενοι οι περισσότεροι από **ψώνιο** και **αλαζονεία** (και δε μιλάμε μόνο για το βαρουσφάκη), και φυσικά καβατζώνοντας μία σίγουρη θεσούλα για κάποια χρόνια **χωρίς να μπορεί να τους ελέγξει κανείς** από τους μαλάκες που τους ψήφισαν. Με ό,τι **οφέλη** αυτό συνεπάγεται. Σίγουρος υψηλός μισθός, σίγουρα κονέ με διάφορα κέντρα εξουσίας και φυσικά αυτοεπιβεβαίωση της όποιας ματαιοδοξίας του κάθε πάπαρου που την είδε σωτήρας της χώρας, της κοινωνίας, του πλανήτη κοκ. Αυτά τα λίγα και μάλλον γνωστά για τους πολιτικούς.

**...αλλά και όσοι θέλουν κυβερνήτες.** Κι αυτό γιατί η εξουσία είναι σχέση και κάθε σχέση θέλει (τουλάχιστον) δύο, οπότε ας ρίξουμε μια ματιά και στο συμπαθές δίποδο που λέγεται ψηφοφόρος. Σε αντίθεση με την ανεύθυνη και κλαψιάρικη ελληναράδικη ιδεοληψία σύμφωνα με την οποία ο ψηφοφόρος πιάνεται κορόιδο ή τον εξαπατούν, η πραγματικότητα απέχει παρασάγγας. **Κι επειδή εμείς δε χρειάζεται να γλείψουμε και να κολακέψουμε κανέναν αφού δε ζητάμε την ψήφο του, θα τον αντιμετωπίσουμε ως αυτό που είναι.** Δηλαδή στην καλύτερη ένα ανεύθυνο πλάσμα που δεν επιθυμεί να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να αποφασίζει αυτός μαζί με άλλους ομοίους του και έχοντες παρόμοια συμφέροντα, αλλά αντίθετα, προτιμάει **ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ** να δίνει αυτό το δικαίωμα στους εκάστοτε αντιπροσώπους του. Και φυσικά μετά να βρίζει ή/και να κλαίγεται που “τον πρόδωσαν”, “τον κορόιδεψαν” κοκ. Και ντάξει, την πρώτη, δεύτερη φορά να το καταλάβουμε (λέμε τώρα), αλλά μετά; **Η**

**01** Μια ιδιαίτερη μνεία στους ψηφιοφόρους της χρυσής αυγής π οποία μέχρι τώρα διατηρεί τα ποσοστά της. Δείχνοντας αφενός ότι το ελληνικό σύστημα εξουσίας που τους έβαλε στο παιχνίδι μπορεί να τους έχει μαζέψει λίγο αλλά δεθα ξεμπερδέψουμε σύντομα με αυτούς και αφετέρου ότι υπάρχει ένα **πλεόνασμα σκατοψυχίας** σε αυτό τον τόπο που ανοιχτά και δηλωμένα στηρίζει τους ναζί και όσα λένε. **Τα ποσοστά της χρυσής αυγής είναι κάτι σα βαρόετρο της σαπίλας της ελληνικής κοινωνίας.** Και καθόλου σημασία δεν έχει αν κάποιοι ψηφίζουν λόγω ιδεολογίας ή αν ψηφίζουν για να διώξει τους μετανάστες από τη γειτονιά “τους” (φασίστες είναι και αυτοί κι ας μην έχουν διαβάσει το “αγών μου”). **Όχι ότι δεν υπάρχουν φασίστες ψηφιοφόροι σε άλλα κόμματα (το αντίθετο!)** αλλά οι ψηφιοφόροι της χρυσής αυγής αξίζουν σίγουρα διαφορετικής μεταχείρισης. Και ο νοών νοείτω.

**02** Ο κάθε οπαδός του κοινοβουλευτικού κρετινισμού (ακόμα κι αν είναι από τους εξω-) θα λοιδορίσει την αποκί λέγοντας ότι αυτή δε σημαίνει απαραίτητα διάθεση για αγώνα ενάντια στα αφεντικά μας και ότι κάλιστα μπορεί να έχει μπόλικη μοιρολατρία και παραίτηση, νομίζοντας ότι είπε κάποια σοφία. Χαίρω πολύ. Ότι ακριβώς μπορεί να σημαίνει και η ψήφος δηλαδή. Με μια διαφορά. **Στην περίπτωση της ψήφου θα τους έχουμε νομιμοποίησει κι από πάνω και θα έχουμε χάσει ένα κορμάτι της αξιοπρέπειάς μας.**

**03** Ας μνη ξεχάμε ποτέ ότι υπάρχει και η ψήφος λόγω απλού ατομικού συμφέροντος (ή έστω επιδίωξή του). Δηλαδή καθένας κάνει τους ατομικούς (ή και οικογενειακούς) του υπολογισμούς και τα παζάρια του και βάσει αυτών ψηφίζει. Η μόνη ιδεολογία που τον κινεί δεν είναι κάποιος κομματικός πατριωτισμός αλλά **η τσέπη του**, το να περνά καλά και να έχει περισσότερες προσβάσεις στην εξουσία και τα προνόμια από τους γύρω του (οι οποίοι παλεύουν για

**αλήθεια είναι ότι κανείς δεν κοροϊδεύει κανέναν, αλλά και οι δυο μεριές συμμετέχουν σε ένα άθλιο αλισβερίσι κοινά συμφωνημένο (είτε το παραδέχονται είτε όχι) ώστε τα πράγματα να μείνουν μια ζωή ως έχουν.** Ή να μπορεί κάθε ψηφιοφόρος να πιστεύει ότι η όποια ουσιαστική αλλαγή είναι ένα ανώδυνο πράγμα χωρίς καθόλου κόπο που θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη ζωή του ως έχει. Ο παπανδρέου ο γ όταν βγήκε πρωθυπουργός με κεντρικό σύνθημα, όχι προφανώς το σοσιαλισμό, αλλά το “λεφτά υπάρχουν” δεν κοροϊδεψε κανέναν αλλά έπιασε τον κοινωνικό παλμό, είπε στους ψηφιοφόρους ότι ήθελαν να ακούσουν και αυτοί άκουσαν ότι ήθελαν.

Όλα τα παραπάνω τα γράφουμε για να τελειώνουμε με την αιώνια αθωότητα του ψηφιοφόρου. Ακόμα κι αν έχει (λέμε τώρα) καλές προθέσεις, δε μπορεί να ξεφύγει από αυτό που de facto σημαίνει η ψήφος του. Δηλαδή **στήριξη και νομιμοποίηση του εκμεταλλευτικού συστήματος και της πολιτικής του μορφής που λέγεται αστική δημοκρατία, η οποία παίρνει ως ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ τις εκμεταλλευτικές σχέσεις, δηλαδή το ότι η τάξη των εργοδοτών δικαιωματικά μπορεί να κλέβει τον κοινωνικό πλούτο που παράγει η εργατική τάξη.** Κι αφού κάποιοι κατάφεραν με τη βία να βρίσκονται σε θέση ισχύος (οικονομική και στρατιωτική) μετά μας καλούνε να λύσουμε τις όποιες διαφορές μας πολιτισμένα και με διάλογο!!! Αποκρύπτοντας βέβαια ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις που το διαχειρίζονται δεν είναι ένας ουδέτερος μηχανισμός αλλά είναι ο συλλογικός εκπρόσωπος των αφεντικών και όλων αυτών που έχουν συμφέρον από τη διατήρηση αυτού του συστήματος που ληστεύει τη ζωή και την εργασία μας και μας δίνει ψίχουλα για αντάλλαγμα (κι αυτά με το ζόρι τώρα πια). Και πέρα από τη νομιμοποίηση του συστήματος γενικά, αν τελικά το κόμμα και οι πολιτικοί που ψήφισε σχηματίσουν κυβέρνηση είσαι συνένοχος συνυπεύθυνος για κάθε τους πράξη. Τελεία και παύλα.

## για τις συγκεκριμένες εκλογές (ή αλλιώς **αλλού σφάζουν τ' αρνιά κι αλλού χορεύει ο κίτσος**)

Τα τελευταία 5 χρόνια το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη αντοχή. Μάλλον γιατί μόνο του κερνάει και μόνο πίνει. Εδώ και 5 χρόνια έχουμε μνημονιακούς κυβερνήτες και αντιμνημονιακές αντιπολιτεύσεις οι οποίες με τη σειρά τους γίνονται μνημονιακές κυβερνήσεις κοκ. **Είναι όμως εδώ και δεκαετίες που τα ντόπια αφεντικά μάς παίρνουν πίσω ένα ένα σύστημα δικαιώματα είχαμε κατακτήσει.** Είναι εδώ και δεκαετίες που το κράτος τους όχι μόνο περιορίζει τις όποιες δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και κόβει από κάθε κοινωνική δαπάνη που θα μας επέτρεπε να επιβιώνουμε κάπως σαν άνθρωποι (το έχουμε ρίξει χαμηλά, το ξέρουμε). **Η μήπως ξεχάμε ότι τα ντόπια αφεντικά και το κράτος τους λεηλατούν τα ασφαλιστικά ταμεία εδώ και δεκαετίες και προσπαθούν να κατοχυρώσουν αυτή τη λεηλασία και με νόμους ήδη από τις αρχές του '90, τότε που δεν υπήρχαν ούτε τρόικες ούτε μνημόνια;** Όμως εδώ και 5 χρόνια ο ντόπιος καπιταλισμός έχει καταφέρει σχετικά εύκολα να κάνει σε μεγάλο βαθμό όσα προσπαθεί εδώ και δεκαετίες. Γιατί **εδώ και 5 χρόνια έχει πετύχει έναν τεράστιο αντιπερισπασμό που λέγεται “ρίχτε τα όλα στα μνημόνια και τους δανειστές”.** Και ακόμα χειρότερα, έχει περάσει

το ίδιο σε μια μάχη όλων εναντίον όλων). Άπλα σικαμένος.

**04** Όσον αφορά τους Λαφαζάνηδες και τη δημόσια κουβέντα αν είναι true αντιμνημονιακοί ή όχι, αυτό δε μας αφορά ως εργάτες. Αυτό αφορά το ντόπιο σύστημα εξουσίας που θέλει να καλύψει το αντιμνημονιακό κενό που άφησε ο συρίζα. Ενδεικτικά θα υπενθυμίσουμε τη δήλωση του -υπουργού τότε- Λαφαζάνη που μέρα μετά την εργοδοτική δολοφονία στα Ε.Π.Ε. τον περασμένο μάρτιο. Όπου αφού αναφέρθηκε στα Ε.Π.Ε. ως “στολίδι της εθνικής οικονομίας” μετά κάλεσε εργαζόμενους και διοίκηση να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο. Αν οι αντιμνημονιακοί φίλοι της εργατικής τάξης καλούνται τους εργάτες να φτιάξουν κοινό μέτωπο με τους δολοφόνους τους, τότε φαντάσου τι θα κάνουν οι εχθροί της.

**05** Έχει την πλάκα του ότι διάφοροι ψηφίσαν σύριζα -ανάμεσα στ' άλλα- και για να ανακόψουν τη δεξιά και ακροδεξιά και τελικά κατάφεραν να κάνουν υπουργό εθν. Άμυνας τον ακροδεξιό Καμμένο! Όσο για τα στελέχη της νεολαίας συρίζα που αποφάσισαν τώρα να την κάνουν παριστάνοντας τους σωστούς αριστερούς, είναι αργά μάγκες. Τελευταία ευκαρπία να σώσει κάποιος την όποια αριστερή συνείδηση τού πείνει ήταν να αποχωρίσει στις 26 γενάρη πόταν ανακοινώθηκε η σύμπραξη του συρίζα με το ακροδεξιότατο πράγμα των ανελ (κάτι που τα στελέχη δεν πάιζει να μπν το ήξεραν από πριν αφού ήδη από τον Απρίλιο του 2012 ο τσίπρας είχε πει ξεκάθαρα ότι αν ο καμμένος του δώσει τις ψήφους που χρειάζεται δε θα πει όχι). Επίσης δεν ξεχάμε ότι κανείς δεν πην έκανε από το συρίζα ούτε τον περασμένο μάρτιο **όταν παντού ο αντιμνημονιακό Κωνσταντοπούλου έβαζε πλάτη στους χρυσαυγίτες** στη βουλή επικαλούμενην τον κανονισμό.

**06** Πάντως όποιος και να βγει, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κράτος θα έχει συνέχεια. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών θα συνεχίσουν να υπάρχουν, οι δολοφονίες μεταναστών στα σύνορα θα είναι