

antifa skonaki

ανταφασιστική παρέμβαση στα σχολικά κελιά | ΤΕΥΧΟΣ #3 | 03/2016



Hot spots, κέντρα διαλογής, κέντρα “φιλοξενίας”, κέντρα μετεγκατάστασης, κλειστά κέντρα υποδοχής, κέντρα επαναπροώθησης, κέντρα logistics....

Οι από πάνω αυτού του κόσμου κάνουν πολύ κόπο και δίνουν τόσα ονόματα στα σχέδια διαχείρισης των μεταναστών εργατών και των μεταναστριών εργατριών μιας και το όνομα “στρατόπεδα συγκέντρωσης” που είχαν βρει κάποιοι μακρινοί ναζί συνάδελφοί τους, δεν είναι τόσο εύχο.

Και ίσως να έχουν δίκιο, άλλοι σκοποί βλέπετε. Οι ναζί κατέστρεφαν εργατική δύναμη, σκοτώνοντας εργάτες και έτσι απέκτησαν και τη σχετική κακή φήμη. Ενώ η δημοκρατία του καπιταλισμού είναι πιο λειτουργική. Το ζήτημα είναι η ορθολογική διαχείριση. Logistics ρε αδερφέ. Μιλάνε για ανθρώπους αλλά πια η ορολογία που χρησιμοποιείται παραπέμπει πιο πολύ σε προϊόντα. Διαλογή, μεταφορά, προώθηση, μετεγκατάσταση... Μάλλον γιατί περί αυτού πρόκειται, απλά το προϊόν είναι η εργατική δύναμη που τα αφεντικά θέλουν πάντα να το πληρώνουν όσο γίνεται λιγότερο. Ο ρατσισμός, η σκληρή αστυνομική διαχείριση και οι αντιμεταναστευτικές ρητορείες θα το εξασφαλίσουν αυτό.

Και στην Ελλάδα έκατσαν στο ίδιο τραπέζι “αριστεροί”, δεξιοί, ακροδεξιοί, κεντρώοι για να συγκροτήσουν την εθνική γραμμή για τη διαχείριση των μεταναστών. Η εθνική τους ενότητα δολοφονεί. Για αυτό και εμείς αντιτάσσουμε στην εθνική τους ενότητα, την ταξική ενότητα ντόπιων και μεταναστών εργατών και εργατριών!

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ



Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ανοίγει περισσότερο ελευθερία
στον ΚΟΒΕΙ ΦΡΑΧΤΕΣ



ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΞΕΝΟΙ

Γνωρίζω πόλεις, αγροκτήματα, λόφους,
ποτάμια και βράχους...

Ξέρω πως ο φθινοπωριάτικος ήλιος το
δειλινό, φωτίζει τη πλευρά κάποιου
αγρού στους λόφους.

Αλλά τι νόημα έχει να ορίζει κανείς
σύνορα σε όλα αυτά;

Να τους δίνει όνομα και να σταματάει να
τα αγαπάει όταν το όνομα πάψει να
ισχύει

**Τι θα πει αγάπη για τη
χώρα σου;**

**Σημαινει μίσος για ό,τι
δεν είναι χώρα σου;**

lyrics circled a

ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΡΑΤΗ και ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

antifa!

Βοσνία 1995



οι εθνικές γιορτές

...είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της διαφήμισης του κρατικού φασισμού. Δεν είναι βέβαια ότι το κράτος και τα εθνικιστικά κομμάτια αυτής της κοινωνίας περιμένουν τις εθνικές γιορτές για να μοστράρουν δημόσια την αθλιότητα, τη σκατοψυχία και τον κομπλεξισμό τους. Αλλά **οι 2 εθνικές τους γιορτές αποτελούν την κορύφωση της εθνικιστικής πλύσης εγκεφάλου που δεχόμαστε συνεχώς από τότε που θα γεννηθούμε.** Κι αυτό έχει τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα για τους γαλανόλευκους εκμεταλλευτές μας οι οποίοι μας λένε στα μούτρα μας να υψώσουμε τις σημαίες τους και να σκύψουμε τα κεφάλια σε αυτούς. Μας λένε να ψάξουμε τον εχθρό κάπου μακριά και να τους αφήσουμε στην ψυχία τους να μας ξεζουμίζουν. Μας λένε να είμαστε υπάκουοι υπήκοοι σε καιρό “ειρήνης” και πρόθυμο κρέας για τα κανόνια τους σε καιρό πολέμου. Ειδικά ο εορτασμός της 28ης οκτωβρίου και του περίφημου “όχι”, αυτό που κάνει είναι να βγάζει λάδι το φασίστα μεταξύ που ανέλαβε να τσακίσει το τότε δυναμικό εργατικό κίνημα για να σώσει τα ντόπια αφεντικά. Και μπορεί να είχε ως πρότυπο κρατικής οργάνωσης τη χιτλερική γερμανία και τη φασιστική ιταλία, αλλά επειδή τα κράτη λειτουργούν βάσει συμφερόντων, στη δεύτερη παγκόσμια ανθρωποσφαγή η ελληνική αστική τάξη επέλεξε να πει το περίφημο “όχι” στη γερμανία και την ιταλία λέγοντας ταυτόχρονα “ναι” στην αγγλία και τους συμμάχους της.

και οι παρελάσεις

...είναι το κερασάκι στην τούρτα αυτής της διαφήμισης του φασισμού και του μιλιταρισμού. **Είναι το αγαπημένο θέαμα**

κάθε αφέντη
καθώς δείχνει ότι
η στρατιωτική
πειθαρχία και
υπακοή δε μένουν
μόνο στους
στρατώνες αλλά ο
μιλιταρισμός
μπορεί να βγαίνει
καμαρωτός στην
πόλη δείχνοντάς
μας τα δόντια του.
Και να εγκλωβίζει
τους μαθητές και
τις μαθήτριες
ανάμεσα σε
παπάδες,
καρβανάδες,
πολιτικούς,
μπάτσους,
επίσημους και ό,τι
πιο σάπιο και
σιχαμένο έχει να
δείξει αυτή η
κοινωνία.

**είναι
ανθυγιεινές!**

ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ



ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

- ...της υπακοής
- ...της πειθαρχίας
- ...της ομοιομορφίας
- ...του μιλιταρισμού
- ...του εθνικισμού
- ...του ρατσισμού
- ...της μισαλλοδοξίας



Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου είναι μια αντιφασιστική έκδοση δρόμου που συζητάμε, γράφουμε, πληρώνουμε και μοιράζουμε συλλογικά σαν Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 (ΑΣ65). Είναι μία προσπάθεια να αποτυπώσουμε στο χαρτί τις αντιφασιστικές σκέψεις και εμπειρίες μας και να τις μοιράσουμε χέρι με χέρι σε όσα περισσότερα σχολεία μπορούμε. Σίγουρα, αν έχεις και το ελάχιστο αντιφασιστικό συναίσθημα, θα έχεις βρεθεί στην άβολη στιγμή να ακούς τις μαλακίες κάθε ρατσιστή καθηγητή, κάθε φασίστα συμμαθητή, κάθε σεξιστή φίλου. Ε, αυτή είναι μία έκδοση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα οποιουδήποτε ή οποιασδήποτε δε γουστάρει μία αυτή τη φάση και θέλει να αναλάβει δράση. Αν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέμε και γράφουμε, μπορείς να βρεις υλικό μας κάθε μέρα μετά τις 7 στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Ανατόπια (Μητροπολίτου Παρθενίου 16 -τέρμα Αγίου Νικολάου αριστερά), καθώς και να μας βρεις για συζήτηση κάθε κυριακή μετά τις 7 στον ίδιο χώρο.

Επίσης στο site: as65patra.wordpress.com/
mail: as65.patra@gmail.com