

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.ΜΟΥΖΑΛΑ υπουργού της φασιστερής κυβέρνησης στις 22 Μάρτη 2016

“Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ θέση για ανοιχτά σύνορα. (...) Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ θέση για ανοιχτά σύνορα και αυτό είναι σαφές. Αυτό που μπερδεύει ο κόσμος είναι θέσεις κινημάτων για ανοιχτά σύνορα τις οποίες είναι πιθανότατο σε ένα επίπεδο κινημάτων και όχι κράτους και ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και εγώ παλιότερα όταν ήμουν σε άλλου είδους οργανώσεις υπερασπίζόμουν. (...) Η κρατική θέση του ΣΥΡΙΖΑ ... δεν υπήρξε ποτέ θέση του ΣΥΡΙΖΑ για ανοιχτά σύνορα.”

“Υπάρχει ενας μύθος γύρω από την αμυγδαλέζα. Η αμυγδαλέζα αυτή τη στιγμή, δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 400 κρατούμενους. Αυτό το οποίο έγινε στην αμυγδαλέζα, έγινε ότι απελευθερώθηκαν αυτοί που είχε λάξει η περίοδος για την οποία έπρεπε να κρατηθούν.”

ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ ΕΠΙΤΕΛΟΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΩ ΑΡΧΙΒΟΥΝ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣ;

Γράφαμε το νοέμβρη του 2014: “Με την καθεστωτική αριστερά να συναντεί στη φασιστική διαχείριση των μεταναστών με την μεθοδευμένη απραξία και αφωνία της (καθώς έχει αποφασίσει πως οι ψήφοι ενάς αντιμνημονιακού αλλά και ρατσιστικού κομματιού της κοινωνίας αξίζουν περισσότερο από τις ζωές των μεταναστών),....”

Το φλεβάρι του 15 με αφορμή δηλώσεις πανούσο-κατριβάνου-χριστοδουλοπούλου αφίσα με τα συνθήματα: *υπουργός μαλάκας αριστεροί της πλάκας και ΣΥΡΙΖΑ* ξεφτίλα βιάσου να γλύφεις τους ρατσιστές αντιμνημονιακούς ψηφοφόρους σου και τ'αφεντικά σου

Και το νοέμβρη του '15: “Οσοι αποτέλεσαν μέρος του μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ από τις 25 Γενάρη 2015 έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα των νεκρών μεταναστών στο αιγαίο, των έγκλειστων που αυτοκτόνησαν στις Αμυγδαλέζες και θα πρέπει να τους βαραίνει στη συνεδρούση τους οι κακουχίες και τα βάσανα που περνάνε οι μετανάστες. Καμία φιλανθρωπία ή “αλληλεγγύη” δε θα μπορέσει να τους ξεπλύνει από την ντροπή. Και σίγουρα δεν πρέπει να αφεθούν

ανενόχλητοι μέσα στο αλληλέγγυο στους μετανάστες κίνημα να εξυπηρετούν τις σκοπιμότητές τους”

Θα προσθέσουμε **τώρα** μετά και τις σαφείς αλήθειες μουζάλα: Είναι καιρός λοιπόν για όσους θέλουν να χτίσουν ένα αυτόνομο από κρατικές σκοπιμότητες κίνημα αλληλεγγύης στους μετανάστες να πετάξουν έξω και να κινηθούν μακριά από όσους αποδεδειγμένα πια και συνειδητά υπήρξαν απατεώνες υπορετώντας τις κρατικές γραμμές. Και αυτοί είναι τόσο τα νυν όσο και τα “πρώπων” στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όσοι αποτέλεσαν συνειδητά την ουρά του και έκαναν εφικτό να χτιστεί ο μύθος που αναφέρει ο μουζάλας! Και μπορεί τώρα οι κυβερνητικοί και οι φιλοκυβερνητικοί “αντιρατσιστές” να παρουσιάζονται κάποιοι με άλλα, κάποιοι με τα ίδια ονόματα, έτσι ώστε να μη χάσουν την πρόσβασή τους στα κινήματα αλλά κανείς δεν ξεγελίεται χωρίς να το θέλει. Άλλωστε μια φορά μπορεί να υποστηρίξει κάποιος πως ξεγελάστηκε και να ισχύει. Μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες!

