



σινιάλα επικοινωνίας
για τους δημόσιους
χώρους στην πόλη
όπως τους ζούμε
καθημερινά

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ

η μοναδική πλατεία στην πάτρα που κοινόχρηστες κατασκευές **ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ** αντί να προστίθενται ή να επισκευάζονται, στα πλαίσια μιας επιτηδευμένης πολύχρονης εγκατάλειψης-μη συντήρησης!

σήματα καωνού#1

Το παραπάνω είναι γεγονός καθώς τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια και για λόγους που έχουν να κάνουν με διάφορες σκοπιμότητες, ο δήμος της πάτρας έχει “ξεχάσει” τη συντήρηση της πλατείας όλγας από τη μία, και από την άλλη κάνει μόνο παρεμβάσεις αφαίρεσης και καταστροφών. (*ιδιαίτερα η προηγούμενη δημοτική αρχή δημαρσίγαλου που ήταν και εχθρική στους δημόσιους χώρους και φιλική στα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα).

Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά γιατί δεν ψηνόμαστε να μιλάμε στον αέρα σαν κάτι “αντικειμενικούς” δημοσιογράφους και “κατοίκους”.

ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ

Η πλατεία όλγας είναι ο μόνος δημόσιος χώρος όπου όταν γίνονται φθορές από τη χρήση στα ξύλα (ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΥ) ο δήμος δεν κάνει επισκευές αλλά αφαιρεί τα παγκάκια! Το Σεπτέμβρη του 2013 δημοτικά συνεργεία αφαίρεσαν 4 παγκάκια με την τσιμεντένια βάση τους (!) **ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΦΘΟΡΑ**. Θαμώνες τούς σταμάτησαν από το να ολοκληρώσουν το έργο τους που ήταν να αφαιρέσουν και τα υπόλοιπα 4 όμοια παγκάκια που βρίσκονταν στο “τριγωνάκι” της πλατείας. Το Μάρτη του 2015 δύο από αυτά τα παγκάκια είχαν φθαρεί και αντί να τα επισκευάσουν τα συνεργεία του δήμου, τα αφαίρεσαν και αυτά! Ας σημειωθεί ότι αυτά τα παγκάκια υπήρχαν για δεκάδες χρόνια στην πλατεία και ήταν και τα πιο βολικά (3 τάβλες) για να τα χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων και

άστεγοι συνάνθρωποί μας.

Την ίδια εποχή, το 2015, και τα ξύλα στα 2 παγκάκια που είχαν απομείνει στο τρίγωνο (από σύνολο 8!) αλλά και στα παγκάκια γύρω από το συντριβάνι είχαν φθαρεί και ήθελαν αντικατάσταση. (ιδιαίτερα σε αυτά στο συντριβάνι τα ξύλα είναι σίγουρα από την εποχή του Άννινου) Τότε όμως και καθώς είχε γίνει πια αντιληπτή η μέθοδος που είχε ακολουθηθεί για να αφαιρούνται “νόμιμα” τα παγκάκια, έγιναν εργασίες συντήρησης και επισκευής από ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πλατεία και έτσι δεν ακολούθησαν άλλες καταστροφές από τα συνεργεία του δήμου. Και φτάνουμε στο σήμερα... Ένα μήνα πριν όμως έγινε κάτι “περίεργο”. Κάποιος άγνωστος με τη χρήση σφυριού έσπασε κομμάτι της τσιμεντένιας βάσης του ενός από τα δύο εναπομείναντα παγκάκια... Το παγκάκι επισκευάστηκε άμεσα από εμάς και έγινε πλέον πλήρως αντιληπτό ότι κάποιοι κάνουν συνειδητά δολιοφθορές στην πλατεία έτσι ώστε από τη μία να τροφοδοτούν τα γνωστά στημένα και πληρωμένα φωτορεπορτάζ και από την άλλη με “νόμιμο” τρόπο να έρχεται ο δήμος και να τα απομακρύνει ως επικίνδυνα!

Το ποιον βολεύει μια πλατεία χωρίς παγκάκια είναι γνωστό και προφανές. Αυτούς που δε θέλουν να υπάρχουν χώροι όπου δε χρειάζεται να πληρώνουμε για να κάτσουμε και να επικοινωνούμε, και αυτούς που στη θέση των κοινόχρηστων παγκακιών ονειρεύονται και προτείνουν (τι άλλο;) ιδιωτικά τραπεζοκαθίσματα. Σε όλους αυτούς λοιπόν έχουμε να πούμε το εξής απλό: **ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ!**



στη φωτογραφία αριστερά φαίνεται η τελευταία κοινόχρηστη κατασκευή που τοποθετήσαμε στην πλατεία στο “τριγωνό” της πλατείας που κάποτε είχε άλλα 6 παγκάκια. Τα σχόλια που δεχτήκαμε από κόσμο της πλατείας ήταν θετικά, οπότε θα ακολουθήσουν και άλλες...

δε μας χωράνε τα κλουβιά τους...
παίρνουμε τους δρόμους, τις πλατείες...
ινδιάνοι της μητρόπολης



στη πλατεία όλγας