



σινιάλα επικοινωνίας
για τους δημόσιους
χώρους στην πόλη
όπως τους ζούμε
καθημερινά

σήματα καπνού#2

Και συνεχίζουμε να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά γιατί εξακολουθούμε να μη γουστάρουμε να μιλάμε στον αέρα σαν κάτι “αντικειμενικούς” δημοσιογράφους και “ενδιαφερόμενους” “κατοίκους”.

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Η επιτηδευμένη εγκατάλειψη των τελευταίων χρόνων έχει συνέπειες (ίσως και στόχο) το γνωστό πράσινο της πλατείας. Το αυτόματο πότισμα δεν έχει λειτουργήσει εδώ και χρόνια, 2-3 δέντρα έχουν σπάσει και κάποια έχουν ξεραθεί ενώ στα σημεία που έμπαιναν κατά καιρούς τα τραπεζοκαθίσματα των γύρω μαγαζιών δε φυτρώνει ούτε αγριόχορτο. Επιπλέον όσα δέντρα ενοχλούν για κάποιο λόγο κάποιο μαγαζί, πολλές φορές έρχεται το συνεργείο του δήμου και τα κλαδεύει χωρίς να χρειάζεται ενώ τα δέντρα που όντως χρειάζονται φροντίδα-κλάδεμα αφήνονται στην τύχη τους με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να σπάνε από το βάρος. Συγχρόνως βέβαια ούτε λόγος για να φυτευτεί κανα καινούριο σε αναπλήρωση των απωλειών. (επίσης έχουν χαθεί και στα προηγούμενα χρόνια δέντρα τα οποία μπορεί να τα δει κανείς από τα απομεινάρια τους με μια βόλτα στην πλατεία)

Η πλατεία όλγας λόγω της ύπαρξης αρκετών δέντρων όχι μόνο περιμετρικά όπως στις περισσότερες πλατείες αλλά και εσωτερικά, είναι κατάλληλη για να αράξει κάποιος κάθε ώρα της ημέρας χωρίς να χρειάζεται να κάτσει σε κάποιο μαγαζί. Από την άλλη δε θα χάλαγε τα μαγαζιά να μπορέσουν να επεκταθούν και στο εσωτερικό της πλατείας μόνιμα και όχι περιστασιακά όπως γίνεται τώρα. Εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθώς πριν την τσιμεντοποίηση (που είναι η αγαπημένη μορφή ανάπλασης στις μέρες μας), αρχικά και σιγά σιγά προηγείται η αφαίρεση δέντρων και η ξεραίλα έτσι ώστε να μπορέσει να προωθηθεί κάποιου είδους ανάπλαση ως βελτίωση κτλ.

(έχει πάρει το αυτί μας και για μεθόδους διαφόρων που βοηθάνε να ξεραθούν “μόνα” τους κάποια δέντρα και η βλάστηση όταν δεν τους αρέσουν. Καθαρές και αθόρυβες δουλειές με ποτάσες και άλλες μαλακίες...)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΓΑΣ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Κάτι που έδινε έναν επιπλέον χαρακτήρα στην πλατεία ήταν οι διάσπαρτες κατασκευές παιδικής χαράς που υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάθε μέρα ήταν γεμάτες με μικρά παιδιά που αξιοποιούσαν το χωρίς αντίτιμο παιχνίδι. Από το φθινόπωρο του 2015 αυτό άλλαξε οπότε και αρχικά αφαιρέθηκαν οι κούνιες για να ακολουθήσει η αφαίρεση της πολυκατασκευής στη μεριά της αράτου (η οποία είχε μπει πριν μόλις 6-7 χρόνια!).

Αυτό που λέγεται από μεριάς του δήμου είναι ότι αφαιρέθηκαν οι κατασκευές για να αντικατασταθούν με άλλες που πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Το πότε θα γίνει αυτό παραμένει αδιευκρίνιστο και έχει ήδη περάσει ένα εξάμηνο από την πρώτη αφαίρεση. Στο θέμα θα επανέλθουμε και εννοείται ότι το παρακολουθούμε καθώς δε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξει κάτι από το χαρακτήρα της πλατείας. Και το παιχνίδι των παιδιών είναι κάτι τέτοιο. Και είναι μια κλασική πονηρή και αποδοτική μέθοδος μικροανάπλασης χωρίς αντιδράσεις το να παραπέμπεις στο μέλλον για έργα που θα γίνουν αλλά στο τέλος ποτέ δε γίνονται με διάφορες δικαιολογίες...

υγ1: Η πλάκα είναι ότι κάπου το νοέμβρη έγινε μια κάποιου τύπου εκδήλωση στην πλατεία όλγας από ένα σύλλογο για τα παιδιά ο οποίος δυστυχώς ήταν και πλήρως εναρμονισμένος με την προπαγάνδα ενάντια στην πλατεία. Δεν τον έχουμε ακούσει να λέει κάτι για την αφαίρεση της παιδικής χαράς.

υγ2: όπως άλλωστε πριν κάτι χρόνια ήταν και κάποιοι απίθανοι *patristas* που το μόνο που τους ενοχλούσε ήταν οι πολιτικές αφίσες και τα συνθήματα αλλά και αυτοί με τις αφαιρέσεις παγκακίων δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Και αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι, έχουν πρόβλημα με το φθαρμένο παγκάκι, αλλά κανένα πρόβλημα με το καθόλου παγκάκι!

υγ3: το παραπάνω φαίνεται να ισχύει και για τους διάφορους που έριχναν μαύρο δάκρυ για την παιδική χαρά και το κατ' αυτούς προβληματικό περιβάλλον που παίζουν τα παιδιά. Αλλά μιας και δεν τους ακούμε πια, μάλλον το πρόβλημα λύθηκε για αυτούς. **Καμία παιδική χαρά, Κανένα παιδί, Κανένα πρόβλημα!**

