

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

65



**ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ
ΤΣΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ**

Το παρόν έντυπο είναι μια αντιφασιστική έκδοση που εκδίδεται συλλογικά από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 (ΑΣ65) και είναι μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε σε μερικές σελίδες τις απόψεις μας για διάφορα θέματα που μπορεί (ή και όχι) κατά καιρούς να τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας και να τα αναλύσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε, προσπαθώντας να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές των ειδήσεων. Αν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέμε και γράφουμε μπορείς να μας βρεις κάθε Πέμπτη 20.00-22.00 στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ (κορίνθου 171, πίσω από το παλιό αρσάκειο).

site
as65patra.wordpress.com

email
as65.patra@gmail.com

Τελικά οι μετανάστες εργάτες γης της μανωλάδας που τον απρίλη του 2013 πυροβολήθηκαν από το αφεντικό τους και τους επιστάτες του όταν με περισσό θράσος ζήτησαν τα δεδουλευμένα τους (οι ακάριστοι!), βρήκαν ένα κομμάτι του δίκιου τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο έκρινε ότι η κατάσταση των μεταναστών εργατών γης αποκάλυπτε εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία (τους επιδίκασε μάλιστα και αποζημίωση από 12.000 έως 16.000 ευρώ στον καθένα). Ανάμεσα σε άλλα το σκεπτικό της απόφασης σημειώνει ότι “το ελληνικό κράτος απέτυχε να αποτρέψει μία κατάσταση εμπορίας ανθρώπων, δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα θύματα της καταναγκαστικής αυτής εργασίας, δεν βοήθησε στη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής έρευνας για τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και δεν μπόρεσε να τιμωρήσει τους υπευθύνους”. Εμείς θεωρούμε ότι το ελληνικό κράτος ούτε “απέτυχε” ούτε “δε μπόρεσε” να δικαιώσει τους εργάτες γης. ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ. Τα ντόπια “οικονομικά θαύματα” της επαρχίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας (τι ωραίο όνομα για να περιγραφεί η οικονομία των αφεντικών). Και το ελληνικό κράτος ως υπερασπιστής της εθνικής οικονομίας θα κάνει τα πάντα για να προστατέψει τους μικρούς και μεγάλους ντόπιους εργοδότες. Και όχι μόνο το κράτος αλλά και μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αφού η καλοπέραση αρκετών εξαρτάται από την ομαλή αναπαραγωγή αυτής της συνθήκης ξεζουμίσματος των μεταναστών εργατών γιατί βλέπεις τα ντόπια αφεντικά ρίχνουν ένα σεβαστό κομμάτι της κλεμμένης αυτής υπεραξίας στην εκάστοτε τοπική αγορά.

Και δεν είναι ότι οι ντόπιοι εργάτες περνάνε καλά. Αλλά όταν είσαι μετανάστης εργάτης κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή με απέλαιση γιατί δεν έχεις χαρτιά (ή γιατί είσαι προσωρινά νόμιμος και είσαι συνέχεια στην ανασφάλεια αν αυτή η νομιμότητα θα ανανεωθεί). Η κινδυνεύεις να μπουντρομιαστείς σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπως οι μετανάστες εργάτες γης στη σκάλα λακωνίας που έκαναν απεργία το καλοκαίρι του 2014 και οι μπάτσοι για λογαριασμό των εκεί αφεντικών ανέλαβαν να τους πειθαρχήσουν κάνοντας συνεχείς επιχειρήσεις σκούπα και στέλνοντας κάποιους στο κέντρο κράτησης κορίνθου (γλιτώνοντας τα αφεντικά και από κάποια “περιττά” μεροκάματα). Και φυσικά όταν είσαι μετανάστης εργάτης θα έχεις να αντιμετωπίσεις και όλο τον κοινωνικό ρατσιστικό συρφετό που θεωρεί ότι σου κάνει και χάρη που μπορείς να δουλεύεις στη χώρα “του” για ψίχουλα από το πρωί ως το βράδυ, ένα ρατσιστικό συρφετό που σε αντιμετωπίζει de facto ως άνθρωπο β’ κατηγορίας και μπορεί να μην είναι αυτός ο συρφετός που πυροβολεί αλλά είναι και αυτός που οπλίζει τα χέρια που πυροβολούν μετανάστες εργάτες (μην ξεχνάμε ότι οι μετανάστες της μανωλάδας δικάστηκαν από μεικτό ορκωτό δικαστήριο και πέρα από τους 3 κρατικούς λειτουργούς ήταν και 4 αξιοσέβαστα μέλη ως εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας που αθώωσαν τους επίδοξους δολοφόνους τους).



Στην αρχή είπαμε ότι οι μετανάστες βρήκαν ένα κομμάτι του δικίου τους. Σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη για τους συγκεκριμένους μετανάστες αλλά είναι κομματάκι δύσκολο να δούμε σα νίκη το ότι ο μόνος τρόπος για να έχεις μια ελάχιστη πιθανότητα να δικαιωθείς ως μετανάστης εργάτης είναι να σε πυροβολήσουν στο ψαχνό. Και αυτό να μη φτάνει αλλά να είσαι αναγκασμένος να τρέχεις και 4 χρόνια στα δικαστήρια, προσφεύγοντας μάλιστα σε ευρωπαϊκό δικαστήριο αφού στα ελληνικά το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Και φυσικά για ένα μετανάστη εργάτη που δικαιώνεται υπάρχουν χιλιάδες άλλοι που βιώνουν ανάλογο ξεζούμισμα και καταπίεση στην ελληνική επαρχία (και όχι μόνο).

Και κάτι τελευταίο. Οι μετανάστες εργάτες δε χρειάζονται ούτε τον οίκο κανενός μαλάκα έλληνα ούτε κάποιον να τους πει πώς θα αγωνιστούν. Όποτε μπορούν αγωνίζονται, κάνουν άγριες απεργίες, διεκδικούν αυξήσεις μισθών. Να αγωνίζονται εξακολουθούν και όσοι είναι αιχμάλωτοι στα νησιά, μαντρωμένοι στα hot spots της ελληνικής επικράτειας και φυλακισμένοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προκειμένου να πειθαρχηθούν όσο δεν πάει (και ως άνθρωποι και ως εργάτες) από το κράτος και τους κοινωνικούς και παρακρατικούς του συμμάχους. Το μόνο που μας αναλογεί ως αυτόνομοι αντιφασίστες και αντιφασίστριες είναι να βρούμε τρόπους να δείξουμε και να εφαρμόσουμε την αλληλεγγύη μας. Αρχικά με το να χτυπήσουμε τον κρατικό, κοινωνικό και παρακρατικό φασισμό που κάνει το βίο των μεταναστών αβίωτο και με το να ζητάμε χαρτιά για όλους τους μετανάστες και τις μετανάστριες.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΧΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ

το είδος που καλλιεργείται
με τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ελλάδα
είναι ο φασισμός!

η Νίκο Μανωλάδα είναι η γία Ελλάδα!

τα στρατόπεδα συγκέντρωσης / εργασίας
αποβαλίζουν εδώ και δύο δεκαετίες τον πλάστο, τον
«παλιό», την εθνική αντίσταση
και τα επίπονα κατενάσματα των ελλήνων
στα θερμοκήπια και στις σάλλες
των πολυκατοικιών, στα «κοκοράκια»
και στις σεξουαλικές φυλακές, στα γκαρντ
και σε κάθε «βρώμικη δουλειά»,
στις πόρτες του Έβρου και στις βόρρες του Αργαίου,
στα κρατητήρια και στα «κέντρα υποδοχής»,
η βία και η υστερίωση,
ο θάνατος και κάθε εξευτελισμός
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΜΟΝΗ «ΑΜΟΙΒΗ»
ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ,
ΤΗΝ ΙΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ



ΑΥΤΗ Η ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ!

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ

αφίστα από τους αυτόνομους που
κυκλοφόρησε το 2008 στην αθήνα

Στο φόντο: μετανάστες εργάτες γης σε απεργία στη μανωλάδα το 2008 κόντρα στα ελληνικά αγροτοφανετικά τους

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ; DON' T BELIEVE THE HYPE!

αμφισβητούμε τους μηχανισμούς χειραγώγησης – κρατάμε το
μυαλό μας στη θέση του

Ένας ακροδεξιός υπολοχαγός συνελήφθη στις αρχές μάρτη στη γερμανία με την κατηγορία ότι προετοιμάζε επίθεση εναντίον κρατικών στόχων (συμπεριλαμβανομένων γερμανών πολιτικών) προκειμένου να τη φορτώσει σε σύρους πρόσφυγες. Το εν λόγω ακροδεξιό κάθαρμα (μαζί με κάποιους συνεργούς του) το πήγε ακόμα παραπέρα καθώς είχε καταφέρει να καταγραφεί ως σύρος πρόσφυγας στην αρμόδια υπηρεσία προσφύγων και να πάρει καθεστώς επικουρικής προστασίας και να μένει σε καταυλισμό προσφύγων, ώστε να γίνει ακόμα πιο πιστευτό το ψέμα. Και είχε σκοπό να τοποθετήσει αποτύπωμα κάποιου σύρου πρόσφυγα στο όπλο με το οποίο θα έκανε τη δράση. Επίσης να αφήσει τα στοιχεία (π.χ. χαρτιά ή κάποιο κινητό) αυτού που θα ήθελε να ενοχοποιήσει κοντά στον τόπο του εγκλήματος, να αναλάβει την ευθύνη ο (ποιος άλλος;) isis από κάποια “τρομοκρατική ιστοσελίδα” και όλα καλά, συμπληρώνουμε εμείς. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι εν λόγω ακροδεξιοί δεν ήταν άγνωστοι στις υπηρεσίες ασφάλειας του γερμανικού κράτους, παρ' όλα αυτά αφέθηκαν ελεύθεροι να προετοιμάζουν τη δράση τους (1). Κάποιοι το ρίχνουν αυτό σε ανικανότητα του κράτους και εγκληματικές παραλείψεις, εμείς θεωρούμε ότι τα κράτη εν γνώσει τους αφήνουν τέτοιες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται (όταν δεν τις οργανώνουν-σχεδιάζουν πολλές φορές) για να πετύχουν συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά κάποιες φορές δεν προχωράει η δουλειά για λόγους που δε θα εξετάσουμε εδώ. Και φυσικά θα καταγγελθεί κάτι τέτοιο σε “μεμονωμένη περίπτωση”, μην τυχόν και αρχίσει να ψυλλιάζεται κάποιος κόσμος ότι και οι περίφημες τρομοκρατικές επιθέσεις στο ψαχνό μπορεί να οργανώνονται και από κρατικούς υπαλλήλους (για τους οποίους έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε βάσιμες υποψίες ότι δε δρουν μόνοι τους αλλά έχουν και κρατική κάλυψη -τουλάχιστον κάποιων συγκεκριμένων μηχανισμών). Γιατί αυτό ακριβώς λέμε. Ότι τέτοιες επιθέσεις μπορούν κάλλιστα να οργανώνονται από τα κράτη (είτε μέσω πρακτόρων είτε μέσω φασιστών είτε μέσω μουσουλμάνων καθοδηγούμενων έξυπνα από μυστικές υπηρεσίες) ώστε -ανάμεσα σε άλλα που μπορεί να μας διαφεύγουν- να ανατροφοδοτείται συνεχώς ο πρωτοκοσμικός αντιμουσουλμανικός ρατσισμός.

LOVE FROM
MANCHESTER
♡

Και το θέμα είναι ότι αν δεν είχε αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση πριν γίνουν τα όποια χτυπήματα θα είχε υπάρξει πάλι μια δημόσια κουβέντα για το πόσο “αιμοβόροι είναι οι μουσουλμάνοι μετανάστες” (που για το μέσο δυτικό μαλάκα είναι “κάτι ανορθολογικοί τζικαντιστές με έμφυτη ροπή προς τη βία”). Και όλα αυτά φυσικά δε μένουν στις κουβέντες αλλά συνήθως υπάρχει και ένα μπαράζ μαζικών απελάσεων, αυστηροποίησης των νόμων περί παροχής ασύλου και φυσικά περαιτέρω τσακίσματος της ζωής των προσφύγων και των μεταναστών. Και όχι μόνο στη γερμανία αφού τέτοια περιστατικά τα χρησιμοποιούν και άλλες κρατικές διοικήσεις προκειμένου να εντείνουν την πειθαρχηση των μεταναστών εργατών. Π.χ. στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί κάποιο περιστατικό “ισλαμικής τρομοκρατίας”, παρ' όλα αυτά το κοινωνικό και μηντιακό έδαφος είναι ήδη στρωμένο κατάλληλα αν κάτι τέτοιο συμβεί και χρωθεί στους μετανάστες με τους γνωστούς τρόπους. Οπότε λέμε ότι είναι χρήσιμο να αμφιβάλουμε συνεχώς κάθε φορά που θα ακούμε για “άλλο ένα περιστατικό ισλαμικής τρομοκρατίας”, αλλά το πλέον απαραίτητο -και πιο δύσκολο- είναι να χτυπάμε όσο μπορούμε την αντιμουσουλμανική προπαγάνδα (όποια μορφή κι αν παίρνει) μιας και αυτή είναι η απαραίτητη βάση του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού.

(1) Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ώσμωσης κρατικών υπηρεσιών ασφάλειας με ακροδεξιούς κύκλους είναι η περίπτωση της NSU, μιας γερμανικής ναζιστικής ομάδας που δολοφόνησε από το 2000 έως το 2007 9 μετανάστες. Τα μέλη της ήταν γνωστά στις γερμανικές υπηρεσίες ασφάλειας και υπό την απόλυτη εποπτεία τους (κάποιων φραξιών τους σίγουρα) όπως αυτό αποκαλύφθηκε κάποια χρόνια αργότερα. Για περισσότερα δεξ anti-fa batticada, τεύχος 18 (ή επικοινωνήστε μαζί μας για σχετικά κείμενα).



Το ένα από τα 12 σκίτσα για το μωάμεθ που δημοσιεύτηκαν σε ακροδεξιά δανέζικη εφημερίδα το 2005 και προκάλεσε τη δικαιολογημένη κατ' εμάς αντίδραση πολλών μουσουλμάνων ανά τον κόσμο. Πολλοί δυτικοί μες στο γενικευμένο αντιμουσουλμανισμό τους είπαν ότι “δεν κατάλαβαν γιατί το κάνουν τόσο μεγάλο θέμα οι μουσουλμάνοι”. Επειδή -ανάμεσα σε άλλα- δεν είναι οι δυτικοί υπήκοοι που τσουβαλιάζονται ως εν δυνάμει τρομοκράτες και αυτό κολαστήριο τύπου γκουαντανάμο.

Για τη φωτο στο background: Σύνθημα (love from manchester) σε βόμβα που φορτώθηκε σε αγγλικό βομβαρδιστικό, σε κάποια απ' τις αγγλικές βάσεις στη νότια κύπρο μετά την επίθεση στο μάντσεστερ. Και αν αυτή η δυτική βόμβα πέσει σε κάποια άμαχα τριτοκοσμικά κεφάλια δεν τρέχει τίποτα. Κανείς δε θα κατηγορήσει την αγγλική αεροπορία για τρομοκρατία...

ΔΡΑΚΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΑΓΙΩΡΗΤΗΣ

Δράκοι υπάρχουν στα παραμύθια και στα εορτήματα. Οι όλοι που ονομάζετε δράκους απέναντί σου. Είναι άντρες. Άντρες με ονοματεπώνυμο, οικογένεια, σπίτι, δουλειά και μια κανονική ζωή. Δεν είναι τέρατα που επιτίθενται στις γυναίκες, γιατί κάποιος πρέπει να πάρει το ρόλο του κακού, όπως στα παραμύθια. Είναι άντρες που το κάνουν, γιατί μπορούν.



ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΡΑΚΟΙ
ΦΤΕΡΩΤΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ

γυναικεία ομάδα
WildCat
our bodies are a battleground
www.wildcat.org.uk

Ύστερα από την γνωστοποίηση του γεγονότος στην γειτονιά με αφίσες

τρικάκια κ.α τα τοπικά μίντια δεν έχασαν ευκαιρία να αναπαράγουν την είδηση με τον δικό τους τρόπο όπως πάντα. Εκεί που εμείς λέγαμε για άντρα γύρω στα 40 -που καμία σχέση δεν έχει με την στερεοτυπική εικόνα " του ανώμαλου" όπως αυτή προωθείται από την κοινωνία- μα αντίθετα μιλούσαμε για έναν άντρα καθημερινό που τις πρωινές ώρες δε θα κινούσε καμία υποψία. Οι δημοσιογράφοι της Πάτρας έκαναν λόγο για "δράκο" που προφανώς θέλει να εκτονώσει τις σκοτεινές και βρώμικες ορέξεις του. Στην κοινωνία των ελλήνων σεξιστών και ματσο κουλτούρας οι βιασμοί και οι σεξιστικές επιθέσεις αποτελούν είδηση μόνο όταν συμβαίνουν εκτός Ελλάδας και από μη Έλληνες και όταν είναι "κραυγαλέα περιστατικά" και χρήσιμα για τα νούμερα πηλεθέασης. Επίσης σε αυτή την κοινωνία ο σεξισμός και η κάθε του προέκταση όχι μόνο νομιμοποιείται συνειδητά από κρατικούς θεσμούς και νομικά πλαίσια ,μα και σε επίπεδο προπαγάνδας οι άντρες που ασκούν βία σε κάποια γυναίκα παρουσιάζονται ως τέρατα, ανώμαλοι κι απόκοσμοι που ξεπηδάνε από θάμνους και έχουν ψυχολογικά , και τις περισσότερες φορές δε γνωρίζουν το θύμα. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα δηλαδή. Βία ασκούν αυτοί που μπορούν να ασκήσουν βία και που ξέρουν ότι κανείς δε θα έχει πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή άντρες καθημερινοί. Άντρες που ξέρουν ότι έχουν το προνόμιο , και που νομιμοποιούνται κοινωνικά να το ασκήσουν , γιατί είναι "υπεράνω υποψίας". Δηλαδή πατέρες, θείοι, μπάτσοι, αφεντικά ,οικογενειάρχες. Αυτό συνέβη και στην συγκεκριμένη περίπτωση γιατί αυτό συμβαίνει και πάντα. Έτσι κολλήσαμε και αυτή την αφίσα στη γειτονιά και στην πόλη κάνοντας ξεκάθαρο για ακόμη μια φορά ότι δε θα αφήσουμε κανέναν άλλον να μιλάει για εμάς και δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν καλοθελητή δημοσιογράφο με το πρόσχημα του προστάτη να αναπαράγει τα κλασικά στερεοτυπικά παραμυθάκια που καταλήγουν εναντίον μας.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Στα μέσα του περασμένου Μαρτίου βγήκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τις δύο απολύσεις μαντλοφορεμένων γυναικών. Απολύσεις που συνέβησαν για τον ίδιο λόγο. Γυναίκες απολύθηκαν για το γεγονός ότι φοράνε μαντίλα και αρνήθηκαν να την βγάλουν. Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να απολύουν εργαζόμενους-ες αν αυτοί φορούν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα. Και το φωτιστάρι του εκδημοκρατισμένου πολιτισμού, και της κατά τα άλλα ελευθερίας έκφρασης συνεχίζει να λάμπει πάνω από τους φορείς του διαφωτισμού . Γαλλία και Βέλγιο μα και αλλού. Το μόνο πράγμα που βλέπουμε εμείς να συμβαίνει πάντως είναι πως όχι μόνο τα μοναδικά θρησκευτικά σύμβολα που απαγορεύονται είναι η μαντίλα μα σε ολοένα και περισσότερες Ευρωπαϊκές κοινωνίες η κυκλοφορία των γυναικών και αντρών μουσουλμάνων περνάει σταδιακά και ομαλά από το καθεστώς του ελέγχου και της επιτήρησης σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης.



ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ



Το βράδυ της Δευτέρας στις 20-3 άντρας γύρω στα 40 ακολούθησε και προσπάθησε να επιτεθεί σε γυναίκα που ανέβαινε τα σκαλιά της οδού Μανιακίου κάτω απ' το δασύλλιο. Ευτυχώς αυτή αντιλήφθηκε εγκαίρως την κατά τα αλλά σιωπηλή και μελετημένη παρουσία του κι έτσι κώθηκε γρήγορα σε κοντινή πολυκατοικία της περιοχής. Ο ίδιος άντρας έχει παρενοχλήσει στο παρελθόν και άλλες κοπέλες στο ίδιο σημείο. Συνήθως σε τέτοιου είδους περιστατικά η συνέχεια πάει ως εξής. Οι γυναίκες παραμένουν φοβισμένες, ο περίγυρος τα ρίχνει στους "σεξουαλικά πεινασμένους μετανάστες" ή σε "ειδικές περιπτώσεις ψυχοπαθών που δε ξέρουν τι κάνουν", και οι θύτες συνεχίζουν να παρενοχλούν και να επιτίθενται γιατί πολύ απλά κανείς δεν ασχολείται μαζί τους.

Τα διάφορα περιστατικά σεξιστική βίας που έχουμε κατά καιρούς καταγράψει σε αυτό το έντυπο έχουν τέτοιες ή παρόμοιες καταλήξεις. Κι από τη μία το καταλαβαίνουμε γιατί σε αυτά τα περιστατικά τις περισσότερες φορές οι θύτες είναι έλληνες ντόπιοι, και από την άλλη έτσι κι αλλιώς πάντα θα βρεθεί κάποια κατηγορία να επιστρέψει στην γυναίκα ("τά 'θελε και τά 'παθε", "τι ώρα είναι αυτή που γυρνούσε μόνη της" κλπ.).

Έχοντας καταλάβει λοιπόν πώς συντηρείται και αναπαράγεται αυτό που λέμε πατριαρχική κοινωνία, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται από τη σιωπή και την ανοχή μας μέσα σε αυτή. Και αυτοί είναι οι άντρες που συνειδητά χρησιμοποιούν εις βάρος μας το πατριαρχικό πρόνομο και το ξερνάνε πάνω μας σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Στα χυδαία βλέμματα και τα ψιτ στο δρόμο, στην 24ωρη και άμισθη οικιακή εργασία που θεωρείται δεδομένη και αυτονόητη, στα μισθωμένα χαμόγελα στους πελάτες και το αφεντικό στη δουλειά, στο σχολείο που αντανακλά την εικόνα της κοινωνίας και διαιωνίζει τις στεροτυπικές αντιλήψεις για τη γυναίκα μέσα και έξω από την οικογένεια, στις σχολές που θεωρούνται προέκταση των γυναικείων καθηκόντων (μαιευτική, παιδαγωγικά) και που μέσα από αυτές παίρνουμε σαφείς οδηγίες για το πώς θα διαθέτουμε τα σώματα και τις ζωές μας. Και ας μην ξεχνάμε σεξιστικά σχόλια και συμπεριφορές από καθηγητές.

Έχοντας αυτή την καθημερινή εμπειρία ως γυναίκες, αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε είναι να οργανωθούμε με άντρες και γυναίκες που σκέονται ενάντια στο αντρικό πρόνομο. Επιλέξαμε δηλαδή να σταθούμε πλάι, να οργανωθούμε γι' αυτό και να διεκδικήσουμε μαζί αυτό που μας ανήκει. Έτσι το βράδυ της δευτέρας ... κάναμε μια βόλτα ενάντια στο φόβο στην περιοχή που συνέβη το περιστατικό που αναφέραμε πιο πάνω και κολλήσαμε σχετικές αφίσες. Κάνοντας σαφές τόσο στο συγκεκριμένο τύπο όσο και στον κάθε σεξιστή ότι θέλουμε και μπορούμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους όποτε γουστάρουμε και όπως γουστάρουμε. Αυτό κάναμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε κόντρα στα ενοχικά μυστικά που κρύβει κάθε ελληνική οικογένεια κάτω από το χαλί, και σε κάθε γωνιά της ελληνικής επαρχίας που συγκαλύπτεται και διαιωνίζεται μέχρι σήμερα η γυναικεία υποτίμηση, κόντρα και στην σύγχρονη κουλτούρα του βιασμού που χτίζεται λιθαράκι λιθαράκι σε κάθε ελληνική οικογένεια με ματσίλα σεξισμό και χυδαιότητα.

ΚΑΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΟΒΙΣΜΕΝΗ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΣΕΞΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Αυτό που θα αρκούσε και στον πιο τυφλό για να δει ότι στις μέρες μας ο σεξισμός και η πατριαρχική αντιμετώπιση των γυναικών εξακολουθούν να δείχνουν καθημερινά τα δόντια τους είναι τα αναρίθμητα περιστατικά σεξιστικής βίας που αποτελούν ίσως και την πιο ακραία (όχι τη μόνη) έκφραση της άσκησης των αντρικών πατριαρχικών προνομίων. Υπάρχουν αναρίθμητα περιστατικά άγριων ξυλοδαρμών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων και άσκησης ψυχολογικής βίας τα οποία δεν καταγράφονται στα δελητία ειδήσεων και γίνονται γνωστά μόνο όταν έχουν σαν αποτέλεσμα άλλη μια δολοφονημένη γυναίκα. Επειδή τον άλλο "τον χώρισε", επειδή του άλλο "δεν του έκατσε", επειδή ο άλλος "τη ζήλευε", επειδή η άλλη απάντησε σε κάποιο σεξιστικό σχόλιο και "τον πρόσβαλλε" και για όποιο άλλο πατριαρχικό λόγο κρίνει ο κάθε άντρας ότι έχει δικαίωμα να σηκώσει το χέρι του. Και όσο πιο συχνά είναι τα εγκλήματα αυτά τόσο πιο απαραίτητα καταλήγουν να περνάνε. Ίσως γιατί σε αυτή την κοινωνία όλα αυτά είναι κοινός τόπος και οι δράστες ξέρουν ότι θα βρεθούν πολλοί να τους καταλάβουν και να τους δικαιολογήσουν. Όλοι αυτοί που μπορεί να καταδικάσουν μια δολοφονία γυναίκας θεωρώντας τη κάτι ακραίο και θα "σεραστούν" τις γυναίκες μέχρι αυτές να αρνηθούν τους ρόλους κατώτερου όντος που αυτή η κοινωνία τούς επιφυλάσσει.

Μέχρι αυτές να διεκδικήσουν την (οικονομική και όχι μόνο) αυτονομία τους και τα δικαιώματά τους και αρνηθούν να είναι δούλες νοικοκυρές, σεξουαλικές σκλάβες του άντρα τους, δεκτικές στα σεξιστικά σχόλια κάθε μαλάκα.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά να κάνουμε όσοι και όσες δεν επιθυμούμε να σιωπήσουμε στα σεξιστικά εγκλήματα που συμβαίνουν δίπλα μας. Αρχικά, να μην κάνουμε τους μαλάκες και να αναγνωρίσουμε ότι συμβαίνουν και μάλιστα σε τεράστια έκταση και ένταση. Έπειτα να αναγνωρίσουμε ότι συμβαίνουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν με τα πατριαρχικά προνόμια που δίνει αυτή η κοινωνία στους άντρες. Και να επιτελούμε σε αυτά τα προνόμια και τα επιχειρήματα που τα στηρίζουν. Προσπαθώντας να κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή των δραστών των σεξιστικών επιθέσεων και όσων τους στηρίζουν/καταλαβαίνουν/δικαιολογούν και να βοηθάμε να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό έδαφος για τις γυναίκες που δέχονται καθημερινά τέτοιες επιθέσεις-απειλές και τέτοια καταπίεση, στηρίζοντας τις πράξεις αυτοάμυνας τους και πολεμώντας τη σεξιστική καταπίεση σε κάθε της μορφή. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που καλούμε σε...

ΑΝΤΙΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

ενάντια στη βία κατά των γυναικών και την πατριαρχική κοινωνία που τη στηρίζει

ΠΕΜΠΤΗ 22.06 | 19.00 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καρίθβου & αράτου

γυναίκα ομάδα

WildCat

our bodies are a battleground



Αντιφασιστική
Συνέλευση 65

as65patra.wordpress.com

