

Προβολή ντοκυμαντέρ

“Η ΟΡΓΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ του

ΔΕΚΕΜΒΡΗ του 2008

Προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ ως αφορμή να βρεθούμε και να θυμηθούμε τι έγινε τότε που μια δυναμική μειοψηφία βγήκε στους δρόμους μαζικά και επιθετικά απέναντι σε ό,τι την καταπίζει καθημερινά ...τότε που μαθητές έκαναν κατάληψη και έβγαιναν στο δρόμο, πολιορκούσαν τα αστυνομικά τμήματα, τους την έπεφταν με ό,τι έβρισκαν πρόχειρο και αναποδογύριζαν περιπολικά και κανείς μαθητής δεν τολμούσε να πει ότι θέλει να γίνει μπάτσος ...τότε που οι εξεγερμένοι άφηναν τα κόμματα (αριστερά και δεξιά) να κλαίγονται που οι νέοι τους γύρισαν την πλάτη και “δεν ξεγείρονται με το σωστό τρόπο” και έφτυναν τους δημοσιογράφους που προσπαθούσαν να μας χωρίσουν σε “καλούς και κακούς” διαδηλωτές, όπως επίσης και τις εκκλήσεις τους να επιστρέψουμε στην ομαλότητα,

δηλαδή στη μίζερη και ασφυκτική καθημερινότητα, στα σχολικά μαντριά και τα εργασιακά κάτεργα ...τότε που επιστρέψαμε πίσω εκεί που πρέπει ένα μικρό κομμάτι της σωματικής και ψυχολογικής βίας που δεχόμαστε καθημερινά ...τότε που για λίγες μέρες ζήσαμε πραγματικά στις πόλεις που σα σκλάβοι επιβιώνουμε και δεν αφήναμε κανένα καλοθελητή τσοπάν να μας επιβάλλει τα αιτήματά του, αλλά αφήναμε να μιλάνε τα οργισμένα μας βλέμματα ...τότε που φάνηκε ότι η τεράστια κιμαδομηχανή που λέγεται σχολική εκπαίδευση δεν έχει καταφέρει να απονεκρώσει τα μυαλά των μαθητών και να τα μετατρέψει σε υπάκουα ρομπότ... Προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ γιατί η μνήμη της εξέγερσης του δεκέμβρη του 2008 είναι όπλο που θα μας χρησιμεύσει στις τωρινές μας μάχες.

9 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...



ΑΝΤΙΣΧΟΛΕΙΟ
ενάντια στην εκπαίδευση και τα παραπροϊόντα της

ΣΑΒΒΑΤΟ

9/12 στις 19.00

στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο

ΑΝΑΤΟΠΙΑ

(τσαμαδού 81)

αυτόνομη ουλλογικότητα μαθητών/μαθητριών
ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ★