



να αντισταθούμε στην ελληνική εθνικιστική προπαγάνδα

Κάθε εθνικισμός είναι γελοίος (ειδικά όταν συνδυάζεται με τη θρησκεία). Βασίζεται σε ψέματα, μισές αλήθειες, ιστορικές παραποιήσεις και φυσικά σε μια συνεχόμενη πατριωτική πλύση του εγκεφάλου μας από το κράτος και τους λακέδες του. Τελευταίο επεισόδιο του ελληνικού εθνικιστικού παροξυσμού αποτελεί το ζήτημα της μετατροπής της εκκλησίας της αγίας σοφίας στην Ιστανμπούλ από μουσείο σε τζαμί+μουσείο. Δυο τρεις παρατηρήσεις από μας στο χώρο που μας επιτρέπει μια εφημερίδα τοίχου, μπας και σπάσει λίγο ο διακομματικός μονόλογος της εθνικής ομοψυχίας. Κι αυτό γιατί **το ότι κάτι είναι γελοίο δε σημαίνει ότι δεν είναι και επικίνδυνο. Σήμερα το ελληνικό κράτος και τα αφεντικά μας ταΐζουν πατριωτικό κουτόχορτο και μας πορώνουν εθνικιστικά ώστε αύριο να μας στείλουν πιο εύκολα να σκοτωθούμε με τους τούρκους εργάτες για τα δικά τους κέρδη και συμφέροντά.**

01 | **Οι χριστιανοί (και ειδικά οι εν Ελλάδι) είναι από τους τελευταίους στον κόσμο που μπορούν να μιλάν για “ανεκτικότητα” και “σεβασμό στις άλλες θρησκείες”.** Μπορούν οι ελληνοχριστιανοί να μας δείξουν πόσα λειτουργικά και κανονικά τζαμιά υπάρχουν στην Ελλάδα εκτός θράκης, και ειδικά στην Αθήνα όπου κατοικούν δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι; Η κατασκευή τζαμιού στο βοτανικό στην Αθήνα έχει εγκριθεί από το μακρινό 2006 και στην καλύτερη θα λειτουργήσει από Σεπτέμβριο 2020. Λόγω “ανεκτικών” και “πολιτισμένων” αντιμουσουλμανικών αντιδράσεων από χριστιανοφασίστες κάθε είδους.

02 | Αλήθεια, ενδιαφέρει τους Έλληνες “υπερασπιστές του πολιτισμού και των μνημείων” **τι απέγιναν τα τζαμιά που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο;** Μήπως τα περισσότερα από αυτά είχαν την “τύχη” διαφόρων μειονοτήτων (εβραίοι, τσάμηδες, σλαβομακεδόνες...) που ιστορικά έζησαν στον ελλαδικό χώρο, και εξαφανίστηκαν με διάφορους -διόλου “ανεκτικούς” και ειρηνικούς- τρόπους από το ελληνικό κράτος; Κάπως έτσι είναι. Πολλά τζαμιά αφέθηκαν να ρημάξουν, κάποια έγιναν χριστιανικές εκκλησίες, κάποια γκρεμίστηκαν, κάποια σώθηκαν αλλά χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς. Ένα παράδειγμα. Το Χαμζά Μπέη Τζαμί στη Θεσσαλονίκη (πολιτιστικό μνημείο που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 στέγαζε εμπορικά καταστήματα και το σινεμά Αλκαζάρ (το οποίο ανάμεσα σε άλλα έπαιζε και “ελληνικές ταινίες σεξ” -αλήθεια, πώς θα φαινόταν στους

“ανεκτικούς” χριστιανούς αν σε έναν παλιό χριστιανικό ναό έπαιζε τσόντες;).

03 | Διάφοροι Έλληνες πατριώτες μιλούν για “δεύτερη άλωση” (!!!) με αφορμή το ζήτημα “αγία σοφία”. **“Ξεχνούν” όμως τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους δολοφόνους ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ σταυροφόρους** οι οποίοι εκείνη τη χρονιά επέλεξαν να μην πάνε να σφάξουν μουσουλμάνους στους λεγόμενους “άγιους τόπους” αλλά να λεηλατήσουν την τότε Κωνσταντινούπολη. **Την “ξεχνούν” όχι γιατί είναι ξεχασιάρηδες αλλά γιατί αυτή δε βολεύει την αντιμουσουλμανική τους προπαγάνδα.** Τη χριστιανικότητα της άλωσης του 1204 έχει περιγράψει πολύ γλαφυρά ο βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης (ο οποίος δεν είναι αναρχοαυτόνομος σαν τα μούτρα μας) και τον λιβανίζουν τα επίσημα βιβλία της ελληνικής εθνικιστικής εκπαίδευσης που λάβαμε στο σχολείο ως το σημαντικότερο βυζαντινό ιστορικό του 12ου αιώνα. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας της άλωσης από τους δυτικούς “πολιτισμένους” χριστιανούς οι οποίοι **κατέστρεψαν και λαφυραγόγησαν** πολλά πολύτιμα έργα τέχνης, **βίασαν γυναίκες, δολοφόνησαν αμάχους, και λεηλάτησαν εκκλησίες, μοναστήρια και φυσικά και το ναό της αγίας σοφίας.** Ωραία χριστιανικά και “ανεκτικά” πράγματα (αλλά δεν τα έκαναν μουσουλμάνοι οπότε ας το “ξεχάσουμε”).

Υγ1: Για να προλάβουμε κακοπροαίρετους νλίθιους. **Για τον εθνικισμό του τουρκικού κράτους, αρμόδιοι να μιλήσουν είναι οι αντιεθνικιστές της απέναντι όχθης (και το κάνουν με βαρύ τίμημα).** Ούτως ή άλλως **εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε με τους “δικούς μας” εθνικιστικούς μύθους.**

Υγ2: Ντάξει, ζούμε στην Ελλάδα όπου ο καθένας μπορεί να έχει άποψη για τα πάντα ακόμα κι αν δεν ξέρει το χριστό του. Αλλά, **“έτσι είναι γιατί έτσι το λέω, και είμαστε πολλοί αυτοί που το λέμε”.** Ούτε επιχειρήματα ούτε τίποτα. Αυτό συμβαίνει και με το ιολάμ όπου ο καθένας θα βιαστεί να πετάξει τη στερεοτυπική και ρατσιστική μαλακία του **αναπαράγοντας απλά την κυρίαρχη δυτικοχριστιανική αντιμουσουλμανική προπαγάνδα νομίζοντας μάλιστα ότι λέει κάποια ξευπνάδα,** ενώ είναι απλά ένα φερέφωνο.

Υγ3: Δεν είμαστε τίποτα ξερόλες. Απλά θεωρούμε ότι η κατανάλωση πατριωτικού κουτόχορτου βλάπτει σοβαρά τόσο το μυαλό μας όσο και τα ταξικά μας συμφέροντα σαν εργάτες. Οπότε την ψάχνουμε και ιστορικά, προσπαθούμε να κρατήσουμε το μυαλό μας στη θέση του και αυτό προτείνουμε να κάνουν και άλλοι.

Υγ4: Αυτό που κρεώνουμε στο τουρκικό κράτος για το ζήτημα “αγία σοφία” είναι ότι εξαιτίας του μάζ έπρηξαν οι πένθιμες καμπάνες των χριστιανικών μαγαζιών (γνωστά και ως εκκλησίες).