

Γιατί φοράς

κλουβί;

τεύχος 760
31 αυγούστου 2020

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΙΧΟΥ

ενάντια στην υποτίκηση της εργασίας, της ζωής και της νοηκοσύνης και

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΝΟΪΣΤΕΡΙΑ

ΜΕΡΟΣ Γ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΟΡΟΝΟΜΕΤΡΑ, ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ (εις βάρος μας) ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ (σαν τάξη) ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥΣ.

06 Μια πρόβα τζενεράλ εγνικευμένης πειθάρχησης των πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν/είναι και η εκστρατεία απαγόρευσης της μαζικής κοινωνικής επιλογής και συνήθειας του καπνίσματος (στην οποία απαγόρευση δεν αντισταθήκαμε όπως έπρεπε). Οι εξουσίες και οι ειδικοί τους που χέστηκαν για την υγεία ημών των εργατών επικαλούνταν και τότε το καλό της δημόσιας υγείας, με μια συνεχόμενη τρομοκρατική προπαγάνδα σαν την κορονοπροπαγάνδα καλή ώρα. Στη θέση των περίφημων “ευπαθών ομάδων” ήταν η κατασκευασμένη από την εξουσία φιγούρα του “παθητικού καπνιστή” ώστε να ενοχοποιηθούν σχεδόν σα δολοφόνοι όσοι κάπνιζαν. Επίσης στις κοινές δεξαμενές θανάτων από κάπνισμα ρίχνονταν/ρίχνονται αμέτρητοι άνθρωποι που πέθαιναν από χίλιες δυο αιτίες αλλά τύχαινε να καπνίζουν κιόλας. Και φυσικά πρόστιμα.

Όπως και σήμερα, έτσι και τότε υπήρχε η άποψη ότι τα αφεντικά χάνουν λεφτά και δεν τους συμφέρουν οι κρατικές απαγορεύσεις (π.χ. οι καπνοβιομηχανίες και όσες επιχειρήσεις σχετίζονταν με το εμπόρευμα-καπνός). Εμείς που θεωρούμε ότι το κράτος είναι το συλλογικό κόμμα των καπιταλιστών σαν τάξη και υπηρετεί τα συμφέροντά τους, δεν πιστεύουμε ότι αυτό τρελάθηκε και στράφηκε ενάντια στα κέρδη τους. Ούτε τότε ούτε τώρα. Εξηγούμαστε. Πρώτον, το ότι ένας συγκεκριμένος καπιταλιστικός τομέας χάνει λεφτά δε σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι δεν κερδίζουν παραπάνω από μια κρατική απαγόρευση και την προπαγάνδα που τη συνοδεύει. Π.χ. μπορεί να μειωθούν τα κέρδη κάποιων αεροπορικών εταιρειών ή τουριστικών επιχειρήσεων αλλά θα εκτιναχθούν κάποιων άλλων κεφαλαίων που έχουν επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, ή των φαρμακοβιομηχανιών κοκ. Δεύτερον, δεν είναι καν αναγκαίο πως ένας καπιταλιστής ο οποίος δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο τομέα θα χρεοκοπήσει, ακόμα κι αν τα κέρδη σ' αυτόν τον τομέα μειωθούν, ακόμα κι αν καταγράψει ζημιές. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ώστε να μη μπορεί π.χ. ο καπιταλιστής καπνοβιομήχανος να μεταφέρει τα κεφάλαιά του σε κάποιον άλλο τομέα με μεγαλύτερα κέρδη. Τρίτον,

ακόμα κι αν χρεοκοπήσουν κάποιοι συγκεκριμένοι καπιταλιστές, ο καπιταλισμός σα σύστημα εκμετάλλευσης μια χαρά συνεχίζει το έργο του. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Ένας πόλεμος του κεφαλαίου/αφεντικών σα σύνολο για να πειθαρχήσει και να ξεζουμίσει την εργατική τάξη σα σύνολο, και ταυτόχρονα όμως ένας λυσσαλέος ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστών μεταξύ τους όπου όποιος καπιταλιστής δεν τα καταφέρει να επεκταθεί εις βάρος του άλλου θα χρεοκοπήσει. Και ένας βασικός ρόλος του κράτους είναι να ρυθμίζει το γενικό καπιταλιστικό συμφέρον πέρα από τα μεμονωμένα συμφέροντα του κάθε καπιταλιστή. Τέταρτον, το ξεζουμίσμα των εργατών θα συνεχιστεί με χειρότερο τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας διαταξικός ίός και καμία διαταξική διαχείρισή του που χτυπάει όλους μας το ίδιο. **Τα αφεντικά που θα μειωθούν τα κέρδη τους θα μειώσουν ταυτόχρονα και το κόστος εργασίας** (απολύσεις, εκ περιτροπής εργασία) και θα μας ξεζουμίζουν παραπάνω με το πρόσχημα πια της κορονοκρίσης. Πέμπτον, αν οι καπιταλιστές σαν τάξη φοβόντουσαν την όποια καταστροφή των κεφαλαίων ως το απόλυτο κακό που μπορεί να τους συμβεί δε θα έκαναν ποτέ πολέμους, όπου είναι σαφές ότι θα καταστραφεί πλήθος κεφαλαίου πολλών καπιταλιστών. Όμως όχι μόνο δεν αποφέυγουν τους πολέμους, αλλά όπως δείχνει η ιστορία τους επιδιώκουν κιόλας (ελπίζοντας πάντα ο κάθε καπιταλιστής και το κράτος του ότι θα είναι με τους νικητές). Μάλλον επειδή τους συμφέρει μακροπρόθεσμα η διαχείριση τέτοιων γενικευμένων καταστροφών και όχι επειδή αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν επιχειρηματικά. Έκτον, τέτοιες πολεμικές καταστάσεις/έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζουν κάτι πολύ πιο σημαντικό για τα αφεντικά από τις όποιες πρόσκαιρες χασούρες θα έχουν κάποια από αυτές. **Πρωθυΐν την εθνική ομοψυχία και την πειθάρχηση όλων μας που είναι το πλέον απαραίτητο υλικό για την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευσή μας και την κερδοφορία τους.**

Ο καπιταλισμός σα σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας και της ζωής μας και το κράτος σα ρυθμιστής και προστάτης του γενικού καπιταλιστικού συμφέροντος δεν καταστρέφονται από την covid-19. Αντίθετα, τη χρησιμοποιούν προς το συμφέρον τους, παραπληροφορούν διογκώνοντας τη σχετικά μικρή φονικότητά της και δημιουργούν εδώ και μήνες μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιβάλλουν πειθαρχικά μέτρα και μια νέα κανονικότητα που υπό άλλες συνθήκες θα τους ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνουν. **Το μόνο που μπορεί να καταστρέψει τα αφεντικά, τις οικονομίες τους, τα κέρδη τους και τα κράτη τους είναι οι εργάτες και όσοι βιώνουν την εκμετάλλευση στο πετσί τους από όλους τους παραπάνω.**

ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

(το κράτος, τους ειδικούς του, τους παπάδες, τους δημοσιογράφους, τις φαρμακοβιομηχανίες...)



07 Πολλοί οπαδοί των πειθαρχικών μέτρων θεωρούν -ανάμεσα σ' άλλα- τον εαυτό τους προοδευτικό επιειδή επιτίθενται στη θρησκεία με τις πλάτες των σύγχρονων ιερατείων της επιστήμης. Τα δύο ιερατεία όμως δε διαφέρουν και πολύ. Και να θέλαμε ν' αγιάσουμε και να μνη κάνουμε αυτό τον παραλληλισμό μάς έβαλαν ένα χριστιανό ψάλτη επιστήμονα επικεφαλή των ειδικών τους.

Οι κανονικοί παπάδες λοιπόν σου λένε “θα κάνεις δι, τι λέμε γιατί το λέει ο big boss θεδζ” και οι παπάδες της επιστήμης “θα κάνεις δι, τι λέμε γιατί το λέμε εμείς και τα αφεντικά μας” ή αλλιώς “πίστευε και μη ερεύνα τους ειδικούς του κράτους”. Επίσης και οι δύο ειδών παπάδες εκμεταλλεύονται το φόβο του θανάτου για να μας θέσουν υπό την εξουσία τους και να απονεκρώσουν την όποια λογική σκέψη. Και φυσικά βασικό χαρακτηριστικό κάθε θρησκείας είναι να μας γεμίζει ενοχές. Οι κανονικοί παπάδες προσπαθούν να μας γεμίσουν τύψεις από μικρούς για ένα κάρο συμπεριφορές μας που τις βαφτίζουν “αμαρτωλές” και οι παπάδες της επιστήμης θέλουν να μας γεμίσουν ενοχές ότι θα είμαστε υπεύθυνοι για θανάτους άλλων ανθρώπων αν δεν πειθαρχίσουμε σε αυτούς και τα αφεντικά τους. Τέλος, μπορεί να επικαλούνται τόσο οι εκκλησίες όσο και διάφορα επιστημονικά ιερατεία ή οι φαρμακοβιομηχανίες ότι ο δράση τους είναι για το καλό της ανθρωπότητας, όμως πρόκειται για ψυχρές καπιταλιστικές επιχειρήσεις και εξουσιαστικούς θεσμούς με μόνο σκοπό το κέρδος και την εξουσία με κάθε μέσο. Όπως σε όλες τις θρησκείες βέβαια υπάρχουν και οι “αιρετικοί”. Όπως παλιότερα έχουν υπάρχει κινήματα με θρησκευτικό μανδύα που πήγαιναν κόντρα στις επιστημές εκκλησίες και προωθούσαν την επί γης επανάσταση (και όχι την αναμονή για μια ωραία μετάθετη ζωή που θα ζήσουμε), έτσι υπάρχουν και επιστήμονες και γιατροί που αρνούνται να γίνουν τοάστοι του κράτους και των φαρμακοβιομηχανιών και να σπρίζουν την τρομολαγνική τους εκστρατεία.