



ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ

**ενάντια στην κρατική διαχείριση της covid-19
και την προπαγάνδα των δημαγωγών**

#15 - ΜΑΗΣ 2021



**ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!**

- Για την καταναγκαστική επιβολή των self test

- Πιστοποιητικά Εμβολιασμού

- Ψηφιακό Φακέλωμα Με Πρόσχημα Την Υγεία



Σηκώνουμε τα κόκκινα μαντήλια!

**Λένε ότι το πρώτο θύμα κάθε πολέμου είναι πάντα η αλήθεια.
Τι διαφορετικό θα περίμενε κανείς από έναν “πόλεμο κατά ενός
αόρατου εχθρού”;**

Ανασηκώσαμε λοιπόν, τα κόκκινα μαντήλια σαν δήλωση και κάλεσμα
σε συλλογική κριτική, αντιπληροφόρηση και πράξη από την εργατική
πλευρά της ιστορίας και απέναντι στα όσα μας συμβαίνουν.
Προσπαθούμε να κατανοούμε τι και γιατί γίνεται και πώς θα το
αντιπαλέψουμε, γιατί μόνο για το καλό μας δεν είναι. Ερευνούμε,
σκεφτόμαστε, συζητάμε συλλογικά και πράττουμε.

Για περισσότερα επισκεφτείτε το
<https://www.redscarves.net>

Για επικοινωνία:

kokkinamantiliapatra@gmail.com





Η καταναγκαστική επιβολή των self test

είναι η βία της εξουσίας

Γιατί η καταναγκαστική επιβολή ενός ιατρικού μέσου, μιας δηλαδή ιατρικής πράξης χωρίς τη συναίνεσή μας, είναι βία και μόνο βία. Και η βία αυτή μεταφράζεται σε υποχρεωτικότητα. Με τις ανάλογες τιμωρίες για όποιους προσπαθήσουν να μην την ακολουθήσουν, για όσους προσπαθούν να την αμφισβητήσουν ή να είναι σκεπτικοί για το αν εν τέλει η υγεία πρέπει να είναι θέμα βίας και υποχρεωτικότητας επιβαλλόμενης από το κράτος και να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την κατάργηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών ή να συμβαδίζει με αυτά.

πάνω στα σώματα

Γιατί το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος, στο να μπορούμε να επιλέγουμε τι θα κάνουμε με αυτό, στο δικαίωμα να θέλουμε ή όχι να κάνουμε ιατρικές πράξεις ξεπερνιέται χωρίς συζήτηση. Αυτό το βασικό δικαίωμα στη συναίνεση, το κράτος και το σύμπλεγμα φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών πληροφορικής το ξεπερνά έτσι απλά, κάνοντας τα σώματά μας πεδίο πειραματισμού και ελέγχου. Κι αν προς το παρόν μάς αφήνουν το περιθώριο να τους “κοροϊδέψουμε” (όπως π.χ. με τα εξοδόχαρτα) και να δηλώσουμε ό,τι θέλουμε προκειμένου να αποφύγουμε το καραντίνιασμα, δεν είναι εκεί το ζήτημα για τις εξουσίες. Το ζήτημα γι’ αυτές σε αυτό το μεταβατικό στάδιο είναι να συνηθίσουμε και να αποδεχτούμε την ιδέα των ψηφιακών πιστοποιητικών υγείας.

την εργασία

Γιατί είχαμε που είχαμε τα θέματά μας στη δουλειά, τα χαμηλά μεροκάματα και τους σκατοπληρωμένους μισθούς, τη γκρίνια και τη βία των αφεντικών, έρχονται να μας φορτώσουν και με υποχρεωτικό αυτό-έλεγχο, με ένα βάρος παραπάνω και μαζί έναν εκβιασμό. Έναν ξεκάθαρο εκβιασμό που απλά λέει πως αν δεν υπακούσεις στα μέτρα της νέας κανονικότητας, δε μπορείς να δουλέψεις, δε μπορείς να πληρωθείς, αλλά μπορείς να φας άλλο ένα πρόστιμο και μια απόλυση πακέτο για το σπίτι.

τις κοινωνικές σχέσεις

Γιατί για να μπορούμε να περπατήσουμε, να μετακινηθούμε, να ταξιδέψουμε, να δούμε συγγενείς και φίλους, να γνωρίσουμε ανθρώπους, μας λένε ότι οφείλουμε να ιατροκοποιήσουμε την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, να πρέπει συνεχώς να αποδειξουμε ότι είμαστε υγιείς βάσει των στάνταρ που κάθε φορά επιβάλλει το κράτος και οι ειδικοί του, κι έτσι μόνο να παίρνουμε την έγκριση/πιστοποίηση για το αν θα μπορούμε να έχουμε κοινωνικές επαφές, για το αν θα μας επιτρέπεται να ζήσουμε. Με πρόσχημα τη δημόσια υγεία, οι κοινωνικές σχέσεις αλλάζουν από το κακό στο χειρότερο για μας και και γίνονται όλο και πιο πολύ πεδίο ελέγχου, επιτήρησης και απόσπασης κέρδους από το κράτος και τα αφεντικά (με μπροστάρηδες τις εταιρείες πληροφορικής και τις φαρμακοβιομηχανίες).

Όσον αφορά την εργασία, δε θα πέσουμε από τα σύννεφα αν διάφορα αφεντικά, αρχίσουν να μας ζητάνε το πιστοποιητικό σανεμβολιασμού σαν άτυπη προϋπόθεση ώστε να μας προσλάβουν, ή για να μας κρατήσουν στην δουλειά. Ο Φώτης Κοκοτός, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ (τουριστική βιομηχανία) ήδη από τον Ιανουάριο δήλωνε ότι θα προσλαμβάνει μόνο σανεμβολιασμένους επειδή λέει οι ανεμβολίαστοι είναι “επικίνδυνοι” καθώς δε θα μπορεί ο καημένος να πλασάρει τα ξενοδοχεία του ως covid-free... Αυτά για όσους/ες δουλεύουμε σημαίνει άλλη μια διάκριση πλάι σε άλλες, ήδη υπάρχουσες διακρίσεις, όπως το φύλο και το χρώμα μας. Ήδη σε δύο περιπτώσεις, στον Πύργο και το Ηράκλειο, απολυθήκαν υπάλληλοι από γηροκομεία επειδή δεν ήθελαν να σανεμβολιαστούν (λες και το πρόβλημα των γηροκομείων είναι οι μη-εμβολιασμένοι) ενώ υγειονομικοί (μέχρι πρόσφατα ήρωες) στοχοποιούνται επειδή δε θέλουν να σανεμβολιαστούν με τα προϊόντα γενετικής μηχανικής ή απλά είναι σκεπτικοί/επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά. Απ’ ότι φαίνεται, το πιστοποιητικό και ο σανεμβολιασμός θα αποτελέσει κομμάτι του “βιογραφικού” που θα παρουσιάζουμε για να μας προτιμήσει ο εργοδότης. Είναι ένας εκβιασμός που περνάει μέσα από τα σώματα μας. Το πιστοποιητικό σανεμβολιασμού και το υγειονομικό/εργασιακό/κοινωνικό απαρτχάιντ πάνε μαζί.

Εμείς από την πλευρά μας δεν εμπιστευόμαστε το κράτος και τους δημαγωγούς του. Το ψηφιακό πιστοποιητικό δεν είναι κάποιου τύπου “απελευθέρωση” -όπως παρουσιάζεται- αλλά μια νέου τύπου σκλαβιά, ένα πρώτο στάδιο στο γενικευμένο ψηφιακό φακέλωμα το οποίο πολύ καιρό πριν εμφανιστεί η covid προωθούν και επιδιώκουν εταιρείες και κράτη (και φυσικά δε θα αφορά μόνο το νέο κορονοϊό). Οι εργοδοτικοί και κρατικοί εκβιασμοί για πιστοποιητικά και υποχρεωτικό σανεμβολιασμό πρέπει να κοπούν μαχαίρι όπως και κάθε επιβολή ιατρικής πράξης πάνω στα σώματά μας (είτε αφορά εμβόλια είτε τεστ είτε ο,τιδήποτε άλλο).



Αυτό δεν είναι εμβολιασμός!



Ψηφιακό φακέλωμα

με πρόσχημα την υγεία

“Αμα ανοίξουν τα πάντα και μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε ανεξάρτητα αν είσαι εμβολιασμένος ή όχι, τότε, κάποιοι άνθρωποι ίσως σκεφτούν «Ποιο το νόημα να εμβολιαστώ»;” Leana Wen, καθηγήτρια πολιτικών υγείας, αρθρογράφος Washington Post για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Τι είναι λοιπόν αυτό το “πιστοποιητικό εμβολιασμού” που στην Ελλάδα οι δημαγωγοί πλασάρουν ως κάτι που “απλά” θα διευκολύνει τα ταξίδια ενώ σε άλλες χώρες όπως σε Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία και Ισραήλ και άλλα κράτη πλασάρεται ως αυτό που είναι; Δηλαδή σαν υγειονομικό απαρτχάιντ και απαγόρευση κοινωνικών δραστηριοτήτων για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί;

Αρχικά τα ψηφιακά πιστοποιητικά σανεμβολιασμού δεν έχουν σχέση με οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό στο παρελθόν όσο και αν οι δημαγωγοί πασχίζουν να αποδείξουν το αντίθετο. Τα πιστοποιητικά σανεμβολιασμού θα έχουν ένα μοναδικό QR κωδικό, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο πρόσωπό μας (σαν ψηφιακή ταυτότητα δηλαδή), τον οποίο κωδικό θα πρέπει να χτυπάμε σε κάθε υπηρεσία ή δραστηριότητα που θέλουμε να έχουμε πρόσβαση.

Αυτό είναι εκβιασμός!

Αυτό το “χτύπημα” λοιπόν αφήνει ψηφιακά ίχνη-πληροφορίες όπως ο τόπος και ο χρόνος που χτυπήθηκαν (τα λεγόμενα metadata) και τα αποθηκεύει προς όφελος των ιδιωτικών εταιρειών πληροφορικής και των κρατών. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη και οι ιδιωτικές εταιρείες πληροφορικής που προσφέρονται για να κατασκευάσουν πιστοποιητικά σανεμβολιασμού (IBM, Microsoft, Oracle κλπ.) με πρόσημα την υγεία θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας μας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απόρρητα. Ενώ παράλληλα θα μπορούν να επιτηρούν τις καθημερινές κοινωνικές συμπεριφορές, πράγμα που ήταν έτσι και αλλιώς στα σχέδιά τους. Μία μικρή έρευνα να κάνει κανείς για προϊόντα επιτήρησης που παρέχουν οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες στο στρατό, την αστυνομία και σε εργοδότες, θα αρκούσε για να καταλάβει ότι τα πιστοποιητικά σανεμβολιασμού δε γίνονται ούτε για το καλό μας ούτε για την υγεία μας, αλλά υπηρετούν το σύμπλεγμα φαρμακοβιομηχανιών, εταιριών πληροφορικής και επιτήρησης.

Έτσι λοιπόν, αφού εδώ και ένα χρόνο μας έχουν κλεισμένους στα σπίτια μας, μέσα από μια επιχείρηση πρωτοφανούς ψυχολογικού πολέμου, το σύμπλεγμα φαρμακοβιομηχανιών, εταιριών πληροφορικής και επιτήρησης θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα προς το ψηφιακό φακέλωμα του γενικού πληθυσμού. Αυτό το έκαναν και χωρίς τη συναίνεσή μας αλλά η covid-19 προσέφερε την κατάλληλη ευκαιρία απόσπασης συναίνεσης εκ μέρους μας, καθώς έπεισαν αρκετό κόσμο (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) πως όλα αυτά γίνονται για την υγεία μας. Ο εμβολιασμός και το ψηφιακό φακέλωμα πλασάρονται ως απελευθέρωση, αλλά είναι εκβιασμός πάνω στα σώματά μας, τις κοινωνικές μας σχέσεις και την εργασία μας.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αυτό δεν είναι εμβολιασμός! Αυτό είναι εκβιασμός!

“Όμο ανοίξουν τα πάντα και μπορεί να κόψεις το σπάησσε ανεξάρτητα αν είσαι εμβολιασμένος ή όχι, τότε, κάποιοι άνθρωποι ίσως σκεφτούν «Ποιο το νόημα να εμβολιαστώ»,” Leena Wen, καθηγήτρια παθολογικών υγείας, αρθρογράφος Washington Post για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Τι είναι λοιπόν αυτό το “πιστοποιητικό εμβολιασμού” που στην Ελλάδα οι δημόσιοι πλοίαρχοι ως κάτι που “απλά” θα δικαιολογεί τον ταξίδιο ενώ σε άλλες χώρες όπως σε Γερμανία, Αγγλία, Ιαπωνία και Ισραήλ και άλλα κράτη πηλοσφύεται ως αυτό που είναι, δηλαδή αν υγειονομικά απαιτούνται και απαγόρευση κοινωνικών δραστηριοτήτων για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Αρκούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν έχουν σχέση με οποιαδήποτε άλλο πιστοποιητικό στο παρελθόν όσο και αν οι δημόσιοι πλοίαρχοι να απειλούν το αντίθετο. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι ένα μοναδικό QR κωδικό, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο πρόσωπό μας (σαν ψηφιακή ταυτότητα δηλαδή), τον οποίο κωδικό θα πρέπει να κτυπάμε σε κάθε υπηρεσία ή δραστηριότητα που θέλουμε να έχουμε πρόσβαση. Αυτό το “κείμενο” λοιπόν αφήνει ψηφιακά ίχνη πληροφοριών όπως ο τόπος και ο χρόνος που κινηθήκαμε (τα λεγόμενα metadata) και τα αποθηκεύει προς όφελος των ιδιωτικών εταιρειών πληροφορικής και των κρατών.

Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη και οι ιδιωτικές εταιρείες πληροφορικής που προσφέρονται για να κατασκευάσουν πιστοποιητικά εμβολιασμού (IBM, Microsoft, Oracle κλπ.) με πρόσημα την υγεία θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας μας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απόρρητα. Ενώ παράλληλα θα μπορούν να επιτηρούν τις καθημερινές κοινωνικές συμπεριφορές, πράγμα που ήταν έτσι και αλλιώς στα σχέδιά τους. Μία μικρή έρευνα να κάνει κανείς για προϊόντα επιτήρησης που παρέχουν οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες στο στρατό, την αστυνομία και σε εργοδότες, θα αρκούσε για να καταλάβει ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού δε γίνονται ούτε για το καλό μας ούτε για την υγεία μας, αλλά υπηρετούν το σύμπλεγμα φαρμακοβιομηχανιών, εταιρειών πληροφορικής και επιτήρησης.

Έτσι λοιπόν, αφού εδώ και ένα χρόνο μας έχουν κλεισμένους στα σπίτια μας, μέσα από μια επιχείρηση πρωτοφανούς ψυχολογικού πολέμου, το σύμπλεγμα φαρμακοβιομηχανιών, εταιριών πληροφορικής και επιτήρησης θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα προς το ψηφιακό φακέλωμα του γενικού πληθυσμού. Αυτό το έκαναν και χωρίς τη συναίνεσή μας αλλά η covid-19 προσέφερε την κατάλληλη ευκαιρία απόσπασης συναίνεσης εκ μέρους μας, καθώς έπεισαν αρκετό κόσμο (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) πως όλα αυτά γίνονται για την υγεία μας. Ο εμβολιασμός και το ψηφιακό φακέλωμα πλασάρονται ως απελευθέρωση αλλά είναι εκβιασμός πάνω στα σώματά μας, τις κοινωνικές μας σχέσεις και την εργασία μας.





Αν στις παραδοσιακές ρητορικές μίσους ο «Άλλος» (ο αλλόθρησκος, ο αλλοεθνής, ο διαφορετικός) ήταν απειλή, πλέον βιώνουμε με οδυνηρό τρόπο τη γέννηση ενός καινούριου κόσμου στον οποίο, για τη ρητορεία της κυριαρχίας, αποτελεί απειλή ο συνάνθρωπος εν γένει. Από το θεμέλιο της χομπσιανής φιλοσοφίας *homo homini lupus est* [ο άνθρωπος είναι λύκος για τον άνθρωπο] που στήριζε τον αστικό κόσμο επί τρεις αιώνες, περνάμε στην μετάλλαξη του: ο άνθρωπος είναι φορέας ιών και μικροβίων για τον άνθρωπο. Το παλιό δίλημμα «ελευθερία ή ασφάλεια», αφού κατέστη πληθωριστικό νόμισμα και έχασε την τρομοκρατική ισχύ του και συνακόλουθα έπαψε να αποτελεί νομιμοποιητική αρχή της εκάστοτε εξουσίας, αντικαθίσταται από το καινούριο δίλημμα «υγεία ή ελευθερία».

Κώστας Δεσποινιάδης (2020)

