

ΠΡΟΛΕΤ

"«Την "ηθική των αφεντικών" την αντιπάθησα όσο και την "ηθική των δούλων". Μια τρίτη ηθική έβλεπα να διαμορφώνεται μέσα μου: Δίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται!» μ.γκ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΑΝΑΡΧΟΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2016 | ΠΑΤΡΑ | ΦΥΛΛΟ 4

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τη βραδιά που ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσή αυγή ρουπακιά σε μια από τις πολλές με σκοπό να δολοφονήσουν επιθέσεις των παρακρατικών, πάντα με την κάλυψη και τη συνεργατική διάθεση της ελληνικής αστυνομίας. Τρία χρόνια που αντιφασίστες στο κερατσίνι τη νύχτα εκείνη στην προσπάθεια να επιτεθούν στα γραφεία των δολοφόνων, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία πλάι πλάι με τους φασίστες. Τρία χρόνια από τότε που και στην πάτρα η αστυνομία προστάτευε τα ανοιχτά γραφεία των βοθρολυμάτων.

Έχουν περάσει τρία παρά κάτι χρόνια από τότε που το κράτος μέσω του δένδια αποφάσισε για δικούς του σκοπούς και για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα να πάει την όλη διαμάχη και αναβρασμό σε ένα προνομιακό για αυτό πεδίο. Το δικαστικό. Για λόγους που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με αντιφασισμό η χρυσή αυγή οδηγήθηκε στα δικαστήρια με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Και έτσι ξεκίνησε το θέατρο που λέγεται δίκη της χρυσής αυγής... Για λόγους μόνο θεάματος, και όχι ουσίας, αρκετά στελέχη της και βουλευτές της έκαναν και λίγο φυλακή φιλοξενούμενοι σε δικό τους όροφο. Τώρα πια δεν έχει μείνει κανείς.

Έχουν περάσει 21 μήνες από τη μέρα που η "αποσυρμένη" υποτίθεται χρυσή αυγή επιτέθηκε στη νίκαια και μέρα στο αναρχικό στέκι ρεσάλτο.



Έχουν περάσει 6 μήνες από την αποφυλάκιση του δολοφόνου ρουπακιά που συνοδεύτηκε από μηδενικές αντιδράσεις.

Σε αυτά τα τρία χρόνια τα γραφεία της χρυσής αυγής συνεχίζουν να υπάρχουν, το ποσοστό της παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, αρκετές απόψεις της έχουν γίνει επίσημες κρατικές πολιτικές, οι μηχανισμοί που τη στηρίζουν έχουν μείνει στο απυρόβλητο, η αστυνομία βάσει πορίσματος κρατικής "έρευνας" έχει βγει λάδι και μάλιστα χωρίς καμία ιδιαίτερη διασύνδεση με τη χρυσή αυγή... Σε αυτά τα τρία χρόνια τις μόνες αποκαλύψεις τις κάνει η ΚΥΠ με την επιλεκτική διοχέτευση υποκλοπών σε δημοσιογράφους. Και είναι αρκετά φανερό πως αυτή η δίκη δε θα μπορούσε να γίνει ποτέ δίκη του όποιου αντιφασιστικού κινήματος εναντίον του παρακράτους. Αλλά πρόκειται για μια διαμάχη μερών του κράτους και το όποιο αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις δικές τους προθέσεις.

Σε αυτά τα τρία χρόνια ο κρατικός φασισμός έχει σκοτώσει στο αιγαίο χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες...

Η επέτειος, όπως αρέσει σε πολλούς να τη λένε, είναι επέτειος θέλει δε θέλει κάποιος και όλων των παραπάνω, που απέχουν πολύ από το να ονομαστούν νίκες όσο και αν κάποιοι θέλουν να το πουλήσουν ως τέτοιο. Και απέχει πολύ να πει κανείς πως τιμάται με κάποιο τρόπο η μνήμη ενός ανθρώπου που επέλεξε να αντισταθεί με τρομερό κόστος στα φασιστικά καθάρματα.

editorial

Η προλét είναι μια προσπάθεια να γραφτούν απόψεις για τα κοινωνικά ζητήματα μέσα από ένα προλεταριακό, αντιεξουσιαστικό και αναρχοαυτόνομο πρίσμα. Για κάποιο αριθμό φύλλων θα είναι σε πειραματική περίοδο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος θα πούμε περισσότερα.

Διανέμεται με ελεύθερη συνεισφορά.
Κόστος φύλλου: 0,24 ευρώ

**στην εφημερίδα θα φιλοξενούνται κείμενα από άλλα αντιεξουσιαστικά έντυπα και σάιτς. Κείμενα ποικίλης θεματολογίας που προφανώς μας βρίσκουν σύμφωνους, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές*

Μαύρος **sarajevo** καπιταλισμός.

σελ3

Mafiaball **sarajevo**

σελ6

Σταυροκοπήματα **sarajevo**

σελ8

Ο ξυλοδαρμός του διοικητή της τροχαίας και τα κρατικά και κομματικά παιχνιδάκια.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΑΖΟΥΣ

σελ2

Η ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ

οι αριστεροί απατεώνες

και οι συνένοχοι

σελ7

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΣΥΝΟΡΩΝ

στη βουλγαρία. σελ4

Ο ΤΟΣΚΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ σελ.4

Μαύρος καπιταλισμός.

Κυριακή 4 Σεπτέμβρη 2016

Μαύρα μανάβικα. ...Ερωτηθείς από την "Κ" ο πρόεδρος της ένωσης κονσερβοποιών ελλάδας Κώστας Αποστόλου ανέφερε ότι ... υπολογίζει ότι περισσότεροι από 12.000 τόνοι ροδακίνων ετησίως φεύγουν δια της "μαύρης οδού". "Τον Μάιο κάναμε σύσκεψη στο υπ. Οικονομικών όπου τους προειδεάσαμε για την ένταση του φαινομένου· δεν ελήφθησαν μέτρα" είπε.

Ο ειδικός σύμβουλος της συνδέσμου εξαγωγέων φρούτων - λαχανικών και χυμών Γιώργος Πολυχρονάκης αποκάλυψε μιλώντας στην "Κ" ότι "το ίδιο συμβαίνει και με τα μήλα, τα καρπούζια, τα πορτοκάλια και με άλλα φρούτα και λαχανικά". Όπως ανέφερε, ποσοστό 20%-30% της παραγωγής φεύγει με αυτόν τον τρόπο από τα χωράφια για το εξωτερικό.

Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, η καθεστωτική "καθημερινή" σε σημερινό ρεπορτάζ με τίτλο τα "γκριζία" ροδάκινα... και το "μαύρο" χρήμα από τον κάμπο της Μακεδονίας. Νταλικές φορτώνουν νύχτα, ταξιδεύουν νύχτα, και...

Δεν έχουμε γνώμη για το μέγεθος του πράγματος. Αλλά είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι αυτές οι "offrecord" (όπως λέμε "offshore"...) συναλλαγές γίνονται μόνο για τα εξαγωγίμα αγροτικά. Γιατί θα έπρεπε να περιορίζονται εκεί και να μην αφορούν και τις ντόπιες βιομηχανίες τυποποίησης; Αφού αυτά τα νταραβέρια (της "νύχτας") φαίνεται ότι βολεύουν τους ενδιαφερόμενους (όπως υποστηρίζει και το ρεπορτάζ): και τους πωλητές (αγροτοαφεντικά) και τους αγοραστές (διάφορες βιομηχανίες τροφίμων).

Κυριακή 4 Σεπτέμβρη 2016

Μαύρος καπιταλισμός. Ένα απ' τα πολλά "στραβά και ανάποδά μας" (σε σχέση με τις mainstream απόψεις) είναι ότι υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια ότι η σε εξέλιξη κρίση / αναδιάρθρωση δεν έχει μόνο μία όψη. Έχει δύο. Στον ελληνικό καπιταλισμό αυτή η δεύτερη όψη είναι εντονότερη (σε σχέση με

άλλες περιπτώσεις στην ευρώπη, απ' την άλλη μεριά όμως, και σε παγκόσμια σύγκριση, δεν είναι κάτι "παράξενο" γενικά) εξαιτίας της ιστορικής και μόνιμης απουσίας εκείνων των καπιταλιστικών / κρατικών θεσμίσεων που θα της έκοβαν ταχύτητα.

Αναφερόμαστε στο συστηματικό πέρασμα διαδικασιών του "λευκού" καπιταλισμού στη σφαίρα του "μαύρου". Αυτό που ονομαζόταν "παραοικονομία" ήταν μόνιμο ελληνικό χαρακτηριστικό, πριν έως πολύ πριν το 2009· σε ένα μέγεθος γύρω στο 25% του (λευκού) αεπ. Απ' το 2010 η "μαύρη" σφαίρα του κεφάλαιου επεκτάθηκε συστηματικά· και συνεχίζει ακάθεκτη.

Έτσι, τα νούμερα, τα μεγέθη και οι μετρήσεις των "ειδικών" σε ότι αφορά το α.ε.π. και την "ύφεση" στην Ελλάδα μας προκαλούν γέλιο. Γιατί μετρούν μόνο την "λευκή" πλευρά του καπιταλισμού (μέσα απ' τις επίσημες συναλλαγές, τους φόρους, κλπ). Οπωσδήποτε αυτή η "λευκή" πλευρά συρρικνώνεται, και μάλιστα επίμονα, απ' το 2008. Όμως αυτή η επιμονή έχει γίνει οικονομολογική σπαζοκεφαλιά, αφού τέτοια χρόνια "ύφεση" είναι ασυνήθιστη διεθνώς.

Δεν πρόκειται, όμως, για πραγματική "ύφεση" στο σύνολό της. Είναι τέτοια μόνο κατά ένα μέρος, άγνωστο πόσο μικρό ή μεγάλο. Στις μετρήσεις προστίθεται μαζί με την πραγματική ύφεση (: εγκατάλειψη οικονομικών δραστηριοτήτων για τα αφεντικά, επίσημη ανεργία για εμάς) και η απόσυρση όλο και περισσότερων καπιταλιστικών διαδικασιών απ' τα ραντάρ της καταμέτρησής τους. Ένα σημαντικό μέρος των μαθηματικών της "ύφεσης" περιλαμβάνει, ανομολόγητα, την διόγκωση της "μαύρης οικονομίας".

Αυτή είναι η θέση μας. Που εξηγεί και το (μόνο από πρώτη ματιά παράδοξο) γεγονός ότι η μυθική "ύφεση" δεν "φαίνεται" πρακτικά· όχι, σίγουρα, στο μέγεθος και με την ένταση που θα ήταν αναμενόμενο αν οι μετρήσεις της ήταν αληθινές. Δεν φαίνεται επειδή αρκετές οικονομικές / καπιταλιστικές δραστηριότητες συνεχίζονται. Συνεχίζονται (μεταφορικά) "νύχτα". Σαν τις νταλικές με τα φρούτα, τα λαχανικά, και τα υπόλοιπα.

Με τα φώτα νυσταγμένα και τις τσέπες ξάγρυπνες.

Κυριακή 4 Σεπτέμβρη 2016

Μαύρη μαυρίλα. Έχουμε δείξει (ενδεικτικά: τι κάνουν οι άνεργοι τον άφθονο ελεύθερο χρόνο τους; ίσως δουλεύουν... Sarajevo no 89, Νοέμβρης 2014) ότι ο μαύρος καπιταλισμός είναι το ιδανικό του νεοφιλελευθερισμού "αμερικάνικου τύπου". Δεν μπορεί, φυσικά, να υποστηριχτεί αυτό πανηγυρικά απ' τους δημαγωγούς των αφεντικών. Απλά συμβαίνει.

Κάποιος θα σκεφτεί (και σωστά) ότι μ' αυτό το συστηματικό πέρασμα απ' τον "λευκό" στον "μαύρο" καπιταλισμό αδυνατίζει ο ρόλος του προσοδικού κράτους σα διανομέα χρηματικών οφελγημάτων. Ενισχύεται όμως ο ρόλος του σε άλλες διαστάσεις του. Για παράδειγμα, σαν μονοπωλητής της "νομιμότητας," το κράτος μπορεί να οργανώνει έτσι τη "νομιμότητα" ώστε να επωφελείται η "παρανομία" (δηλαδή η μαύρη συσσώρευση)· κάτι που αν θέλει κανείς να το δει θα το διαπιστώσει κατά κόρο στα μέρη μας. Ή, το κράτος μπορεί να "προστατεύει" ορισμένες "λευκές" νησίδες που δεν έχουν άμεσα συμφέροντα στη "μαύρη" πλευρά. Ή (κι αυτό συμβαίνει κατά κόρον στα μέρη μας) μπορεί να συναρθρώνεται στρατηγικά με τις πιο "δυναμικές" εκδοχές της μαύρης συσσώρευσης, με τους βαρώνους του οργανωμένου εγκλήματος. Παίρνοντας ψήφους και δίνοντάς τους, π.χ., "άδειες" (γενικά)...

Εκείνο που είναι σίγουρο, και έχει καταλυτικές συνέπειες στον ταξικό ανταγωνισμό (εναντίον της τάξης μας) είναι ότι αυτή η τάση, το συστηματικό πέρασμα στην "αθέατη πλευρά" της καπιταλιστικής συσσώρευσης, είναι μη αναστρέψιμη (εκτός αν... δεν θα το πούμε!!! όχι, δαγκώνουμε τη γλώσσα μας και το πληκτρολόγιο...).

Αυτό αποδεικνύεται παγκόσμια εδώ και τουλάχιστον 6 δεκαετίες.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

Ας δούμε την πολύ πρόσφατη γνωστοποιημένη ιστορία της βουλγάρικης συνοριοφυλακής...

Η ίδια η συνοριακή αστυνομία και ο αρχηγός της Α.Αγγελον πρόσφατα παρασημοφόρησε την «εθνικιστική οργάνωση για την προστασία των Βούλγαρων πολιτών» που συνέλαβε 23 μετανάστες.

Ο πρώην επικεφαλής της βουλγάρικης συνοριοφυλακής Βάλερι Γκριγκόροφ στις 9/8/16 δήλωνε στη deutsche welle πως “Υπάρχει μια σχέση συνεργασίας μεταξύ διακινητών, αστυνομίας και συνοριοφυλακής, με ανοχή των αρμοδίων”. Λίγες μέρες μετά στις 14/8 ντόπιο κανάλι αναφέρει πως στις 8 Αυγούστου ο Α.Αγγελον υπέγραψε σύμβαση ύψους 100.000 ευρώ με την εταιρεία «Edelweiss 0707», που είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά προσφύγων από τα σύνορα Τουρκίας-Βουλγαρίας σε βουλγαρικό κέντρο υποδοχής προσφύγων. Τον περασμένο Ιούνιο ο επικεφαλής της εταιρείας, Γ.Τόσκοφ, συνελήφθη ενώ οδηγούσε ο ίδιος φορτηγό που μετέφερε παράνομα 66 Ιρακινούς και Αφγανούς μετανάστες. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη κινηθεί εισαγγελική έρευνα εις βάρος του Τόσκοφ για παράνομη διακίνηση ανθρώπων, και ήταν σε κατοίκον περιορισμό, αυτός μετέφερε την ιδιοκτησία στον πατέρα του και έτσι απλά η «Edelweiss 0707» κατάφερε να πάρει κρατική χρηματοδότηση ύψους 100.000 ευρώ για τη μεταφορά προσφύγων. Ντόπια μήντια αναφέρουν ότι οι μεταφορές θα γίνονταν με το ίδιο φορτηγό...

Ο πρωθυπουργός της βουλγαρίας δήλωσε “Είναι ντροπιαστικό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω” και παραίτησε τον αρχηγό και τον υπαρχηγό της συνοριοφυλακής. Μεμονωμένο θα βιαστεί να πει κανείς. Οι κάθε είδους αστυνομίες των κρατών είναι ανιδιοτελείς και προσφέρουν στην κοινωνία χωρίς ανταλλάγματα... Ας τον προλάβουμε λοιπόν καθώς τον απρίλη σύμφωνα με τη Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία 15 από τους συνολικά 17 αστυνομικούς που υπηρετούν στη συνοριακή διάβαση με την Ελλάδα “Καπιτάν Πέτκο Βόιβοντα” δέχονται πειθαρχικό έλεγχο για συμμετοχή τους σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Όλα αυτά τα αναφέρουμε για να “πειστεί” και ο πιο αφελής πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά αποδειξίς πως τα “κυκλώματα διακίνησης μεταναστών” είναι κομμάτι και σε στενή συνεργασία και έλεγχο με τις επίσημες κρατικές αντιμεταναστευτικές πολιτικές. Αν ψάξει κανείς θα βρει πολλά τέτοια περιστατικά που δείχνουν πως το κράτος και οι υπάλληλοι του διαχειρίζονται τη μετακίνηση των μεταναστών με το αζημίωτο και ο μόνος τρόπος να το κάνουν αυτό είναι σίγουρα τα κλειστά σύνορα. Προφανώς όταν γίνονται τέτοιες συλλήψεις συνήθως πρόκειται για αναγκαστικές ανακατατάξεις στα κυκλώματα για διάφορους λόγους και τίποτα παραπάνω.

Και είναι αρκετά ασφαλές να πούμε πως όταν αποδεδειγμένα υπάρχει από τη μία μεριά των συνόρων μια τέτοια κρατική δομή είναι σίγουρο πως υπάρχει κάτι αντίστοιχο και από την άλλη μεριά των συνόρων, δηλαδή την ελληνική. Αλλά εδώ είπαμε επικρατούν οι κλασικοί αθωωτικοί μύθοι που βλέπουν τα κυκλώματα και την κρατική εμπλοκή σε αυτά μόνο στις γειτονικές χώρες... Εδώ δεν υπάρχουν κυκλώματα που λειτουργούν με την ανοχή ή και τη συμμετοχή του κράτους. Εδώ απλά βρίσκεται ένας φιλόξενος λαός...

Χάρη στον τραυματισμό του διοικητή της τροχαίας μάθαμε από σπόντα πως ο τόσκας επισκέφτηκε τη βουλγαρία για το προσφυγικό στις 30 του μήνα. Εμείς που είμαστε καλοπροαίρετοι πιστέψαμε ότι πήγε σαν ντούρος αριστερός των ανοικτών συνόρων (όπως όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ) να τους τρίξει τα δόντια για τη μεταχείριση των μεταναστών. Αλλά απογοητευτήκαμε. Μάλλον πήγε για τους σφίξει το χέρι. Η κυβερνητική εφημερίδα αυγή παραθέτει την ανακοίνωση του υπουργείου: “Μονοήμερη επίσκεψη εργασίας στη Σόφια πραγματοποίησε την Τρίτη ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, όπου συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ρουμιάνα Μπατσβάροβα.

Κατά τη συνάντηση η οποία έλαβε χώρα σε άκρως φιλικό κλίμα, οι δυο τους συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων στο πεδίο των κοινών τους αρμοδιοτήτων, με έμφαση στη διαχείριση του προσφυγικού και ζητήματα ασφάλειας.

Επίσης, συμφώνησαν να εξετάσουν τη δυνατότητα κοινών περιπολιών των αρχών ασφαλείας των δύο χωρών, σε ορισμένα σημεία της οριογραμμής Ελλάδας-Βουλγαρίας.”

Σεμνά και αριστερά λοιπόν η “κυβέρνηση των ανοικτών συνόρων” κάνει και βαλκανικές συνεργασίες για να παραμείνουν τα σύνορα κλειστά. Και μάλιστα με τη βουλγάρικη συνοριοφυλακή. (Ήδη από τις 11 Αυγούστου είχαν ανακοινωθεί από τη βουλγαρική αστυνομία κοινές περιπολίες της ελληνικής και της βουλγάρικης τροχαίας και για το διάστημα μέχρι τις 30 Οκτώβρη, μεταξύ άλλων και για να βρίσκουν πρόσφυγες.) Και τα βρήκαν άραγε; Μάλλον ναι, για να δηλώνει η υπουργός εσωτερικών της βουλγαρίας λίγες μέρες μετά πως δε χρειάζεται να χτίσει τείχος στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

*Την ίδια μέρα της επίσκεψης τόσκα διορίστηκε και ο νέος αρχηγός της συνοριοφυλακής -και της διακίνησης μεταναστών- της βουλγαρίας. Ίσως να έσφιξαν και τα χέρια με τον τόσκα και να τον διαβεβαίωσε πως τίποτα δεν θα αλλάξει. Οι πολιτικές και οι μπίζνες μένουν ίδιες....

Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα;

Εκεί στα βόρεια κάτι πρέπει να γίνεται. Ειδήσεις που τρύπωσαν σε κάποιο ποστ και χάθηκαν χωρίς προεκτάσεις, χωρίς ταρατσόμ, ως αστυνομικές επιτυχίες παίζουν και εδώ. Αλλά ποιος τις προσέχει;

Κάπου αρχές Ιουλίου από το τοπικό σάιτ 29<https://www.xanthi2.gr/> “29 συλλήψεις για το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών σε Έβρο-Θεσ/νική-Αττική.(...) Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ένας αστυφύλακας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Έβρου για τον οποίο διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε μία λαθροδιακίνηση ως προπομπού, καθώς επίσης παρέιχε ουσιώδεις πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με την επιχειρησιακή δράση των αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής που υπηρετεί.

Ένα μήνα πιο πριν στην Αλεξανδρούπολη είχε παίξει και άλλη μια αστυνομική επιχείρηση. Αντιγράψουμε από το <http://www.alexpoli.gr/>: “40 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών με εγκέφαλο στην Αλεξανδρούπολη. (...) μεταξύ των συλληφθέντων στην Αλεξανδρούπολη είναι ιδιοκτήτες νυχτερινών μαγαζιών γνωστοί στην πόλη, στρατιωτικοί, (...)”. Πολλές ανακατατάξεις εκεί κοντά στα σύνορα. Για την ιστορία οι στρατιωτικοί ήταν 3.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ

2/9/2016 ΒΟΛΟΣ Καθιστική διαμαρτυρία παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας πραγματοποιήσαν χθες οι μετανάστες που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας «Μόζα». Γύρω στις 10.30 το πρωί 78 μετανάστες

εξήλθαν από το Κέντρο Φιλοξενίας ζητώντας να μπορέσουν να προωθηθούν στους προορισμούς τους ώστε να τύχουν μίας καλύτερης ζωής.

αρχές Σεπτεμβρίου 40 γυναίκες και παιδιά από το Αφγανιστάν που είναι εξορισμένες στο καμπ της Ελευσίνας συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Βικτωρίας για να διαμαρτυρηθούν για τα κλειστά σύνορα και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους και την αξιοπρεπή αντιμετώπισή τους ως πρόσφυγες πολέμου. Με πανώ και συνθήματα κατευθύνθηκαν προς τα γραφεία της Praxis στη Στουρνάρη, όπου και ενημερώθηκαν πως αυτά έχουν μεταφερθεί.



06/09/2016 ΤΡΙΚΑΛΑ Καθιστική διαμαρτυρία έξω από την είσοδο του hot spot των Τρικάλων πραγματοποίησαν το μεσημέρι οι μετανάστες. Μιλώντας για τους λόγους που τους έκαναν να προχωρήσουν στη διαμαρτυρία, μαζί με τα γυναικόπαιδα, είπαν μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν καλό φαγητό, χρήματα, την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, φάρμακα. Είπαν ότι το γάλα που τους δίνεται είναι ληγμένο και ότι γενικά οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι καλές.

6/9/2016 Μετανάστες από το τη δομή στο Καλοχώρι από το κτίριο Ηλιάδη πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας.

9/9/2016 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σε αναβρασμό βρίσκονται τα Κέντρα Φιλοξενίας σε Δολιανιά και Τσεπέλοβο στο Νομό Ιωαννίνων.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ορισμένοι από τους πρόσφυγες προχώρησαν σε κλείσιμο των δρόμων, έξω από τις εστίες, σκεδόν ταυτόχρονα και στις δύο περιοχές.

Την απομάκρυνσή τους και την μεταφορά τους κοντά σε κάποιο αστικό κέντρο ζητούν οι πρόσφυγες που από τις αρχές καλοκαιριού βρίσκονται στο Κέντρο Φιλοξενίας στο Τσεπέλοβο.

Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα; 2

πάτρα το μακρινό 2008

Ήταν κάπου στα τέλη νοέμβρη του 2008 όταν έσκασε η είδηση στην πόλη της Πάτρας, με τον καταυλισμό χιλιάδων μεταναστών στην οδό ευρώτα να υπάρχει ακόμα. Η αστυνομία κάνει επιχείρηση για την "εξάρθρωση" κυκλώματος διακίνησης μεταναστών στο οποίο εμπλέκονται τελικά 5 λιμενικοί αλλά και άλλοι ντόπιοι επιχειρηματίες και κρατικοί λειτουργοί. Είχε μπλέξει και η Interpol με παρακολουθήσεις χρόνων και η οποία δήλωσε πως οι εμπλεκόμενοι λιμενικοί είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς που περίμενε. Η ντόπια αστυνομία μάλλον βιάστηκε να πιάσει κάποιους απλά και μόνο για να καλύψει πολλούς άλλους... Και μετά εννοείται πως οι λιμενικοί της Πάτρας συνέχισαν να είναι ήρωες και άλλα τέτοια χαριτωμένα

Η ιστορία αυτή έχει πολλά τα οποία θα αναφέρουμε εκτενώς σε επόμενα φύλλα.

Οι αιχμάλωτοι μετανάστες στα νησιά

Είναι αξιοσημείωτο και αξιο διερεύνησης πια. Οι μετανάστες που βρίσκονται αιχμάλωτοι στα νησιά σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και πριν λίγες μέρες προσπαθούν μόνοι τους χωρίς ιδιαίτερη στήριξη να ακουστούν στον υπόλοιπο κόσμο και να αφεθούν ελεύθεροι να αποχωρήσουν από τα νησιά. Πορείες διαμαρτυρίες, συγκρούσεις με την αστυνομία, καθιστικές διαμαρτυρίες, μικροεξεγέρσεις στα hot spots ζητώντας ελευθερία και να τους φερθούν ανθρώπινα. Αλλά τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους, όταν καταφέρνουν να ακουστούν, σπεύδουν οι πάντα πρόθυμοι δημοσιογράφοι -φιλοκυβερνητικοί ή μη- να τις παρουσιάζουν όπως βολεύει και να αποκρύψουν ό,τι δε βολεύει. Έτσι απλά οι μετανάστες πλακώνονται μεταξύ τους και η αστυνομική βία τους χωρίζει. Καμία καταστολή, μόνο φιλοξενία και βραβεία για τα νησιά. Καμία αναφορά στους κάθε φορά συλληφθέντες αγωνιζόμενους μετανάστες και στην περαιτέρω τύχη τους... Εκτός από κάτι ρατσιστικές αντιμεταναστευτικές επιστολές τύπων σαν το δήμαρχο Λέρου, τα νησιά είναι μια μαύρη τρύπα πληροφόρησης καθώς έτσι εξυπηρετείται το γενικότερο κρατικό πλάνο... Ένα πλάνο που θέλει χρόνο μέχρι να ρολάρει και να στρώσουν τα διάφορα κυβερνητικά αντιμεταναστευτικά σχέδια για την ολοκληρωτική διαχείριση των μεταναστών. Ένας χρόνος που δίνεται απλόχερα από όλες τις μεριές στην κυβέρνηση, και δίνεται εις βάρος των συμφερόντων των αιχμαλώτων μεταναστών. Οι μετανάστες και μετανάστριες στα νησιά έχουν αφεθεί απελπιστικά μόνοι και μόνες. Εμείς από τη μεριά μας στα επόμενα φύλλα θα παρουσιάσουμε την πρόσφατη ιστορία των μεταναστών σε κάθε νησί.

Από τη φυλακή στα χωράφια.

Προχωρά η κρατικά οργανωμένη εκμετάλλευση των αιχμαλώτων και των ημιελεύθερων μεταναστών και μεταναστριών στην Ελλάδα. Πληροφορούμαστε πως "Αύξηση στον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά τα έτη 2015 και 2016 φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2671/Β/26.8.2016, ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία απασχόλησης παράτυπων αγρεργατών στα χωράφια, καθώς πλέον υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας."

Προσοχή στη φράση "ανάγκες της κάθε περιφέρειας" καθώς δείχνει ποιος θα είναι ο βασικός ωφελούμενος αυτού του νόμου. Ένας νόμος που θα πλασαριστεί σαν φιλομεταναστευτικός είναι απλά αυτό που ακολουθεί μετά τον αναγκαστικό εγκλεισμό των μεταναστών στα κέντρα ημιελεύθερης διαμονής (κέντρα φιλοξενίας). Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 11656/241 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Ναυτιλίας γίνεται τροποποίηση της με αριθ.

24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β' 1092).

Στην εν λόγω απόφαση προβλέπονται ανά περιοχή τα εξής:

- 1) Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 12.200 θέσεις.
- 2) Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 2.330 θέσεις.
- 3) Στην Περιφέρεια Αττικής, 9.000 θέσεις.
- 4) Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1.290 θέσεις.
- 5) Στην Περιφέρεια Ηπείρου 1.700 θέσεις.
- 6) Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 60 θέσεις.
- 7) Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 1.140 θέσεις.
- 8) Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 6.115 θέσεις.
- 9) Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 4.028 θέσεις.

Υποθέτουμε ανάλογα θα κατανεμηθούν και τα κέντρα "φιλοξενίας". Τα 90's αναβιώνουν, απλά με επίσημη κρατική οργάνωση και διαχείριση... Τώρα που ένοικοι των στρατοπέδων-camps, όπως τα λέει και ο μουζάλας, θα εργάζονται αν θέλουν να πάρουν άδεια παραμονής, μπορούμε να τα λέμε και στρατόπεδα εργασίας;

Mafiaball

Τρίτη 6 Σεπτέμβρη 2016

Mafiaball 1. Η πιθανότητα (αλλά καθόλου βεβαιότητα!) να προφυλακιστεί ο γνωστός "asset" (αυτό ζητάει για την περίπτωση του ο κατηγορος εισαγγελέας) έχει προκαλέσει ήδη ρίγη. Ρίγη θυμού για τους οπαδούς της ομάδας στην οποία προεδρεύει ρίγη χαράς για όλους τους υπόλοιπους τους μικρόψυχους... Αυτά είναι τα ωραία του θεάματος! Δυνατά, γεμάτα συγκινήσεις, σαν ταινία αστυνομική. Εννοείται πως όσο η προσοχή είναι στραμμένη σε "μπροστινούς", στο "πανί", τόσο οι πραγματικοί capo απολαμβάνουν όχι μόνο την εξουσία αλλά και την ηρεμία τους. Ο "asset" για εμάς, το έχουμε υποστηρίξει ξανά και ξανά, είναι "μπροστινός" - και, εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο. Γυιός / κληρονόμος ενός πλούσιου πατέρα, αποδείχθηκε ιδανικός για "αυτοφοράκιας", στο πιο κυριλέ: εύκολο να εντοπιστεί κάτω από διάφορες πέτρες (του οργανωμένου εγκλήματος).

Επιβεβαιώνει, με τον τρόπο του, αυτό που είχε συμβουλέψει ένα στέλεχος της μόνιμα πρωταθλήτριας π.α.ε. ένα άλλο μικροστέλεχος μιας θυγατρικής (από υποκλοπές που δημοσιοποιήθηκαν κάποτε): το πραγματικό αφεντικό δεν πρέπει να φαίνεται.

Έτσι, ακριβώς. Τα πραγματικά αφεντικά δεν φαίνονται. Ούτε σ' αυτήν την περίπτωση, ούτε σε άλλες...

Τρίτη 6 Σεπτέμβρη 2016

Mafiaball 2. Η "σατανική σύμπτωση" (;) του να έχει μόλις αγοράσει ο "asset" μια άδεια καναλιού (με τις ευλογίες των κυβερνητικών βιτρινών... Πότε, είπαμε, είχε πάει ο "asset" τελευταία φορά στο Μαξίμου; Να βοηθήσουμε τη μνήμη σας: στις 19 του περασμένου Μάη. Μαζί με τον άλλο "πολύτιμο", που είναι πολύ πιο διακριτικός, επειδή ξέρει καλύτερα την "δουλειά", τον δήμαρχο του Πειραιά), αυτή η "σύμπτωση" λοιπόν

δίνει στην υπόθεση sport διαστάσεις. Τι θα γίνει πρώτο; Το κανάλι ή η έναρξη της δίκης; Και πόσο θα κρατήσει αυτή η δίκη; Λιγότερο ή περισσότερο απ' την (δεκαετή) άδεια του καναλιού; Και ποιος θα συνεταιριστεί με τον "asset" στο "νέο τηλεοπτικό τοπίο", χωρίς "διαπλοκή", με αγάπη, ειρήνη, διαφημιστική πίτα, "αντικειμενικότητα" και "υγιή επιχειρηματικότητα"; *Στοιχήματα please!!!*

Πάντως όσο ξέρει ο "asset" από μπάλα, άλλο τόσο ξέρει από μήντια και τηλεόραση. Και αντίστροφα...

Τρίτη 6 Σεπτέμβρη 2016

Mafiaball 3. Επειδή όταν βλέπει κάποιος τα πράγματα από μακριά μπορεί να τα βλέπει πιο καθαρά, θα άξιζε να ρίξει μια ματιά στο τι συμβαίνει στην ποδοσφαιρική (νότια) κύπρο. Ένα σημερινό άρθρο του καθεστωτικού guardian με τίτλο *βόμβες σε αυτοκίνητα, διαφθορά, και παράνομο στοίχημα: πως το ποδόσφαιρο στην κύπρο βγήκε εκτός ελέγχου* δίνει μερικές "νόστιμες μπουκιές" απ' τα γήπεδα της "μαρτυρικής μεγαλονήσου".

Για τις ανάγκες (και τους περιορισμούς) της ασταμάτησης μηχανής, ας μεταφέρουμε μόνον αυτό: ο κύριος Κώστας Κουτσοκούμνης, πρόεδρος της κοπ (η κυπριακή επο), που εμφανίστηκε στα μέρη μας σαν εκπρόσωπος των fifa/uefa για την "εξυγίανση" του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι χωμένος μέχρι τον λαιμό στον *πραγματικό έλεγχο* του "εκτός ελέγχου" κυπριακού.

Ποιος τα λέει αυτά, χαρακτηρίζοντας τον ποδοσφαιρο-εξαγνιστή αδελφό κύπριο κυρ Κώστα "Καντάφι του ποδοσφαίρου", που αν "πέσει" κάποτε θα λυθούν πολλά; Ένας πρώην (πια) κύπριος διαιτητής, ονόματι Μάριος Παναγή, που σε δόσεις μέσα στο 2014 "μουρμούρισε" διάφορα... Και, στα τέλη του 2014, κρέμασε τη σφυρίχτρα και άνοιξε το στόμα του (στη Λευκωσία), δίνοντας ονόματα και διευθύνσεις για την *κυπριακή ποδοσφαιρική μαφία...*

Πάταγος έγινε. Κάτι άλλο; ΦΥΣΙΚΑ

ΟΧΙ!!! Με υψηλή τέχνη (του είδους: η αστυνομία ερευνά, η εισαγγελία ερευνά, κλπ κλπ) το πράγμα πήγε όσο πιο "αβαβά" γινόταν. Εννοείται ότι ο κυρ Κουτσοκούμνης, σαν "μπροστινός", ζει και βασιλεύει. Απλά ο Παναγή, ύστερα από συστηματικές απειλές εναντίον του, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην αγγλία. Όπου βιοπορίζεται διαιτητεύοντας ερασιτεχνικό.

Και απ' την ασφαλή αγκαλιά της αγγλίας, είπε πρόσφατα και μερικά ακόμα (πάντα για το θέμα "στημένα" και ποδοσφαιρική μαφία στην κύπρο). Για την αστυνομία, για πολιτικούς, κλπ κλπ...

Ηθικό δίδαγμα: Όσοι ασχολούνται ακόμα σοβαρά με "το πιο σημαντικό - ασήμαντο πράγμα στη ζωή μας" είναι άξιοι της τύχης τους: για τα σημαντικά της ζωής τους...

Τρίτη 6 Σεπτέμβρη 2016

Mafiaball 4. Όποιος, λοιπόν, κρατάει αποστάσεις μπορεί και να καταλάβει. Βλέπει, για παράδειγμα, "asset" εδώ (Μαξίμου), βλέπει στο βάθος "asset" εκεί (Noor 1), βλέπει "asset" παραδίπλα (κανάλια), βλέπει "asset" παρακεί (στημένα) και λέει: *Μωρέ μπράβο σ' αυτό το παλληκάρη! Είναι πολύ δραστήριο! Μήπως γι' αυτό το ζηλεύουν;*

Αλλοίμονο στους "αυτοφοράκηδες"! Αλλά έτσι είναι ο αυθεντικός μαύρος καπιταλισμός: ντροπαλός!!! Σιγά μην βγουν τα αφεντικά του μπροστά να κοκορεύονται!



Η ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΪ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ

Η ανεπίσημη κυβερνητική εφημερίδα, η “ανεξάρτητη” συνεταιριστική εφημερίδα “Εφημερίδα των Συντακτών”, ως σωστό τσιράκι έχει αναλάβει να παρουσιάζει στο

κοινό τα αντιμεταναστευτικά αυτής της κυβέρνησης κάπως όμορφα (και ανεξάρτητα πάντα). Μαζί με άλλους αριστερούς αυταποκαλούμενους αντιπολιτευόμενους έχει καταφέρει να συγκαλύψει τα αντιμεταναστευτικά εγκλήματα αυτής της “πρώτη φορά αριστερά” κυβέρνησης και να χτίσει συγχρόνως το μύθο ότι πάει κόντρα στην πολιτική των προηγούμενων ακροδεξιών σαμαρά, δένδια κτλ.

Αν υπήρχε μνημείο/βραβείο για αυτή τους την προσπάθεια αυτό θα ήταν σίγουρα η ιστορία της αμυγδαλέζας και το πώς έγινε εφικτό η πλειοψηφία του κόσμου να πιστεύει ότι έκλεισε. Τόσο ώστε πριν λίγες μέρες να μας “πληροφορεί” πως θα χρησιμοποιηθεί ξανά με ένα αρθράκι με τον απίθανο τίτλο: “Αμυγδαλέζα η φιλόξενη”. Αλλά ακόμα και για έναν πληρωμένο γραφιά όπως η ΕφΣυν είναι δύσκολο να καταφέρει στο ίδιο άρθρο να συντηρήσει το συνειδητό μνητιακά κατασκευασμένο ψέμα της “αμυγδαλέζας που έκλεισε” και συγχρόνως να πληροφορήσει για τη νέα (επιπλέον) χρήση της που θα είναι: “χώρος κατάλληλος για τη φιλοξενία οικογενειών μεταναστών που θα θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας”.

Έτσι το άρθρο γίνεται ένα άρθρο που αυταναιρείται... Ξεκινάει με τη φράση “που θα μετατρέψει ένα μεγάλο μέρος από το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας”, συνεχίζει με το “θα υπάρχει ένας κενός χώρος ανάμεσα σ’ εκείνον όπου κρατούνται οι οικονομικοί μετανάστες και εκείνον που θα

υποδεχτεί τις οικογένειες” και καταλήγει στην αλήθεια(;) “Ο χώρος που θα μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής οικογενειών που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες τους θα είναι από την αντίθετη πλευρά”.

Για να καταλάβετε για το τι καθίκια είναι εκεί στην εφημερίδα των συντακτών (τα ίδια ισχύουν και για άλλες αριστερές εφημερίδες αλλά για πολλές αντιρατσιστικές οργανώσεις) είναι οι ίδιοι που σε άρθρο στις 03.03.2016, αναφέρουν στο παρεπιπτόντως: “Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 1.140 κρατούμενοι βρίσκονται στα 11 κέντρα κράτησης στην Κόρινθο, τον Ταύρο, το Παρανέστι, την Ξάνθη, την Ορεστιάδα, την **Αμυγδαλέζα**, τη Μόρια, τη Σάμο και τη Χίο”. Αλλά είπαμε αυτούς τους αριστερούς απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων τους προσπατεύουν, για να μην τους πάρει κανείς με τις πέτρες και φανεί πόσο καραγκιόζηδες και ανήθικοι είναι, και κάτι “ανεξάρτητοι” δημοσιογράφοι σαν την εφημερίδα των συντακτών που αναλαμβάνει τώρα να διαχειριστεί άλλη μια αθέτηση δέσμευσης των αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ (το περίφημο σε 100 μέρες κλείνει η αμυγδαλέζα του πανούση και της κατριβάνου το φλεβάρη του ‘15) και να βρει ένα καινούριο όνομα για το κέντρο απελάσεων οικογενειών αυτήν τη φορά. Θα είναι λέει “κέντρο υποδοχής οικογενειών που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες τους” και λέγοντας πως θα παίξει “ολική αναμόρφωση του χώρου, που θα γίνει αγνώριστος”. Γραφή μπερδεμένη που απευθύνεται σε όποιους θέλουν να δουν αυτό που θέλει και η κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι θα παρατηρήσουμε πως πρόκειται απλά για προέκταση της ήδη υπάρχουσας φυλακής-φάντασμα και για μια προσπάθεια να κρύψουν την αριστερή συνέχεια του δεξιού κράτους...

Οι αριστερές εφημερίδες αλλά και πολλές αριστερές και αντιρατσιστικές οργανώσεις εμφανίζουν μια σπάνια και περίεργη φιλοκυβερνητική πάθηση τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Φέρονται λες και η αμυγδαλέζα έκλεισε. Η πάθηση αυτή εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά καθώς στις 20 Ιούνη 2015 η Ανοικτή Πρωτοβουλία Εναντία στα Κέντρα Κράτησης (ένα εγχείρημα που τέλειωσε λίγο μετά και συμμετείχαν διάφορες οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Δημοκρατικά Δικαιώματα) είχε καλέσει και πορεία που στήριξε η ΚΑΡ (κίνηση απελάστε το ρατσισμό) και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκπρόσωποί του δήλωναν τότε πως η αμυγδαλέζα έχει 400 με 500 άτομα. Αυτή ήταν και η πρώτη από τις πολλές αποδείξεις πως το κολαστήριο δεν έκλεισε ΠΟΤΕ! ακολουθούν και άλλες:

24 Ιουλίου 2015 “Αυτή τη στιγμή κρατούνται στην Αμυγδαλέζα 500 μετανάστες, εκ των οποίων οι 5 είναι ανήλικοι” Βασιλική Κατριβάνου” (Βουλευτής Συριζα-Τμήμα δικαιωμάτων)

6 Αυγούστου 2015 “η Αμυγδαλέζα είναι «χώρος κράτησης» με αστυνομικές εγκαταστάσεις και με την πλειοψηφία των κρατουμένων να είναι ποινικοί κρατούμενοι που ολοκλήρωσαν την ποινή τους και πρέπει να απελαθούν και λίγοι που συλλαμβάνονται χωρίς να έχουν χαρτιά μέχρι να διευκρινιστεί το καθεστώς τους” Τασία Χριστοδουλοπούλου (υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής)

26 Σεπτέμβρη 2015 “αναγκαστικά θα χρησιμοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας γιατί οι μετανάστες που έχουν μπει παράνομα υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους” Μουζάλας, (υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής)

4 Μάρτη 2016 “σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρωθυπουργός παρέδωσε στους Πολιτικούς Αρχηγούς, φακέλους με στοιχεία για την κατάσταση σχετικά με το προσφυγικό”. Σε αυτά αναφέρεται και ο αριθμός κρατουμένων σε όλα τα κέντρα

κράτησης (1204) αλλά και ειδικότερα στην αμυγδαλέζα (254). 22 Μάρτη 2016 “Η Αμυγδαλέζα δεν έκλεισε, ούτε θα κλείσει ποτέ” Μουζάλας, (υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής)

25 Μάρτη 2016 “Εγώ ξέρω ότι η Αμυγδαλέζα είναι κλειστή” Κυρίτσης (Εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού για το προσφυγικό)

25 Μάρτη 2016 “Η αμυγδαλέζα έχει 120 άτομα” Τσουκαλάς Βουλευτής Συριζα

Αυτά τα λίγα έτσι ενδεικτικά για ένα κολαστήριο που έμεινε πάντα ανοικτό (και συμβολικά) αλλά κατάφερε να παρουσιάζεται ως κλειστό και να μείνει μακριά από την όποια αντιρατσιστική πραγματικότητα. Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις εφημερίδες και τα σάιτ (tvxs, left κτλ) που το στηρίζουν τα κατάφεραν περίφημα. Αλλά τέτοια αποτελεσματικότητα δε θα την είχαν χωρίς την ένοχη σιωπή (στα όρια συνεργασίας) πολλών που παριστάνουν τους αντιπολιτευόμενους από τα αριστερά...

*Το ερώτημα που ίσως προκύπτει είναι στο γιατί η νέα δημοκρατία που είναι ανταγωνιστικός διαχειριστής της εξουσίας συμφωνεί με αυτό το ψέμα περί κλειστής αμυγδαλέζας καθώς ο Συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ν.Δ. Β.Κικιλίας τουιτάρει στις 14/8/16 “Θα καταπιούν ένα ένα όλα τα ψέμματα και το λαϊκισμό τους, η κυβέρνηση #συριζα ανοίγει την Αμυγδαλέζα. Καμιά συγγνώμη?”. Και τί να κάνουν δηλαδή; Να παραδεχτούν πως η “πρώτη φορά αριστερά” έχει καταφέρει να γίνουν πραγματικότητα όσα αντιμεταναστευτικά ονειρεύονταν σαν original δεξιό; Και μάλιστα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι;

*Έτσι μαγικά ήταν πάντα τα πράγματα στην Ελλάδα. Λένε όλοι μαζί αριστεροί και δεξιό πως δεν υπάρχει ρατσισμός και δεν υπάρχει ρατσισμός. Λένε όλοι μαζί πως δεν υπάρχει αμυγδαλέζα και δεν υπάρχει αμυγδαλέζα. Ποιος χουντίνι και μαλακίες... Εθνική ενότητα αλλά ελληνικά...

Σταυροκοπήματα. Το πολεμικό ενδιαφέρον μας για τις θρησκείες οφείλεται, φυσικά, στη γενικευμένα παραλυτική / ναρκωτική δράση τους. Ειδικά όμως για τον χριστιανισμό, ο πόλεμός μας πάει βαθύτερα. Αφού είναι μακράν η πιο παρανοϊκή από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες της ευρύτερης περιοχής, δεν μπορεί παρά να σχετίζονται τα διαχρονικά "πιστεύω" της με την ιδιαίτερη πολιτικο-στρατιωτική ηγεμονία των πιστών της, όπου τα κατάφεραν και τα καταφέρνουν. Ηγεμονία όλων των επίσημων δογμάτων / φραξιών.

Θρησκεία που έχει σαν το πιο ιερό σύμβολό της ένα όργανο βασανισμού και θανάτωσης; Κι όμως. Αυτό είναι ο *σταυρός*. (Το αγνοεί κανείς;). Αν ο θεωρούμενος σαν "ιδρυτής" της θρησκείας (ο γιός του αφεντικού) είχε φέρει σε πέρας την αποστολή του όχι σε σταυρό αλλά σε κρεμάλα; Είναι εύκολο να βρει κανείς το αντίστοιχο σύμβολο: η θηλεία.

Όταν, λοιπόν, οι πιστοί σταυροκοπιούνται, απλά κάνουν μια χειρονομία ψυχαναγκαστικής εν-σωμάτωσης ενός εργαλείου βασανιστηρίων. Προφανώς τα ηγετικά κλιμάκια που εφηύραν κάποτε, τότε, πριν κάτι πολλές εκατοντάδες χρόνια, αυτήν την καινούργια θρησκεία, είχαν βαθύτερες γνώσεις μαζικής ψυχολογίας. Γνώσεις που δεν κοσίτησε κάποιο θεϊκό πουλί στα κεφάλια τους: όταν πείθεις κάποιους να κάνουν, σαν ιερή, μια χειρονομία ενσωμάτωσης ενός βασανιστηρίου, διαμορφώνεις πρακτικά και εμπειρικά πάνω στα κορμιά τους μια διπλή ηθική: της ενοχής αλλά - κυρίως και απαραίτητα συμπληρωματικά - της εκδίκησης.

Αυτά όλα είναι πεντακάθαρα φανερά εκεί που πρέπει. Στη διακόσμηση της κεντρικής πύλης της νούμερο ένα εκκλησίας του χριστιανισμού: του αγίου Πέτρου. Στη Ρώμη. Όποιος έχει φτάσει μέχρι εκεί και δεν έχει προσέξει τι δείχνει το ανάγλυφο σε μέταλλο θρησκευτικό κόμικ σ' αυτήν την πύλη, δεν έχει ιδέα για τον χριστιανισμό.

(Την "κόλαση" δείχνει! Αλλά με τι απόλαυση στις λεπτομέρειες και στην εφευρετικότητα του βασανισμού των ανθρώπων, ε; Ακόμα και ο διάολος, αν υπήρχε, θα κόλωνε με το πόσα βασανιστήρια μπορούν να σκεφτούν οι οπαδοί της "θρησκείας της αγάπης"...))

Σταυροκοπήματα στο προαύλιο. Όταν, λοιπόν, ο "υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων" της φαιορόζ κυβέρνησης μουρμουρίζει ότι η πρωϊνή προσευχή στα σχολεία μπορεί να είναι και προαιρετική, είναι σαν να λέει ότι ο χριστιανικός σαδομαζοχισμός + προσπλυτισμός μπορεί να είναι "προαιρετικός"... Αν το αποφασίσουν οι νταβάδες της νεολαίας (δάσκαλοι / καθηγητές) ο.κ.

Είναι μια στάση πολύ πιο δειλή, πολύ πιο συμβιβαστική, πολύ πιο δουλική απ' την απόφαση του (καταραμένου!) Σημίτη να σταματήσει η αναγραφή του θρησκευματος στις αστυνομικές ταυτότητες. Γιατί εκείνος (ο καταραμένος...) το άντεχε να αναμετρηθεί με ένα Σύνταγμα γεμάτο με χιλιάδες μέλη της "συμμορίας με τα μαύρα" - και με 2 μύρια υπογραφές τους κατά της "επίθεσης στο έθνος". Ενώ οι τωρινοί, οι ευλογημένοι, όχι να το κάνουν κάτι τέτοιο αλλά ούτε να το διανοηθούν δεν μπορούν.

Το πάνε, λοιπόν, "λάου λάου", σαν εσωκομματικό φραξιονισμό. Ίσα για να ταΐσουν τους οπαδούς του κυβερνητικού συνεταίρου τους "να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους" μέσα στα σχολεία.

Και όχι μόνον αυτούς άλλωστε. *Πρωϊνή προσευχή; Ακόμα και με την τσίμπλα στο μάτι ο εθισμός στο συμβολικό (και ασυνειδητο) αυτομαστίγωμα μέσω σταυροκοπήματος, θα βγάλει σίγουρα μερικά καθάρματα αργότερα...*

SARAJEVO/ασταμάτητη μηχανή

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 2010

Υπάρχουν δυο Ελλάδες, αλίμονο της μιας, εκείνης που πληρώνει το χρέος της ζημιάς. Εκείνης που ξεθεύει λεφτά το αίμα της καρδιάς, υπάρχουν δυο Ελλάδες, αλίμονο της μιας.

Γάμα τα φίλε γάμα τα, με κεφαλαία γράμματα, τελειώσανε τα θαύματα, από δικά μας σφάλματα. Τα λεφτά τα φάγανε, τα λεφτά τα πήρανε, κι όσοι μας χρωστάγανε ήρθαν και μας δειράνε.

Γάμα τα φίλε γάμα τα, με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα, γάμα τα φίλε γάμα τα.

Υπάρχουν δυο Ελλάδες, αλίμονο της μιας, του μόχθου και του πόνου και της παρηγοριάς. Της μοίρας που μας θέλει παιδιά της διασποράς, υπάρχουν δυο Ελλάδες, αλίμονο της μιας.

Γάμα τα φίλε γάμα τα, με κεφαλαία γράμματα, τελειώσανε τα θαύματα, από δικά μας σφάλματα. Τα λεφτά τα φάγανε, τα λεφτά τα πήρανε κι όσοι μας χρωστάγανε ήρθαν και μας δειράνε.

Γάμα τα φίλε γάμα τα, με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία γράμματα, γάμα τα φίλε γάμα τα.



ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 1991

Είμ' ανεβασμένοι, στα σύννεφα πετάω, όταν αγκαλιά μου, μωρό μου, σε κρατάω. Είμ' ανεβασμένοι, δεν ξέρω για πού πάω, ένα μόνο ξέρω, το πόσο σ' αγαπάω.

Είμαι στα χεί μου, όταν σ' έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χώρια μου, με τρώει η στεναχώρια μου.

Είμ' ανεβασμένοι, στα σύννεφα πετάω, όταν μες στα μάτια, μωρό μου, σε κοιτάω. Είμ' ανεβασμένοι, κανένας δε με πιάνει, με τον έρωτά σου πουλάκι μ' έχετε κάνει.

Είμαι στα χεί μου, όταν σ' έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χώρια μου, με τρώει η στεναχώρια μου.

Η δεκαετία του '90 ήταν μια καλή δεκαετία για την ελληνική κοινωνία. Ήταν καλή χάρη στο διάχυτο κοινωνικό ρατσισμό που μαζί με τον κρατικό εξασφάλιζε την άγρια εκμετάλλευση των μεταναστών και μεταναστριών. Μέχρι και ολυμπιακούς αγώνες κατάφερε η ελλαδίτσα να κάνει πατώντας πάνω στα πτώματα και την εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών... Το 2010 πολλοί ανακάλυψαν ξανά πως η ζωή είναι άδικη και έπεσε πολύ κατάθλιψη. Δεν υπήρξε ούτε μια συγγνώμη για αυτούς τους "ξένους" που έμελε όντως να είναι εικόνα από το μέλλον και των ντόπιων. Και πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι που πρόδωσαν ε; Ο αντύπας τα αποτυπώνει όλα αυτά καλύτερα.