



ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

sarajevo/ασταμάτητη μηχανή

1. Αυτή η φωτογραφία σήμερα δεν λέει τίποτα· κι ως μην υποκριθεί

κανένας ότι σοκάρει. Θα ήταν, μάλιστα, εντελώς αδιάφορη αν η δημοσιοποίησή της (κάπου στο facebook) δεν ενέπιπτε στα αυτόματα, ηλεκτρονικό-ρομποτικά φίλτρα της εταιρείας, για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας(!)

συνέχεια στη σελίδα 4



ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

...συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Και οι μετανάστες τι κάνουν; Εδώ και μήνες κινητοποιούνται συνεχώς διεκδικώντας να φύγουν από το νησί. Οι κινητοποιήσεις τους είναι πολλές και ο χώρος μικρός γι' αυτό θα αναφερθούμε συνοπτικά. Το μάη και ιούνη που πέρασε μερικές δεκάδες μετανάστες έκαναν απεργία πείνας ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία του ασύλου και να φύγουν από το νησί που βρίσκονται φυλακισμένοι.

συνέχεια στη σελίδα 3

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

από αλληλέγγυες/οι
κρατούμενων στα νότια

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι έγκλειστες μετανάστριες στο κέντρο κράτησης Ελληνικού ξεκίνησαν νέους αγώνες για την ελευθερία τους.

συνέχεια στη σελίδα 8

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ σελ.2



Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ σελ.5-8

ΑΘΛΙΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ...
ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

σελίδα 7

απο ασταμάτητη
μηχανη / sarajevo

Η ΜΟΡΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ!

Και κάπως έτσι έσπασε η κοινά συμφωνημένη σιωπή για τους αιχμάλωτους μετανάστες στα νησιά. Έστω ελάχιστα, έστω για λίγο...

Αρκετά πάντως για να παρατηρήσουμε και να επιβεβαιώσουμε -

τεκμηριώσουμε αρκετά και για αρκετούς.

Η κρατική πολιτική, και η κρατικά οργανωμένη "αλληλεγγύη", τα μήντια, η αριστερά και η δεξιά στα νησιά μας έγιναν λίγο πιο προσβάσιμες.

Αλλά ας τα πάρουμε ένα ένα...

συνέχεια στη σελίδα 5

Η ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ

"ΑΝΟΙΞΕ"!

Γιατί ποτέ έκλεισε;

Από την τετάρτη 20 Σεπτεμβρη Η ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. Ντάξει και πριν υπήρχε αλλά τώρα υπάρχει και σύμφωνα με την αριστερή - κυβερνητική πραγματικότητα.

συνέχεια στη σελίδα 8

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ



Οπιτσιρικάς στη φωτογραφία σκέφτηκε απλά... Μπροστά του ήταν μια πορεία χιλιάδων ανθρώπων σε πόλη του Μεξικού που στις 10/9 διαδήλωναν ενάντια στη νομιμοποίηση των γάμων ανθρώπων του ίδιου φύλου. Ο πιτσιρικάς ήθελε να τους σταματήσει δηλώνοντας τη διαφωνία του. Γιατί; Όπως είπε στο φωτογράφο "έχω έναν θείο που είναι gay. Και δε μου αρέσει άνθρωποι να τον μισούν". Έτσι απλά ο πιτσιρικάς μπήκε μπροστά στους χιλιάδες με τα χέρια απλωμένα για να τους σταματήσει....

Έφτασαν τους 788 οι δολοφονημένοι από όπλα αστυνομικών στις ΗΠΑ το 2016! Στις 16 Σεπτέμβρη ο Terence Crutcher, 40 χρονών, μαύρος, έμεινε με το αυτοκίνητό του σε λεωφόρο στην Tulsa, Oklahoma. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν να έλεγχουν, τον σκότωσαν χωρίς αφορμή ενώ είχε τα χέρια του ψηλά όπως δείχνει βίντεο που κυκλοφόρησε. Πριν το βίντεο οι μπάτσοι υποστήριζαν πως ο

Crutcher αρνήθηκε να σηκώσει τα χέρια του και κινήθηκε προς το μέρος τους. Αστυνομικές "αλήθειες"... Λίγες μέρες μετά στις 20 Σεπτέμβρη στην περιοχή Charlotte, North Carolina, αστυνομικοί πήγαν σε ένα συγκρότημα κατοικιών ψάχνοντας κάποιον για ένταλμα σύλληψης. Εκεί για κακή του τύχη ήταν και ο Keith Scott (που είχε TBI-τραυματικό εγκεφαλικό τραύμα) στο αυτοκίνητό του κρατώντας ένα βιβλίο περιμένοντας το παιδί του. Αλλά ήταν μαύρος οπότε ύποπτος... Οι μπάτσοι τον δολοφόνησαν υποστηρίζοντας πως ήταν οπλισμένος και τους απείλησε... Αστυνομικές "αλήθειες"... Αμέσως μετά κόσμος μαζεύτηκε στο σημείο και ακολούθησε πορεία και



συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές έσπασαν περιπολικά και επιτέθηκαν στους μπάτσους φωνάζοντας "no justice no peace"... Τη δεύτερη μέρα οι αντιδράσεις-διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στη γερμανία μια έκθεση για το 2015 δείχνει ένα μέρος από την πραγματικότητα του ταξικού πολέμου... Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν, υπήρξαν 1.485 εγκλήματα ακροδεξιού μίσους, με τις επιθέσεις σε σπίτια και μέρη που μένουν μετανάστες να φτάνουν τις 177. Αλλά ευτυχώς δεν παίζουν μπάλα μόνοι τους... Σύμφωνα με την έκθεση οι "ακροαριστερές ενέργειες βίας" συνήθως εναντίον των ακροδεξιών ή της αστυνομίας έφτασαν τις 1,608. Η έκθεση προφανώς δε λέει για τη βία που ασκούν κρατικοί υπάλληλοι στους μετανάστες. Όπως και να 'χει, και στη γερμανία και παντού, είναι και πρέπει να είναι δύο κόσμοι σε

σύγκρουση...

ανατοστατιστικές και θανατοπροβλέψεις... Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε έκθεσή του προβλέπει πως φέτος θα υπάρξει αριθμός ρεκόρ νεκρών μεταναστών. Ο αριθμός είναι 10000... Μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί στα νερά της Μεσογείου παραπάνω από 3000. Αυτό που δεν είμαστε σίγουροι για τον δυτικό "πολιτισμένο" κόσμο είναι το αν ο αριθμός 10000 είναι πρόβλεψη ή στόχος... (Λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτό το φύλλο είδαμε και την είδηση για ένα νέο ναυάγιο στη Μεσόγειο με πάνω από 160 νεκρούς μετανάστες...)

Το κόστούμι του υπόπτου για το ξύλο που έφαγε ο αρχιτροχαίος είχε ραφτεί σε σημείο εντάλματος. Υποτίθεται βάσει των μπατσοδημοσιογράφων (όλων των εφημερίδων και τηλεοράσεων) πως ο συγκεκριμένος είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους στις 10/9 και αναζητείται... Τελικά μάλλον ούτε αυτό ισχύει σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας: "Ανακοινώνεται ότι την περασμένη Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, ο 22χρονος ημεδαπός, που έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης του τραυματισμού Αστυνομικού Διευθυντή την 29-08-2016 στο κέντρο της Αθήνας, παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Δραπετσώνας, στο πλαίσιο περιοριστικών όρων που του έχουν επιβληθεί για άλλα αδικήματα. Για το θέμα ενημερώθηκε η αρμόδια Ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Αστυνομικού Διευθυντή." Στην εφημερίδα καθημερινή επίσης αναφέρεται και ποιος έκανε την αναγνώριση: "Τον 22χρονο είχε αναγνωρίσει στα βίντεο από τη σκηνή της επίθεσης ο αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας που τον είχε συλλάβει τον περασμένο Φεβρουάριο." Όπως και να έχει, ο άνθρωπος δε συνελήφθη δίνοντας κανονικά το παρόν... Για να δούμε που θα καταλήξει το όλο πράγμα.

editorial

Η προλét είναι μια προσπάθεια να γραφτούν απόψεις για τα κοινωνικά ζητήματα μέσα από ένα προλεταριακό, αντιεξουσιαστικό και αναρχοαυτόνομο πρίσμα.

Για κάποιο αριθμό φύλλων θα είναι σε πειραματική περίοδο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος θα πούμε περισσότερα.

*στην εφημερίδα θα φιλοξενούνται κείμενα από άλλα αντιεξουσιαστικά έντυπα και σάιτς. Κείμενα ποικίλης θεματολογίας που θεωρούμε αξιόλογα και πως συνεισφέρουν στους σκοπούς της εφημερίδας.



Αρκετές φορές έχουν αποκλείσει το δρόμο έξω από το hot spot-στρατόπεδο συγκέντρωσης της ΒΙΑΛ, ενώ κατά καιρούς έχουμε και άλλου τύπου αντιδράσεις όπως π.χ. στις 05-08 όπου μετά από “διαμαρτυρία για την ποιότητα του φαγητού που κατέληξε σε αποκλεισμό της εισόδου του hot spot” έγιναν συγκρούσεις με τα ματ που πήγαν να τους καταστείλουν. Η μηντιακή διάλεκτος είναι άθλια όπως πάντα, και οι λέξεις της ύπουλες. Όταν λένε για ποιότητα φαγητού αφήνουν να εννοηθεί ότι οι μετανάστες θέλουν περίπου κάτι σαν αστακομακαρονάδα και όχι ότι τους δίνουν φαγητό που οι ντόπιοι θα ντρέπονταν να το δώσουν σε αδέσποτο σκυλί. Επίσης όταν μιλάνε για “εκκλήσεις των αστυνομικών στους μετανάστες” αφήνουν να εννοηθεί μια ήρεμη και ευγενική κουβέντα, γιατί ως γνωστόν αυτό κάνουν τα ματ... Άλλο ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο είναι αυτό που έγινε στις 06-06 στον καταυλισμό της σούδας όταν μετά από φωτιές σε κάδους από διαμαρτυρόμενους μετανάστες έπιασε φωτιά όπου καταστράφηκαν σκηνές και γραφεία. Μηντιακά αναφέρθηκε ότι την προκάλεσαν οι ίδιοι οι μετανάστες*. Ίσως έτσι κάποιοι βρήκαν το μόνο τρόπο που τους έμεινε για να ακουστούν, γιατί όταν δοκίμασαν άλλο τρόπο δεν τους πήρε με καλό μάτι μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Μιλάμε για την κατάληψη του λιμανιού τον απρίλη που μας πέρασε, που ανάμεσα σε άλλα δείχνει και πολλά για την εκεί τοπική συμμαχία καθαρμάτων. Την 1η απρίλη 400 μετανάστες από τη ΒΙΑΛ σπάνε τον αστυνομικό κλοιό του hot spot, διαδηλώνουν μέχρι το λιμάνι και αποφασίζουν να μείνουν εκεί μέχρι να τους δοθεί άδεια να φύγουν από το νησί. Ο εκνευρισμός των τοπικών αρχών και κατοίκων για την κατάληψη του λιμανιού από τους μετανάστες μέρα με τη μέρα διογκώνεται και αυτό οδηγεί στο βίαιο διώξιμο των προσφύγων από κει με την αghαστή συνεργασία μπάτσων που συνέλαβαν πρόσφυγες χωρίς κάποια σοβαρή αιτία, φασιστοειδών που χτυπούσαν πρόσφυγες και αλληλέγγυους

με τις πλάτες των μπάτσων, “αγανακτισμένων κατοίκων” που έκαναν το χρήσιμο μπούγιο στους παραπάνω, και της τοπικής αρχής με το δήμαρχο να απειλεί χαρακτηριστικά τους πρόσφυγες λέγοντάς τους “or you come with me or you go with them” και δείχνοντάς τους τα φασιστοειδή και το λοιπό όχλο λίγα μέτρα μακριά. Αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία διαφόρων εξουσιών ενάντια στους μετανάστες με την καθεμιά να εκπληρώνει άψογα το ρόλο της.

Κατά τ’ άλλα, οι αντιδράσεις των κατοίκων μόνιμες, το ίδιο και η αντικυβερνητική παπαρολογία τους και η κλάψα για “το βάρος που σηκώνουν οι χιώτες” και για “το νησί που βουλιάζει” (αυτό δεν ισχύει για τους τουρίστες φυσικά!). Με αποκορύφωμα τη ρατσιστική κινητοποίηση της 14ης σεπτέμβρη όπου μαζεύτηκαν γύρω στους 1.000 κατοίκους ζητώντας πάνω κάτω να φύγουν οι μετανάστες από το νησί -με την ανάλογη ρατσιστική επιχειρηματολογία που ακουγόταν από τις ντουντούκες- και μετά κάποιοι από αυτούς (με τη στήριξη προφανώς πολλών περισσότερων) αποπειράθηκαν να επιτεθούν στους καταυλισμούς της σούδας και του ΔΗΠΕΘΕ, κάτι που εν τέλει απεφεύχθη όχι τόσο γιατί το εμπόδισε η (επίτηδες) λιγοστή αστυνομική δύναμη αλλά μάλλον γιατί πολλοί μετανάστες ήταν έτοιμοι με ξύλα να υποδεχθούν τους επίδοξους ξυλοδάρτες τους. Πάντως το κλίμα για όλα αυτά φτιάχεται μήνες τώρα και ειδικά τις τελευταίες βδομάδες όλο και περισσότερες “αποκαλύψεις” βγαίνουν από τους τοπικούς ρουφιανογράφους περί “εγκληματικότητας των μεταναστών” (μετανάστες είναι, οπότε οι κατηγοροί τους μπορούν να λένε ό,τι θέλουν χωρίς ιδιαίτερες αποδείξεις, ποιός ρατσιστής τις χρειάζεται άλλωστε;) και περί “κατοίκων που φοβούνται να περπατήσουν” και “παιδιών που κινδυνεύουν” (ντόπιων φυσικά και όχι προσφυγόπουλων).

Από αλληλέγγυες κινήσεις αυτόνομες από κρατικές επιδιώξεις, αξίζει να αναφέρουμε το κατελημμένο κτίριο Soli-cafe που το διαχειρίζονταν ντόπιοι και ξένοι αλληλέγγυοι στους μετανάστες και γι’ αυτό αφού δέχτηκε φασιστικές εμπρηστικές επιθέσεις, το εκκένωσαν στις 19-04 οι μπάτσοι μαζί με την πολεοδομία και το υγειονομικό (το κράτος έχει πολλά ποδάρια).

Την τετάρτη 28-09 καλούν σε νέα συγκέντρωση κάτοικοι που έχουν

συστήσει επιτροπή αγώνα (βρωμίζοντας αυτή τη λέξη), ζητώντας να κλείσουν οι καταυλισμοί και το hot spot. Βέβαια αυτοί τη δουλειά τους κάνουν. Ξέρουν ότι δε θα αποτρέψουν τα όποια κρατικά σχέδια για τους μετανάστες, καθώς μιλάμε για κεντρικές πολιτικές αποφάσεις που υπερβαίνουν τη χίο και όποιο άλλο νησί. Και μπορεί να μη θέλουν μετανάστες στο νησί “τους”, αλλά αφού ούτως ή άλλως δε μπορούν να το αποφύγουν, διαπραγματεύονται με τον τρόπο τους με την κεντρική εξουσία για να κερδίσουν όσα περισσότερα μπορούν** (προφανώς το πλιάτσικο του “ανθρωπιστικού” καλοκαιριού του 2015 στις τσέπες των μεταναστών δεν ήταν αρκετό). Επικαλούμενοι μάλιστα κι ένα δήθεν ελληνικό ανθρωπισμό που έχει καθιερωθεί ως αυτονόητος (από πολλές μεριές). Ακόμα και η αγορά του χώρου της ΒΙΑΛ από το δήμο που ένα κομμάτι του λειτουργεί ως εργοστάσιο ανακύκλωσης του δήμου, ήταν κομμάτι της συμφωνίας της τοπικής εξουσίας με την κεντρική η οποία έπρεπε να συνεισφέρει οικονομικά στην αγορά του (και απ’ ό,τι είδαμε έχει συνεισφέρει σε ένα βαθμό ενώ ο δήμος διεκδικεί και τα υπόλοιπα φράγκα). Ούτε ο δήμαρχος σώνει και ντε θέλει hot spot και μετανάστες στο νησί. Τα συμφέροντά του δήμου του κοιτάει ο άνθρωπος.

Κι ενώ όλες αυτές οι ωραίες διαδικασίες συμβαίνουν στην κοινωνία της χίου, η κεντρική εξουσία έστειλε άλλους 40 ματάδες στο νησί, η αιχμαλωσία των μεταναστών στα νησιά συνεχίζεται ως βασική επιλογή της κεντρικής εξουσίας, οι πρώτες βροχές κάνουν τη ζωή των μεταναστών στους καταυλισμούς ακόμα πιο αφόρητη, και αυτοί που μιλάνε δημόσια και τσακώνονται (τοπικές κοινωνίες vs κυβέρνηση) είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που λέγεται υποτίμηση και εκμετάλλευση των ζώων των μεταναστών όσο δεν πάει άλλο...

γφκ

*Οι όποιες πληροφορίες από μμε μεταδίδονται με κάθε επιφύλαξη αφού δεν υπάρχει και κανείς να δώσει το λόγο στους ίδιους τους μετανάστες να μιλήσουν για αυτά που βιώνουν και κάνουν. Οπότε μιλάνε άλλοι γι’ αυτούς. Βολικό.

** Πάντως ακόμα και αυτοί που θέλουν να φύγουν οι μετανάστες μπορούν παράλληλα να κλαίγονται γιατί “ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ” (τίτλος άρθρου του politis-chios, 21-09-16). Αντιφατικό; Όχι δα. Διαπραγμάτευση κάνουν οι άνθρωποι.

Ωρίμανση και ενσωμάτωση του θεάματος (συνέχεια)

"Παιδική πορνογραφία" αυτή η φωτογραφία απ' τον πόλεμο του αμερικανικού κράτους στο βιετνάμ; Η Ιστορία, επενδυμένη εδώ τεχνολογικά, γελάει σαρδόνια - σε βάρος μας.

Αυτή η φωτογραφία δείχνει πιτσιρίκια να τρέχουν κλαίγοντας σ' ένα δρόμο, ενώ πίσω τους είναι αμερικάνοι στρατιώτες. Ακόμα πιο πίσω καίγεται το χωριό τους από βόμβες ναπάλμ. Το κοριτσάκι που σπαράζει στη μέση της φωτογραφίας (η 9χρονη τότε Kim Phuc) είναι γυμνό επειδή τα ρούχα του είχαν αρπάξει φωτιά απ' την εμπρηστική βόμβα. Κάποιοι (πιθανόν οι αμερικάνοι στρατιώτες πίσω της) την λυπήθηκαν και της τα έβγαλαν. Η πιτσιρίκα είχε ήδη εγκαύματα στην πλάτη...

Καλοκαίρι του 1972. Αυτά τα πιο πάνω, μαζί με την φωτογραφία, σαν ντοκουμέντο και απόδειξη του "τι κάνει ο στρατός μας εκεί" αντίκρουσαν έκπληκτοι έως ντροπιασμένοι πολλοί λευκοί αμερικάνοι εκείνη την ημέρα του Ιούνη στην πρώτη σελίδα των New York Times.

Παιδική πορνογραφία;

Εκείνοι απ' το αντιπολεμικό κίνημα στις ηπα που έχουν μνήμες από τότε λένε, και άδικο δεν έχουν, ότι η φωτογραφία άλλαξε την "ιδέα" των συντηρητικών αμερικάνων για τον πόλεμο στο βιετνάμ και την συμμετοχή του στρατού τους εκεί. Το ρωμαλέο ήδη αλλά μειοψηφικό και συκοφαντημένο αντιπολεμικό κίνημα φούντωσε μετά απ' την δημοσιοποίηση εκείνης της φωτογραφίας. Στο πρωταρχικό ακόμα τότε θεαματικό περιβάλλον του πρώτου κόσμου, το γυμνό πιτσιρίκι και όλα τα υπόλοιπα μαζί του, πίσω οι αμερικάνοι στρατιώτες και απόμα πιο πίσω οι φωτιές, όλα αυτά ήταν αδύνατο να χωνευτούν.

Παιδική πορνογραφία;

Μετά το 1972 δεν ήταν δύσκολο να βρει κανείς συνηγορία στη δημοσιοποίηση αυτής της φωτογραφίας, και στη δύναμή της. *Ήταν η δύναμη της (φωτογραφικής) αλήθειας* που ανάγκασε μια μεγάλη μάζα λευκών μικροαστών προτεσταντών αμερικάνων, υποστηρικτών ως τότε του "πολέμου κατά των κόκκινων", να βγουν (μεταφορικά) απ' τα ρούχα τους. ΑΥΤΟ ΟΧΙ!! ΑΥΤΟ δεν μπορούσαν να το

δικαιολογήσουν στις συνειδήσεις τους... *Παιδική πορνογραφία;*

Ωρίμανση και ενσωμάτωση του θεάματος 2.

Όμως ο ημιαυτόματος, αντιπαιδοπορνογραφικός facebook "κόφτης", που θεώρησε εν έτει 2016 ότι εδώ, μέσα απ' την προβολή της κοριτσιίστικης γύμνιας, προσβάλλονται βασικές αρχές της σύγχρονης ηθικής, ΔΕΝ είναι έξω απ' την ιστορία. Μπορεί, εν τέλει, ο Zuckerberg να απολογήθηκε για το "κόψιμο" και να το αναίρεσε, αλλά η αλήθεια είναι ωμή: αυτή η φωτογραφία, που το 1972 ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει εκατομμύρια ηθικές συνειδήσεις (ή τα υπολείματά τους) το 2016 δεν λέει τίποτα.

Τι σημαίνει "δεν λέει τίποτα"; Σημαίνει ότι στην ώριμη και ενσωματωμένη φάση του θεάματος, όχι "ηθικό σοκ" δεν θα προκαλούσε, αλλά ούτε καν την προσοχή δεν θα τραβούσε. Ή, αν τραβούσε την προσοχή, ένα ποσοστό αυτής της "προσοχής" θα ήταν πράγματι για τις ανατομικές λεπτομέρειες του γυμνωμένου κοριτσιίστικου κορμιού.

Παιδική πορνογραφία;



Ωρίμανση και ενσωμάτωση του θεάματος 3.

Όπως, ακριβώς, "δεν λέει τίποτα" αυτή η φωτογραφία (απ' τη συρία). Για την ακρίβεια υπάρχουν πια δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες φωτογραφίες απ' τα κολαστήρια του πλανήτη. Με ακρωτηριασμένα κορμιά, με ξεψυχισμένα μωρά, με δολοφονημένους ηλικιωμένους, με ρημαγμένους πρόσφυγες, με βασανιστήρια

κρατούμενων... Δεν υπάρχει "ηθική συνείδηση" (εντός ή εκτός εισαγωγικών), ή έστω κάποιο υπόλειμά της, να εξεγερθεί για οτιδήποτε σχετικό. (Για την ακρίβεια υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες φωτογραφίες, επιλεγμένες να μην έχουν αίματα, που προκαλούν "θόρυβο" μόνο μέσα στους μηντιακούς στάβλους.)

Σαράντα χρόνια ευδαιμονίας (έστω κατά φαντασίαν) και κατανάλωσης (έστω με δανεικά), δύο γενιές πρωτοκοσμικών ουσιαστικά, ήταν αρκετά για να φτιαχτούν αδιάτρητοι εσωτερικοί θώρακες. Να φτιαχτεί η απόλυτη ηθική ακαμψία, νεκρική σ' αλήθεια, που επιτρέπει στον "κόσμο" (σίγουρα στον "πρώτο") να μην σοκάρεται με τίποτα. Να μην λοξοδρομεί με τίποτα. Να μην χαλαρίζει πάθος, να μην χωλοσκάει με τίποτα που δεν βρίσκεται στον ελάχιστο κύκλο των συμφερόντων του.

Υπάρχει, εν τέλει, μια ασύμμετρη σχέση αυτής της κατάστασης με την πορνογραφία: όπως στην πληθωρική εικονογράφηση του σεξ έτσι και στην κοινωνία του ώριμου θεάματος τίποτα δεν προκαλεί αίσθηση· παρ' εκτός (και πάλι στιγμιαία) κάποιες επιλεγμένες εκ των προτέρων "πόζες".

Αυτοί οι αδιάτρητοι εσωτερικοί θώρακες επιταχύνουν το βούλιαγμα...

Σάββατο 17 Σεπτέμβρη 2016



κείμενο από

η ασταμάτητη μηχανή
αναποκρίσεις απ' τον βυθό των ημερών
<http://www.sarajevomag.gr/>

Η ΜΟΡΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ!

1 Ανάμεσα στα άλλα άλλα "μάθαμε" πως στο κολαστήριο της Μόριας "φιλοξενούνταν" και τουλάχιστον 95 ανήλικοι όπως προκύπτει από σχετικές ανακοινώσεις... Αλλά αυτό ίσως δεν είναι το πιο ενδιαφέρον και σίγουρα δεν είναι το λιγότερο γνωστό. Λίγες ώρες μετά τη φωτιά στη Μόρια ο Δρίτσας έκανε δηλώσεις στο σάιτ του Συριζα, left.gr. Ανάμεσα στα άλλα υπάρχει μια αναφορά στους ανήλικους... *"Τα ανήλικα αυτά, τα ασυνόδευτα, ήδη μεταφέρθηκαν στο ΠΙΚΠΑ από χτες το βράδυ και υπάρχει διαδικασία για τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Τα ασυνόδευτα ανήλικα δεν εντάσσονται στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, εξαιρούνται, και επομένως εκεί μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτη διαχείριση".* Αν τα ασυνόδευτα ανήλικα δεν εντάσσονται στη σχετική συμφωνία σύμφωνα με τις πιο πάνω υπουργικές δηλώσεις τότε μένει ένα "τρομερό και σοκαριστικό" για την πατριωτική-αριστερή-αλληλέγγυα αφήγηση συμπέρασμα. Το "πρώτη φορά αριστερό" ελληνικό κράτος αποφασίζει και μόνο του να κρατάει αιχμάλωτο στα νησιά τουλάχιστον μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Από αυτό το παράδειγμα όποιος δεν έχει συριζαϊκές παρωπίδες μπορεί να καταλάβει την αυτονομία της ελληνικής-εθνικής αντιμεταναστευτικής πολιτικής και αυτή ακριβώς είναι η αξία του. Το ερώτημα αναπόφευκτα που δημιουργείται είναι γιατί οι τόσες αντιρατσιστικές κινήσεις και οργανώσεις αφήνουν ανενόχλητο το ελληνικό κράτος, ρίχνοντας το 100% των ευθυνών στην συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας; Και κάτι ακόμα. Από το γεγονός πως εξαιτίας της καταστροφής μέρους της Μόρια οι ανήλικοι τουλάχιστον έχουν ελπίδα να μεταφερθούν στην ενδοχώρα, δείχνει πως καλώς ή κακώς μόνο οι μικροεξεγέρσεις των μεταναστών φέρνουν κάποια αποτελέσματα και καταφέρνουν να αλλάξουν τη μοίρα που τους επιφυλάσσει το ελληνικό κράτος.

2 Το κεντρικό σε όλα τα αριστερά και δεξιά σάιτ ήταν πως *"Αφορμή για τα επεισόδια αποτέλεσε μια φήμη που κυκλοφόρησε στον καταυλισμό, περί*

ομαδικής επαναπροώθησης στην Τουρκία." Εμείς αναρωτιόμαστε για ποια φήμη μιλάνε όλοι αυτοί οι πληρωμένοι γραφιάδες; Είναι ή δεν είναι αυτή η μοίρα των περισσότερων αιχμαλώτων στα ελληνικά νησιά; Όχι βάσει φημών αλλά βάσει επίσημων κρατικών δηλώσεων και επίσημων διακρατικών και διεθνών διαδικασιών. Αυτό λέγεται πραγματικότητα και όχι φήμη. Αλλά οι πρόθυμοι "αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι" έχουν αναλάβει την προπαγάνδα για λογαριασμό της εθνικής αντιμεταναστευτικής πολιτικής που θέλει τους μετανάστες να κινητοποιούνται εξαιτίας "κάποιων σκοτεινών κέντρων" και όχι επειδή οι ίδιοι το έκριναν ως το σωστό να κάνουν. Στο BBC ένας μετανάστης λέει: *"Μας έχουν δώσει έγγραφα που λένε πως το πιθανότερο θα επιστρέψουμε στην τουρκία. Αλλά εγώ πιστεύω στο θεό".* Τί έγγραφα; Φήμες, φήμες.

3 Η αφήγηση στο αριστερό, μισοκομματικό tvxs είναι εκπληκτική... Εξαιρετικά ασύνδετη αλλά τη δουλειά της την κάνει... Σύμφωνα με το tvxs αρχικά κυκλοφόρησε μια φήμη για απελάσεις... Το αναμενόμενο για τον αναγνώστη είναι η αφήγηση να συνεχίζεται με εξέγερση... Όχι όμως. Γιατί σύμφωνα με το tvxs αν κάποιος σου λέει πως θα σε απελάσει τι κάνεις; Πλακώνεσαι μεταξύ σου! Αναφέρει *"Ανθρωποι από διάφορες εθνικές ομάδες ανθρώπων που εδώ και μήνες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νησί συγκρούονταν και έκαιγαν ο ένας τις σκηνές του άλλου μαζί με όλα του τα υπάρχοντα. Κάποια στιγμή οι φωτιές εξαπλώθηκαν κι έξω από το στρατόπεδο, καίγοντας δεκάδες στρέμματα ελαιοκτημάτων".* Εκπληκτικό το tvxs αλλά και αρκετά ενδεικτικό την δημοσιογραφικής γραμμής εξυπηρέτησης της επίσημης κρατικής πολιτικής... Ξεχνώντας όμως πως το πιο μεγάλο ψέμα είναι η μισή αλήθεια. Ξεχνά να αναφέρει πως οι φωτιές στα ελαιόδεντρα άναψαν στις 13:30, ξεχνά να αναφέρει τις προσπάθειες διαφόρων ομάδων μεταναστών να κάνουν πορεία που αποτράπηκε από την αστυνομία αλλά και από ντόπιους. Έτσι για την ιστορία βρήκαμε σε ξένο καθεστωτικό μια αφήγηση που μάλλον κολλάει παραπάνω στην πραγματικότητα. Και γιατί τη θεωρούμε έτσι; Γιατί σε αντίθεση με τους ντόπιους ρουφιάνους,

οι ξένοι ρουφιάνοι κάνουν στοιχειωδώς τη δουλειά τους. Έτσι θα παραθέσουμε μια χαρακτηριστική μαρτυρία μετανάστη, του Sohail (44 χρονών γιατρός από το πακιστάν) *"Όλοι στο camp, όλες οι εθνικότητες ξεκίνησαν χτες απεργία πείνας γιατί οι υπάλληλοι για το άσυλο αρνούνταν το άσυλο σε όλους. Κάποια στιγμή έγινε ένας τσακωμός (σχετικά με την απεργία) μεταξύ αφγανών και αφρικανών προσφύγων, αλλά τελικά όλοι συμμετείχαν... Δεν ξέρω σίγουρα ποιος ξεκίνησε τη φωτιά (...)"* Απεργία πείνας; Εντυπωσιακό! Στα ελληνικά ειδησεογραφικά σάιτ ούτε υπόνοια όλων αυτών!

4 Υπάρχουν πολλά στις αφηγήσεις που μας αφήνουν απορίες όπως το παρακάτω απόσπασμα από καθεστωτικό: *"Οι Άραβες κατευθύνθηκαν προς την πόλη, όμως στη διασταύρωση της Παναγιούδας τους σταμάτησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι Αφρικανοί κινήθηκαν προς τη Μόρια ώστε μέσω του χωριού να κατεβούν στη Μυτιλήνη. Στην είσοδο όμως της Μόριας τους περίμεναν αστυνομικοί μαζί με πολίτες που με άγριες διαθέσεις τους απαγόρευσαν να περάσουν μέσα από το χωριό, στέλνοντας τους πίσω. Πολλοί από αυτούς κινήθηκαν τότε προς τη Μυτιλήνη μέσω της εθνικής οδού στη Λάρσο, διανύοντας με τα πόδια περίπου 25 χιλιόμετρα. " Ακόμα και στην κρατική ΕΡΤ έγινε λόγος για "μπλόκα αστυνομίας και κατοίκων".* Από αυτό και από άλλα προκύπτει πως τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη μυτιλήνη δεν γίνεται να συνοψιστούν κάτω από ένα τίτλο. Γίναν πολλά που το ένα ίσως οδήγησε στο άλλο ή προκάλεσε το άλλο.

5 Η ίδια φωτιά που ξέσπασε συγχρόνως σε 2 σημεία στη μόρια, το βόρειο και το νότιο, ξέσπασε και στη λέρο πριν λίγες μέρες πάλι κοντά στο hotspot... Το χρονικό των φωτιών σύμφωνα με την πυροσβεστική: *"Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 19-09-2016 και ώρα 13:30 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Μόρια, Λέσβου πλησίον του στρατοπέδου φιλοξενίας μεταναστών. Από την πυρκαγιά κάηκαν δεκαπέντε (15) στρέμματα ξηρά χόρτα και ελαιόδεντρα. (...) Δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 19-09-2016 και ώρα 13:30 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Μόρια, Λέσβου. Από την πυρκαγιά κάηκαν ένα (1) στρέμμα ξηρά χόρτα και ελαιόδεντρα. (...)"* Ώρα πλήρους

κατάσβεσης, 22:00 της ίδιας ημέρας.

Τρίτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 19-09-2016 και ώρα 19:55 εντός του στρατοπέδου φιλοξενίας μεταναστών στη Μόρια Λέσβου. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν (50) Σκηνές, (3) κοντέινερ, είδη ιματισμού, υπόδησης, δέντρα, απορρίμματα. (...) Ώρα λήξης του συμβάντος 23:00 της ίδιας ημέρας."

6 Το τι έγινε τελικά στη Μόρια ίσως βοηθήσει και σχετική ανταπόκριση του noborderkitchen που λειτουργεί στο νησί: "Μια δύσκολη νύχτα. Διαμαρτυρίες για ελευθερία, φωτιά στη μόρια και φασιστικές επιθέσεις."

"Η νύχτα από τη Δευτέρα στη Τρίτη ήταν δύσκολη για όλους μας. Η Δευτέρα άρχισε με μια μεγάλη και δυνατή διαμαρτυρία για ελευθερία και ενάντια στις άθλιες συνθήκες στη Μόρια από κόσμο του camp. Το απόγευμα η κατάσταση κλιμακώθηκε και το camp στη Μόρια πήρε φωτιά. (...) Εντωμεταξύ η αστυνομία μπλόκαρε το δρόμο προς το camp της Μόριας αναγκάζοντας τον κόσμο που εγκατέλειπε, να γυρίσει πίσω. Στη Μόρια ο μόνος άλλος δρόμος προς Μυτιλήνη μέσω του χωριού ήταν μπλοκαρισμένος από έναν ρατσιστικό όχλο και αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση.(...)

Τη μέρα που ξέσπασε η φωτιά στις 19 Σεπτέμβρη δεν υπήρχε φαγητό και το νερό είχε κοπεί ως συνήθως για ώρες. Κάποιοι πρόσφυγες άρχισαν να διαμαρτύρονται και κάποιοι κατάφεραν να ελευθερώσουν τους φυλακισμένους φίλους τους. Διαμαρτυρήθηκαν μπροστά από τα γραφεία της EASO (υπηρεσία ασύλου) ζητώντας να εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου τους και απαιτώντας απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για την απέλασή τους. Το προσωπικό της EASO έφυγε από το camp από μια πίσω πόρτα χωρίς να απαντήσει. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο θυμός του κόσμου μεγάλωσε, συγκεντρώθηκαν μπροστά από το camp και στο πνεύμα των πρόσφατων διαδηλώσεων άρχισαν να βαδίζουν προς την πόλη της Μυτιλήνης.

Υπάρχουν αρκετές ιστορίες σχετικά με το τι ακριβώς έγινε τη Δευτέρα. Κάποιοι λένε πως ο κόσμος ήθελε να βαδίσει προς τη Μυτιλήνη για να διαμαρτυρηθούν για τα σύνορα και το camp στη Μόρια, άλλοι λένε πως άκουσαν για τους φασίστες που μαζεύονταν στο χωριό της Μόρια και

ήθελαν να κάνουν μια κόντρα διαδήλωση. Ανεξάρτητα του τι ισχύει ήταν μια κοινή διαμαρτυρία ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή και γλώσσα που ενώθηκαν ενάντια στα σύνορα, τις κακιές συνθήκες στη Μόρια και το φασισμό και ρατσισμό στη Λέσβο. Δεν είναι σαφές αν σταματήθηκαν από την αστυνομία ή επέστρεψαν μόνοι τους αλλά ο κόσμος επέστρεψε στη Μόρια. Όπως και να έχει ο θυμός μεγάλωνε ακόμα πιο πολύ και σύντομα άνθρωποι ξεκίνησαν να συγκρούονται με την αστυνομία.

Στη διάρκεια των συγκρούσεων μια φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο στρατόπεδο. Δεν είναι σαφές ποιος έβαλε τη φωτιά αλλά απ'όσο γνωρίζουμε η φωτιά ξεκίνησε από τα ξερά χόρτα έξω από το camp της Μόριας, κοντά σε μια από τις ανεπίσημες εισόδους στο camp και εξαιτίας των δυνατών ανέμων γρήγορα επεκτάθηκε και μέσα στο camp. Όλες οι κατασκευές είναι από εύφλεκτα υλικά και μαζί με τους σωρούς από σκουπίδια όλα πήραν φωτιά. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά αλλά οι πυροσβέστες σε ήρθαν εγκαίρως για να σώσουν τα υπάρχοντα του κόσμου. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν ό,τι είχαν. Διαβατήρια, έγγραφα για τη διαδικασία ασύλου, διπλώματα, λεφτά, ρούχα, σκηνές, υπνόσακοι.

Αντί να πάρει σκηνές και νέες κουβέρτες ο κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με την αστυνομία και ντόπιους που μπλόκαραν το δρόμο τους.

Ο κυρίως δρόμος ήταν κλειστός από λεωφορεία της αστυνομίας που δεν άφηναν τους πρόσφυγες ή άλλον άνθρωπο να περάσει.

Εντωμεταξύ μια μεγάλη ομάδα ρατσιστών έφτασε στο χωριό της μόριας. Προηγούμενως είχαν πορευτεί στη Μυτιλήνη σε μια εθνικιστική διαδήλωση εναντίον του camp στη Μόρια και των προσφύγων στη Λέσβο. Είχαν ήδη επιτεθεί και βαρέσει 2 κορίτσια την ίδια μέρα με τη μία να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Ο όχλος στη Μόρια αποτελούνταν από τουλάχιστον 100-200 ανθρώπους οπλισμένους με ξύλα και μαχαίρια. Σε αυτό το σημείο δε γνωρίζουμε αν ήταν κυρίως ντόπιοι ή και οργανωμένοι φασίστες από άλλες πόλεις. Μάς έγινε λόγος για πρόσφυγες που υπερασπιζόνταν τον εαυτό τους με πέτρες ενάντια στους φασίστες. Μια χούφτα αστυνομικοί κράτησαν πίσω τους ντόπιους από το να βαρέσουν τους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να πάνε στη Μυτιλήνη.

Μερικοί από εμάς από το No Border Kitchen προσπαθήσαμε να βγάλουμε φίλους και οικογένειες έξω από το camp της Μόριας και σε ασφαλές μέρος. Στο δρόμο με τα πόδια μέσα από το χωριό της Μόριας δεχτήκαμε και εμείς επίθεση και απειληθήκαμε με μαχαίρι. Επίσης ένα από τα αμάξια μας σπάστηκε με τσεκούρι ενώ το άτομο που ήταν μέσα τον έβριζαν και τον απείλησαν πως θα τον βαρέσουν. Ευτυχώς τρέξαμε αρκετά γρήγορα ώστε να μην τραυματιστούμε.(...)"

7 Μια μικρή έμφαση θα δώσουμε στο ότι υπήρχαν φυλακισμένοι έτοιμοι προς απέλαση! Κατά τα άλλα κάποιες φήμες για απέλαση ήταν σύμφωνα με όλους η αιτία... Μήπως τελικά δεν ήταν φήμες αλλά η ωμή αλήθεια για την τύχη τους που την έκανε ξεκάθαρη η ύπαρξη των πρώτων από τους πολλούς που θα απελαθούν; Και απλά οι μετανάστες δεν κάθισαν να το δεχτούν έτσι απλά; Για την ιστορία και με ημερομηνία 8/9/16 άρθρο τοπικού σάιτ αναφέρει: "Την απέλαση 13 μεταναστών πραγματοποίησε σήμερα η FRONTEX, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούνταν άκρως επικίνδυνοι, αφού κατά καιρούς δημιουργούσαν επεισόδια στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών της Μόριας. Μερικούς από αυτούς τους φορούσαν χειροπέδες και σε ορισμένους μάλιστα πισθάγκωνα. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ακόμα και μερικοί από αυτούς λύγισαν, ξεσιώνοντας σε λυγμούς και κλάματα, για την εξέλιξη που είχε η προσπάθειά τους να περάσουν στην Ευρώπη." Τα πρώτα "κακοποιά" -κατά ΣΥΡΙΖΑ- στοιχεία τιμωρήθηκαν. Η ανεπίσημη εφημερίδα του, η ΕφΣυν, αναλαμβάνει να τα λείει πιο όμορφα και να καθουσιάζει τις αλληλέγγυες φωνές, ακριβώς για την ίδια απέλαση: "Χωρίς να τους δοθεί η ευκαιρία της νομικής υποστήριξης απελάθηκαν χθες 13 μετανάστες που επαναπροωθήθηκαν από τη Μυτιλήνη στην Τουρκία. (...) Από τους 13 υπηκόους (...) που επαναπροωθήθηκαν χθες στην Τουρκία, οι 10 είναι περιπτώσεις για τις οποίες το αίτημα ασύλου που είχαν κάνει απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ενώ οι άλλοι τρεις παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο." Η ΕφΣυν την παρουσιάζει ως εθελοντική απέλαση. Τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες... Καμία αναφορά για ποιο

λόγο ενώ για χιλιάδες άλλους η διαδικασία έχει κολλήσει για αυτούς τους 13 ήταν εξηρές. Πονηρή "αθώα" κυβερνητική δημοσιογραφία...

8 Η θεωρία των περιέργων κέντρων έχει κερδίσει τη θέση της στη μυτιλήνη για να εξηγήσει τα πάντα. Τον ρατσισμό, τις αντιδράσεις των μεταναστών, τις επιθετικές προς μετανάστες κινήσεις ντόπιων, τις εθνικιστικές εκφράσεις απλών κατοίκων... Όλα αυτά κανονικά δε θα υπήρχαν αλλά προκαλούνται από ύποπτα κέντρα, λέει η θεωρία... Ποιά είναι αυτά; Ο καθένας υπονοεί αυτά που τον βολεύουν... Τη θεωρία αυτή θα τη βρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του, στο δήμαρχο Λέσβου, στα μήντια για να εξηγήσουν τη βία των μεταναστών, στο ΚΚΕ. Θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά το απίθανο ΚΚΕ που έφτασε στο σημείο να βάζει σε αυτήν τη θεωρία του και τους αντιφασίστες που στάθηκαν απέναντι στον πατριωτικό όχλο την κυριακή 18/9: "(...) κάποιο επιτελικό κέντρο δημιουργεί προβοκάτιες με στόχο να οξύνει τα πράγματα μεταξύ κατοίκων και προσφύγων - μεταναστών αλλά και μεταξύ των μόνιμων κατοίκων. Η ψευδής ειδήση που δόθηκε στους μετανάστες στη Μόρια (...) Η αντιπαράθεση «πατριωτών» - «αναρχικών» στην προβοκατόρικη δράση των τελευταίων κατά την υποστολή της σημαίας την περασμένη Κυριακή αλλά και οι ταραχές που έγιναν στο κέντρο της Μόριας, αμέσως μετά το σημερινό συλλαλητήριο των Μοριανών στην πόλη και οι φωτιές που μπήκαν και στις εγκαταστάσεις της Μόριας αλλά και σε λιόδεντρα του χωριού αυτό δείχνουν." Εντάξει τουλάχιστον η πορεία των Μοριανών είναι απλό συλλαλητήριο σύμφωνα με το ΚΚΕ... Το ότι ήταν παραπάνω από φιλόξενο για

χρυσαιγίτες δεν το κάνει ας πούμε ρατσιστικό, ε;. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να μιλήσει για τη σύγκρουση των συμφερόντων ανάμεσα σε κομμάτια της κοινωνίας γιατί έχει ψηφοφόρους σε κάθενα από αυτά.

Η θεωρία των κέντρων χρησιμοποιείται κυρίως για να βγάλει την ευθύνη από τα διάφορα κοινωνικά κομμάτια που μονίμως παρασύρονται. Αγνωούν ηθελημένα πως μερικές φορές όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Δηλαδή πως έχει από τη μία τη σημασία του αν ένα γεγονός είναι φτιαχτό και πυροδοτήσει αντιδράσεις κάποιων, αλλά δεν εξαφανίζει πως αυτοί οι κάποιοι ούτως ή άλλως ήταν είτε στη θέση (μετανάστες) είτε είχαν τις απόψεις (ρατσιστές, πατριώτες), που τους έλειπε μόνο η αφορμή για να προχωρήσουν σε πράξεις. (εξέγερση και δυναμική διεκδίκηση της ελευθερίας οι μετανάστες, και επιθετικές αντιμεταναστευτικές κινήσεις οι ρατσιστές).

*Προφανώς και υπάρχουν κρατικοί μηχανισμοί, ιδιαίτερα σε νησιά του αιγαίου, του βαθεός πυρήνα του κράτους. Αλλά αυτά θεωρούνται ότι δουλεύουν για την προστασία του έθνους βλέπετε και μένουν στο απυρόβλητο σε αυτές τις περιοχές.

9 Από την ασταμάτητη μηχανή sarajevo διαβάσαμε το εξής "Οι περιβόητοι 60.000 πρόσφυγες / μετανάστες, τους οποίους το ελληνικό κράτος και ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της ντόπιας κοινωνίας σαδιστικά απολαμβάνει να βασανίζει (και μετά να κατηγορεί για "βία"...) είναι, στην πραγματικότητα, λιγότεροι από 52.000. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει, "ανεπίσημα", επειδή είχαν ή απέκτησαν τον τρόπο να πληρώσουν τα κυκλώματα. Αλλά το ελλαδιστάν κρατάει σταθερά το νούμερο

στις 60.000, και θα το ανεβάσει, για να παίξει το δράμα της ανημποριάς και της ανάγκης επιπλέον χρηματοδότησης." Μας έκανε εντύπωση ως άποψη η παραπάνω καθώς όλα τα καθεστωτικά αναφέρουν-υπονοούν πως υπάρχουν περισσότεροι και όχι λιγότεροι. Το ίδιο λέει και η νέα δημοκρατία... Βρήκαμε ψάχνοντας για τη λέσβο ένα άρθρο τοπικού σάιτ της χίου που αναφέρει κάτι παρόμοιο:

"Μυθικοί αποδεικνύονται οι αριθμοί προσφύγων και μεταναστών στη Χίο, που δίνει καθημερινά το αρμόδιο συντονιστικό όργανο για τη προσφυγική κρίση, με βάση τις καθημερινές ροές και αναχωρήσεις προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Το θέμα (...) το είχαμε θέσει σε αρμόδιους του συντονιστικού, οι οποίοι είχαν επιφυλαχθεί να απαντήσουν, πλην - όμως - ουδεμία απάντηση έχουμε ακόμα λάβει.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το δελτίο της Πέμπτης, 22 Σεπτεμβρίου 2016, στη Χίο βρίσκονται περίπου 3.700 άτομα (3.693 για την ακρίβεια), ενώ όλα τα δεδομένα από άλλες υπηρεσίες και πληροφορίες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε περίπου 2.500. (- Στον καταυλισμό του ΔΗΠΕΘΕ 200 άτομα. - Στη Σούδα περίπου 1000 άτομα. - Στη ΒΙΑΛ περίπου 1100 άτομα. - Σε ξενοδοχεία και σε διαμερίσματα της πόλης της Χίου διαμένουν περίπου 200 άτομα.

Τα στοιχεία προέρχονται από τους φορείς που διαχειρίζονται τους ανωτέρω χώρους φιλοξενίας και δεν προκύπτουν αυθαίρετα από την ονομαστική δυναμικότητα των συγκεκριμένων δομών.(...)" (<http://astraparis.gr/xathikan-1200-prosfiges-apo-ti-xio/>). Και αν δε σας αρκεί αυτό πάρτε και τη δήλωση του παραιτηθέντος ΓΓ Πρώτης Υποδοχής Ο.Βουδούρη: "Ο κ. Μουζάλας φουσκώνει τον αριθμό των προσφύγων".

ασταμάτητη μηχανή / sarajevo

Τόσο πολλοί άνθρωποι σε τόσο άθλιες συνθήκες. Το κάτεργο κάπκε, όχι όμως οι κατασκευαστές και οι φύλακές του. Θα φτιάξουν το επόμενο, το φτιάχνουν ήδη.

Είδατε, όμως, ακούσατε στα ελληνικά οτιδήποτε γι' αυτές τις "άθλιες συνθήκες"; Όχι. Όχι, σίγουρα, από πρώτο χέρι. Κι όμως. Αυτές οι "συνθήκες" είναι δίπλα. Πού οφείλεται αυτή η παράξενη έλλειψη πληροφόρησης για τις συνθήκες "φιλοξενίας" προσφύγων και μεταναστών; Είναι απλό: απαγορεύεται! Απαγορεύεται η ενασχόληση

με το θέμα, σύμφωνα με τις επιθυμίες των αρμόδιων υπουργείων, δηλαδή του υπουργείου στρατού. Η σχετική "επιθυμία" έχει διοχετευτεί εδώ και χρόνια στα αφεντικά των δημοσιογράφων. Αλλά είναι κάτι παραπάνω: κανείς δεν έχει "ρεπορταζιστική φαγούρα" να κωθεί μέσα στα στρατόπεδα, να μιλήσει με τους ανθρώπους, να φωτογραφήσει ή να βιντεοσκοπήσει τις συνθήκες στις οποίες είναι καταδικασμένοι απ' το ελληνικό κράτος. Αυτό λέγεται εθνική ενότητα και πατριωτισμός. Και όχι μόνο απλά υπηρετεί και συμμορφώνεται με τις απαγορευτικές επιθυμίες των αφεντικών.

Δείχνει ακόμα περισσότερο ζήλο. Είπαμε "δημοκρατία", αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Απομένουν μεμονωμένα (και μάλλον μειοψηφικά) μέλη διάφορων μ.κ.ο. - και κάποια διεθνή καθεστωτικά μίντια, που (τουλάχιστον) παίρνουν συνεντεύξεις από πρόσφυγες και μετανάστες, για την "ζωή" τους στην Ελλάδα, όταν τους βρουν αλλού. Απομένουν διάφορες ανακοινώσεις διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών - αυτούς δεν μπορούν να τους απαγορεύσουν. Απλά δεν τους αναμεταδίδουν.

Τόσοι πολλοί άνθρωποι σε τόσο άθλιες συνθήκες... Τετάρτη 21 Σεπτέμβρη

Η ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ

“ΑΝΟΙΞΕ”!

ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΕΚΛΕΙΣΕ;

Πήγε και έκανε και τα εγκαίνια ο μυστακοφόρος πρώην караβανάς υπουργός δημόσιας τάξη (ναι, αυτός που όταν προσπαθήσει να χαμογελάσει είναι σαν να σφίγγεται για να χέσει). Είπε και στους δημοσιογράφους με τις κάμερες να έρθουν για να τραβήξουν την αλλαγμένη Αμυγδαλέζα. Και αυτοί έκαναν το εθνικό τους καθήκον μιας και δε μπήκαν καν στον πειρασμό να τραβήξουν κάποιο πλάνο από τη διπλανή, την “ανύπαρκτη” αμυγδαλέζα. Εκεί που κρατούνται φυλακισμένοι μετανάστες που τους έχει ξεχάσει και το τελευταίο αντιρατσιστικό παρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ και πέριξ. Με καλύτερη την ΕφΣυν που μετά το πρώτο της άρθρο με τίτλο “Αμυγδαλέζα η φιλόξενη” ακολούθησε τώρα ένα με τίτλο λίγο πιο μαζεμένο “Βελτιωμένη μεν, Αμυγδαλέζα δε” επιμένοντας πάντα να έχουν τύφλωση, κώφωση και μούγκα σχετικά με την “ανύπαρκτη” Αμυγδαλέζα κολαστήριο...

Αλλά τέλοσπάντων μην αλλάζουμε θέμα. Ας μείνουμε σε αυτήν την “υπαρκτή” αμυγδαλέζα και στα σχετικά. Προορίζεται λένε για όσες οικογένειες

έχουν υπογράψει για εθελοντικό επαναπατρισμό και θα μένουν λείε λίγες μέρες. Αυτές οι οικογένειες που τελικά σπάσανε και δεν αντέξανε τα κρατικά οργανωμένα βασανιστήρια που λέγονται διαμονή σε κάποιο hotspot ή σε κάποιο στρατόπεδο ημιελεύθερης διαμονής.

Και μετά παρέα με τις κάμερες για κάνα δεκάλεπτο έκανε τουρ ο τσοκατοσκας μαζί με τον επικεφαλής ΔΟΜ. Δεν ξέρουμε αν το κάνει επίτηδες ή απλά του βγαίνει αλλά ο τόσκας τα σπάει! Τέτοιο ξεδιάντροπο δούλεμα σε πονεμένους ανθρώπους ούτε τους κομματικούς δεν είχαμε ικανούς. Ρωτά έναν (έγκλειστο προς απέλαση) μετανάστη από το ιράκ χωρίς να πάρει απάντηση... “Είσαι χαρούμενος;” και συνεχίζει: “Μετά θα πας Βαγδάτη;” και στο τέλος πέταξε και ένα “Have a nice trip”. Εμείς no comment.

Από την άλλη το караβανόπαιδο μεταξύ άλλων είπε και κάτι που νομίζουμε συνοψίζει την σαφέστατη ελληνική αντιμεταναστευτική πολιτική. “κάναμε ό,τι μπορούσαμε με τον ΔΟΜ, προκειμένου να πάνε κάποιοι άνθρωποι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στον τόπο τους. Και να περάσουν και εκεί το μήνυμα ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πας στην ευρώπη... είναι καλύτερα να φροντίσεις και να παλέψεις στον τόπο

σου και από αυτήν την πλευρά του περάσματος των μηνυμάτων είναι και αυτό σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια”. Σαφέστατος ο караβανάς. Σαφέστατος πως οι άθλιες συνθήκες στα κέντρα κράτησης δεν πρόκειται να βελτιωθούν χωρίς αυτό να σημαίνει την κατάργηση της αντιμεταναστευτικής απωθητικής πολιτικής. Δηλαδή δεν πρόκειται να βελτιωθούν καθώς δε γίνονται κατά λάθος ή από αδυναμίες και αστοχίες, αλλά αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτικής που θέλει τέτοια “μηνύματα”. Πάντως η “υπαρκτή” αμυγδαλέζα θα έχει παιδική χαρά και wifi! (να δείτε που θα έχει κωδικό για να μην πιάνουν οι έγκλειστοι της “ανύπαρκτης”) Ε, αν είσαι ανθρωπιστής και συριζαίος τα κάνεις αυτά. Για τίποτα δεξιούς τους περάσατε;



άντε να εξηγήσεις στα παιδιά πως πρόκειται για συνωνυμία. Από hotspot σε hotspot τους πάει ο Συριζα

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τ η ν Παρασκευή 16/9 όλες οι κρατούμενες (56 αυτή την στιγμή) βγήκαν με τα στρώματά τους στο προαύλιο. Την επόμενη μέρα, αξιωματικός από την Πέτρου Ράλλη ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τους φακέλους τους μέχρι την Τρίτη 20/9. Αφού δεν τους δόθηκε καμία καινούρια ενημέρωση, την Τρίτη οι έγκλειστες μετανάστριες βγήκαν πάλι με τα στρώματα μένοντας και το βράδυ έξω.

Οι λόγοι που μας μεταφέρουν οι μετανάστριες για τους οποίους εξεγείρονται, πέρα από της άθλιες συνθήκες κράτησης, είναι τα εξής:

-το υποτιθέμενο μέγιστο όριο κράτησης των 3 μηνών δεν ισχύει, καθώς αρκετές το έχουν ξεπεράσει, κάποιες μάλιστα έχουν συμπληρώσει δμηνο κράτησης.

-δεν έχουν καμία ενημέρωση για την

αίτηση ασύλου τους. Αντί αυτού, το μόνο επίσημο έγγραφο που έχουν στα χέρια τους είναι ένα αμετάφραστο χαρτί που γράφει για απέλαση. Επιπλέον το τελευταίο διάστημα πείστηκαν να υπογράψουν έγγραφα στα ελληνικά που προφανώς δεν κατανοούσαν και δεν γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.

Από την Παρασκευή έχουμε μόνο τηλεφωνική επαφή με τις κρατούμενες καθώς ο διοικητής του κέντρου κράτησης επιτακτικά απαγόρευσε τα επισκεπτήρια που με αγώνες είχαν διεκδικηθεί και κερδηθεί εδώ και 2 χρόνια από τους αλληλέγγυους. Δεν επιτράπηκε το επισκεπτήριο σε εμάς συγκεκριμένα (το οποίο είναι δικαίωμα των κρατουμένων και των επισκεπτών), μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των αστυνομικών με τον διοικητή. Όταν οι κρατούμενες αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούμε να τις δούμε, αντέδρασαν και βγήκαν στα κάγκελα φωνάζοντάς freedom και ενθαρρύνοντας μας να διεκδικήσουμε την είσοδό μας. Μόνο

όταν μέλος της συνέλευσης ζήτησε εγγράφως την απαγόρευση και μετά από αρκετή αντίδραση τού επιτράπηκε να δει μία από τις κρατούμενες.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα στελέχη του κράτους προσπαθούν να απομονώσουν τις αγωνιζόμενες μετανάστριες και να καταστειλουν τον αγώνα τους. Από την πλευρά μας είναι προφανής η στήριξη, μεταφέροντας τον αγώνα τους προς τα έξω, όπως επίσης και η εκ νέου διεκδίκηση των επισκεπτηρίων.

Από τη Μόρια ως το Ελληνικό, οι μετανάστες και οι μετανάστριες εξεγείρονται, αντιστέκονται και διεκδικούν την ελευθερία τους. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε δίπλα τους.

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ

<https://allilegioikratoumenonstanotia.wordpress.com/>