



Ο ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΛΙ ΣΤΟ
ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

σελίδα 5

"ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ"



σελίδα 7

κείμενα από sarajevo/ασταμάτητη μηχανή



ΜΠΡΟΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ
ΠΙΣΩ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ...

Ο σύριζα, η εκκλησία, ο
φίλης, η κυβέρνηση.

σελίδα 6

κείμενα από sarajevo/ασταμάτητη μηχανή

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ σελ.2

Το κράτος προστατεύει τα παιδιά του ακόμα και όταν πιαστούν επ αυτοφώρω... Και για να το καταφέρει αυτό μερικές φορές χρειάζεται να αγγίξει τα όρια του σουρεαλισμού... Αυτό έγινε και στην περίπτωση της δολοφονίας με ξυλοδαρμό του κρατούμενου και της "δίκης" των δραστών σωφρωνιστικών της Νιγρίτας.

συνέχεια στη σελίδα 2

+ΕΝΘΕΤΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΦΟΡΑΕΙ ΑΡΒΥΛΕΣ

(κι οι φασίστες κοστούμεια) antifa barricada τεύχος 45

Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ σελ.3,4

Ενώ τελικά το έχασαν το νόμιπελ ειρήνης οι "φιλόξενοι" έλληνες νησιώτες, σ' αυτό το άρθρο θα πάμε να δούμε τι έχει γίνει τα 2 τελευταία χρόνια στην κω. Μέχρι και την άνοιξη του 2015 κατέφθανε σχετικά μικρός αριθμός μεταναστών οι οποίοι βίωναν τα γνωστά μέχρι να πάρουν το πολύτιμο χαρτί που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν την πορεία τους, ήτοι στοίβαγμα στα κρατητήρια των

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΩΣ

αστυνομικών τμημάτων, και γύρω από αυτά όταν δε χώραγαν κι αφού είχε προηγηθεί αρκετές φορές και ξύλο από λιμενόμπατσους (που φυσικά δεν καταγράφεται σε κάμερες) σε όσους δεν πνήγηκαν σε κάποιο φαρμακονήσι.

Η κωσ έγινε ευρύτερα γνωστή το μάη

του 2015 με αφορμή δημοσίευμα της βρετανικής daily mail που πάνω κάτω έλεγε ότι οι μετανάστες που αναγκάστηκαν να περάσουν και από το νησί της κω χαλάνε τις διακοπές των βρετανών τουριστών.

Ήδη βέβαια από τον απρίλη -εν όψει και της ιερής αγελάδας των κώων που λέγεται τουριστική σεζόν- είχε αρχίσει να παίζει πολύ το "πρόβλημα" των μεταναστών. Ειδικά απ' όταν στις 10/04, και με δεδομένη τη μόνιμη άρνηση της τοπικής εξουσίας να δώσει κάποιο χώρο για τη διαμονή των μεταναστών, παραχωρείται στο κράτος από την τράπεζα πειραιώς ένα παλιό εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο κοντά στην πόλη με ελάχιστο τρεχούμενο νερό και χωρίς ρεύμα. Τα δημοσιεύματα και οι δηλώσεις περί "υγειονομικής βόμβας" και "νέας υπατίας" (sic) δίνουν και παίρνουν, ο δήμαρχος μάλιστα αρνείται να δώσει ακόμα και νερό (λέγοντας και το αμίμητο "ούτε ένα ποτήρι νερό στους **συνέχεια στη σελίδα 3**



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ
ΚΑΙ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

σελίδα 4

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

συνέχεια από εξώφυλλο

Όπου το κράτος είχε μια όσο να 'ναι δύσκολη για αυτό περίπτωση εξαιτίας μιας σπάνιας αλλά χαρακτηριστικής της αλαζονείας και της ατιμωρησίας απροσεξίας των δολοφόνων. Καταγράφηκαν από μία κάμερα στον διάδρομο έξω από τον χώρο αναμονής των κρατούμενων στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών να δέρνουν τον κρατούμενο και να τον βασανίζουν για 2,5 ώρες! Το θέμα πήρε διαστάσεις αναγκάζοντας ακόμα και την ίδια την αστυνομία να κάνει κανονική έρευνα στην οποία φάνηκε για λίγο η αλήθεια. Ήταν μια δολοφονία... Όλα αυτά βέβαια είδαν το 2014 τα 15 λεπτά της δημοσιότητας τους και η περίφημη κοινή γνώμη καθησυχάστηκε πως τέτοια πράγματα τιμωρούνται στην δημοκρατία τους. Έτσι και μακριά από την πολλή δημοσιότητα στις 29/9/16 η εισαγγελέας κατάφερε να "ζωγραφίσει" ανοίγοντας το δρόμο

για την ατιμωρησία των δολοφόνων. Αποδεχόμενη πως έγιναν βασανιστήρια (δηλαδή το κομμάτι που δε θα μπορούσε ούτε αυτή να αμφισβητήσει) κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά δε ευθύνονται για τον θάνατο του Καρέλι! Και πως πέθανε ο καρέλι; Δώστε βάση! Σύμφωνα με την κυρά εισαγγελέα ο καρέλι πέθανε από καρδιακό επεισόδιο το οποίο λέει ξεκίνησε πριν πάει στις φυλακές Νιγρίτας! Αλλά αξίζει για λόγους ιστορικούς να παραθέσουμε τα λόγια της ίδιας όπως παρατίθενται στις εφημερίδες: "αναφερόμενη στην αιτία θανάτου του Καρέλι, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι επρόκειτο για καρδιακό ασθενή κι ως εκ τούτου, επιρρεπή σε αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. «Η καρδιακή του λειτουργία βρισκόταν κάτω από εύθραυστη ισορροπία» είπε, ενώ συνδέοντας τα γεγονότα στο Μαλανδρίνο που «απομάκρυναν το όνειρό του για αποφυλάκιση» με το ψυχοσωματικό στρες που βίωνε, αλλά και τα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε ήδη από το Μαλανδρίνο, τόνισε ότι όλα αυτά «αποτέλεσαν φιτίλι πυροδότησης καρδιακού προβλήματος». Κατά την ίδια, το ισχαιμικό επεισόδιο εκδηλώθηκε πριν περάσει τις πύλες των φυλακών της Νιγρίτας. «Δεν επρόκειτο για επεισόδιο μια κι έξω» ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κατηγορούμενοι δεν γνώριζαν ότι ο Ιλ. Καρέλι ήταν καρδιακός, ούτε ότι τελούσε σε κατάσταση ισχαιμικού επεισοδίου." Πάνω κάτω η κυρα εισαγγελέας μας λέει πως ο καρέλι πέθανε από την απογοήτευση και τη στεναχώρια του. Ήταν γραφτό του ρε παιδάκι μου... Βασιζόμενη σε αυτό της το συμπέρασμα (το οποίο βασίστηκε στην αλλαγμένη κατάσταση και του ιατροδικαστή) πρότεινε να μετατραπεί η κατηγορία για τους 13 κατηγορούμενους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, από διακεκριμένη περίπτωση βασανιστηρίων εκ των οποίων επήλθε ο θάνατος ατόμου, σε απλή τέλεση βασανιστηρίων. Μαγεία! Έτσι απλά οι πιθανές ποινές των δολοφόνων θα

κυμαίνονταν 5 έως 20 ετών, ενώ η ποινή για την αρχική κατηγορία φτάνει ακόμη και στα ισόβια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην ολοκλήρωση της κωμωδίας στις 13/10 με τις αστείες ποινές από 3 έως 7 χρόνια... Ε θα κάνουν και καμιά έφεση και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το κράτος έκανε αυτό που κάνει πάντα... Γλύτωσε τα παιδιά του, στο μέτρο του εφικτού, από τα μπλεξίματα μιας ακόμα κρατικής δολοφονίας... Ή αλλιώς και οι καρδιές εκπυρσοκροτούν...

Από σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου αρνούμαστε να μπούμε στα κελιά μας κατά το βραδινό κλείσιμο της φυλακής (9 00 μ.μ.) μέχρι τις 10 30 μ.μ. Για κάθε βδομάδα που περνάει και δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο θα επιμηκύνουμε κατά μισή ώρα ακόμα την άρνησή μας να κλειστούμε στα κελιά μας. Έτσι τελειώνει το κείμενο το γυναικών κρατούμενων στις γυναικείες φυλακές κορυδαλλού στο οποίο ανακοίνωσαν την εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων τους που έχουν ξεκινήσει από 26 Αυγούστου...

Ο Siddique Hasan, κρατούμενος στις φυλακές του Ohio αντιμετωπίζει κυρώσεις μετά από συνέντευξη στο NPR σχετικά με την απεργία στις φυλακές που ξεκίνησε στις 9 Σεπτέμβρη. Κατηγορείται για "μη εγκεκριμένη χρήση τηλεφώνου και παραβίαση των κανόνων επισκεπτηρίου και αλληλογραφίας. Ο ίδιος δήλωσε "Μιας και δεν είμαι δειλός ή παθητικό 'nigger' που δέχεται αντισυνταγματικές εντολές από τους καταπιστές, δεν έχω καμία πρόθεση να υποκύψω στις απειλές. Περιμένω να με βάλουν στην απομόνωση σύντομα όταν με βρει ένοχο το μαιμού δικαστήριο τους και να μου βάλουν και άλλους περιορισμούς στη χρήση τηλεφώνου ώστε να με αποκλείσουν από τα μήντια και τον έξω κόσμο. Αν γίνει αυτό δε θα συνθηκολογήσω ποτέ με τις αντισυνταγματικές τους απαιτήσεις και τις νέες μορφές παρενόχλησης." Η απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ συνεχίζεται.

editorial update

Από αυτό το σάββατο και για το επόμενο χρονικό διάστημα η εφημερίδα προζέτ! θα βγαίνει σάββατο, μια φορά κάθε δύο εβδομάδες.

Με την ευθύνη της εφημερίδας προζέτ! θα βγαίνει κάθε σάββατο σε έντονη έκδοση η εβδομαδιαία ήρ από την ατσαμάτση μηχανή/sarajevo. Και αυτή η έκδοση θα διατίθεται με ελεύθερη συνεισφορά.

editorial

Η προλét είναι μια προσπάθεια να γραφτούν απόψεις για τα κοινωνικά ζητήματα μέσα από ένα προλεταριακό, αντιεξουσιαστικό και αναρχοαυτόνομο πρίσμα.

Για κάποιο αριθμό φύλλων θα είναι σε πειραματική περίοδο. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος θα πούμε περισσότερα.

*στην εφημερίδα θα φιλοξενούνται κείμενα από άλλα αντιεξουσιαστικά έντυπα και σάιτς. Κείμενα ποικίλης θεματολογίας που θεωρούμε αξιόλογα και πως συνεισφέρουν στους σκοπούς της εφημερίδας.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΩΣ

από **Γιατί Φοράς Κλουβί;**

μετανάστες”), και γενικά η στάση πολλών κών “αμφίθυμη”-συμφεροντολογική. Δηλαδή από τη μια ρατσιστικές κραυγές για “το νησί που βουλιάζει” ή “άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά...” και από την άλλη στυγνή εκμετάλλευση. Μιλάμε για την οικονομική αφαίμαξη των μεταναστών το περασμένο καλοκαίρι. 3 ευρώ για φόρτιση κινητού ή ένα μπουκαλάκι νερό ή για χρήση τουαλέτας, 35 ευρώ το κρεβάτι για μια διανυκτέρευση, υπερκοστολόγηση ναυτιλιακών εισιτηρίων, γρηγορόσημο για την έκδοση χαρτιών από μπάτσους και άλλους επιτηδευμένους και πολλά άλλα από το νησιώτικο ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο που πλούτισε εις βάρος ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Παράλληλα ο δήμαρχος μιλάει για “ανακατάληψη της πόλης” (που κατ’ αυτόν έχει καταληφθεί από “εισβολείς μετανάστες”) και το κάνει πράξη με ιδιωτικές εταιρείες security προσλαμβάνοντας μια από δαύτες για να “καθαρίσει” τους δημόσιους χώρους (κάτι που μετά χαράς κάνει αφού δουλεύουν και γνωστοί χρυσαυγίτες σε αυτή). Η κωσ γίνεται ξανά παγκόσμια γνωστή με την εικόνα με το μπάτσο που χαστουκίζει μετανάστη, με πολλούς κώους να βγαίνουν να στηρίξουν το μπάτσο (για την ιστορία, αθώωθηκε). Μια μέρα μετά από αυτό (11/08) έρχονται διμοιρίες από αθήνα, στοιβάζουν τους μετανάστες σε ένα παλιό γήπεδο, με καθόλου σκιά, κάτω από τον ήλιο, με δυο τουαλέτες που τοποθετήθηκαν τη δεύτερη μέρα, χωρίς φαί και νερό με αποτέλεσμα να λιποθυμάει κόσμος. Όταν οι μετανάστες αποπειρώνται να βγουν από κει που τους μάντρωσαν τους ψεκάζουν και τους χτυπάνε τα ματ. Φυσικά κάθε φορά που οι μετανάστες τρώνε ξύλο έχουμε και την ανάλογη προπαγάνδα που αντιστρέφει την πραγματικότητα και παρουσιάζει τους μπάτσους ως θύματα (μέχρι και ως θύματα bullying παρουσιάστηκαν οι μπάτσοι από κάποιους τοπικούς караγκιόζηδες δημοσιογράφους). Τις επόμενες βδομάδες έχουμε επισκέψεις από βουλευτές της χα, ξυλοδαρμούς

μεταναστών από ομάδες “αγανακτισμένων” (10 σε έναν πάντα) υπό τη διακριτική εποπτεία των φίλων τους των μπάτσων, αλλά και συνεχείς διαμαρτυρίες από τη μεριά των μεταναστών που δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια και παρ’ όλες τις αντιξοές συνθήκες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Τελικά το Σεπτέμβριο του 2015, το ελληνικό κράτος σε λίγες μέρες ταυτοποιεί χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι και φεύγουν από τα νησιά. Πώς το έκανε αυτό το θαύμα ενώ πριν “δε μπορούσε”; Απλά έστειλε υπαλλήλους για τη δουλειά! Και γιατί δεν το έκανε από πριν θα αναρωτηθεί κάποιος. Γιατί το συνέφερε να κατασκευάσει “μια κατάσταση κρίσης που το υπερβαίνει” ώστε να ζητήσει τα ανάλογα πολιτικά και οικονομικά ανταλλάγματα από την εε (και τα ταμεία της φυσικά). Χρησιμοποιώντας και βασανίζοντας τους μετανάστες (τι πάει να πει ότι μια αριστερή κυβέρνηση δε μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα;). Και μια απαραίτητη σημείωση. Μακριά από μας η άποψη ότι οι όποιες ρατσιστικές τοπικές αντιδράσεις οφείλονται σε αυτή την “κρίση”, κάτι που υιοθετείται αρκετά από διάφορους “προοδευτικούς” πολιτευτές μη και χάσουν κάνα ρατσιστικό ψήφο.

Τους επόμενες μήνες οι αφίξεις μειώνονται λόγω του ότι χειμωνιάζει, μετανάστες συνεχίζουν να πνίγονται στο αιγαίο και προωθείται η δημιουργία hot spot. Τελικά αποφασίζεται να γίνει 15 χλμ. έξω από την πόλη κοντά στο χωριό πύλι και το φλεβάρη κάτοικοι πραγματοποιούν τις γνωστές πια ρατσιστικές αντιδράσεις -με μεγαλύτερη ένταση απ’ ότι αλλού είναι αλήθεια- στήνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες και μολότωφ στους μπάτσους. Το hot spot αρχίζει τελικά να λειτουργεί το μάη. Με τις γνωστές συνθήκες των hot spot (χάλια φαγητό για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν τον αύγουστο οι μετανάστες, ενώ τον ιούλιο έμειναν 3 μέρες χωρίς νερό). Βέβαια το βασικό όλων εξακολουθεί να παραμένει το πότε θα πάρουν χαρτιά για να φύγουν. Αν και οι πληροφορίες για τις κινητοποιήσεις των μεταναστών είναι ελάχιστες, αυτές συμβαίνουν συχνά. Στις 05/09/16 ομάδα πακιστανών προσπάθησε να κατέβει στην πόλη για να διαμαρτυρηθεί αλλά τους ακινητοποίησαν αστυνομικοί πριν φτάσουν εκεί και τους επέστρεψαν στο hot spot. Ενώ μια βδομάδα μετά στις

12/09, ανήλικοι μετανάστες έκαψαν στρώματα και κρεβάτια του hot spot-φυλακής τους και κάπου στα ψιλά αναφέρεται ότι “συνελήφθησαν οι πρωταίτιοι” που θα οδηγήθηκαν προφανώς σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπως η αμυγδαλέζα (ναι, αυτή που έκλεισε). Υπενθυμίζουμε ξανά ότι οι ανήλικοι μετανάστες δεν εντάσσονται στη συμφωνία εε-τουρκίας (βλ. προλét # 6, σελ. 5). Και φυσικά δε θα μπορούσαν να λείψουν και τα αιτήματα της τοπικής εξουσίας για οικονομικά μέτρα στήριξης του νησιού επειδή, λέει, η οικονομία του “επλήγη από τους μετανάστες”. Κάπως έτσι καταλαβαίνουμε και πώς ο γενικευμένος ρατσισμός στην Ελλάδα (είτε στη θεσμική-κρατική του πτυχή είτε στην κοινωνική) και η καταστροφή της ζωής των μεταναστών από πολλές μπάντες ωφελεί πολλές μεριές (την καθεμιά για τους δικούς της σκοπούς), από την κεντρική εξουσία μέχρι τις τοπικές εξουσίες και όσους τις στηρίζουν-ωφελούνται από αυτές.

Κατά τ’ άλλα στην τοπική κοινωνία της κω η ζωή (των ντόπιων) συνεχίζεται με λίγες γκρίνιες για το ποιοι θα αναλάβουν τη σίτιση στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης (όπου σιγά σιγά “δικαιώνονται” οι ντόπιες επιχειρήσεις μετά τις διαμαρτυρίες αυτών και των τοπικών πολιτευτών-εκπροσώπων τους), μετανάστες απελαύνονται κανονικά από το ελληνικό κράτος (άλλοι 55 στις 07/10) και στις 29/09 άλλοι 6 μετανάστες πλήρωσαν με τη ζωή τους τη μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους όταν πνίγηκαν ανοιχτά της κω οπότε αυτοί οι 6 (και όσοι αγνοούνται μάλλον) δε θα φτάσουν στην κω να αναστατώσουν την τοπική κοινωνία.

ΥΓ: Σε αυτό το άρθρο, όπως και σε προηγούμενα, λόγω οικονομίας του κειμένου δεν αναφέρουμε κάθε φορά “μετανάστες και πρόσφυγες” αλλά χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο τον όρο “μετανάστης” που περιλαμβάνει όλους όσους αναγκάστηκαν να μπουκάρουν στην Ελλάδα και ζητούν χαρτιά. Το ποιοι θεωρούνται θεσμικά πρόσφυγες και ποιοι μετανάστες είναι άλλη κουβέντα που δε θα γίνει εδώ. Το μόνο σίγουρο για μας, ως αλληλέγγυοι στους μετανάστες, είναι ότι δε διαχωρίζουμε τους μετανάστες σε κάποιους που αξίζει η ζωή τους παραπάνω από κάποιους άλλους (όπως κάνουν διάφορες εξουσίες και άλλοι παρατρεχάμενοι τους) και ζητάμε χαρτιά και ελευθερία μετακίνησης για όλους και όλες.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ

«Όπως ακούσατε και από τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν είναι σκοπός της Ευρώπης να δημιουργήσει κάστρα, να κάνει την Ευρώπη φρούριο. Αλλά από αυτό το σημείο, μέχρι το σημείο του να μην φυλάττουμε τα σύνορα ή να είναι ξέφραγο αμπέλι, υπάρχει διαφορά. Κάπου στη μέση βρίσκονται οι αλήθειες και κάπου στη μέση βρίσκονται οι λύσεις των προβλημάτων» Αυτά τα ωραία περί ξέφραγο αμπέλι δεν τα είπε κάνας ακροδεξιό αλλά ο αριστερός καραβανάς υπουργός δημόσιας τάξης Τόσκας.

Που τα είπε; Στην τελετή έναρξης της νέας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (6/10/16) στο μεθοριακό πέρασμα Karpetan Andreevo, στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας. Εκεί παραβρέθηκε και ο μουζάλας αλλά και διάφορα αντίστοιχα καθάρματα τα οποία θεωρούμε πως έχει αξία να τα αναφέρουμε: F.Leggeri

(εκτελεστικός διευθυντής της Frontex), Δ.Αβραμόπουλος (ευρωπαϊκός επίτροπος μετανάστευσης) B.Borisson, (πρωθυπουργός βουλγαρίας) R. Bachvarova, (υπουργός εσωτερικών Βουλγαρίας, D.Sakova, (υπουργείο εσωτερικών Σλοβακίας) D. Tudorache, (υπ.εσωτερικών Ρουμανία), V.Orepic, (υπ.εσωτερικών Κροατία), T.Francken, (υπ. για το άσυλο και τη μετανάστευση Βέλγιο) G.Φzdemir, (κυβερνήτης της τούρκικης συνοριακή πόλης της Edirne).

“Η σημερινή μέρα είναι ορόσημο για την ιστορία της ευρωπαϊκής διαχείρισης συνόρων. Από εδώ και στο εξής τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα ενός κράτους-μέλους είναι τα εξωτερικά σύνορα όλων των μελών κρατών νομικά και επιχειρησιακά. Σε λιγότερο από











ένα χρόνο έχουμε καθιερώσει ένα πλήρες σύστημα Ευρωπαϊκών συνόρων και ακτοφυλακής, κάνοντας πραγματικότητα τις αρχές της κοινής ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών-κρατών και της ένωσης. Αυτή

ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή απάντηση που χρειαζόμαστε για τις προκλήσεις στην ασφάλεια και την μετανάστευση τον 21ο αιώνα” Αυτά τα είπε ο έλληνας νεοδημοκράτης ευρωπαίος επίτροπος αβραμόπουλος...

Η κατανομή ανά χώρα προβλέπεται ως εξής: Βέλγιο 30, Βουλγαρία 40, Τσεχική Δημοκρατία 20, Δανία 29, Γερμανία 225, Εσθονία 18, Ελλάδα 50, Ισπανία 111, Γαλλία 170, Κροατία 65, Ιταλία 125, Κύπρος 8, Λεττονία 30, Λιθουανία 39, Λουξεμβούργο 8, Ουγγαρία 65, Μάλτα 6, Κάτω Χώρες 50, Αυστρία 34. Τα **κύρια καθήκοντα** της νέας αυτής δύναμης ασφάλειας της ευρώπης είναι ενδιαφέροντα, όπως και επίσης τι είναι καινούριο σε σχέση με την παλιά frontex. Παρακάτω βλέπετε μεταφρασμένη από το επίσημο σάιτ τους τη σχετική καρτέλα:

European Border and Coast Guard Agency

Main Tasks

 Ανάλυση κινδύνου και εκτίμηση τρωτών σημείων	Η υπηρεσία συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση μέσα και πέρα από τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστούν τάσεις στην παράτυπη μετανάστευση και μοτίβα του διασυνοριακού εγκλήματος. NEO: Η υπηρεσία διεξάγει επίσης stress-tests για να δει την ικανότητα κάθε μέλους κράτους της ΕΕ να αντιμετωπίζει προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα.
 Επιχειρήσεις	Η υπηρεσία αναπτύσσει αξιωματούχους συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής μαζί με οχήματα, αεριωθούμενα, ελικόπτερα και άλλο εξοπλισμό για να βοηθήσει χώρες που χρειάζονται υποστήριξη στα σύνορά τους. NEO: Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί τάκιστα να αναπτύσσει συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες από τη δεξαμενή ταχείας αντίδρασης των τουλάχιστον 1500 υπαλλήλων.
 Επιστροφές	Η υπηρεσία βοηθάει τα κράτη μέλη στην επιστροφή μεταναστών που δεν επιλέγονται για παραμονή στην Ε.Ε. Η απόφαση σχετικά με το ποιος θα πρέπει να επιστραφεί παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ. NEO: Θα δημιουργηθεί μια κοινοπραξία από ειδικούς στην επίβλεψη, στη συνοδεία και την επιστροφή. Η υπηρεσία παίζει επίσης ρόλο στην οργάνωση των εθελοντικών αναχωρήσεων
 Παρακολούθηση Κατάστασης	Η υπηρεσία επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των των συνοριακών αρχών κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων υπηρεσιών. Παρέχει παρακολούθηση της κατάστασης και κρίσεων, δίνοντας νωρίς προειδοποιήσεις και updates σχετικά με τα συμβάντα στα εξωτερικά σύνορα. NEO: Για να βοηθήσει σε αυτό το έργο η υπηρεσία αναπτύσσει έναν αξιωματικό-σύνδεσμο στα ξεχωριστά κράτος μέλος.
 Λειτουργίες ακτοφυλακής	NEO: Η υπηρεσία υποστηρίζει την συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου, των υπηρεσιών της ΕΕ και τελωνείων στα θαλάσσια σύνορα. Οχήματα και αεριωθούμενα που αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις της, συλλέγουν και μοιράζονται επίσης πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο της αλιείας, εντοπισμό μόλυνσης και συμμόρφωση με θαλάσσιους κανονισμούς.
 Συνεργασία με χώρες μη μέλη της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς	NEO: Η υπηρεσία αναπτύσσει συνεργασίες και υπογράφει λειτουργικές συμφωνίες με χώρες μη μέλη της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τάσεις στη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα και παρέχει βοήθεια στην ανάπτυξη δυνατοτήτων. Η υπηρεσία μπορεί να διεξάγει επιχειρήσεις στην επικράτεια χωρών μη μελών της ΕΕ που γεγονεύουν με ένα τουλάχιστον συμμετέχων κράτος μέλος, αν χρειάζεται βοήθεια εξαιτίας υψηλής μεταναστευτικής πίεσης.
 Πολεμώντας το διασυνοριακό έγκλημα	Η υπηρεσία επικεντρώνεται στην αποτροπή λαθρεμπορίου, trafficking ανθρώπων και τρομοκρατίας, όπως και άλλες μορφές διασυνοριακών εγκλημάτων. NEO: Η υπηρεσία μοιράζεται πληροφορίες, συλλεγμένες στα σύνορα από άτομα ύποπτα για ανάμειξη σε εγκληματικές δραστηριότητες, με εθνικές αρχές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.
 Ερευνά και καινοτομία	Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φύλαξης Συνόρων και Ακτών διευκολύνει τη συνεργασία αρχών συνοριακού ελέγχου, έρευνας. NEO: Η υπηρεσία βοηθά τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να αναγνωρίσουν τις τεχνολογίες κλειδιά της συνοριακής ασφάλειας και καταρτίζει και εφαρμόζει τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτόμας δραστηριότητας στον τομέα της ασφάλειας συνόρων.
 Εκπαίδευση	Η υπηρεσία αναπτύσσει ενταρμονισμένα προγράμματα και εκπαιδευτικά στάνταρ για φύλακες συνόρων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Διεξάγει ποικίλες σειρές μαθημάτων για να μοιράζει τη γνώση και τις καλύτερες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων σε χώρες μη-μέλη της ΕΕ. NEO: Η υπηρεσία παραδίδει εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη συνοριακή διαχείριση και τις λειτουργίες της συνοριοφυλακής στη συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή σε όλη την ΕΕ. Επίσης εκπαιδεύει ειδικούς που θα φέρουν σε πέρας εκτιμήσεις τρωτών σημείων.
 Σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα	Ο σεβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι στην καρδιά όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει η υπηρεσία. NEO: Μηχανισμός παραπόνων - Κάθε άτομο που έχει επηρεαστεί απευθείας από ενέργειες που προσωπικό αναμεμιγμένο σε δραστηριότητα της υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο αναφορικά με πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων του/της.



Ο βασικός μισθός και πάλι στο στόχαστρο

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολιτικός αναλυτής, δημοσιογράφος ή εργατολόγος για να καταλάβει ότι τα αφεντικά σε συνεργασία με τους πολιτικούς εκπροσώπους τους έχουν βαλθεί το τελευταίο διάστημα να αναζητούν τρόπους και “λόγους” για να ρίξουν κι άλλο τον βασικό μισθό. Όμως χρειάζεται κανείς να έχει μάτια που να βλέπουν πίσω από τις λέξεις της καθεστωτικής δημαγωγίας για να διακρίνει τις πραγματικές προθέσεις των αφεντικών, ως τάξης με κοινά οικονομικά (δηλαδή ταξικά) συμφέροντα σε αυτή την συγκυρία. Αυτές, δηλαδή οι πραγματικές προθέσεις των αφεντικών, συχνά περιβάλλονται τον μανδύα της “κατάστασης έκτακτης ανάγκης” μέσα στην επιτυχημένα δοκιμασμένη αφήγηση της “εθνικής διαπραγμάτευσης”.

Οι θεσμοί-δανειστές του ελληνικού κράτους εμφανίζονται ως κοινοί εκβιαστές της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία με την σειρά της, εκπροσωπούμενη από την ελληνική κυβέρνηση, παρουσιάζεται ότι δίνει έναν γενναίο -πλην όμως άδικο- αγώνα απέναντί τους για την “διάσωση των κεκτημένων”. Οι θεσμοί-δανειστές παρουσιάζονται “ισχυρότεροι”, “σκληρότεροι”, “αμετανόητοι” και “ανένδοτοι” ενώ η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται “φιλολαϊκή”, με “δημοκρατικές ευαισθησίες” και “κόκκινες γραμμές” στην διαπραγμάτευση προκειμένου να μην διαταραχθεί ανεπανόρθωτα η κοινωνική συνοχή της χώρας.

Εκεί ακριβώς χρειάζονται τα μάτια-που-βλέπουν-πίσω-από-τις-λέξεις που είπαμε παραπάνω. Και χρειάζονται επειγόντως, ιδίως αυτούς τους καιρούς της γενικευμένης παραίτησης και της

καθολικής παρακμής. Χρειάζονται για να διακρίνουν ότι το ίδιο ακριβώς έργο “εθνικής κακομοιριάς” που βλέπουμε σήμερα παίζεται ασταμάτητα από το 2010 και μετά, ήτοι μετά την πρώτη “επαφή” της Ελλάδας με τα μνημόνια. Χρειάζονται για να δουν το πολύ απλό: ότι πέρα από τα παρελκυστικά αναμασήματα των media και τις παράλογες δοξασίες του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, αυτοί που αποκτούν άμεσο όφελος από την υποτίμηση της εργασίας, το κούρεμα των μισθών και των συντάξεων, την διάλυση της δημόσιας υγείας κ.ο.κ. δεν είναι οι θεσμοί-δανειστές αλλά τα ελληνικά αφεντικά.

Αυτή η διαπίστωση, όμως, είναι εξαιρετικά επώδυνη για όποιον θέλει να αναζητήσει την αιτία των δεινών του μέσα στο ίδιο του το “σπίτι” και όχι στο διάστημα. Γιατί εκεί που βρίσκεται ο ταξικός εκθρόνος, δηλαδή μέσα στο ίδιο μας το “σπίτι”, εκεί βρίσκεται και η πραγματική δυνατότητα για να βελτιωθούν με ρεαλιστικούς και άμεσους όρους οι ζωές μας. Το να κλείσουμε τα αυτιά μας απέναντι στις σειρήνες της καθεστωτικής δημαγωγίας που εμφανίζουν τους έλληνες επιχειρηματίες ως θύματα της κρίσης φαίνεται ότι είναι το αφετήριο σημείο για οποιαδήποτε μελλοντική πιθανότητα αυτόνομης οργάνωσης των εργατών. Εν τω μεταξύ, το να στρέψουμε το ενδιαφέρον, την κριτική και την πολεμική μας από τους εξωτερικούς-φαντασιακούς εκθρούς του τύπου “δανειστές-τοκογλύφοι”, “γερμανοί-αποικιοκράτες” κλπ στους έλληνες επιχειρηματίες που απομυζούν τις ζωές μας φαίνεται να είναι η πιο επίκαιρη και εύστοχη μεταστροφή μιας σύγχρονης εργατικής αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, όμως, ακόμα αυτή φαντάζει τόσο απομακρυσμένη.

Έτσι το καθημερινά εκδιδόμενο δελτίο τύπου των ελληνικών (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) αφεντικών, δηλαδή η εφημερίδα Καθημερινή-Οικονομική, σε σημερινό δημοσίευσμά της (Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016) μας ενημερώνει ότι η επιτροπή σοφών για τα εργασιακά προτείνει να αντικατασταθεί ο μισθός των 511 ευρώ που ισχύει σήμερα για όλους τους νέους κάτω των 25 ετών (υποκατώτατος μισθός) από έναν νέο υποκατώτατο μισθό που θα

εφαρμόζεται όμως σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ο οποίος θα εφαρμόζεται για τα δύο πρώτα χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Κάποιοι από αυτούς τους “σοφούς” λένε, ακόμη, να καταργηθεί η γνωστή διάκριση του υποκατώτατου μισθού για τους κάτω των 25 γιατί η ηλικιακή διάκριση θεωρείται ότι είναι αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ παραβιάζει και τον Χάρτη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως όμως κάτι τέτοιο να είναι δεσμευτικό για κάποιον.

Δεν φτάνει δηλαδή που μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι κάτω των 25 παίρνουν λιγότερα κι από τον βασικό μισθό, λες και τρώνε μερίδα φαγητό ή φοράνε μόνο ένα παπούτσι. Η εργατική νομοθεσία που ετοιμάζουν προβλέπει την επέκταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η ήδη ισχύουσα από το 2012 διάκριση αυτή είναι καθαρά ρατσιστική απέναντι στους νέους εργαζόμενους. Και προβλέπεται ότι θα επεκταθεί εν γένει απέναντι σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Τέλος, δεν μπορούμε να κρύψουμε την έκπληξη μας για το γεγονός ότι το δημοσίευμα της Καθημερινής συνοδεύεται από μια φωτογραφία μιας εργαζόμενης στα Mc Donald's. Τυχαίο άραγε; Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο κλάδος του γρήγορου φαγητού (και της εστίασης γενικότερα) είναι από τους πιο κακοπληρωμένους στην αγορά. Και ειδικά σε σχέση με τους εργαζόμενους κάτω των 25, είναι από αυτούς που έχουν πρωτοστατήσει μέσα στην κρίση στην αποκομιδή άμεσων χρηματικών οφελών, εκμεταλλευόμενοι την ρατσιστική διάκριση της εργατικής νομοθεσίας.

Λοιπόν;

Το αίτημα για αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου στα 7 ευρώ την ώρα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι ό,τι πιο επίκαιρο, αιχμηρό και δίκαιο έχουμε να απαιτήσουμε σαν σύγχρονοι/ες εργάτες/τριες αν και εφόσον επιθυμούμε να βγούμε από το βούρκο που έχουμε βαλτώσει τα τελευταία χρόνια.

Το σκίσιμο της γάτας... Πολύ σπουδαία η πράξη αντίστασης του εξοχότατου πρωθυπουργού απέναντι στον παναγιώτατο αρχιτράγο και το crew διεύθυνσης της εκκλησίας: αυτοί ζήτησαν να διώξει απ' την σημερινή συνάντηση τον υπ. παιδείας (και θρησκευμάτων...), αλλά αυτός είπε όχι, θα είναι και ο υπουργός παιδείας στην κουβέντα. Όχι μόνο ο άμυνας, που είναι και παιδείας... Μας φαίνεται ότι αυτή η σθεναρή στάση είναι η αρχή του οριστικού "χωρισμού κράτους - εκκλησίας"!!!!

Όχι δα!!! Είναι απόδειξη εκείνου που έχουμε υποστηρίξει και είναι αυτονόητο για κάθε λογικό άνθρωπο: όσο περισσότερο οπισθοχωρείς τόσο περισσότερο θα τρως κλωτσιές απ' το αφεντικό. Για να έχει την άνεση η "εκκλησιαστική ιεραρχία" να έχει απαιτήσεις για το ποιον θα έχει παρέα του (και ποιον όχι) ο κοτζαμάν εκλεγμένος (πρωθυπουργός) όταν μιλάει μαζί της, νοιώθει όχι απλά δυνατή, όχι μόνο ότι έχει το "πάνω χέρι", αλλά πολύ περισσότερα.

Θα τολμούσε, άραγε, ο εξοχότατος να ανταποδώσει τις απαιτήσεις του παναγιώτατου με τα δικά του αιτήματα για το ποιος απ' το κλαμπ των βοσκών θα είναι στο ραντεβού και ποιος όχι; Ούτε στον ύπνο του!!!

Που απέκτησε αυτήν την άνεση το παπαδαριό; Την απέκτησε όταν "ευλογούσε" τα δυο σημερινά κυβερνητικά κόμματα πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Την "ευλογία" την ήθελαν οι τότε we gonna be, γιατί ξέρουν καλά τι σημαίνει (: μία απ' τις βασικές συμμορίες του βαθέος κράτους). Αλλά όταν το παπαδαριό κάνει τέτοιες "χειρονομίες" (χειροτόνησης...) επίσης ξέρει καλά πόσο ανανεώνεται η δύναμη και οι "αρμοδιότητές" του.

Με δυο λόγια: μην περιμένει κανείς απ' τους τσάτσους να συμπεριφερθούν σαν άρχοντες. Όχι, σίγουρα, αν είναι να θυμώσουν τα πραγματικά αφεντικά τους.

(Ναι, ξέρουμε, πάλι γινόμαστε "κακοί". Αν, όμως, είμασταν "καλοί" θα είμασταν χειρότεροι...)

"Αλλάχ ακμπάρ". Για να είμαστε δίκαιοι η υποχώρηση / ήττα της φαιροζ κυβέρνησης απέναντι στην παπαδοθέλλα ήταν μικρή. Ελάχιστη. Επειδή μικρή και ασήμαντη ήταν η

(υποτιθέμενη) "μεταρρυθμιστική" κίνησή της, σε σχέση με την διδασκαλία των "θρησκευτικών" σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Ήταν τόσο μικρή και ασήμαντη ώστε μπορεί ακόμα και να ψευτοϊσχύσει, λίγο στη ζούλα και λίγο με βάση τους συσχετισμούς από σχολείο σε σχολείο...

Κι ενώ κάποιοι, ίσως πολλοί, υπεκφεύγοντας θα υποστήριζαν ότι έχουμε ένα κάρο προβλήματα, τα θρησκευτικά μας μάραναν! η αλήθεια είναι πως ένα μέρος (μικρό; μεγάλο; η απάντηση είναι συζητήσιμη) αυτών των προβλημάτων οφείλονται στον πολιτικό προσοδισμό, βασικό και κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους / κεφάλαιου, μια έκφανση του οποίου είναι η σύμφυση της δημόσιας διοίκησης (του "κράτους") με το παπαδαριό.

Δεν πρόκειται καν για ιδεολογικό ζήτημα, παρότι έχει σημαντικές ιδεολογικές διαστάσεις. Πρόκειται για το πως έχουν συγκροτηθεί ιστορικά οι (κρατικοί) θεσμοί, πως λειτουργούν, ποια είναι τα όρια και οι ανοχές τους. Είναι πανεύκολο στους Έλληνες να θεωρούν το τουρκικό κράτος "πρωτόγονο" και το ιρανικό "σκληρά φονταμενταλιστικό" - επειδή δεν κοιτάνε τα χάλια τους. Στην τουρκία, με κυβέρνηση ισλαμοδημοκρατών (συντηρητικών δηλαδή), δεν υπάρχει καμία επίσημη σχέση μεταξύ κράτους και θρησκείας. Όσο για το Ιράν, όπου πράγματι το κράτος (ένα μέρος της νομοθεσίας του δηλαδή) υπηρετεί την θρησκεία, υπάρχει ισχυρή (αν και υπό καταστολή) κοινωνική αντίσταση.

Η ελληνική περίπτωση είναι κοντινότερη στο Ιράν παρά στην τουρκία· και είναι χιλιάδες μίλια μακριά απ' αυτό που οι Έλληνες αγαπούν να βρίζουν, δηλαδή την "ευρώπη". Η εγγύτητα δεν αφορά το ντύσιμο· αυτό θα ήταν βλακώδες σαν επιχείρημα. Η εγγύτητα αφορά την "τελευταία λέξη" που έχει το παπαδαριό και οι οπαδοί του στη λειτουργία των κρατικών / καπιταλιστικών θεσμών· και όχι μόνο των σχολείων.

Το πιο χαρακτηριστικό, αν και όχι το μοναδικό, παράδειγμα είναι ότι οι παπάδες θεωρούνται "δημόσιοι υπάλληλοι" και πληρώνονται απ' τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί να είναι οι ατζέντηδες μιας ιδεολογίας "δημόσιοι υπάλληλοι" και να μην είναι τέτοιοι (αν θέλουν) οι ατζέντηδες οποιασδήποτε ιδεολογίας; Επειδή απ' όλες τις ιδεολογίες ο "ορθόδοξος

χριστιανισμός" κατάφερε απ' την αρχή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους να θεωρηθεί οργανικό τμήμα του.

Μόνο που αυτό δεν ήταν καθόλου "χριστιανικό". Ήταν, αντίθετα, εξαιρετικά "αγγλικό". Έτσι δεν είναι; Κανείς δεν ξέρει πως και γιατί φτιάχτηκε η "εκκλησία της Ελλάδας", που απ' την κατασκευή της και μετά κάνει άσεμνες χειρονομίες σ' όποιον (κρατικό θεσμό ή κοινωνική τάξη) τολμήσει να την αμφισβητήσει;

Σκάσε και κολύμπα. Αν ο ρόλος του παπάδων στη σύγχρονη ελληνική καθημερινότητα ήταν δευτερεύων, θα έπρεπε να είναι ασήμαντος ο ρόλος του τράγου Πειραιά ή του τράγου Καλαβρύτων (και κάμποσων ακόμα...) στην ανάδειξη των βορθολυμάτων σε επίσημη "πολιτική δύναμη". Αν οι ποιμένες είχαν απαγορευτεί για οτιδήποτε έξω απ' το καθαρά θεολογικό τους έργο, θα έπρεπε ο σδοε να μπεινοβγαίνει στις εκκλησίες και στις μητροπόλεις στέλνοντας τους στη μπουζού. Αν οι μητροπολίτες και οι αρχιεπισκόποι ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στον πόνο των συνανθρώπων τους, θα έπρεπε να έχουν λιώσει το χρυσάφι τους υπέρ των αναξιοπαθούντων της κρίσης. Κι αν η γιαγιά μας είχε ρουλεμάν θα ήτανε πατίνι.

Μπορεί, λοιπόν, να υπάρχουν πολλά καθημερινά και επείγοντα, αλλά οι οργανωμένες μορφές ιδεολογικής χειραγώγησης συνιστούν μεγάλα κεφάλαια της καθημερινής λεηλασίας. Προφανώς "η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο θέμα". Αλλά η διάσωση της συνείδησης είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ας μην αγνοεί κανείς τους χειραγωγούς· κάπου, κάπως έχουν σπουδαίο ρόλο.

Τετάρτη 5 Οκτώβρη 2016



Δευτέρα 10 Οκτώβρη

Οι καλοί, οι καλύτεροι και οι καλύτεροί.

Αφήνοντας τα ηθικά του πιστόλια να καπνίζουν και τις μαυροφορεμένες να κλαίνε τα θύματά του κάτω απ' τον καυτό ήλιο (δυστυχώς και οι "κακοί" έχουν συγγενείς), ο εξοχότατος πρωθυπουργός και οι υπουργοί του φεύγουν (Τρίτη 11 Οκτώβρη) για Κάιρο. Να αγκαλιάσουν και να σταυροφιληθούν μ' ένα απ' τα πιο ηθικά πλάσματα της περιοχής. Τον φασίστα, δικτάτορα Σίσι.

Τι θα γίνει εκεί δεν θα το δει κανείς σε show. Αυτό λέγεται "εξωτερική πολιτική" και "εθνικά συμφέροντα", που είναι πάνω από "διαφθορά" και "διαπλοκή". Όσο για την μουσική επένδυσή της; Κραυγές απ' την Μπουμπουλίνας - στα αραβικά φυσικά...

Καθάρματα.

Τρίτη 11 Οκτώβρη

Για μια χούφτα καρέκλες. Το περιβόητο "ηθικό πλεονέκτημα" της ντόπιας αριστεράς συνοψίζεται σε δύο μονάχα πράξεις της:

A) Συγκυβέρνηση με φασίστες·

B) Εξωτερική πολιτική / αγάπη με φασίστες, χουντικούς, караβανάδες, ανθρωποχασάπηδες.

Αν τα τσακάλια του "αριστερού" σκέλους της φαιορόζ κυβέρνησης σκοπεύουν, πριν απ' το συνέδριο, να τυπώσουν t-shirts, θα πρέπει να γράφουν "συριζα - σισι/χα!"

Αφού το "ηθικό πλεονέκτημα" είναι το ξέπλυμα των φασιστών (για "εθνικούς λόγους" πάντα!) ας το χαρούν τουλάχιστον!

Τρίτη 11 Οκτώβρη

Για ένα τόνο εθνικά συμφέροντα.

Η πρώτη "τριμερής" συνάντηση Αθήνας - Λευκωσίας - Καΐρου (με τον Σίσι στο αίμα ως το γόνατο) έγινε στο Κάιρο το Νοέμβρη του 2014. Ποιες ήταν οι κυβερνητικές βιτρίνες στην Αθήνα τότε; E;

Η δεύτερη έγινε στη Λευκωσία τον Απρίλη του 2015. Ποιές ήταν οι καινούργιες κυβερνητικές βιτρίνες στην Αθήνα τότε; E; Η τρίτη έγινε στην Αθήνα τον Δεκέμβρη του 2015. Η τέταρτη τώρα, στο Κάιρο, Οκτώβρη του 2016.

Αν θέλει κανείς να δει τα αληθινά σκατά της εθνικής ενότητας και το ποια είναι η εθνική καθεστωτική συνέχεια, άσχετα απ' τις βιτρίνες που παίζουν τους ρολάκους τους, πριν κοιτάξει την εσωτερική πολιτική πρέπει να κοιτάει την εξωτερική. Κι αφού δει εκεί αυτά που δειλιάζει να δει εδώ, ύστερα θα πρέπει να φέρει το βλέμμα του εντός συνόρων, μπας και καταλάβει.

Τι να καταλάβει; Τον Απρίλη του 2015 μέσα στο κυβερνητικό crew ήταν ΌΛΟΙ όσοι το παίζουν τώρα εξωκοινοβουλευτική "αριστερή" αντιπολίτευση. Και γύρω απ' το τότε "αντι ε.ε. κυβερνητικό έπος" ήταν απ' τους φασίστες μέχρι τους ακροαριστερούς, κι ακόμα παρακαί.

Κανένας από δαύτους δεν είχε πρόβλημα τότε για τους χαριεντισμούς με τον φασίστα караβανά δολοφόνο του Καΐρου. Κανένας... Τώρα, καιροσκοπώντας, μπορεί να το "παίζουν" αλλιώς. Εύκολα κι ανώδυνα· ποιος θυμάται τι έφαγαν χτες;

Σάββατο 8 Οκτώβρη 2016

Συμμαχίες. Σ' ένα μέρος όπου η μνήμη χρυσόψαρου θεωρείται προσόν, θα άξιζε τον κόπο να θυμήσει κανείς τις βαθυστόχαστες αναλύσεις βαριών πεπονιών του εθνικού κορμού, πριν 10 - 11 μήνες, για τον επερχόμενο πόλεμο Άγκυρας - Μόσχας (που, φυσικά, για λόγους "χριστιανικής πίστης", θα έδινε και στους Έλληνες ένα κομμάτι απ' τις κατακτήσεις της). Θα βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε αυτήν την εκθεση ντοκουμέντων πατριωτισμού...

Την Δευτέρα (10 Οκτώβρη) ο Πούτιν θα πάει στην Istanbul, για να συμμετάσχει στην 23η παγκόσμια συνάντηση ενέργειας. Εννοείται ότι θα έχει κάποια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Ερντογάν. Και η Άγκυρα δηλώνει σίγουρη ότι οι σχέσεις της με την Μόσχα δεν θα φτάσουν, απλά, στο σημείο που ήταν τον περασμένο Νοέμβρη (παρντόν; σε ποιο σημείο ήταν τότε;) αλλά θα προχωρήσουν πολύ πιο πέρα...

Αυτό θα μπορούσε να είναι μια τυπική διπλωματική διαδικασία... αν δεν συνέβαινε ο τουρκικός στρατός (with friends) να προωθείται σταθερά στο συριακό έδαφος. Η Akhtarin έχει ουσιαστικά καταληφθεί (γίνονται ακόμα κάποιες μάχες στα περιχώρα της), αλλά για την Μόσχα δεν υπάρχει θέμα.

Θα το θυμίζουμε ξανά και ξανά επειδή τα βαθιά λαρύγγια της εθνικής γεωπολιτικής το έχουν βουλώσει. Όταν, όμως ήταν (νόμιζαν...) στις δόξες τους είχαν κεντήσει. Και μαζί τους το πόπολο, όλων των αποχρώσεων, που ποτισμένο από μικροαστισμό νοιώθει σεβασμό όταν η κάθε μαλακία υπογράφεται από πανεπιστημιακούς, "ειδικούς", συνεργάτες του βαθέος κράτους σε κάθε περίπτωση.

Το θέμα δεν είναι καν η "τουρκολογία". Το θέμα είναι ότι αυτοί οι υπάλληλοι παράγουν εθνική ιδεολογία με κάθε ευκαιρία, αυτά τα χρόνια σε ποιότητα εφαρμοσμένου σουρρεαλισμού. Αλλά πουλάνε, κι ας είναι αγύρτες. Κι αυτό, κάποια στιγμή, θα το πληρώσουμε ακριβά... Ίσως γι' αυτό: όσο πιο απατεώνας είναι κάποιος τόσο περισσότερο πείθει.



ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

antifa διαδήλωση Περιστερί

- Σάββατο 15/10, 12:00 πλ. Δέγλερη,

**Στις δικές μας γειτονιές
φασίστες δεν χωράνε**

“Τα ξημερώματα της Πέμπτης 29/9 το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Περιστερίου έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια, χωρίς όμως να προκληθούν υλικές ζημιές στο χώρο, από τις εκρήξεις και την μικρής έκτασης φωτιά που ακολούθησε.

Υπεύθυνη γι’ αυτή την ενέργεια είναι μια συμμορία φασιστών, η οποία έχει παρουσία μόνο στο Διαδίκτυο και είναι βασικά γνωστή για τις αψιμαχίες της με πόρτες και ντουβάρια χώρων του κινήματος, σε μεταμεσονύχτιες ώρες. Μια συμμορία φασιστών που δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ως το μακρύ κι «αφανές» χέρι κάθε επίσημου κι ανεπίσημου

μηχανισμού του κράτους της έκτακτης ανάγκης, από τις αρχές ασφαλείας μέχρι και το τελευταίο παρακρατικό κατακάθι...



Τις ίδιες μέρες επίσης, κατά τρομερή «σύμπτωση», εμφανίστηκαν συνθήματα της συμμορίας χ.α. στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης. Κι ενώ η παρουσία τους στους τοίχους κράτησε λίγες μόνο ώρες, λόγω της άμεσης κινητοποίησης της αντιφασιστών της περιοχής, κανένας εφησυχασμός δεν επιτρέπεται. Μιλάμε για τους δολοφόνους του Σαχτζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα, τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς ρατσιστικών πογκρόμ. Τους ίδιους που πριν πέντε χρόνια μαχαίρωσαν σύντροφό μας στο Περιστερί.(...)”

ΑΓΡΙΝΙΟ (από <http://radiourgia.squat.gr/>)

Το Σάββατο 08/10 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση-πορεία ενάντια στη καταστολή καλεσμένη από την Συνέλευση ενάντια στη κρατική καταστολή με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό βασανισμού δυο νεολαίων αντιφασιστών στο αστυνομικό τμήμα Αγρινίου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 18.00 στη πλατεία Δημάδη ενώ στήθηκε και μικροφωνική μέσω της οποίας διαβάστηκε ενημερωτικό κείμενο σχετικά με το περιστατικό αλλά και τον γενικότερο ρόλο της κρατικής καταστολής. (...)

Κατά τις 20.00 ξεκίνησε πορεία αντιπληροφόρησης η οποία διέσχισε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της πόλης και στην οποία συμμετείχαν 80-100 άτομα, κυρίως από τον

αντιεξουσιαστικό/αναρχικό χώρο και τον ευρύτερο αντιφασιστικό χώρο αλλά και αρκετοί αριστεροί και ανένταχτοι, είχε παλμό και φωνάχτηκαν αντιμπατσικά, αντιφασιστικά και αντικαπιταλιστικά συνθήματα. Μετά τη λήξη της πορείας, δυνάμεις της αστυνομίας εθεάθησαν κοντά στη πλατεία Δημοκρατίας και δέχτηκαν επίθεση με πέτρες. Ακολούθησαν μικρής έκτασης συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης. Να σημειωθεί ότι περιμετρικά των κεντρικών δρόμων υπήρχαν έντονα πολυάριθμες δυνάμεις των μπάτσων (υ.μ.ε.τ, ο.π.κ.ε, δ.ι.α.σ, ασφαλίτες) ενώ τοπικά ιντερνετικά καθεστωτικά μέσα αναφέρουν πως οι τοπικές κατασταλτικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και από μια επιπλέον διμοιρία από άλλη κοντινή πόλη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ



ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

**ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΟΡΑΤΟΣ
ΕΜΦΥΛΙΟΣ**

έκδοση 2006//profunde
memoriam

**ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ
ΓΕΝΟΥΣ
ΘΗΛΥΚΟΥ**

έκδοση //ΑΡΝΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Τ
Ε
Υ
Χ
Ο
Σ
4
5



Ο
Ν
Ο
Κ
Ε
Τ
Μ
Β
Ω
Ρ
Β
Ι
Ο
Υ
Ι
Ο
2
Ο
Υ
1
6

Περιεχόμενα:

Έξι χρόνια και μερικές τράπεζες μετά // Bee Sting // Τηλεοπτικές άδειες: non stop fighting // Από τη Βιέννη ως την Αθήνα, ανθρωπισμός τέλος // Στρατόπεδα συγκέντρωσης: Softex και Βασιλικά // Γερμανία: η δημόσια τάξη φοράει αρβύλες (κι οι φασίστες κοστούμια) // Λένε // Ο έλεγχος της μνήμης // Dalmaniva, Αυτονομία και κόμικς

+ **ένθετο:** Μπουρκίνι και κοσμικός εξτρεμισμός: Η μουσουλμάνα γυναίκα ξανά στο στόχαστρο

Τ
Ε
Υ
Χ
Ο
Σ
Ι
Ι
Ο



Ο
Κ
Τ
Ω
Β
Ρ
Ι
Ο
Υ
2
Ο
Ι
6

Περιεχόμενα:

όχι το νερό!!! // το "υπερταμείο" // μήντια και εξουσία redux // κατώτερος μισθός και "σκληρές διαπραγματεύσεις" // η κατάσταση των ανθρώπων // 15 χρόνια μετά: ο νανο-πόλεμος στα τέλη του 2001 // Οι φάλαγγες της μαύρης τάξης // πυροβολημένοι: απ' το "λεφτά υπάρχουν" στο "τα λεφτά υπάρχουν"... // ο καιρός αλλάζει: το Sarajevo επίσης

ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΤΟΠΙΑ (μητρ.παρθενίου 16)