

# Barricada

ενάντια σε παλιές και νέες κανονικότητες

Τεύχος 01

Ιούνιος 22

ΔΕΝ

ΠΟΛΕΜΑΜΕ  
ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ  
ΠΑΤΡΙΔΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥΣ  
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ  
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ  
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

ΓΕΜΙΣΕ ΠΙΑ Η ΖΩΗ ΜΑΣ  
ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ "ΚΡΙΣΕΙΣ"  
ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ  
ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΘΥΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΚΑΥΛΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΑΡΑΞΟ ΚΑΙ ΤΗΝΑΝΔΡΑΒΙΔΑ  
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΜΑΣ

## Η “αυτόνομη αντιεξουσιαστική συνέλευση ενάντια σε παλιές και νέες κανονικότητες Barricada”

αποτελεί μια απόπειρα να μιλήσουμε, να δράσουμε και να οργανωθούμε ενάντια σε κάθε είδους εξουσία και εκμετάλλευση. Μιλάμε από αντικρατική και αντικαπιταλιστική οπτική, είμαστε εργάτες και εργάτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, κομμάτι των από τα κάτω αυτής της κοινωνίας όπου τα αφεντικά και οι κάθε είδους εξουσιαστές ζουν από την εκμετάλλευση της εργασίας μας και κάθε πτυχής της ζωής μας. Είμαστε ενάντια σε κάθε είδους φασισμό (είτε φοράει σβάστιγγα είτε όχι), σεξισμό, ρατσισμό και ενάντια σε κάθε διαχωρισμό βάσει έθνους, φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, και (τώρα πια) υγειονομικής κατάστασης. Στρεφόμαστε ενάντια στον εθνικισμό, αλλά και το δίδυμο αδερφάκι του τον πατριωτισμό, και όπως δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους εργάτες κάποιας άλλης χώρας, κάπως έτσι δεν έχουμε και τίποτα κοινό με τους εκμεταλλευτές μας εντός συνόρων (για να το θέσουμε απλά, σιχαινόμαστε το γαλανόλευκο και αγαπάμε το μαυροκόκκινο). Λειτουργούμε αντιεραρχικά και προσπαθούμε να διαμορφώνουμε άποψη σε συνθήκες ιστοιμίας χωρίς αρχηγούς και κομματικούς καθοδηγητές. Με τα μήντια δεν τα πάμε καλά, ενώ δε θα μας βρεις ούτε στο βόθρο των αντισocial media. Μπορείς να μας πετύχεις όμως στο δρόμο, σε αφίσες στους τοίχους και σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Και κάτι τελευταίο. Barricada σημαίνει οδόφραγμα. Τα οδοφράγματα αποτελούσαν ανέκαθεν μια τακτική των όπου γης εξεγερμένων ενάντια στους εκμεταλλευτές τους και τα τσιράκια τους αφενός για να καθυστερήσουν τον εχθρό και αφετέρου για να αποτελέσουν ορμητήρια ώστε να αντεπιτεθούμε αποτελεσματικότερα. Σε εποχές σαν αυτή που ζούμε όπου τα κράτη, τα αφεντικά και οι λακέδες τους υποτιμούν με όλο και μεγαλύτερη ένταση τη ζωή μας, την εργασία μας και τη νοημοσύνη μας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να στήσουμε κάποια τέτοια οδοφράγματα. Για κουβέντα, γνωριμία, επικοινωνία κλπ. θα μας βρείτε στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο **ΑΝΑΤΌΠΙΑ( τσαμαδού 81 και караϊσκάκη** -για το πότε είναι ανοιχτός τσεκάρετε το **site [anatopia.wordpress.com](http://anatopia.wordpress.com)**).



# Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

3 μήνες μετά, η ένταση στο ουκρανικό σφαγείο συνεχίζεται αμείωτη. Είναι αυτή η περιοχή που δυο αντίπαλα ιμπεριαλιστικά μπλοκ επέλεξαν ως (ένα ακόμη) πεδίο μάχης για να εκδηλώσουν τον ανταγωνισμό τους. Εκεί που το δυτικό μπλοκ, σαν μπλοκ στρατηγικά επιτιθέμενο 'ό,τι κι αν λένε τα φερέφωνα των πολεμοκάπηλων, επιχειρεί να ανακόψει όποιον "αναθεωρητή" επιχειρεί να αμφισβητήσει το αιματηρό status quo που έχει καθιερωθεί την τελευταία τριαντακονταετία.

Το ελληνικό κράτος από την πρώτη στιγμή (κι εδώ που τα λέμε πολύ πριν πέσει η πρώτη σφαίρα) έχει κάνει τις επιλογές του. Έχει συνταχθεί με τη μία μεριά αυτής της σύγκρουσης κι αναμένει τα όποια οφέλη μπορούν να προκύψουν από την πιθανή νίκη της συμμαχίας στην οποία ανήκει. Ποτέ υποτελής, αλλά πάντα προωθώντας τα συμφέροντά του, επιδιώκει την περίφημη γεωπολιτική του αναβάθμιση.

Επικαιροποιεί τη συμμαχία του με παραδοσιακές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις σαν τη γαλλία και την αμερική, κρατάει σταθερές τις σχέσεις με περιφερειακούς χασάπηδες όπως η χούντα της αιγύπτου και το απαρτχάιντ ισραήλ, εξοπλίζεται, φυτεύει στρατιωτικές βάσεις σε κάθε γωνιά της επικράτειας. Και προετοιμάζει εμάς, τους εργάτες και τις εργάτριες που έτυχε να γεννηθούμε ή/και να ζούμε σ' αυτό το κομμάτι γης, να γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους ή να κάνουμε άλλους κρέας για τα δικά μας κανόνια. Τώρα θέλουν να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

εναντίον ενός εχθρού ορατού πλέον, αφού εκπαιδευθήκαμε στον πόλεμο εναντίον ενός εχθρού "άορατου" (λέγε με covid), αφού διδαχθήκαμε την πειθαρχηση, αφού συνηθίσαμε το κράτος μας να λέει τι μπορούμε να κάνουμε και τότε, αφού γίναμε τα πειραματόζωα της υγιεινιστικής τρομοεκστρατείας.

Φυσικά δεν είναι μόνο η ουκρανία



εκεί που διεξάγεται πόλεμος. Είναι η μέση ανατολή ματωμένη από ευρωπαίους και αγγλοσάξονες, είναι η αφρική ματωμένη από γάλλους λήσταρχους, είναι η παλαιστίνη, πάντα η παλαιστίνη. Η ουκρανία εμφανίζεται απλώς σα σημείο βρασμού, καθώς οι δημαγωγοί επέλεξαν να είναι αυτή για την οποία θα φορτιστούμε συγκινησιακά. Χωρίς να υπάρχει τίποτα που να συνηγορεί υπέρ της άποψης πως η βία που ασκείται εκεί είναι υπέρμετρη σε σχέση με τις περιοχές που ο "δικός μας" ιμπεριαλισμός επιτίθεται χωρίς κανένα προκάλυμμα.

Δεν έχουμε συμφέρον να συνταχθούμε με καμία μεριά αυτής της σύγκρουσης. Αφεντικά αδίστακτα βρίσκονται εκατέρωθεν του μετώπου. Ο εχθρός μας όμως βρίσκεται εδώ, είναι το ελληνικό κράτος και το ελληνικό κεφάλαιο, και κατ' επέκταση, η εναντίωσή μας στρέφεται και στις συμμαχίες που αυτό συνάπτει, αλλά και ενάντια σε κάθε κρατική προσπάθεια πειθάρχησης και στρατιωτικοποίησής μας καθώς είναι οι πειθαρχημένοι στρατιώτες που πάντα ήταν και θα είναι κρέας για κανόνια αλλά και το απαραίτητο υλικό κάθε είδους φασισμών και διακρατικών πολεμικών συρράξεων.

ούτε 12 μήνες, ούτε 9 μήνες, ούτε 6 μήνες...

# Ούτε μια ώρα στο στρατό

**ΔΕΝ  
ΠΟΛΕΜΑΜΕ  
ΓΙΑ ΤΑ  
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ  
ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ**



1. Χρησιμοποιούμε τον όρο "στρατηγικά επιτιθέμενος" για να περιγράψουμε όχι αυτόν που έριξε την πρώτη κανονιά, αλλά αυτόν που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και πιέζει στρατιωτικά τον αντίπαλο του.

αυτοκόλλητο που κυκλοφόρησε στις αρχές του '21 από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65

# ΓΕΜΙΣΕ ΠΙΑ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ “ΚΡΙΣΕΙΣ” ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ

Πρώτα ήταν “η πανδημία του κορονοϊού”. Το μακρινό, όπως φαντάζει πλέον, Μάρτη του ‘20 η συντριπτική πλειοψηφία των (δυτικών, κατά κύριο λόγο) κρατών μάντρωσε σπίτι του το σύνολο του πληθυσμού, τρομοκράτησε όποιον δεν είχε πειστεί από το κυρίαρχο αφήγημα, ελεεινολόγησε και αποπειράθηκε να φιμώσει όποιον αντιστεκόταν, και στη συνέχεια επέβαλε διαχωρισμούς, αποκλεισμούς, υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, με κορυφαία όλων τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, με εξόχως αναποτελεσματικά και πειραματικά σκευάσματα γενετικής μηχανικής.

Το τότε φαινόμενο ονομάστηκε “υγειονομική κρίση<sup>1</sup>. Ένας ιός (όχι ο αδιάστακτος φονιάς που παρουσίασαν) δεν αντιμετωπίστηκε στα “χαμηλά” με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προσλήψεις νοσηλευτών/τριών για την αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά με (εξαιρετικά επιδεινωτικά για την σωματική και ψυχική υγεία και κατάσταση) λοκντάουν και με εμβόλια για τα κέρδη των φαρμακευτικών. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε τεχνητή κρίση. Κόσμος κατέληξε να πεθαίνει στα αζήτητα από κόβιντ και χίλιες δυο άλλες ασθένειες οι οποίες διαγράφηκαν από το χάρτη του δημόσιου διαλόγου, γιατί τα κράτη και τα κεφάλαιά τους είχαν συμφέρον από την ύπαρξη αυτής της κρίσης. Εφαρμογή αντικοινωνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων (ψηφιοποίηση κάθε χιλιοστού της ανθρώπινης ζωής, γενετική μηχανική) και προώθηση (πρωτόγνωρων για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού) τεχνικών ελέγχου και απαγορεύσεων ήταν αυτό που επιθυμούσαν να πετύχουν οι δυτικές εξουσίες. Κρίνουμε πως πέτυχαν και συνεχίζουν να πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό το στόχο τους. Στη διαδικασία αυτή πολλοί πρόθυμοι και καλοπληρωμένοι λακέδες προσέφεραν απλόχερα τα νούμερα και

τις στατιστικές (που άμα τις βασανίσεις αρκετά είναι έτοιμες να ομολογήσουν το ο,τιδήποτε) τις απαραίτητες για να ντρεσαριστεί επιστημονικά το εν λόγω πρότζεκτ.

Κι εδώ και δυο χρόνια έχουν έρθει στο προσκήνιο κι άλλες κρίσεις που κυοφορούνται. Τις λένε “ενεργειακή κρίση”, “επισιτιστική κρίση”, “κλιματική κρίση”. Σε λίγο, προειδοποιούν, δε θά ‘χεις να φας, δε θά ‘χεις ρεύμα, δε θά ‘χεις οξυγόνο, αν δεν κάνεις ό,τι σου λέμε.

Φυσικά, τα κράτη και τ’ αφεντικά μας χέστηκαν πατόκορφα για το αν θα τρώμε ψωμί με αλάτι, αν θα ξεπαγιάζουμε το χειμώνα και θα λιώνουμε το καλοκαίρι, αν ο αέρας που αναπνέουμε είναι μολυσμένος. Γιατί είναι πολύ γνωστό πως αυτά τα ίδια κράτη κι αφεντικά μπορούν να πετάνε το περίσσειμα της αγροτικής παραγωγής για να μένουν ψηλά οι τιμές των προϊόντων, να τζογάρουν τις τιμές της ενέργειας στα ειδικά κατασκευασμένα γι’ αυτόν το σκοπό χρηματιστήρια<sup>2</sup>, να έχουν κάνει τις πόλεις μας μέρη που δε μπορείς να πας για ένα μπάνιο σε ακτίνα λίγων χιλιομέτρων ή να αναπνεύσεις καθαρά.

Αυτό που συμβαίνει δεν έχει μεγάλη απόσταση μ’ αυτό που συνέβη με τη διαχείριση της covid-19. Τα κράτη κατασκευάζουν, ενισχύουν, αξιοποιούν προς όφελός τους αυτές τις κρίσεις<sup>3</sup>. Διαλαλούν πως ο μόνος τρόπος να τις αποφύγουμε είναι να σταθούμε στο πλάι τους και να κατασκευάσουμε μια κοινότητα συμφερόντων όλοι μαζί, εργάτες κι αφεντικά. Είναι στο stand-by να μας δώσουν εντολές για το πώς πρέπει να φερθούμε και τι επιτρέπεται να κάνουμε, αν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε την Κυριακή με αυτοκίνητο στην πόλη<sup>4</sup>. Μετατρέπουν τις οικονομίες σε πολεμικές οικονομίες. Προετοιμάζουν τους υποτελείς γι’ αυτόν τον πόλεμο.

**ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΣΟΥ ΛΕΓΑΝΕ  
“ΜΗ ΒΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ”**



**ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝΕ  
ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ**



Αν θέλουμε να κατανοήσουμε όλες αυτές τις “κρίσεις”, πρέπει να τις δούμε σαν καμουφλισμένες εκδηλώσεις της μιας και μοναδικής πανταχού παρούσας κρίσης: της καπιταλιστικής. Της ανάγκης των αφεντικών να μη μειωθεί η κερδοφορία τους και της αστείρευτης τάσης τους να διαφυλάξουν αυτήν την κερδοφορία απέναντι σε άλλα αφεντικά. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει γενικευμένο πόλεμο. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ανακατασκευή του πλανήτη κομμένου και ραμμένου στα μέτρα τους.

(1) Μιλάμε σε χρόνο αόριστο και παρατατικό για την covid-19 απλά και μόνο επειδή συνέβη στο παρελθόν κι όχι επειδή “αυτό ήταν και τελείωσε”. Και οι αναστολές υγειονομικών παραμένουν κανονικότητα σε ισχύ, και, δια στόματος υπουργού, το πιστοποιητικό παίζει να ξανάρθει στις ζωές μας από Σεπτέμβρη.

(2) Λένε ακόμα πως γι’ αυτές τις προ των πυλών “κρίσεις” φταίει η ρωσική επίθεση στην ουκρανία. Όμως οι τιμές και οι ελλείψεις είχαν αρχίσει να παρατηρούνται πολύ πριν, κι ας θυμηθούμε πόσο είχε αρχίσει ήδη να αδειάζει η τσέπη καθ’ όλη τη διάρκεια του ’21. Ο εν λόγω πόλεμος επηρεάζει μόνο με τον εξής τρόπο: οι κυρώσεις και οι κόντρα κυρώσεις και οι έξτρα κυρώσεις διαταράσσουν την ομαλή ροή των προϊόντων. Τα κράτη κρατάνε για πάρτη τους τα αποθέματα και δεν εισάγουν από “εχθρούς” για να ασκήσουν πολεμική πίεση. Κι αυτό ανεβάζει κι άλλο τις τιμές.

(3) Προφανώς και ζήτημα με το φαγητό και πρόβλημα με την τιμή της βενζίνης και, φυσικά, καταστροφή του περιβάλλοντος υπάρχει. Τις δυσβάσταχτες συνέπειες αυτών των ζητημάτων, άλλωστε, τις νιώθουν στο πετσί τους εκατομμύρια προλεταριοί και προλετάριας. Αλλά είναι άλλο πράγμα ο αγώνας για φαγητό, στέγαση, θέρμανση και καθαρό περιβάλλον κι άλλο πράγμα να θυμόμαστε την κλιματική αλλαγή, π.χ, και τις “αυξημένες τιμές του διοξειδίου του άνθρακα” όποτε αναλαμβάνει να μας το θυμίζει κάποιος “λαμπρός επιστήμονας” ή κάποιος “έγκυρος δημοσιογράφος”. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ένα τσιγάρο δρόμος μέχρι να καταλήξεις να δουλεύεις για λογαριασμό της κυβέρνησής σου ή των επιχειρηματιών της ενέργειας.

(4) Αυτή η πρόταση, από μεριάς Κομισιόν, υπήρχε σε άρθρο που δημοσίευσε η ισπανική *el país*, λίγες βδομάδες πριν. Τελικά στο σχέδιο που δημοσίευσε η επιτροπή για τη διαχείριση κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνει τέτοιο συγκεκριμένο μέτρο, όπως κι άλλα αντίστοιχης υφής. Αλλά καλό είναι να λέγονται αυτά, για να συνηθίζουμε...



# ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που έπεσαν ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ

Τον τελευταίο μήνα, έγιναν καταγγελίες για τουλάχιστον 2 κυκλώματα καταναγκαστικής πορνείας. Και στις 2 περιπτώσεις οι γυναίκες (θύματα των κυκλωμάτων) κατάφεραν να ξεφύγουν από τα διαμερίσματα που κρατούνταν φυλακισμένες και πήγαν στους μπάτσους να καταγγείλουν τα όσα είχαν βιώσει.

Θύματα αυτών των κυκλωμάτων είναι συνήθως γυναίκες-μετανάστριες που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις χώρες τους και να αναζητήσουν αλλού εργασία. Αυτό γίνεται είτε μέσα από γραφεία ευρέσεως εργασίας-βιτρίνες, είτε μέσα από άτομα του κοντινού τους κύκλου που λειτουργούν σα μεσάζοντες για να έρθουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όταν φτάσουν στη χώρα προορισμού τους παίρνουν με τη βία τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Έπειτα οι γυναίκες φυλακίζονται σε σπίτια και με απειλές εξαναγκάζονται να εκδίδονται. Οι απειλές αυτές έχουν να κάνουν είτε με την ίδια τους την ζωή είτε με την ζωή των δικών τους, συγγενών και φίλων. Σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάζονται να παίρνουν ναρκωτικά με το ζόρι, μερικές φορές και χωρίς να το γνωρίζουν (π.χ. τα ρίχνουν στον καφέ τους) ώστε να βρίσκονται σε καταστολή.

Οι γυναίκες- θύματα καταναγκαστικής πορνείας ήταν πάντα από τα πιο υποτιμημένα κομμάτια του τόπου. Πέρα από τη βία που δέχονται από τους μαστροπούς που τις εξαναγκάζουν να εκδίδονται, πρόκειται για γυναίκες που σε καθημερινή βάση βιάζονται δεκάδες φορές από τους πορνοπελάτες. Οι πελάτες-βιαστές δεν αναζητούν την ανάγκη για εκτόνωση των σεξουαλικών τους ορμών, αλλά την ικανοποίηση της ανάγκης τους για κυριαρχία και επιβολή, αφού αναζητούν γυναίκες που είναι αναγκασμένες να υπακούουν σε εντολές χωρίς να μπορούν να αρνηθούν τις απαιτήσεις του πελάτη-βιαστή. Και, μην ξεχνάμε, οι πελάτες είναι άντρες καθημερινοί. Είναι μπάτσοι, γιατροί, καθηγητές, οικοδόμοι, ταξιτζήδες.



Ταυτόχρονα αυτές οι γυναίκες είναι και στόχος για κάθε ρατσιστή και σεξιστή ώστε να βγάλει πάνω τους τον οχετό του. Σχόλια όπως “τα ήθελε και αυτή” ή “ήξερε που έμπλεκε” είναι πάγια επιχειρήματα ενάντια στις γυναίκες που εξαναγκάζονται να εκδίδονται. Τα σχόλια αυτά νομιμοποιούν τη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από την καταναγκαστική πορνεία, αθρώνουν τους πορνοπελάτες και στοχοποιούν τις γυναίκες-θύματα καταναγκαστικής πορνείας.

Όσο υπάρχουν πελάτες που πηγαίνουν και βιάζουν φυλακισμένες γυναίκες, αλλά και μια κοινωνία που τους αθώνει και ταυτόχρονα υποτιμάει τις ζωές αυτών των γυναικών, τόσο θα υπάρχει και η ανάλογη βιομηχανία καταναγκαστικής πορνείας που θα βγάζει κέρδη από τα σώματα των γυναικών.

**Υγ:** για περαιτέρω ψάξιμο και στοιχεία όσον αφορά το ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας μπορείτε να επισκεφτείτε τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΌΠΙΑ (τσαμαδού 81 και караϊσκάκη) και να αναζητήσετε τις σχετικές (επαν)εκδόσεις του εγχειρήματος της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ.

**ΠΡΟΒΟΛΕΣ  
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ**

ΟΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ  
**ΘΩΡΑΤΕΡΠΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
& ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ**

**Πέμπτη 18 Οκτώβρη, 20:00**

**ΟΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ  
+ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ**

Μετά την πώση του ανατολικού μπλοκ, η φτώχεια και η ανέχεια στις χώρες της ανατολικής ευρώπης, έστρωσαν το έδαφος για τη λεηλασία τους. Η Ελλάδα, όντας με τη μεριά των νικητών του ψυχρού πολέμου, συμμετείχε στη λεηλασία των κατοίκων αυτών των χωρών. Μια πτυχή της λεηλασίας είναι και το sex trafficking, καθώς η Ελλάδα ήταν ένας βασικός προορισμός του εμπορίου γυναικών από αυτές τις χώρες. Μετατρέποντας την σ' ένα βάρβαρο πορνείο, όπου εξοντώθηκαν σωματικά, ψυχικά και νοητικά χιλιάδες γυναίκες μετανάστριες.

**WildCat**  
our bodies are a battleground  
am.see.wildcat@gmail.com

**& Η ΣΚΕΨΗ  
ΚΡΙΤΙΚΗ**

**ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ  
ΑΝΑΤΌΠΙΑ  
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 81 & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ**

**Αφίσα από εκδήλωση που είχε γίνει στον α.χ. ΑΝΑΤΌΠΙΑ σχετικά με το ζήτημα της καταναγκαστικής πορνείας**

Η παρακάτω προκήρυξη της Πρωτοβουλίας Υγειονομικών Θεσσαλονίκης ενάντια στους αποκλεισμούς διαβάστηκε στις αρχές Μάη σε παρέμβαση που έγινε σε αντιπολεμική συναυλία. Την αναδημοσιεύουμε καθώς θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίζεται αφενός ότι η αναστολή/οικονομική εξόντωση των υγειονομικών που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν με τα αντι-covid σκευάσματα γενετικής μηχανικής συνεχίζεται κανονικά (στα σίγουρα μέχρι δεκέμβρη του '22) και αφετέρου ότι ο πόλεμος πάνω στις ζωές μας με πρόσχημα την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας συνεχίζεται κανονικότερα (αν και με χαμηλότερη ένταση αυτό τον καιρό αφού κάποια κατασταλτικά υγειονομικά μέτρα έχουν ανασταλεί μέχρι το Σεπτέμβρη...).

## **ΟΥΤΕ ΕΘΝΙΚΟΣ, ΟΥΤΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΟΥΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ! Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΟΣ**

Η εναντίωσή μας στη θανατηφόρα μηχανή του πολέμου, δε μας κάνει να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος έρχεται για να γκρεμίσει ό,τι αφήνει όρθιο η καπιταλιστική ειρήνη!

Δεν ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος έρχεται ως συνέπεια της καπιταλιστικής κρίσης και της αδυναμίας Κεφαλαίου και Κυριαρχίας να εκμεταλλευτούν παραγωγικά τις κοινωνίες, και όχι ως αποτέλεσμα πεισμάτων, μεγαλοϊδεατισμού ή/και διακρατικών καυγάδων! Η τακτική του διαχωρισμού με βάση το έθνος, το φύλο, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, όπως και ο μοντέρνος διαχωρισμός με βάση τις Υγειονομικές επιλογές, αποτελούν παραδοσιακή καταφυγή της κυριαρχίας προκειμένου να στρέψουν τον ένα μας ενάντια στον άλλο, τη μία ενάντια στην άλλη, κάθε φορά που ο ταξικός πόλεμος στρέφεται σε βάρος της κερδοφορίας τους! Η δημιουργία καθεστώτων εκτάκτου ανάγκης, με κορυφαίο βέβαια αυτό του πολέμου, αποτελεί παραδοσιακή επιλογή στην ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να πετύχει τη συσπείρωση των υποτελών γύρω από σημαίες, λάβαρα και θεσμούς των αφεντικών.

Η αλληλεγγύη μας στα θύματα του πολέμου δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τα θύματα της ειρήνης τους. Οι πολύμηνες, εξοντωτικές αναστολές εργασίας και οι απολύσεις των ανεμβολίαστων υγειονομικών δεν αποτελούν προσωπικό τους πρόβλημα, ούτε βέβαια λύση στην αντιμετώπιση της πανδημίας! Στοχεύουν στην πειθάρχηση όλων των εργαζόμενων με πρώτους αυτούς που τολμούν να μη συμπορεύονται στο εκάστοτε κυρίαρχο αφήγημα. Και απει κάποιος ή κάποια ότι η διάλυση του ΕΣΥ δεν εξυπηρετείται από αυτήν την πολιτική των αναστολών και απολύσεων!

**Ούτε εθνικός, ούτε υγειονομικός -  
ο δικός μας πόλεμος είναι ταξικός**

**Σε Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία -  
ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα Υπουργεία**

**Green pass, Lockdown, απολύσεις -  
σε λίγο θα σου πουν, να πας να πολεμήσεις**

**Πάρτε πίσω τις αναστολές**

πανό που κρεμάστηκαν την άνοιξη του '22 από τα κόκκινα μαντήλια από Πάτρα



# ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΚΑΥΛΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΑΞΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΑ ΤΟΜΑΡΙΑ ΜΑΣ

Όλο και συχνότερα ακούμε πολεμικά αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι μας κι εδώ στην πάτρα καθώς η μία αεροπορική άσκηση προετοιμασίας πολέμου μετά την άλλη όλο και πυκνώνουν. Πριν ενάμιση μήνα είχαμε την άσκηση “Ηνίοχος” της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας με τη συμμετοχή κι άλλων κρατών μεταξύ των οποίων οι ηπα, το ισραήλ, η γαλλία, η νότια κύπρος. Σειρά πήρε η ΝΑΤΟϊκή αεροπορική άσκηση “NATO Tiger Meet 2022” που διεξήχθη το Μάη με κέντρο την αεροπορική βάση του Αράξου. Πέρα από το να μας σπάνε τα αυτιά και τα νεύρα (όπως κι οι καμπάνες των εκκλησιών), τέτοιου τύπου ασκήσεις μάς αφορούν άμεσα καθώς δε γίνονται για να βρίσκονται από κοντά καυλόγκαζοι αεροπόροι και να κάνουν κόντρες. Ούτε τυχαία το βασικό σύνθημα της άσκησης είναι το “εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις”. Πόσο πιο σαφές να το κάνει το κράτος; Θέλει κρέας για κανόνια πρόθυμο να σκοτώσει και να πεθάνει για τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και των συμμαχιών του, και μέχρι να φτάσει εκείνη η στιγμή θέλει να έχουμε το ρόλο του ηλίθιου που θα χαίρεται με το “αξιόμαχο του ελληνικού στρατού”. Και φυσικά θέλει να συνηθίζουμε τις εικόνες πολεμικών αεροσκαφών και να το θεωρούμε και νορμάλ στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Ειδικά αυτή την περίοδο που τα κράτη βγάζουν όλο και πιο πολύ τα μαχαίρια στο όνομα των ενδοκαπιταλιστικών τους ανταγωνισμών, το να μη μας γεμίζουν ανησυχία και οργή τέτοιες πολεμοκάπηλες επιδείξεις αλλά να χαιρόμαστε κιόλας με αυτές δεν είναι απλά αναξιοπρεπές αλλά αυτοκτονικό.



**ΥΓ:** Η αλήθεια είναι ότι γελάσαμε κι εμείς όταν είδαμε караβανάδες είτε να ντύνονται τίγρεις (βλ. φωτο δίπλα) είτε να πέφτουν ανόσκελα και να κάνουν τις τίγρεις οι πληρωμένοι δολοφόνοι του ελληνικού κράτους και των συμμάχων του (δεν είναι τρολιά, google that shit!). Παρ' όλα αυτά ας μην ξεχνάμε πως το ότι είναι γελοίοι δε σημαίνει ότι δεν είναι και επικίνδυνοι καθώς τέτοιοι άνθρωποι αποφασίζουν για τις ζωές μας.

