

Barricada

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ



"Συγνώμη που δεν πνιγήκαμε" γράφει το πλακάτ που κρατάει επιζώντας μετανάστης από την διλοφονία 350 μεταναστών τον Οκτώβρη του 2013 έξω από το νησί Λαμπεντζούζα της ιταλίας. Απευθυνόμενος προφανώς στους κάθε είδους ρατσιστές ευρωπαίους που ωρύονται ότι δεν χωράνε άλλοι μετανάστες στις χώρες "τους".

Η αυτόνομη αντιεξουσιαστική συνέλευση ενάντια σε παλιές και νέες κανονικότητες Barricada αποτελεί μια απόπειρα να μιλήσουμε, να δράσουμε και να οργανωθούμε ενάντια σε κάθε είδους εξουσία και εκμετάλλευση. Μιλάμε από αντικρατική και αντικαπιταλιστική οπτική, είμαστε εργάτες και εργάτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, κομμάτι των από τα κάτω αυτής της κοινωνίας όπου τα αφεντικά και οι κάθε είδους εξουσιαστές ζουν από την εκμετάλλευση της εργασίας μας και κάθε πτυχής της ζωής μας. Είμαστε ενάντια σε κάθε είδους φασισμό (είτε φοράει σβάστιγγα είτε όχι), σεξισμό, ρατσισμό και ενάντια σε κάθε διαχωρισμό βάσει έθνους, φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, (και τώρα πια) υγειονομικής κατάστασης. Στρεφόμαστε ενάντια στον εθνικισμό, αλλά και το δίδυμο αδερφάκι του τον πατριωτισμό, και όπως δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους εργάτες κάποιας άλλης χώρας, κάπως έτσι δεν έχουμε και τίποτα κοινό με τους εκμεταλλευτές μας εντός συνόρων (για να το θέσουμε απλά, σιχαινόμαστε το γαλανόλευκο και αγαπάμε το μαυροκόκκινο). Λειτουργούμε αντιεραρχικά και προσπαθούμε να διαμορφώνουμε άποψη σε συνθήκες ισοτιμίας χωρίς αρχηγούς και κομματικούς καθοδηγητές. Με τα μήντια δεν τα πάμε καλά, ενώ δε θα μας βρεις ούτε στο βόθρο των antisocial media. Μπορείς να μας πετύχεις όμως στο δρόμο, σε αφίσες στους τοίχους και σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Και κάτι τελευταίο. Barricada σημαίνει οδόφραγμα. Τα οδοφράγματα αποτελούσαν ανέκαθεν μια τακτική των όπου γης εξεγερμένων ενάντια στους εκμεταλλευτές τους και τα τσιράκια τους αφενός για να καθυστερήσουν τον εχθρό και αφετέρου για να αποτελέσουν ορμητήρια ώστε να αντεπιτεθούμε αποτελεσματικότερα. Σε εποχές σαν αυτή που ζούμε όπου τα κράτη, τα αφεντικά και οι λακέδες τους υποτιμούν με όλο και μεγαλύτερη ένταση τη ζωή μας, την εργασία μας και τη νοημοσύνη μας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να στήσουμε κάποια τέτοια οδοφράγματα. Για κουβέντα, γνωριμία, επικοινωνία κλπ. Θα μας βρείτε στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ (τσαμαδού 81 και καραϊσκάκη) κάθε παρασκευή μετά τις 20.00. Επίσης υλικό μας μπορείτε να βρείτε και στο πάντα φιλόξενο site <https://anatopia.wordpress.com/>.

3 χρόνια μετά την έναρξη Όύτε ξεχνάμε

Μπορεί να φαντάζει πλέον μακρινό, αλλά ήταν μόλις πριν από 3 χρόνια και κάτι όταν οι πρώτες απαγορεύσεις επιβλήθηκαν στους πληθυσμούς τους από μια σειρά κρατών, και κάτι παραπάνω από χρόνος απ' όταν η πλειοψηφία των μέτρων έπαυσαν. 3 ακριβώς χρόνια και κάτι από το Μάρτη του 2020 όταν το ελληνικό κράτος επέβαλλε το πρώτο lockdown, όταν δια στόματος πρωθυπουργού το ελληνικό σύστημα εξουσίας μάς καλούσε "να κλειστούμε σπίτι, να κάνουμε cocooning και να είμαστε πειθαρχημένοι στρατιώτες στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού" μην παραλείποντας να αναφέρει ότι "όσοι φέρονται αντικοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά γιατί θα έχουν εγκληματήσει διπλά: κατά του νόμου και κατά της ζωής".

Και μπορεί τα κατώτερα κομμάτια της κοινωνίας (ακόμα κι όσοι/ες τότε αντιδράσαμε) να απωθούμε το πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο αυτό είναι ακριβώς που θέλουν τα αφεντικά μας από εμάς. Δηλαδή αυτοί που επέβαλλαν τις ολοκληρωτικές απαγορεύσεις και τους αυταρχικούς καταναγκασμούς¹. Τώρα πια μπορεί το κράτος και οι ειδικοί του να παραδέχονται ότι έγιναν και κάποια λάθη και να διεκδικούν "αμνηστία", αλλά είναι πολλά αυτά για τα οποία πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια,

Ξη της τρομοεκστρατείας με πρόσχημα την υγεία. ούτε συγχωρούμε! Το έγκλημα είναι διαρκές.

γιατί είναι πολλές οι ζημιές που προκάλεσαν. Δε γίνεται να τους δώσουμε "αμνηστία" για τις εγκληματικές για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ζωή καραντίνες, τότε που μας κλείδωσαν σπίτια μας, για τα τόσα ψυχολογικά προβλήματα και τις καταχρήσεις ψυχοφαρμάκων και ουσιών που αυτές προκάλεσαν. Για την κατασυκοφάντηση και το χλευασμό όσων τότε έλεγαν τα προφανή, όπως για παράδειγμα πως δεν υπάρχει υγεία χωρίς ελευθερία, για τα εξοντωτικά πρόστιμα απέναντι σε όσους έπραξαν αναλόγως. Για τα υποχρεωτικά covid τεστ και για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στο σύνολο του πληθυσμού, με πειραματικά σκευάσματα τα οποία αποδείχθηκαν εξόχως αναποτελεσματικά κι εγκληματικά επικίνδυνα. Για τους διαχωρισμούς και τους αποκλεισμούς απέναντι σε όσους, για έναν τουλάχιστον χρόνο, δε συναίνεσαν ώστε να αποκτήσουν υγειονομικά διαβατήρια. Για τις υποχρεωτικές αναστολές των υγειονομικών, που άφησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς τα αναγκαία για την επιβίωση και συνεισέφεραν στην παρακμή της δημόσιας υγείας.



Και είναι εξοργιστικό το γεγονός πως οι ίδιοι άνθρωποι που σχεδίασαν κι εφάρμοσαν τα παραπάνω, χωρίς αιδώ, μπορούν σήμερα να βγαίνουν και να λένε πράγματα που αν τα έλεγες πριν ένα-δυο χρόνια σε θεωρούσαν "κοινωνικά ανάλγητο" και "φονιά γιαγιάδων". Όπως για παράδειγμα, το αριστερό δεκανίκι της κρατικής διαχείρισης, η "εφημερίδα των συντακτών".

Βγαίνει λοιπόν η φιλοσυριζέικη φυλλάδα και γράφει², στα τέλη του Φλεβάρη του '23, πως "το 60% των θανάτων Covid-19 το 2020 ήταν από υποκείμενο νόσημα" και "κατά συνέπεια, πολλοί θάνατοι καταχωρήθηκαν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ως συνέπεια του κορονοϊού ενώ θα μπορούσαν εύλογα να αποδοθούν σε άλλα παθολογικά αίτια, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η θέση της χώρας στις παγκόσμιες κατατάξεις". Για την "εφημερίδα των συντακτών" λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι πως η "κοινή δεξαμενή" θανάτων στην οποία βρέθηκαν όσοι πέθαναν με-covid και όσοι πέθαναν από-covid λειτούργησε ως πολιορκητικός κριός για την επιβολή απαγορεύσεων, αλλά ότι αυτό το γεγονός λειτούργησε εις βάρος της στατιστικής απόδοσης του κράτους "μας".

Μιας και μιλήσαμε για στατιστική, ας αναφερθούμε και στη χρήση της ως εργαλείο όχι αμιγώς μαθηματικό (δε θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο) αλλά ως εργαλείο μαθηματικό- πολιτικό. Τους πρώτους μήνες του 2020, οι θάνατοι οι οποίοι αποδίδονταν στην covid-19 (με τον αυθαίρετο τρόπο που η "εφ.συν" ανακάλυψε κομματάκι καθυστερημένα) ήταν λιγότεροι από 5 την ημέρα. Τότε αυτός ο αριθμός ήταν επαρκής για να μας κλειδώσει σπίτια μας. Την ώρα που γράφτηκε το άρθρο, τα ίδια επίσημα στοιχεία μιλούσαν για ένα μέσο όρο 15 θανάτων την ημέρα. Πριν 3 χρόνια, οι δεξιοί κι αριστεροί υποστηρικτές των απαγορεύσεων, σε πλήρη σύμπνοια, διερρήγνυαν

ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΕΤΑΣΥ ΜΑΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ* ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΟΤΙ ΤΑ LOCKDOWN ΖΩΣΟΥΝ ΖΩΣ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΔΙΑΔΕΣ ΥΠΟΜΟΝΗ ΝΑ ΙΣΩΠΕΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΛΗ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΛΑΒΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΠΟΥ
ΕΣΤΙΑΖΑΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΑΜΕ ΆΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΠΟΥ
ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΑΜΕ Η ΑΙΩΔΟΡΧΕΑΜΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΓΕΝΗ ΑΠΟΨΗ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΩΣΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΠΟΥ ΑΓΝΩΣΑΜΕ Η ΑΙΓΑΛΟΡΧΕΑΜΕ ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΖΑΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΠΑΝΗΜΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ,
ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΟΤΙ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΠΑΝΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ, ΝΑ ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΆΛΛΑ

ΗΤΑΝ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΑ ΕΜΑΣ!



ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ^(;)

τα ιμάτιά τους για τους "ανεύθυνους που δεν τους ένοιαζε τίποτα". Σήμερα, τουμπεκί ψιλοκομμένο. Προφανώς, τα σημερινά τους συμφέροντα, αφού έκαναν τα όσα ήθελαν να κάνουν, πειραματίστηκαν, επέβαλλαν, μετασχημάτισαν τις κοινωνικές σχέσεις, τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε παρακάτω. Με τα φάρμακα, σημειωτέον, να είναι είδος προς εξαφάνιση, καθώς οι αγαπημένες μας ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κρίνουν πιο συμφέρον να εξάγουν αυτά τα φάρμακα από το να τα διοχετεύσουν στην εγχώρια αγορά.³ Καπιταλισμός λέγεται αυτό!

Καμιά λοιπόν αμνηστία για τα αφεντικά μας, καμιά επιείκια απέναντι στους διάφορους που δήθεν ανακαλύπτουν την αμερική 3 χρόνια μετά. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί "πάνε παρακάτω" και το ίδιο θέλουν να κάνουμε κι εμείς; Προφανώς γιατί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν έφαγε αμάσητο το τυράκι, αλλά έβαλε κόντρα με τον τρόπο του, δε συναίνεσε πειθήνια στην

στην κάθε κρατική εντολή, δεν ενσωμάτωσε στη σκέψη του και το λόγο του την κρατική προπαγάνδα. Άλλα επίσης γιατί το ελληνικό κράτος και το κεφάλαιο:

◆ Πειραματίστηκαν και πέτυχαν να διαχειριστούν την υπακοή του πληθυσμού σε μεγάλη κλίμακα, τεχνογνωσία κρίσιμη για μελλοντικές "καταστάσεις έκτακτης ανάγκης", φυσικές ή κατασκευασμένες.

◆ Έλεγξαν τα όρια της αναδιάρθρωσης στην εργασία και την εκπαίδευση, με τις "νέες μορφές" αυτών (remote) να είναι στο stand-by για μελλοντική χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό.

◆ Προχώρησαν τον "ψηφιακό μετασχηματισμό", διαδικασία καθόλου αθώα καθώς πάει πακέτο με το ψηφιακό φακέλωμα και τον ταχύ κι αποτελεσματικό έλεγχο από το κράτος κάθε όψης της ζωής των πολιτών.

1. Είναι τουλάχιστον γελοίο πως οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι που έκαναν όσα έκαναν πριν από μόλις 3 χρόνια, τώρα παριστάνουν την "ελεύθερη Δύση" απέναντι στους "αυταρχικούς" Ερντογάν και Πούτιν.
2. Την είδηση αλιεύσαμε από το sarajevomag.net
3. Ελλείψεις φαρμάκων πρώτης ανάγκης λόγω εξαγωγών", Καθημερινή, 26/10/2022
4. Για μια κριτική στις μηνιανές πλατφόρμες, δες το έντυπο υλικό των "κόκκινων μαντηλιών" (<https://www.redscarves.net/>) και επισκέψου το site της αυταρμάτητης μηχανής (<https://www.sarajevomag.net/>).

◆ Μετασχημάτισαν, στο μέτρο του δυνατού, τις κοινωνικές σχέσεις που απαιτούνται για όλα τα παραπάνω, με τις νεότερες γενιές προλετάριων να είναι εκπαιδευμένες στο "νέο παράδειγμα" και στα νέα ήθη.

◆ Και, εξαιρετικά σημαντικό, έστρωσαν το δρόμο στη γενετική μηχανική και την επέλαση μιας νέας σειράς αναποτελεσματικών κι επικίνδυνων φαρμάκων, των μηνιανές πλατφόρμων που καταχρηστικά πήραν το όνομα "εμβόλια"⁴

Πολλά μας φαίνονται όλα αυτά για να τα ξεχάσουμε. Το χειρότερο, η πραγματικότητα είναι εδώ για να μας τα θυμίζει διαρκώς.



ο καλός κύριος Lauterbach, οι παρενέργειες και οι φαρμακομαφίες

Ο Karl Lauterbach είναι υπουργός υγείας της γερμανίας. Αυτός ο καλός κύριος από τότε που έγινε υπουργός υγείας το δεκέμβρη του 2021 συνέβαλε όσο δεν πάει στην εδραίωση της υγιεινιστικής τρομοεκστρατείας τασσόμενος υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών, υπέρ των εξοντωτικών προστίμων σε όσους δεν πειθαρχούσαν στις "επιστημονικές" του απόψεις, υπέρ του με κάθε τρόπο εξαναγκασμού των ανθρώπων σε ιατρικές πράξεις. Ήταν κάτι σαν ήρωας για τους φίλους της καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων, όπως και τόσα άλλα καθάρματα ανά τον κόσμο. Και μίλαγε πολύ όπως τόσα άλλα αυτάρεσκα καθίκια τα τελευταία χρόνια που με ύφος χιλίων καρδιναλίων νουθετούσαν τον κόσμο θεωρώντας τον χαζό και αξιώνοντας υποταγή στους "ειδικούς" (δηλαδή σε αυτούς και στους εργοδότες τους -είτε αυτοί ήταν το κράτος είτε οι φαρμακομαφίες).

Ανάμεσα στα πολλά που είχε πει κι αυτός ήταν και το ότι τα σκευάσματα των φαρμακομαφιών που πλασάρονταν με το αθώο όνομα "εμβόλια" δεν είχαν παρενέργειες οπότε τρεχάτε χωριανοί για να κάνετε μία, δύο, χίλιες δύο δόσεις. Θυμάστε

που όποιος τολμούσε να έχει την παραμικρή αμφιβολία για την κρατική προπαγάνδα περί covid-19 βαφτιζόταν αμέσως "ψεκασμένος", "ανορθολογιστής" και κατηγορούνταν για "έλλειψη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας" από τους pfizerous και τους καραντινιέρους; Ας δούμε τι είπε λοιπόν ο Lauterbach στις 12 μαρτίου σε τηλεοπτική του συνέντευξη όπου δέχτηκε ερωτήσεις για τους τόσους σακατεμένους ανθρώπους από τις παρενέργειες των αντι-covid σκευασμάτων*. Καταρχάς αναγνώρισε ότι υπάρχουν οι παρενέργειες (ναι, αυτές που δεν υπήρχαν) λέγοντας "Ειλικρινά λυπάμαι πολύ για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν σοβαρές αναπηρίες και κάποιες από αυτές θα είναι μόνιμες"



Αναφέρεται καμπόσες φορές σε "post-vac σύνδρομο" που πρέπει να αναγνωρίζεται πιο σύντομα για να μην περιμένουν τόσο καιρό όσοι άνθρωποι το έχουν ώστε να λάβουν την ανάλογη βοήθεια. Και φυσικά αναφέρεται και στην ασυλία των φαρμακομαφιών λέγοντας "Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων της ΕΕ, οι εταιρείες εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από την ευθύνη και ότι η ευθύνη βαρύνει επομένως το γερμανικό κράτος..." και μετά "ότι λόγω της κατάστασης εκείνης της εποχής, ο κόσμος ήθελε να κάνει τα εμβόλια όσο το δυνατόν γρηγορότερα και έτσι το κράτος ανέλαβε την ευθύνη. Ίσως αυτό να ήταν το σωστό, γιατί καλύτερα να ευθύνεται το κράτος, παρά να χρειαστεί να περάσει από μακροχρόνιους διακανονισμούς ή αγωγές με εταιρείες." Για όσους δεν το πιάσατε, **οι εταιρείες δε θα δώσουν δεκάρα τσακιστή για όσους σακάτεψαν, αλλά αυτές οι αποζημιώσεις -όσες δοθούν τέλος πάντων- θα δοθούν από τα κράτη, δηλαδή ένα κομμάτι από τον κλεμμένο κοινωνικό πλούτο που συσσωρεύουν τα κράτη δε θα πάει π.χ. στη δημόσια υγεία αλλά θα αλαφρύνει τις φαρμακομαφίες από τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε αυτές να δώσουν κανονικά στα θύματά τους.** Και στο τέλος της συνέντευξης αφού μιλήσει για τα υπέρογκα κέρδη των φαρμακομαφιών θα πει ότι περιμένει και κάποια καλή χειρονομία από αυτές να τσοντάρουν κανά φράγκο. **Ο καλός**

Θυμάστε τότε που οι δημαγωγοί και οι διάφορες πολιτικές βιτρίνες λοιδωρούσαν ως ψεκασμένους όσους τολμούσαν να διατυπώσουν την παραμικρή αμφιβολία σχετικά με τα αντι-covid σκευάσματα και τι ρόλο αυτά βαράνε; Με βασικό τους "επιχείρημα" ότι "έλα μωρέ μαλάκες, τόσα εμβόλια έχετε κάνει, άλλο ένα θα σας πειράξει;". Κι από κοντά ένα κάρο ηλίθιοι (απ' το χειρότερο είδος, αυτού που νομίζει ότι είναι και έξυπνος τρομάρα του) να σιγοντάρουν την κρατική προπαγάνδα και να νιώθουν τη δύναμη και τη χαρά του να είσαι πλειοψηφία με βλακείες του τύπου "δε θα βγάλεις και ουρά" (όπως ο "ορθολογιστής" φασίστας τραγόπαπας Σεραφείμ πειραιώς δεν κουραζόταν συνεχώς να λέει).

Ήμασταν αρκετοί αυτοί που δεν πιστέψαμε ότι θα βγάλουμε ουρά, αλλά είχαμε ανοιχτά τα μάτια μας και μας έμπαιναν ψύλλοι στ' αυτιά όταν διαβάζαμε για "εμβόλιο κατά του καρκίνου" (στην εφημερίδα Καθημερινή και όχι σε κάποιο παρακμιακό σάιτ). Και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις βιολογίας (αλλά και χωρίς να είμαστε εντελώς μαλάκες) . διαβάζαμε τη συνέντευξη

Μητροπολίτης Σεραφείμ: Το εμβόλιο είναι πρόοδος της επιστήμης, μην το δαιμονοποιούμε

«Συνηθίζουμε όλοι να είμαστε ειδικοί σε όλα. Με το θράσος της αγνοίας μας. Πρέπει να ακούμε τους ειδήμονες», είπε ο μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και τις αντίθετες φωνές που όλοι και περισσότερο ακούγονται.



Υπόδειγμα ορθολογικής σκέψης και προοδευτικότητας. Όχι σαν κάτι άλλους που δε θέλουν να κάνουν τα αντι-covid σκευάσματα...

κύριος Lauterbach, αφού εξανάγκασε μερικά εκατομμύρια ανθρώπους να πάνε να κάνουν ένα πειραματικό σκεύασμα, αφού είχε φαεινές ιδέες όπως οι ανεμβολίαστοι ή οι μερικώς εμβολιασμένοι να φοράνε μάσκα σε δημόσιους χώρους ώστε να τους βλέπουν και να τους περιφρονούν και αυτό να αποτελέσει κίνητρο για να υποκύψουν, παραδέχεται τώρα πια που η δουλίτσα έχει γίνει ότι “ίσως να μην ήταν έτσι τα πράγματα”, “έλα μωρέ, έγιναν και λάθη” ποντάροντας στη γενικευμένη κοινωνική αμνησία/απώθηση.

Αυτά στη γερμανία που μάλλον έχει γίνει θέμα το ζήτημα των παρενεργειών από τα αντι-covid σκευάσματα καθώς όπως φαίνεται πολλοί άνθρωποι που θεωρούν ότι πιάστηκαν μαλάκες ή/και υπέκυψαν στην τρομοεκστρατεία αρχίζουν και μιλάνε. Εδώ στην ελλάδα πέρασε στο ντούκου ακόμα και η παραίτηση του Βλαχογιαννόπουλου από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων τον απρίλη του 2021 ο οποίος (αν και ένθερμος θιασώτης των αντι-covid εμβολιασμών) δεν άντεξε συνειδησιακά να λέει τέτοιου μεγέθους ψέματα. Αυτός βέβαια δε μπορούσε να λοιδωρηθεί σαν “ψεκασμένος”, οπότε άστο να περάσει.

Και κάτι τελευταίο. Όσοι δεν

των εφευρετών του αντι-covid σκευάσματος της Pfizer και αναρωτιόμασταν τι σχέση μπορεί να έχει μια προληπτική μέθοδος όπως το εμβόλιο (το οποίο το κάνεις ΠΡΙΝ αρρωστήσεις για να μην αρρωστήσεις -τουλάχιστον βαριά) με μια θεραπεία μιας ασθένειας όπως του καρκίνου. Γιατί μιλάνε για εμβόλιο κατά του καρκίνου και όχι π.χ. για θεραπεία; Δώσαμε την απάντηση μόνοι μας, όχι γιατί ήμασταν έξυπνοι αλλά γιατί ήταν προφανής. Οι φαρμακομαφιόζοι και όσοι τους υπηρετούσαν χρησιμοποίησαν το “καλό όνομα” που δεκαετίες τώρα έχουν φτιάξει τα εμβόλια για να πλασάρουν όμορφα και υποχρεωτικά κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με τα “κλασικά εμβόλια”. Λίγο μετά καταλάβαμε καλύτερα όταν ο Stefan Oelrich, πρόεδρος της πασίγνωστης γερμανικής φαρμακομαφίας bayer, τον οκτώβρη του '21 σε ένα διεθνές συνέδριο υγείας (από αυτά που δε γίνονται θέμα στα δελτία των 8) με τη συμμετοχή 6.000 ατόμων (κυρίως από τη βιομηχανία της υγείας) από 120 κράτη, είπε τα εξής: **“Τα εμβόλια mRNA είναι παραδείγματα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας. Μου αρέσει πάντα να λέω: αν είχαμε κάνει πριν δυο χρόνια [στο τέλος του 2019 δηλαδή...] μια έρευνα κοινής γνώμης με το ερώτημα «θα ήσουν διατεθειμένος να κάνεις μια γονιδιακή ή κυτταρική θεραπεία με ένεση στο σώμα σου;» θα είχαμε ένα 95% ποσοστό απόρριψης...”** Κοίτα να δεις που τελικά οι ίδιοι οι κατασκευαστές τους παραδέχονται ότι δεν είναι εμβόλια αλλά κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Και όταν σε εξαπατούν με τέτοιο τρόπο (ή δέχεσαι για ιδιοτελή/προσωπικά συμφέροντα να “εξαπατηθείς”) υπάρχουν δύο δρόμοι μετά: είτε παραδέχεσαι ότι σε δούλεψαν και αυτό το κάνεις οργή γι' αυτούς που

πετάξαμε στα σκουπίδια εν μια νυκτί τις απόψεις μας και την εμπειρία μας του τι σημαίνει κρατική/μηντιακή προπαγάνδα και φαρμακομαφίες, κάναμε τον κόπο και την επιλογή να μην εμπιστευθούμε τυφλά την επιστήμη των ειδικών του κράτους και των τηλεπαραθύρων αλλά αντ' αυτού προσπαθήσαμε να μάθουμε δυο τρία πράγματα (σχετικά με τα αντι-covid σκευάσματα είναι σε πειραματικό στάδιο ή όχι, αν είναι σαν τα “παλιά” εμβόλια ή όχι, τι ρόλο βαράνε οι φαρμακομαφίες στην τρομοεκστρατεία και τι λένε οι ceo τους κλπ.) και μετά ότι συμπεράσματα βγάζαμε τα μοιραζόμαστε δημόσια με άλλους ανθρώπους, όχι για να πούμε στον άλλο αν θα πρέπει να κάνει ή όχι το όποιο αντι-covid σκεύασμα αλλά για να τα λάβει κι αυτά υπόψιν του στην όποια απόφαση πάρει. Όσοι λοιπόν το κάναμε αυτό (και δεν ήμασταν λίγοι) κατηγορηθήκαμε ως “ανεύθυνοι” από τους έχοντας εμπιστοσύνη στην επιστήμη των φαρμακομαφιών. Όσα τέρατα “κοινωνικής υπευθυνότητας” παρακινούσαν ή/και εκβίαζαν ανθρώπους να πάνε να κάνουν τα αντι-covid σκευάσματα, έχουν ή δεν έχουν ευθύνη για όσους ανθρώπους σακατεύτηκαν;

*Να σημειώσουμε εδώ ότι όσοι και όσες βλέπουμε τα πράγματα από μια αντιεξουσιαστική οπτική, το βασικό μας κίνητρο να μην κάνουμε τα αντι-covid σκευάσματα δεν είχε να κάνει με κάποιο φόβο για την υγεία μας αλλά με την εναντίωση και αντίστασή μας στο όλο κρατικό και μηντιακό πειθαναγκαστικό πλαίσιο στο οποίο καλούμασταν να πάρουμε μέρος.

το έκαναν και γνώση για κάποια ανάλογη μελλοντική κατάσταση είτε το αποσιωπάς και το απωθείς για να μη νιώσεις μαλάκας (το γεγονός βέβαια ότι είσαι δεν έχει σημασία, καθώς πάνω απ' όλα η εικόνα του γαμάτου εαυτού).

1Αυτή τη δήλωση την αλιεύσαμε από το σάιτ της ασταμάτητης μηχανής (<https://www.sarajevomag.net/>) σε άρθρο με τίτλο “Σας εξαπάτησαν - έτσι, απλά και καθαρά!”. Επίσης ενδιαφέρον σχετικό άρθρο είναι το “Όταν καταλάβεις το νόημα που είχε η ζωή σου...”. Μπαίνετε στο σάιτ, πάτε στο ηλεκτρονικό ψαχτήρι και τα βρίσκετε. Γενικά να διαβάζετε ασταμάτητη μηχανή, θα σας κάνει καλό.



Θα παραθέσουμε ενδεικτικά κάποιες αφίσες που κυκλοφόρησαν στην πάτρα και εναντιώνονταν στην τρομοεκστρατεία με πρόσχημα την υγεία και τα παράγωγά της.



Δύο αφίσες από υποψιασμένες μειοψηφίες/antifa BZ project τον Ιούλιο και το σεπτέμβρη του '21 με αφορμή τις "αγανακτισμένες" συγκεντρώσεις στην πλ. Γεωργίου όπου διάφορα φυντάνια εθνικιστικής και ακροδεξιάς κοπής (και με την αριστερά του κράτους και του κεφαλαίου να έχει χωθεί με τα μπούνια στην υποστήριξη και υπερθεμάτιση της υγειεινιστικής τρομοεκστρατείας) προσπάθησαν να διαμεσολαβήσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που αντιτίθοταν στις κρατικές επιβολές. Όταν από τη μία έχεις πατενταρισμένους φασίστες τύπου γεωργιάδη-βορίδη-πλεύρη (οι οποίοι αφού διεκπεραίωσαν διάφορες (παρα)κρατικές δουλειές στο δρόμο κατέληξαν σε υπουργεία) και από την άλλη τα εν λόγω φυντάνια που προσπαθούν να αξιοποιήσουν προς όφελος των ρατσιστικών και εθνικιστικών τους ιδεών τη διάχυτη κοινωνικά οργή κόντρα στα απαγορευτικά μέτρα (προς όφελος του συστήματος δηλαδή εν τέλει), το μόνο τίμιο είναι να προσπαθήσεις να συγκροτήσεις τη δικιά σου αντικρατική και αντικαπιταλιστική κριτική και δράση κόντρα στην τρομοεκστρατεία. Όπως και νά 'χει μακριά από "αγανακτισμένους" και κλωτσιές στους φασίστες!



γεωργιάδη-βορίδη-πλεύρη (οι οποίοι αφού διεκπεραίωσαν διάφορες (παρα)κρατικές δουλειές στο δρόμο κατέληξαν σε υπουργεία) και από την άλλη τα εν λόγω φυντάνια που προσπαθούν να αξιοποιήσουν προς όφελος των ρατσιστικών και εθνικιστικών τους ιδεών τη διάχυτη κοινωνικά οργή κόντρα στα απαγορευτικά μέτρα (προς όφελος του συστήματος δηλαδή εν τέλει), το μόνο τίμιο είναι να προσπαθήσεις να συγκροτήσεις τη δικιά σου αντικρατική και αντικαπιταλιστική κριτική και δράση κόντρα στην τρομοεκστρατεία. Όπως και νά 'χει μακριά από "αγανακτισμένους" και κλωτσιές στους φασίστες.



Σημειώσεις ενάντια στην κορωνουστερία από την αντιεξουσιαστική εφημερίδα "Γιατί φοράς κλουβί;" που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης από τον αύγουστο ως το σεπτέμβρη του '20.



Αφίσες κόντρα στις φαρμακομαφίες το δεκέμβρη του '20 από τα κόκκινα μαντήλια από πάτρα θυμίζοντας (αυτά που θα έπρεπε να είναι) τα προφανή.

**Η εισβολή μπάτσων και ΕΦΔΥ
στη γειτονιά της νέας ομύρης
στη λόρισο** (όπου κατεκρούν και παλλαί ταγγύδνει)...

На обозначеній території встановлено земельні кадастрові кути, які відповідають земельним ділянкам, що відносяться до земельного підприємства. Відповідно до цього, земельні ділянки, що входять до складу земельного підприємства, відносяться до земельного кута, який встановлено на земельній ділянці, що відноситься до земельного підприємства. Відповідно до цього, земельні ділянки, що входять до складу земельного підприємства, відносяться до земельного кута, який встановлено на земельній ділянці, що відноситься до земельного підприємства. Відповідно до цього, земельні ділянки, що входять до складу земельного підприємства, відносяться до земельного кута, який встановлено на земельній ділянці, що відноситься до земельного підприємства. Відповідно до цього, земельні ділянки, що входять до складу земельного підприємства, відносяться до земельного кута, який встановлено на земельній ділянці, що відноситься до земельного підприємства.

...δεν έχει να κάνει με καρία πρωτοποίησης ή απόκτησης αυγών, αλλά
είναι μια φασιστική άσκηση
πειθόρχησης πληθυσμών
μες στις πόλεις.



οι απαγορεύσεις μας αρρωσταίνουν **ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΑΣ ΕΞΩΡΓΙΖΟΥΝ**

To those who have been here.

Проведеній
на підприємствах
загальні та окремі
законоспостанови
представників
на підприємствах
загальні та окремі
законоспостанови
представників.

**ΑΜΕΙΗ ΑΡΙΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

**ΑΜΕΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

**ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΩΔΩΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ**

**ΑΜΕΙΗ ΑΠΟΣΥΡΙΣΗΣ ΤΟΝ
ΚΑΤΗΤΟΜΗΝ ΤΟΝ ΔΥΛΛΗΡΟΙΩΝΤΩΝ
ΑΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΙΓΗΣΤΩΝ**

**ΚΑΜΑ ΔΟΥ ΝΑ ΙΝΗ ΔΩΣΕΙ
ΕΙΤΟΣΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΑΙΣΜΟΥ.
ΕΙΑ ΛΟΒΙΑΙΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΝ**

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**

Αφίσα που ανατύπωσαν τα κόκκινα μαντήλια από πάτρα
από συνέλευση των ιωαννίνων καθώς πολλές ήταν οι
φωνές εκείνες που αντιστέκονταν σε κάθε πόλη στην
επιβολή των περιοριστικών μέτρων.

Αφίσα από τις
υποψιασμένες
μειοψηφίες το
μάρτη του '20
κόντρα στην
απαγόρευση
ετακίνησεων και
συναθροίσεων.

ς 65 το μάτι του '20, αντίνα-φυλάκιση του εισβολή μπάτσων και σας (όπου κατοικούν ου τοπικού lockdown ρατείας όπως φάνηκε τον επόμενο καιρό).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΝΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΒΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΤΟΥΝΤΑ ΜΕ ΒΙΟΥ ΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΗΑ ΜΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ
ΠΑΡΑΣΙΤΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ - 19.00 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΑΣ

Θα θέλαμε να προστατεύσουμε την απόφαση της κυβερνήσεως να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού.

Θα θέλαμε να προστατεύσουμε την απόφαση της κυβερνήσεως να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού. Η απόφαση αυτή σας δίνει την ευκαιρία να αποδειχθεί πολύτιμη για την επιβαντική μάχη με την πανδημία της κορονοϊού.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ

Συγκεντρώσεις μες στο '21 και το '22 από τα κόκκινα μαντήλια από πάτρα κόντρα στην υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τα πιστοποιητικά, το Φηφιακό φακέλωμα και τους διαχωρισμούς και αλληλεγγύης στους υγειονομικούς που αντιμετώπισαν ένα κάρο επειδή επέλεξαν να μην εμβολιαστούν με τα αντί-covid σκευάσματα.

Αφίσες της Αντιφασιστικής Συνεννόησης 65 τον Ιούνη του '20 (εποχή κοινωνικής αποστασιοποίησης και απαγόρευσης δημόσιων συγκεντρώσεων) με κεντρικό σύνθημα "Αυτό είναι ατομική και κοινωνική ευθύνη!" και φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις σε γαλλία και πα με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd από μπάτσους. Άμετροι διαδηλωτές αφήφησαν τα απαγορευτικά μέτρα και -σωστά- θεώρησαν την αστυνομική βία πιο επικίνδυνη από την covid-19.



Πολιτικά καφενεία “απέναντι στις νέες “κανονικότητες” που επιχειρούν να μας επιβάλλουν δια της βίας, κόντρα στην προπαγάνδα των δημαγωγών και του κράτους, ενάντια στους εκβιασμούς και τις απειλές, τον ψυχολογικό πόλεμο και τις υποχρεωτικότητες” που καλούσαν τα κόκκινα μαντήλια από πάτρα από το φθινόπωρο του '21 και μετά στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ. Μια απόπειρα να βρεθεί κόσμος και να συζητήσει κόντρα στην τρομοεκστρατεία κρατώντας το μυαλό στη θέση του.



Αφίσα από τα κόκκινα μαντήλια από πάτρα το μάρτιο του '21 με αφορμή τη μαζική συνάθροιση κόσμου στο νότιο πάρκο τα μεσημέρια (τότε στην πάτρα είχαμε lockdown από τις 18.00). Όπως έλεγε το κεντρικό σύνθημα “Δε θέλουμε ελεγχόμενο προαυλισμό. Θέλουμε κατάργηση όλων των απαγορεύσεων κυκλοφορίας και κατάργηση όλων των προστίμων” βλέποντας τα μέρη που μας επέτρεπαν να κυκλοφορούμε για λίγο ως βαλβίδες αποσυμπίεσης για την καλύτερη διαχείρισή μας.

Για όλα τα παραπάνω -και πολλά ακόμα- μπορείτε να επισκεφτείτε τον a.x. ΑΝΑΤΟΠΙΑ (ή το πάντα φιλόξενο site του <https://anatopia.wordpress.com/> - πάτε κάτω αριστερά και κλικάρετε στην ανάλογη συλλογικότητα ώστε να εμφανιστούν όλες οι εκδόσεις της).

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΗΣ Π.Α.

Για όσους δεν ξέρουν ή δε θυμούνται, η Π.Α. είναι μια κοπέλα από την Κόρινθο που το 2016 (22 χρονών τότε) αργά το βράδυ, ενώ καθόταν σε ένα παγκάκι με μια φίλη της 17 χρονών, δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από ένα 46χρονο ντόπιο άντρα που χούφτωσε το στήθος της 17χρονης και έπιασε από τα μαλλιά την 22χρονη φωνάζοντας “τι ρούχα είναι αυτά που φοράς, θα σας γαμήσω”. Η Π.Α. τρομοκρατήθηκε (αφού πέρα από τα παραπάνω νόμισε ότι ο 46χρονος πήγε να βγάλει μαχαίρι) και προκειμένου να ξεφύγει αυτή και η φίλη της τον χτύπησε με μαχαίρι (που το κουβάλαγε μαζί της για ευνόητους λόγους αυτοπροστασίας εφόσον συχνά έμενε στο δρόμο). Κάπως έτσι ο δράστης της σεξουαλικής επίθεσης κατέληξε νεκρός και η Π.Α. (αφού προφυλακίστηκε 15 μήνες) καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (“ήρεμη”; σοβαρά ρε καθάρματα;) χωρίς να της αναγνωριστεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

Πέρα από αυτά, η Π.Α. είχε την ατυχία να είναι και ρομά και φτωχή ενώ ο δράστης της σεξουαλικής επίθεσης “ευυπόληπτος επιχειρηματίας”*, γεγονός που συνέβαλε στην χωρίς πολλά πολλά καταδίκη της αφού σύμφωνα με το σκεπτικό της εισαγγελέως η Π.Α. “δε μπορεί να αντιληφθεί την αξία της ανθρώπινης ζωής, όπως εμείς που είμαστε άλλου μορφωτικού επιπέδου” (τρομάρα τους). Έτσι ενώ είναι όσο πιο ξεκάθαρο δεν πάει το ποιος είναι ο θύτης και ποιο το θύμα, το μόνο που ένοιαζε το δικαστήριο ήταν “το θύμα (βλ. δράστης σεξουαλικής επίθεσης) να παραδοθεί λευκό, χωρίς το στίγμα που

να παραδοθεί λευκό, χωρίς το στίγμα που του αποδίδει η κατηγορούμενη”. Αν ο δράστης ήταν κάποιος φτωχός, μετανάστης, ρομά ή από κάποιο άλλο περιθωριοποιημένο κοινωνικό στρώμα θα μας έπρηζαν μέχρι σήμερα με ένα κάρο ρατσιστικά ρεπορτάζ και “σοφίες” διαφόρων δημοσιολογούντων που θα προσπαθούσαν να συνδέσουν την κατάσταση της φτώχειας με “εγκληματικές συμπεριφορές” ζητώντας περισσότερους μπάτσους και κοινωνιολόγους για τους φτωχούς.

Η Π.Α. είναι φυλακισμένη μέχρι σήμερα και πρόσφατα απορρίφθηκε και η τελευταία αίτηση αποφυλάκισής της παρ’ όλο που πληροί τα κριτήρια να βγει. Βλέπεις έχει και το “κακό” πέρα από φτωχή γυναίκα και ρομά να έχει μπει στο στόχαστρο των αρχών καθώς έχει συμμετάσχει και σε αγώνες για καλύτερες συνθήκες μες στις φυλακές και αγωνίζεται για το δίκιο αντί να κάθεται στα αυγά της. Κι αν κάποιος αφελώς περίμενε να αντιμετωπιστεί κάπως διαφορετικά η Π.Α., τουλάχιστον τώρα που το κράτος, οι δημαγωγοί του και διάφορα θεσμικά τσουτσέκια πουλάνε φεμινισμό, metoo και “καμία μόνη” με το κιλό, ας το ξανασκεφτεί. Ο μόνος τρόπος να αναγνωριστεί και να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στη γυναικεία αυτοάμυνα (με όποιο τρόπο κρίνει η γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο) κόντρα στην αντρική επιθετικότητα είναι οι αγώνες από τα κάτω των γυναικών και όσων σιχαίνονται τα σεξιστικά και πατριαρχικά στερεότυπα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΞΗΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΞΗΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

*Οπως “ευηπόληπτα” ήταν και τα πλουσιοκωλόπαιδα της γνωστής ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας που βίασαν τη Γεωργία Μπίκα στη Θεσσαλονίκη και δεν παραπέμφθηκαν ούτε καν να δικαστούν (αντίθετα αυτή που βιάστηκε έπρεπε να πληρώσει και πρόστιμο γιατί απασχόλησε τις αρχές χωρίς λόγο!!!).

**ΑΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ,
ΑΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΔΑΤΕΣ
ΤΟ ΓΑΛΑΝΙΚΟ ΚΠΑΤΟΣ
ΑΝΙΓΕΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ**

ДЕН ЕИДА АТУХИМATA, ДЕН ЕХОУМЕ АУТАПАТЕ!

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΝΤΕΙ ΜΕΤΑΝΑΞΤΕΣ

(κι όσους γλιτώσουν τους κόντες το Bio αβίωτο με χιλιούς δυο τρόπους)

Σύρουν καθίστι οι ο πόνοι που αφήνονται να πηγασούν σε μετανάστες και σε μεταναστές δεν είναι κάποια μετέβαση με κάποια πρακτικότητα ή κάποια δύναμη συνεχόντησης του κρατικού μηχανισμού. Αν η αντίτινη είδησης ή τίποτα πιο πλούσιας περιπτώσεως μέσα σε ένα μέτρο σερφερ δε θα περιμένουν κανένα πρακτικότητα για τα τοπικά σύρουν σύλλογα να καταπολεμούν. Αλλά στα σερφερ πουν μετανάστες πρύτανες και γρύπτρες. Και τη πολιτική του επίπλευτου εράσιμηα βιοτερινού (ανεξαρτήτως κυβέρνησης έσωστέρημα) είναι να τους κάνει το βίο σφίγκτο και να υπονομέψει σαν φαντασίας σερφερών, μέχρι το Βάναδο τους, ώστε να πάγκος αποφασίζουν να έρθουν σταν "ευρωπαϊκό παράβολο" αναδημόνιας κατήστατρες συνθήσεις δηλα, σαν δήλων αυτοί πάρει υπορρόβοις να ταΐζονται δηλας δήλω σε υπόλοιπον διαβρωτικό με ασφάλτηα τούτο κουνέα δε θα θαλασσοπληγούσαν (και θα κατέρρευσαν αριθμοί τα περίφημα κυκλώματα βιοδύνημα τα σπούδα δήλω καρκινούστα φτιά Βάναδον να το σερματίσουν). Ούτο το υπόλοιπο σπουδήσαν φτηνή Λαγούδενδρο, υπερτρεπτή εθνική πίνθη και πολιτικούσαν χερσάρισμα προς μυρα φύσην την αριθμού πολιτική πράξη (μέχρι φυσική εβοτικόσα) τούτο μποτιλιόνιν καρπούσκια σαν πληνόριου προηγαρισμού συντηρεῖται απροσκόπια.

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΕΣ



“Zurück nach oben gehen”

Αφίσα που κολλήθηκε από τη συνέλευση του Barricada με αφορμή τη δολοφονία εκατοντάδων μεταναστών και μεταναστριών ανοιχτά της Πύλου. Το κείμενο της αφίσας δίπλα.

Η τελευταία προδιαγεγραμμένη μαζική δολοφονία μεταναστών και μεταναστριών ανοιχτά της Πύλου έχει τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους και της διαχρονικής πολιτικής του (ανεξαρτήτως κυβέρνησης) απέναντι στους μετανάστες εργάτες. Είτε τους θαλασσοπνίγουν με πιο άμεσους

τρόπους είτε τους αφήνουν συνειδητά και με σχέδιο να πνιγούν ενώ μπορούν κάλλιστα να τους σώσουν. Όσο για τις γελοιότητες ότι οι μετανάστες κι οι μετανάστριες δεν ήθελαν, λέει, καμία βοήθεια και συνδρομή από τους Έλληνες λιμενόμπατσους, τί να πεις (αλήθεια, αναρωτήθηκε κανείς γιατί οι μετανάστες φοβούνται τους Έλληνες λιμενόμπατσους και συνοριοφύλακες). Από πότε οι πληρωμένοι δολοφόνοι με στολή του ελληνικού κράτους σέβονται τα αιτήματα των μεταναστών, στο Αιγαίο για παράδειγμα; Ή μήπως όταν τους επαναπροωθούν στα τουρκικά παράλια και τρυπάνε τις βάρκες τους πνίγοντας αρκετούς από αυτούς τους έχουν τη σύμφωνη γνώμη τους; Η μήπως έχουν τη σύμφωνη γνώμη των μεταναστών οι Έλληνες μπάτσοι όταν τούς συλλαμβάνουν στον Έβρο και αντί να ακολουθηθούν οι διαδικασίες αίτησης ασύλου, αντ' αυτού τους ξυλοφορτώνουν, τους κλέβουν χρήματα, κινητά και ό,τι άλλο έχουν και μετά τους διώχνουν πίσω στην τουρκία; Επίσης δε θυμόμαστε να ρωτήθηκε κανάς μετανάστης αν θέλει να κρατείται αιχμάλωτος σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης ή να απελαθεί.

Ξέρουμε καλά ότι ο λόγος που

αφήνονται να πνιγούν οι μετανάστες και οι μετανάστριες δεν είναι κάποιο μπέρδεμα με κάποιο πρωτόκολλο ή κάποια δήθεν ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού. Αν ήταν τίποτα έλληνες ή τίποτα τουρίστες παστωμένοι μέσα σε ένα τέτοιο σκάφος δε θα περίμεναν κανένα πρωτόκολλο για να τους σώσουν ούτε θα κωλυσιεργούσαν. Άλλα στο σκάφος ήταν μετανάστες εργάτες και εργάτριες. Και η πολιτική του ελληνικού κράτους διαχρονικά (ανεξαρτήτως κυβέρνησης ξαναλέμε) είναι να τους κάνει το βίο αβίωτο και να υποτιμάει τη ζωή τους μέχρις εσχάτων, μέχρι το θάνατό τους, ώστε να αποτελέσουν μια φτηνή και πειθαρχημένη εργατική δύναμη που θα πρέπει να χαίρεται κιόλας και να ευγνωμονεί τα ελληνικά αφεντικά (και τα αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες) επειδή δε θαλασσοπνίγηκε και θα μπορεί να δουλεύει για ένα ξεροκόμματο. Όσο για την κλάψα ότι η ελλάδα έχει μετατραπεί σε “αποθήκη ψυχών για την ε.ε”, ας σημειώσουμε ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά ανταμοιβεται αδρά από τα ταμεία της ε.ε. γι' αυτό το ζήτημα. Παίρνοντας ένα σκασμό λεφτά που -προφανώς- η τεράστια πλειοψηφία τους δεν επενδύεται στο να κάνει πιο βιώσιμη τη ζωή των μεταναστών και των μεταναστριών. Και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από την ίδρυσή του. Παζαρεύει τη γεωγραφική του θέση για να αποσπά οικονομικά και

γεωπολιτικά οφέλη, και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί κυρίως τους μετανάστες σα διαπραγματευτικό χαρτί γι' αυτό. Από τη δεξιά πολιτική βιτρίνα της νδ μέχρι την αριστεροακροδεξιά πολιτική βιτρίνα συριζα/ανελ που συνέχισε απρόσκοπτα το τσάκισμα των ζωών των μεταναστών και μεταναστριών (όσο ανθρωπισμό κι αντιρατσισμό και να πουλάει).

Όπως και νά 'χει, από τη διάχυτη μηντιακή φλυαρία των ημερών θα ακούσουμε τα πάντα εκτός από το προφανές. Ότι αν όλοι αυτοί που κατατρεγμένοι από χίλιες δυο αιτίες στον τόπο τους (είτε αυτές είναι ο πόλεμος είτε η φτώχεια είτε όποιος άλλος λόγος) αποφασίζουν να έρθουν στον “ευρωπαϊκό παράδεισο” αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, αν όλοι αυτοί λέμε μπορούσαν να ταξιδέψουν όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι με ασφάλεια τότε κανείς δε θα θαλασσοπνιγόταν (και θα κατέρρεαν αμέσως τα περίφημα κυκλώματα διακίνησης τα οποία όλοι καμώνονται ότι θέλουν να τα σταματήσουν). Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν φτηνή λογοτεχνία, υποκριτικά εθνικά πένθη και πολιτικάντικους χειρισμούς προς άγρα ψήφων την ώρα που η πειθάρχηση (μέχρι φυσικής εξοντώσεως) του πιο υποτιμημένου κομματιού του παγκόσμιου προλεταριάτου συνεχίζεται απρόσκοπτα.

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Πριν λίγο καιρό κύπριοι φασίστες θεώρησαν σκόπιμο να βρωμίσουν την πόλη με αφίσες εθνικιστικού περιεχομένου. Εμείς θεωρήσαμε απαραίτητο να μην αφήσουμε καμία από δάυτες πατώντας τες με δικές μας αφίσες αντιπατριωτικού και αντιμιλιταριστικού περιεχομένου. Τόσο απλά.

καλύτερα μιας
ώρας
κοινωνική
αντίβια
παρά
12 μήνες
στρατιωτική
Οπτεία
BARRICADA

στρατόκαυλοι
τσακώνονται
για
Βραχονοσίδες
ποτέ μας
να μη γίνουμε
κρέας για
οβίδες
BARRICADA

π εθνική
ενότητα είναι
μια παγίδα
της γης οι
προλετάριοι
δεν έχουνε
πατρίδα
BARRICADA

για κάθε
προλετάριο
αυτό είναι
σωστό
ούτε μία ώρα
δεν πάμε στο
στρατό
BARRICADA

τώρα και για
πάντα
αυτό είναι
σωστό
στράτευση
στα 100
σύνταξη
στα 18
BARRICADA

**ΔΕΝ
ΠΟΛΕΜΑΜΕ**
για κανένα⁷
θεό,
καμία πατρίδα,
κανέναν
αφέντη
BARRICADA

ΠΡΩΤ σε ελλάδα,
κύπρο
και τουρκία
ο εχθρός
είναι οι
φασίστες
και η
κλανιά
ανακουφίζει
το σύστημα
στρατοκρατία
και βρωμάει
απαίσια
BARRICADA

π εθνική
ενότητα είναι
μια παγίδα
της γης οι
προλετάριοι
δεν έχουνε
πατρίδα
BARRICADA

σε ελλάδα,
κύπρο
και τουρκία
ο εχθρός
είναι οι
φασίστες
και η
ρτρατοκρατία
BARRICADA

ο
πατριωτισμός
είναι σαν την
κλανιά
ανακουφίζει
το σύστημα
και βρωμάει
απαίσια
BARRICADA

στρατόκαυλοι
τσακώνονται
για
Βραχονοσίδες
ποτέ μας
να μη γίνουμε
κρέας για
οβίδες
BARRICADA

πατριωτισμός
είναι σαν την
κλανιά
ανακουφίζει
το σύστημα
και βρωμάει
απαίσια
BARRICADA

στρατόκαυλοι
τσακώνονται
για
Βραχονοσίδες
ποτέ μας
να μη γίνουμε
κρέας για
οβίδες
BARRICADA

τώρα και για
πάντα
αυτό είναι
σωστό
στράτευση
στα 100
σύνταξη
στα 18
BARRICADA

για κάθε
προλετάριο
αυτό είναι
σωστό
ούτε μία ώρα
δεν πάμε στο
στρατό
BARRICADA

φονιάδες των
λαών
τα έθυν
κι οι στρατοί
δεν έχουνε
πατρίδα
οι προλετάριοι
BARRICADA

καλύτερα μιας
ώρας
κοινωνική
αντίβια
παρά
12 μήνες
στρατιωτική
Οπτεία
BARRICADA